

## Nieuwsbrief De Lichtbron 23 juli – 5 augustus 2021



### Kerkdiensten

**Zondag 25 juli 9.30 uur** prop. Geerco Deij, Amsterdam  
Collecten: 1. Carma Inloophuis 2. Kerk.

**Zondag 1 augustus 9.30 uur** dr. Mariecke van den Berg, Utrecht  
Collecten: 1. Marianne voor Libanon 2. Kerk

### Komende diensten

8 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs  
15 augustus ds. Jantine Veenhof, Den Haag

### Bij de dienst van 25 juli

Komende zondag hopen we stil te staan bij het verhaal uit Marcus 6:45-52. Het gaat over de leerlingen van Jezus, die midden in een storm op zee zijn. Ze lijken ver weg te zijn bij God. Maar zijn ze dat uiteindelijk ook? En als het stormt in je leven, waar put je dan hoop uit? Ik zie uit naar de dienst zondag, samen rond het Woord.

*Geerco Deij*

### Uit de gemeente

Midden in de zomervakantie wil ik u vragen om aandacht te schenken aan mensen die het juist nu moeilijk hebben.

Omdat vakantie anders is geworden, nu de geliefde er niet meer is.

Omdat het contrast tussen nu en vroeger in vakantietijd extra groot is.

Omdat er minder bezoek komt, door de vakanties van kinderen en kleinkinderen.

Omdat corona de vakantie(voor)pret vermindert.

Omdat het geld ontbreekt voor de gewenste vakantie.

Als een 'gewone' vakantie er niet meer inzit vanwege gezondheidsproblemen, dan is het Vakantiebureau van de Protestantse Kerk misschien een optie: 'vakanties met aandacht'.

In de kerk ligt hierover informatie en u kunt ook de diaconie vragen.

De onderstaande mensen en hun familie zullen een kaart zeker waarderen:

- Mevrouw N.J.J. Aarnoutse-Zeeman, Woonzorgcentrum Duinhof, Arie Tukstraat 2, 2684 XM Ter Heijde
- De heer A. Aarnoutse, Zorgcentrum de Kreek, Leeuweriklaan 34, 2691 CK 's-Gravenzande
- \* De heer Bob Dijk, Dr. H. E. van Gelderlaan 132, 2552 KX Den Haag
- Mevrouw T. Gelderblom-van der Plas, KSW Vlietzicht, Bakkershof 1, 2291 DC Wateringen

- De heer F. van Holst, Woonzorgcentrum de Terwebloem, afd. de Wen, Van Berghenhenegouwenlaan 2, 2685 GB Poeldijk
- Mevrouw C.B. Sekeris-Veerman, Verpleeghuis Hogevel, Laan van Wateringseveld 222, 2548 DG Den Haag
- Mevrouw C. Vink-van Hilten, WZH Waterhof, Polanenhof 130, kamer 316, 2548 MC Den Haag

*Ds. Marjan Zebregs*

### **Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 juli 2021**

Ds. Marjan Zebregs opent, als vicevoorzitter de vergadering met het noemen van de taken die het Landelijk Dienstencentrum zich gesteld heeft. Deze taken zijn samen te vatten in 4 D's: dichtbij, dienstbaar, doelgericht en duurzaam. Hierna leest zij Filippenzen 2:4-9 en gaat voor in gebed.

Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe ambtsdragers heeft één persoon spontaan gereageerd. Enkele gemeenteleden, die persoonlijk zijn gevraagd, willen nu nog niet een taak op zich nemen.

Het aantal vergaderingen van de kerkenraad voor het seizoen 2021-2022 is vastgesteld op vier. Hiervan zullen twee avonden worden besteed aan bezinning over het jaarthema van de PKN: Van U is de toekomst. De kleine kerkenraad komt ten minste zes keer bijeen.

De Taakgroep Eredienst gaat zich, onder leiding van ds. Zebregs, verdiepen in de invulling van de erediensten.

Binnenkort is er een overleg tussen de diaconieën van de Pleinkerk en De Lichtbron, onder andere over de koffieochtenden.

Met een groep 20-plussers is een wandeling gemaakt, de tweede wandeling volgt binnenkort. Er zal dan besproken worden welke onderwerpen men samen wil bespreken, bijvoorbeeld christelijke normen en waarden.

De afspraken voor en na de kerkdienst worden bijgesteld mede in verband met de aanhoudende aandacht voor de **coronaregels** zoals 1,5 meter afstand.

Het gaat hierbij om:

- groeten door de predikant van de gemeente wordt verplaatst naar de omgeving van de preekstoel
- binnenlopen aan het begin van de dienst via de zijzaal.
- geen koffieschenken aan de bar, de koffie wordt geserveerd in de zijzaal, de kerkzaal en buiten op het kerkplein.

Na het *censura morum* wordt de vergadering gesloten met het lied: 'Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan' door Sytze de Vries. Dit lied is een vertaling van 'Be still my soul' uit Liefste lied van overzee, I, 15. Het was het slotlied op zondag 27 juni 2021 toen ds. C. Donner voorging in De Lichtbron

*Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.  
Ik ben het licht, dat voor je voeten uitgaat.  
Ik ben de wind, waardoor je ademhaalt.*

*Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom.*

*Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon, die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen.  
ben Ik de hand, die al je tranen wist.*

### **Uit de Protestantse Kerk**

In april 2021 bracht het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk een 'Beleidskader in het kort' uit met als titel: 'De toekomst open tegemoet'. In het beleidskader valt te lezen dat het aantal leden van de kerk jaarlijks 3 procent daalt. Voor 60 procent (vooral jongeren) zijn dit uittreders en voor 40 procent vergrijzing en overlijden.

Er is geen reden om aan te nemen dat wij van dat gemiddelde afwijken. Het Landelijk Dienstencentrum erkent dat het gemeenten geen pasklaar antwoord op die uitdaging kan geven.

In het komend najaar te schrijven beleidsplan zullen we hierover verder nadenken.

Als De Lichtbron maken we soms gebruik van de deskundigheid van het LDC en we betalen er ook aan mee.

De missie van het Landelijk Dienstencentrum is bijdragen aan een toekomstgerichte kerk: betrokken op God, elkaar en de wereld. Het Landelijk Dienstencentrum ondersteunt lokale gemeenten, andere kerkplekken, classes en het geheel van de Protestantse Kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Het LDC wil in haar werk dichtbij, dienstbaar, doelgericht en duurzaam zijn. Dichtbij: werken in de context van de doelgroepen, weten wat er speelt en langdurig betrokken; delen van succesverhalen én van dingen die ingewikkeld zijn.

Dienstbaar: bij alles staan de doelgroepen voorop; flexibel in het aansluiten bij hun behoeften.

Doelgericht: niet laten leiden door de waan van de dag, maar efficiënt en doelgericht werken aan een toekomstbestendige kerk.

Duurzaam: Inzet van mensen, middelen en vermogen, opdat het de toekomst van de kerk en de wereld ten goede komt. (MZ)

### **Uit de eredienst van 18 juli 2021**

*Gezongen kyriëgebed 'Rode laarsjes' van Elly en Rikkert*

Twee rode laarsjes langs het water,  
een kleine jongen op het strand.  
Hij laat zijn sporen na voor later,  
hij drukt zijn stempel in het zand.  
Wat moet hij met de tijd beginnen,

de zee van tijd die hem omsluit.  
Want steeds weer wist de zee de strijd te winnen  
en steeds weer wist de zee zijn voetstap uit.

Refrein:

Kyrië eleison, Kyrië eleison, Heer ontferm U over ons  
Kyrië eleison, Kyrië eleison, Heer ontferm U over ons

Twee rode laarzen op het slagveld,  
hij was maar nauwelijks een man.  
Waar is die wrede klap die aftelt,  
wanneer het einde komen kan.  
Wie zijn degenen die bepalen,  
wanneer de laatste deur zich sluit.  
Want telkens wist de tijd hem in te halen  
en telkens wist de tijd zijn voetstap uit.

Refrein

Twee rode laarsjes langs het water,  
een kleine jongen op het strand.  
Ik zie hem wandelen samen met zijn vader,  
zijn kleine knuistje in die grote hand.

Refrein

---

## **ZOMERUITNODIGING T/M 15 AUGUSTUS 2021**



**Op de koffie/thee in de tuin van de pastorie** *Bij regen slaan we over. Aanmelden vooraf is niet nodig.*

Maandagavond 26 juli 19.30 uur

Maandagmorgen 2 augustus 10.30 uur

Maandagavond 9 augustus 19.30 uur

**Ontmoeting in groepjes van zes in de kerk.** *U krijgt een persoonlijke uitnodiging*

Woensdagmiddag 4 augustus 15 uur

Donderdagavond 12 augustus 19.30 uur

Er bleek geen belangstelling te zijn voor de wandelingen op zaterdagmiddag over één van de werken van barmhartigheid met nazit in de kerk. Deze wandelingen zijn dus gestopt.

---

### **Van de diaconie**



#### **Carma Inloophuis**

Volgens het collecterooster staat zondag 25 juli het Carma Inloophuis te Naaldwijk centraal. Het Inloophuis Carma is in Westland dé ontmoetingsplaats voor wie kanker treft.

Als je kanker krijgt, verandert alles. Deze ziekte heeft niet alleen invloed op je

lichaam, maar ook emotioneel en sociaal zijn de ziekte en de behandeling vaak in grijpend. In Inloophuis Carma ben je onvoorwaardelijk welkom voor een luisterend oor en gesprek met mensen die ook met de ziekte kanker te maken hebben. Er is een uitgebreid aanbod van bijeenkomsten en ook activiteiten zoals massage, yoga, wandelen, creatieve workshops, schrijfavonden etc. Zo biedt Carma ondersteuning aan mensen die zelf kanker hebben (gehad), maar ook aan hun familie, vrienden e.d. en nabestaanden. Tijdens de inloopochtenden ben je zonder afspraak van harte welkom, de koffie staat voor je klaar!

### **Steun dit werk en geef in de collecte**

U kunt het werk van Inloophuis Carma steunen door uw gift over te maken op NL85RABO0159270294 ten name van Vrienden van Inloophuis Carma

**Of, maakt u een bijdrage over aan uw diaconie De Lichtbron  
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente  
onder vermelding van Inloophuis Carma.**

**Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.**

Hartelijk dank!

---



Op de website van de PKN (15 juli)

### **Overstroming in Limburg: Kerk helpt waar het kan**



Vooralsnog lijken kerken van de protestantse gemeenten in Limburg nauwelijks overlast te ondervinden van de hoge waterstand. Sterker nog: ze zijn een toevluchtsoord voor campinggasten en hulpverleners. De kerk in Gulpen staat op een hoger gelegen plek. Het naastgelegen verenigingshuis is een noodopvang voor campinggasten. De gasten zijn geëvacueerd, omdat het gebouw door ondergelopen straten onbereikbaar is geworden. Het kerkgebouw in het zwaar getroffen Valkenburg staat gelukkig 'hoog en

droog'.

De Classispredikant sprak met ds. Harrie de Reus van de streekgemeente Maas-Heuvelland, met kerken in Maastricht, Vaals, Gulpen en Valkenburg. "De Geul is van een lieflijk stroompje veranderd in een kolkende watermassa die midden door Valkenburg stroomt. Overal hebben mensen last van ondergelopen kelders en in veel huizen is ook water komen te staan. In de katholieke kerk stond het water 1,5 meter hoog. De protestantse Kloosterkerk aan de Oosterweg staat hoger en daardoor droog. In de kerk is het een komen en gaan van passanten en hulpverleners die even bijkomen met een kop koffie.

De gemeente heeft ook direct gastvrijheid toegezegd aan de parochianen en hun priester. Het is een onvoorstelbare situatie waarbij het verzorgingshuis is ontruimd en er een grote stroomstoring is. Bij veel mensen roept het herinneringen op aan de Watersnoodramp in 1953 in Zeeland. Daar kwam het water als een dief in de nacht, in Limburg steeg het water zo snel dat mensen niet eens de tijd hadden om een aantal spullen te redden."

### **Doelcollectie voor 1 augustus a.s. "Marianne voor Libanon" Even voorstellen**

Mijn naam is Marianne Jansen-de Maa en ik woon in Kwintsheul met mijn man en twee dochters. Ik ben in 1974 geboren in Libanon. Wie mijn biologische ouders zijn en waar precies in Libanon ik ben geboren, dat is niet bekend. Best heftig, maar ik weet niet anders. Toen ik 2 weken oud was, ben ik geadopteerd door twee hele lieve mensen: Ad en Gerda de Maa. Zij namen mij mee naar Nederland, lieten mij dopen in de kerk en hebben mij in hun armen én in hun hart gesloten en mij de meest liefdevolle opvoeding gegeven. Voor mij zijn zij dus mijn ouders!

Feit blijft dat ik niet in Nederland ben geboren. Dat mijn roots in een ander land liggen, draag ik mijn hele leven bij me. Vooral toen ik ouder werd, werd ik me daarvan bewuster en ging ik me meer verdiepen in mijn geboorteland.

### **En toen.... 4 augustus 2020: de explosie in Beiroet.**

Dagenlang keek ik filmpjes op internet van de explosie, maar vooral ook van de situatie in de stad. De prachtige gebouwen, de straten waar ik tijdens mijn eerste bezoek aan mijn geboorteland in 2016 ook had gelopen, alles was kapot en verwoest. Ik zag overvolle ziekenhuizen met gewonde mensen, mensen die in 1 klap dakloos waren of hun familie niet konden vinden.

### **Actie**

De beelden stimuleerden mij om actie te ondernemen. Aan mijn omgeving vroeg ik om bruikbare spullen. En mensen gaven vanuit hun hart: babyspullen, verzorgingsproducten, houdbaar voedsel etc. Al snel werd bekend dat ik aan het inzamelen was en ontving ik ook mooie financiële donaties. Omdat ik persoonlijk betrokken wilde blijven, zocht ik een partij om mee samen te werken. Wat volgde was een intensieve samenwerking met Containers of Love. De spullen die ik inzamelde konden in hun containers mee naar Libanon. Tevens ben ik met de initiatiefneemster van COL in november 2020 samen naar Libanon gereisd.

Vooraf aan deze reis had ik al projecten gesponsord en tijdens mijn reis heb ik deze bezocht. Zo kon ik zelf zien waar de donaties terecht waren gekomen.

### **Hoe ga ik te werk?**

Men ontvangt geen geld, maar ik sponsor de werkzaamheden. Of zorg voor een aankoop waar een heel gezin iets aan heeft. Via korte lijnen met Libanon hou ik hier contact over. Hierdoor kan ik ervoor zorgen dat de donaties aan `Marianne voor Libanon` op een juiste manier besteed worden. En kan ik via foto's mijn donateurs op de hoogte houden. Wanneer ik (hopelijk) later dit jaar weer terug ga, zal ik de projecten nogmaals bezoeken. Momenteel is de situatie door o.a. de explosie en de corona in Libanon schrijnend. De mensen vertellen dat het heftiger is dan de oorlog destijds....Daarom blijf ik me inzetten voor de mensen die keer op keer te maken krijgen met tegenslagen.

Wilt u weten welke projecten ik gesteund heb? Neemt u dan een kijkje op mijn Facebook/Insta of mijn website:[www.mariannevoorlibanon.nl](http://www.mariannevoorlibanon.nl)



## **Inzamelingsactie voor Libanon**

### ***Help je mee ?***

Je spullen worden hergebruikt.  
En wij zorgen dat ze bij de families terecht komen  
die het hard nodig hebben.



### **Van de redactie**

#### **Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie**

Predikant: ds Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of (06) 28103371

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940, [arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com)  
en Bert Bosker, tel. 0174-294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)  
[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

**In de zomermaanden juli en augustus komt de Nieuwsbrief 1 x per 2 weken.  
De volgende op 6 augustus, dan op 20 augustus en 3 september.**

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).