

Nieuwsbrief De Lichtbron 6 – 20 augustus 2021



Kerkdiensten

Zondag 8 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Collecten: 1. Kerk in Actie: Actie Vakantietas, zomerpret voor kwetsbare kinderen
2. Kerk.

Zondag 15 augustus 9.30 uur ds. Jantine Veenhof, Den Haag.

Collecten: 1. Kerk in Actie: Zomerzending Pakistan 2. Kerk

Komende diensten

22 augustus 9.30 uur prop. Leonard van Aalst, Amsterdam

29 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal

Bij de dienst van 8 augustus

Voor deze zondag heb ik gekozen voor de lezingen volgens het oecumenisch leesrooster: II Koningen 4: 8 t/m 17 en Marcus 7: 24 t/m 30 over twee leven veranderende gebeurtenissen: de wonderlijke geboorte van een zoon en de wonderlijke genezing van een dochter.

Naast uitleg over deze Bijbelteksten overdenken we wat dit voor ons vandaag kan betekenen. Uiteraard omlijst met gebeden, liederen, orgelspel en zegen.

De zomer is de tijd van het jaar, waarin Gods heilige Geest centraal staat. Dat klinkt door in de liederen.

Ds. Marjan Zebregs

Uit de pastorie

Na bijna tien maanden wonen in het Westland, heb ik onlangs het Westlands Museum bezocht. Mooi om zo een kijkje in de geschiedenis van het Westland te krijgen. De vaste expositie begint met de Romeinse geschiedenis en daar kom ik Valkenburg ZH tegen, mijn vorige woonplaats en Voorburg, waar ik daarvoor 28 jaar heb gewoond. Ook in die zin is Wateringen/Westland een goede nieuwe woonplaats. Buiten heb ik genoten van het kijken naar de verschillende bloemen, vruchten en groenten en kassen.

Recent ben ik twee keer in Nijmegen geweest, waar onze dochter en haar vriend hun eerste huis hebben gekocht. Eén keer met de trein om bij hen te helpen en één keer met de auto met het hele gezin.

Daarnaast ben ik naar de crematie van een goede vriendin van mijn ouders gegaan in Deventer. Daar heb ik gewoond van vlak voor mijn eerste verjaardag tot ik op mijn 18^{de} naar Enschede verhuisde om daar bestuurskunde te studeren. Al bij aankomst op station Deventer, waar mijn vader toen werkte, kwamen de eerste emoties en rondom de crematie ging dat door met alle herinneringen.

Half augustus gaan we een weekendje weg met vrienden en een week later gaan we

naar Hoogeveen om de 90^{ste} verjaardag van Rolf zijn moeder te vieren. Dankzij de rode ibis in het Hofpark, kan ik een levend beeld van de tropen vlak bij de pastorie vinden.

Ds. Marjan Zebregs

ZOMERUITNODIGING T/M 31 AUGUSTUS 2021



Op de koffie in de pastorie

Maandagavond 9 augustus vanaf 19.30 uur

Maandagmorgen 16 augustus vanaf 10.30 uur

Maandagavond 23 augustus vanaf 19.30 uur

De drie maandagochtenden, die tot nu zijn geweest, waren met verschillende mensen zeer geslaagd. Elke keer is het voor mij weer een aangename verrassing wie er komen en hoe de gesprekken gaan. Weet u van harte welkom! Aanmelden is niet nodig en ook bij slecht weer gaat het door. Onze hond Maya is tijdens het koffie uurtje in mijn werkkamer. Vanwege de fijne ontmoetingen op maandagmorgen gaat dit na de zomer door op de eerste en derde maandagmorgen van de maand. Omdat ik op maandag 6 september een afspraak heb in Zoetermeer, wordt deze koffieochtend een week vervroegd naar 30 augustus 10.30 uur.

Bijeenkomsten op uitnodiging voor informeel kennismaken en verjaardag

De zomermaanden bleken hier toch niet de beste start voor te zijn, dus begint het in september.

(MZ)

Van de diaconie

In deze vakantieperiode is op

zondag 8 augustus a.s. de opbrengst van de eerste collecte voor **Actie Vakantietas**: zomerpret voor kwetsbare kinderen. Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangkaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Wilt u meer lezen: kerkinactie.nl/vakantietas.



Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?

Diaconie/ZWO De Lichtbron Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49 T.a.v.

Diaconie/ZWO Prot. Gemeente O.v.v. Actie Vakantietas.

De tweede collecte is voor onze kerk.

Beide collectes van harte aanbevolen!

'De Lichtbron' op Facebook

Dit voorjaar heb ik het Facebook account van 'De Lichtbron' weer geactiveerd (met dank aan ds. Jantine en Ducky). Rond de vijftig mensen zijn op deze manier 'bevriend' met 'De Lichtbron'.

Tot nu toe zijn de berichten door mij geplaatst, maar interessanter wordt het als ook anderen iets plaatsen. Opmerkingen via Facebook op de geplaatste berichten zijn tot op heden uitgebleven, maar ze zijn zeer welkom, omdat dit de Facebook pagina van 'De Lichtbron' interessanter maakt. Zo lang de reacties inspirerend zijn is het goed, humor mag zeker ook of aanzetten tot nadenken of een kerkje wat u op vakantie tegenkwam of ... Ik ben benieuwd!

Ik zie Facebook als een extra communicatiemiddel, naast de ontmoeting rondom de kerkdienst of bij andere activiteiten van de kerk en naast de Nieuwsbrief en de website.

Door Facebook leef ik (een beetje) mee met mensen, met wie ik anders geen contact (meer) zou hebben. Bijvoorbeeld dat een gemeentelid van 'De Goede Herder' in mijn vorige gemeente in Valkenburg ZH zwanger is. Of een tweedaags uitstapje van een gemeentelid van Den Haag-Zuidwest, waar ik voor mijn predikantschap als Bijstand in het pastoraat werkzaam was of een studiegenoot theologie, die een beroep heeft aangenomen naar een nieuwe gemeente of natuurfoto's uit Valkenburg of ...

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan Facebook. Afhankelijk van hoe je Facebook gebruikt, kan je in een omgeving (bubbel) terecht komen, waar je alleen maar bevestiging van bepaalde ideeën leest, wat een (sterke) vertekening van de werkelijkheid kan zijn. Ook kun je je ergeren aan berichten van anderen qua inhoud of stijl. En er zijn reclames, waar je niet om gevraagd hebt.

Bij ongepaste berichten op de pagina van 'De Lichtbron' kan ik als beheerder ingrijpen.

Voor 'De Lichtbron' zie ik Facebook als een kans om (meer) mensen (meer) te verbinden met 'onze' kerk.

Ds. Marjan Zebregs

Uit de classis Zuid-Holland Noord: Wijsheid

Ds. Julia van Rijn, classispredikant Zuid-Holland Noord, schrijft in haar nieuwsbrief dat ze tijdens haar vakantie mijmert over vragen als: Wat heeft dit (vreemde) afgelopen jaar met mij gedaan? Wat was waardevol? Wat heb ik afgeleerd, bijgeleerd? Hoe zie ik het nieuwe seizoen tegemoet? Wat is wijsheid? Misschien ook voor ons vragen om te overdenken, alleen of met een familielid, vriend(in) of gemeentelid. Misschien de uitkomsten van het overdenken opschrijven en in de Kerstvakantie teruglezen?

Bij wijsheid denkt ds. Julia van Rijn aan het Bijbelboek 'Spreuken', dat deel uitmaakt van het genre van de Bijbelse wijsheidsliteratuur, waartoe ook 'Job' en 'Prediker' behoren.

Wijsheid verwijst naar een houding, een gezindheid, die gericht is op een goed en vervuld leven. Wijsheid is een vorm van levenskunst. Bijbelse wijsheid is aards en concreet, krijgt vorm in ambacht en kundigheid, maar is ook een ervaring van vroomheid en spiritualiteit. Wijsheid is een vorm van ethiek: een mens is geroepen moreel juist te handelen. Volgens Spreuken kan de mens het pad der Wijsheid betreden. Kijk om je heen, zie de schoonheid van de natuur, zie in haar wetmatigheid en ordening de voorzienigheid van de Schepper, en leer daarvan hoe je leven kunt.

In alle Bijbelse en kerkelijk talen - Chokma, Sapientia, Sophia – is wijsheid vrouwelijk.

Hoewel ieder mens persoonlijk wordt aangesproken, is de weg van de wijsheid niet een individuele gang, noch louter gericht op het eigen heil. Vrouwe Wijsheid gaat immers uit naar straten, pleinen, kruispunten en de poorten van de stad. Daar verheft ze luidkeels haar stem, opdat allen het zullen horen. Iedereen kan haar ontmoeten (Spreuken 8: 2-3). Wijsheid volgt de wegen van het gewone leven en de moraal van alledag. Zij leert te leven, samen met anderen, voor het aangezicht des Heren.

Wijsheid helpt je in de omgang met mensen die samen met jou de stad, de buurt, het dorp bewonen. Wijsheid richt je aandacht op hen met wie je samenleeft, samenwerkt, of die je toevallig tegenkomt. Rechtvaardigheid, goedheid en oprechtheid zijn daarvan een onlosmakelijk deel. Om zo te leven moet je goochem willen zijn. Vrouwe Wijsheid biedt diepe, doorleefde kennis, die je helpt jouw weg door het leven te vinden en zij zegt: 'Wie mij vindt, vindt het leven en ontvangt de gunst van de HEER'. (MZ)

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06) 28103371

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

In de zomermaanden juli en augustus komt de Nieuwsbrief 1 x per 2 weken. De volgende op 20 augustus en 3 september.

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.