

Nieuwsbrief De Lichtbron 3-10 september 2021



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Zondag 5 september 9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag
Collecten: 1. Exodus Den Haag 2. Kerk.

Jubileum Ds. Wigboldus

Zondag 5 september a.s. zal Ds. Klaas Wigboldus bij ons voorgaan. Op 12 september 1971 werd Ds. Wigboldus als predikant in onze kerk bevestigd en dat is dus zondag 5 september bijna 50 jaar geleden. Hij zou onze gemeente in 1975 verlaten, om weer terug te keren naar Den Haag. Maar ook in de jaren daarna mochten wij hem regelmatig ontvangen in de Lichtbron. Daarom willen wij dit gouden jubileum ná de dienst graag een feestelijk tintje geven. Bij een feestje horen mensen, dus nodigen wij u van harte uit om bij de dienst aanwezig te zijn en aansluitend een kopje koffie of thee te drinken.

Graag tot zondag!

De voorbereidingsgroep Ed, Petra en Adri.

Komende diensten

12 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startzondag

19 september 9.30 uur ds. Denis Verboom, Leiden

Bij de dienst van 5 september

Vijftig jaar geleden, op zondag 12 september 1971, werd ik in Wateringen bevestigd als predikant in de kerk die nu De Lichtbron heet. Toen ik, al geruime tijd geleden, de afspraak maakte voor de dienst van 5 september, was dat nog niet tot me doorgedrongen. Nadat ik in een later stadium ontdekte dat deze dienst een week zou vallen voor de officiële datum, dacht ik: dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Ik ben blij en dankbaar dat mijn lieve vrouw Anneke, de kinderen en kleinkinderen er op deze zondag bij zullen zijn.

De lezingen in deze dienst (Exodus 3:9-15, 1 Johannes 4:12 en Johannes 1:18) vertellen hoe de Eeuwige zich op een verhullende wijze aan Mozes kenbaar maakt én "dat niemand ooit God heeft gezien". Niets en niemand kan deze God bevatten. Toch kunnen we God wel ervaren. Het heeft me altijd geboeid, hoe die onnoembare God toch ook nabij kan zijn. Een geheim dat *alle* mensen aangaat en om vertrouwen vraagt, dwars door alle tijden en veranderingen heen. Geloven is dan ook niet *veel weten over God*, maar wel *veel vertrouwen hebben in God*. De vroegere kloof tussen zogenaamde

gelovigen en zogenaamde niet-gelovigen kunnen we daarbij achter ons laten en dat ervaar ik als een bevrijding. Immers, we zijn allemaal mensen op zoek naar zin.

Tijdens 50 jaar predikantschap heb ik veel afgeleerd, maar ook veel bijgeleerd. Graag nodig ik jullie uit met mij mee te denken en mee te vieren. Ik wens ons allen een geïnspireerde dienst toe.

Ds. Klaas Wigboldus

Uit de pastorie

Volgens de kerkelijke kalender zitten we nog in de 'zondagen van de zomer'. Maar rond de pastorie zie ik weer alle leerlingen van de Pieter van der Plasschool voorbij lopen en fietsen en mijn gedachten bij 'mooi zomerweer' kloppen niet met wat ik ervaar.

De 'officiële' startzondag is op 12 september, maar de eredienst met Heilig Avondmaal van 29 augustus voelde ook als startzondag. Wat mooi om zo samen gemeente van Christus te zijn! Al blijft het jammer dat het coronavirus nog steeds zo veel gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het in de kerk meevieren van de eredienst.

Bij het Heilig Avondmaal is de liturgische kleur wit. Wit is ook de kleur voor Kerstmis, de geboorte van Jezus op aarde en voor Pasen, de opstanding van Jezus Christus. Daarnaast is wit de kleur van het licht, de reinheid en de eeuwigheid. Daarom is wit – naast paars – ook een kleur, die past bij een uitvaart.

Op al mijn vier stola's staat het kruis van Jezus op de kant van mijn hart. Op de witte stola staat het kruis in golvend water, het 'Levende water'. Aan de andere kant staat, eveneens in goudkleurig draad, een levensboom, ook in het 'Levende water'. De afbeelding symboliseert hoe we ieder apart en samen als gemeente van Christus mogen putten uit dezelfde bron van heilzaam water, een bron die nooit opdroogt, omdat de golven blijven komen.

Ds. Marjan Zebregs

Maandagmorgen koffie in de pastorie

Het was een spontaan idee voor de zomermaanden: koffiedrinken in de tuin van de pastorie.

Al snel heb ik de beperking tot de tuin eraf gehaald, maar natuurlijk wel de anderhalve meter afstand gehouden. Voor de koffie-uurtjes in de avond was geen belangstelling, maar in de ochtend wel. Aanmelding vooraf was niet nodig en er was geen programma, behalve dan de koffie.

Elke keer was het weer een verrassing of er iemand kwam en zo ja, wie. Elke keer weer waren er fijne ontmoetingen met bekende en nog onbekende gemeenteleden. Soms een praatje over het weer, maar vaker over persoonlijke onderwerpen. Ik heb er alle keren van genoten en ik was niet de enige.

Daarom gaan we door. De eerst volgende keer is op maandagmorgen 13 september half 11.

Ik verheug me er nu al op!

Ds. Marjan Zebregs

Nationale Ziekenzondag

Op zondag 12 september is het Nationale Ziekenzondag en worden er in het hele land bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in aanmerking komen.

Ook de afdeling Zonnebloem Wateringen doet daar aan mee.

De vrijwilligers van de Zonnebloem brengen mensen bij elkaar, staan voor u klaar en brengen een op een mensen een bezoek. Er worden het gehele jaar door activiteiten georganiseerd.

Mensen met een fysieke beperking of mensen in eenzaamheid. Deze mensen hebben behoefte aan extra aandacht.

Er wordt een collecte gehouden voor het werk van de Zonnebloem. Met deze opbrengst kan de Zonnebloem hun gasten weer een paar mooie uurtjes bezorgen.

De afdeling Zonnebloem Wateringen is een actieve afdeling.

Bedankt voor uw bijdrage



Wil Eijgenstein, bestuur Zonnebloem Wateringen

Tel: 0174294553

De Diaconie steunt deze actie van harte en hoopt dat de aanwezige gemeenteleden op zondag 12 september een plantje met een adres van een gemeentelid wil meenemen en bezorgen.

Vredeswandeling

Zaterdag 18 september wordt jong en oud uitgenodigd deel te nemen aan de Vredeswandeling, georganiseerd door de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV), een samenwerkingscomité van de Wateringse en Heulse kerken.

Met het thema van deze wandeling, "Inclusief samenleven", wil de BOV van harte onderstrepen dat uitsluiting *not done* is in onze huidige tijd en samenleving. Gesprek over diversiteit en 'erbij horen' is noodzakelijk om een goed samen-leven mogelijk te maken.

Programma

18.00 uur: inloop in De Lichtbron, Pieter van der Plasstraat 3 in Wateringen

18.15 uur: opening en muziek van Memento

18.30 uur: groepen vertrekken voor de wandeling. Onderweg is er muziek, zijn er verhalen en gedichten, doen we iets creatiefs en we maken kennis met de diverse geloofsgenootschappen in Wateringen

20.15 uur afsluiting met het samen maken van een vredeskunstwerk.

hapje en een drankje

Inlichtingen bij Jan Zonneveld. Email: jzon@kabelfoon.nl

PCOB Wateringen/Kwintsheul

Na een lange periode van onderbreking vanwege het coronavirus gaat de soos op dinsdagmiddag weer beginnen. De eerste keer is op 14 september van 14.00 tot 16.30 uur in de voorzaal van de Pleinkerk (en dus niet in de Smidse). Vervolgens weer elke twee weken een middag met spelletjes doen,

kaarten maken, puzzelen, praten en af en toe een extra activiteit. Nieuwe leden zijn van harte welkom! (MZ)

Start van de seniorensoos van de PCOB.

Kortgeleden is er een bijeenkomst geweest met een aantal leden van de soos en de regiocoördinator van de PCOB Westland om met elkaar te spreken over de toekomst van onze afdeling Wateringen/ Kwintsheul.

Zoals wij allen weten is onze secretaris, mevrouw Abbo, in mei plotseling overleden.

Zij deed met Jaap van der Snoek(penn.meester) het voorzitterswerk als ook het secretariaat.

Haar heengaan is een groot gemis. Ook voor onze afdeling.

Hoe nu verder?

Een nieuw bestuur vormen is op dit moment geen optie.

Er is op deze bijeenkomst besloten op een andere wijze vorm te gaan geven door bepaalde taken te verdelen.

De ontmoetingen op de soosmiddagen zijn belangrijk.

Er worden allerlei spelletjes gedaan op zo'n middag zoals klaverjassen, rummicup, kaarten maken, Scrabbelen, legpuzzel enz. Een paar keer in het seizoen is er een extra activiteit.

Vooral in deze tijd is die afleiding een belangrijk iets. Alleen zijn is niet altijd leuk en daarom doen wij er van alles aan om de afdeling in takt te houden!

Eén keer per 14 dagen is er soos op dinsdagmiddag van 14 uur tot 16.30 uur. Wij gaan **op 14 september** weer starten.

Omdat voorlopig de Smidse niet beschikbaar is, komen wij vanaf 14 september (de 1^e keer)

In **de Voorzaal van de Pleinkerkerk** bij elkaar.

In de komende tijd wordt er met Jaap van der Snoek en enkele leden een coördinatieteam gevormd.

Dit team zal de komende tijd de zaken die nodig zijn gaan invullen.

Zoals het er nu uitziet voorzien de georganiseerde soosmiddagen zeker in een behoefte en worden

goed bezocht. Echter...er zijn ook door de Corona tijd en verhuizingen naar buiten het Westland leden afgevallen.

Daarom zouden wij zo graag wat aanwas hebben van nieuwe leden. Komt u eens langs op dinsdagmiddag. Zeker de moeite waard!

Met een hartelijke groet namens het coördinatieteam

Jaap van der Snoek Tel. 0174- 295289

Joke van der Lelij Tel. 0174- 292928

Musical 'Vis-a-Vis' gaat weer van start!!

Na een lange 'Corona-stilte' en drie maal(!) uitstel, gaat de musical 'Vis-a-Vis', van de musicalgroep uit de Nieuwe Kerk weer van start!

We zijn allemaal super blij dat de beperkende periode achter ons ligt en we elkaar, na lange tijd, weer kunnen zien en spreken.

Op **donderdag 7 oktober** a.s.gaan de repetities weer van start.

De uitvoeringen staan gepland voor **11, 12 en 13 maart 2022.**

Het is fijn te weten dat de groep hecht genoeg is om nu met elkaar de draad weer op te pakken. Toch hebben een aantal deelnemers inmiddels andere bezigheden en zijn afgehaakt.

Vandaar opnieuw een oproep:

Vindt u/je het leuk om te spelen of te zingen, je bent van harte welkom!

We kunnen echter nog steeds ook andere enthousiaste mensen gebruiken; dus kunt u/je een instrument bespelen, kunt u goed coördineren, heeft u financieel inzicht of helpt u juist graag met de PR, grime of catering: u/je (of enthousiaste familieleden, vrienden, burens of collega's) bent allen van harte welkom!

U/je kunt zich/je opgeven op: musicalproject@gmail.com, maar ook binnenlopen op onze 1^e repetitieavond; donderdag 7 oktober, 20.00 uur zaal 4.

Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 Rijswijk.

Ook zijn wij te volgen op facebook.

Graag tot horens of ziens.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

