

Nieuwsbrief De Lichtbron 10- 17 september 2021



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 12 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startzondag

Collecten: 1. Zonnebloem Wateringen 2. Kerk.

Komende diensten

19 september 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden

26 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Bij de dienst van 12 september

Aanstaande zondag vieren we onze Startdienst met als thema 'Bouwen aan de toekomst'. Dit sluit aan op het thema van de Protestantse Kerk: 'Van U is de toekomst', dat weer geïnspireerd is op het 'Onze Vader'.

Voorafgaand aan en na afloop van de eredienst klinkt via de beamer tweemaal het 'Onze Vader'. In de kerkdienst luisteren we naar het lied van Huub Oosterhuis 'Onze Vader verborgen', een mooie aansluiting op het thema van de gouden jubileumdienst van vorige week van ds. Klaas Wigboldus. Zoals elke zondag bidden we ook samen hardop het 'Onze Vader'.

'Bouwen aan de toekomst' willen we concreet in de eredienst zichtbaar maken met inbreng van kerkgangers en mensen die buiten de kerk meevieren. In de kerk zal ik u en jou vragen wat voor u en voor jou een belangrijke bouwsteen voor de toekomst is van de eigen persoonlijke geloofsbeleving, van De Lichtbron, van de wereldwijde kerk van Christus of van het Koninkrijk van God op aarde.

Mensen, die elders meevieren, kunnen hun 'bouwsteen' tijdens de dienst appen naar een telefoonnummer dat u in de dienst krijgt. U mag uw 'bouwsteen in woorden' ook bij mij in de brievenbus doen, dan zorg ik dat dit in de eredienst hoorbaar en zichtbaar wordt. U kunt nu al gaan nadenken over uw 'bouwsteen'.

Een overzicht van alle ontvangen 'bouwstenen' komt in de Nieuwsbrief van volgende week.

In de Startdienst willen we iedereen, die zich met De Lichtbron verbonden voelt, de mogelijkheid geven om mee te bidden en te danken. Hiervoor gaan we een gebedsmuur vullen met kleine kaarsjes. U kunt uw kaarsje in stilte branden of een toelichting geven.

Mensen, die via internet met ons verbonden zijn, kunnen 'hun' kaarsje laten aansteken via de app of een briefje in mijn brievenbus. Hierbij kunt u aangeven of u uw naam en/of uw toelichting genoemd wil hebben.

Graag wil ik Ellen Ouwehand hartelijk bedanken voor haar meedenken en meedoen in de voorbereiding en in de eredienst. Als u ook wil meedenken bij de voorbereiding van een kerkdienst of een activiteit, dan hoor/zie ik dat graag.

Ds. Marjan Zebregs

Uit de gemeente

Naast het bericht van mevrouw Tiny Degenhardt-Wieringa elders in deze Nieuwsbrief, heb ik nu geen bijzondere vreugdes of verdriet. Velen zullen een telefoontje of 'zomaar' een kaart of een appje, of samen wandelen of koffie drinken zeer waarderen. (MZ)

Uit de pastorie

In deze tijd van het kerkelijk jaar is de liturgische kleur groen. Dat is de kleur van hoop, van trouw en van rust. Het is de meest gebruikte liturgische kleur, de basis. Naast het wit van het feest, waarover ik vorige week schreef; het paars van inkeer en voorbereiding; en het rood van de heilige Geest.

Op mijn groene stola ligt de Bijbel open op het kruis van Christus aan mijn linkerkant, de kant van het hart. Aan de rechterkant staat de letter P, van 'Pax', dat vrede betekent. Op de stola is dat de vrede van Christus. De letter P gaat over in het kruis van Christus. Op de afbeelding van het kruis liggen vijf broden en twee vissen, verwijzingen naar de evangeliën van Matteüs (H14: 13-21) en Johannes (H6: 1-15) over de 'wonderbaarlijke spijziging' of 'het teken van het brood'.

Ds. Marjan Zebregs

Maandagmorgen koffie in de pastorie

Aanstaande maandagmorgen 13 september is er vanaf half 11 weer koffie drinken in de pastorie.

Van harte welkom! Aanmelding is niet nodig. (MZ)

Van de diaconie

Nationale Ziekenzondag

Aanstaande zondag 12 september is het Nationale Ziekenzondag en worden er in het hele land bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Ook de afdeling Zonnebloem Wateringen doet daar aan mee. De vrijwilligers van de Zonnebloem brengen mensen bij elkaar, staan voor u klaar en brengen een op een mensen een bezoek. Er worden het gehele jaar door activiteiten georganiseerd. Mensen met een fysieke beperking of mensen in eenzaamheid. Deze mensen hebben behoefte aan extra aandacht. Er wordt een collecte gehouden voor het werk van de Zonnebloem. Met deze opbrengst kan de Zonnebloem hun gasten weer een paar mooie uurtjes bezorgen. De afdeling Zonnebloem Wateringen is een actieve afdeling.

De Diaconie steunt deze actie van harte en hoopt dat de aanwezige gemeenteleden op zondag een plantje met een adres van een gemeentelid wil meenemen en bezorgen.

Vanuit de Diaconie, Ellen Ouwehand



Collectes 12 september

Zondag 12 september is het ziekenzondag. De eerste collecte is dan bestemd voor de Zonnebloem, afdeling Wateringen. Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor deze afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten zij zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen)



thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten.

Wil je meer weten wat de Zonnebloem Wateringen voor jou kan betekenen? Of wil je je aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger? Neem dan contact met



Ria van Kester, 06-4216 2343.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Uw bijdrage is van harte welkom! Helpt u mee deze collectes tot een succes te maken?

U kunt uw diaconale gift ook overmaken naar de bankrekening van de diaconie:

Diaconie/ZWO De Lichtbron

Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49

T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente

O.v.v. Zonnebloem

De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste plek terechtkomt.

Wie heeft een leuk & goed idee?

Eenzaamheid was al een belangrijk maatschappelijk probleem, ook in Westland, maar door de coronamaatregelen nam eenzaamheid verder toe; zeker ook bij ouderen. Er waren geen of weinig mogelijkheden om activiteiten en ontmoetingen te organiseren. Ook bleven vrienden en familie op afstand om besmetting te voorkomen. Het isolement is voor een grote groep ouderen hierdoor sterk toegenomen.

Maar er is goed nieuws! De gemeente Westland heeft een subsidieregeling voor activiteiten voor bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Bedenkt uw organisatie extra activiteiten of biedt u extra hulp aan om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan? Dan kunt u tot 1 december 2021 de subsidie 'Senioren in coronatijd' aanvragen voor maximaal 3 projecten per organisatie.

We kunnen als kerk 3 projecten aandragen:

- voor senioren van 60 jaar en ouder
- op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdbesteding
- in de vorm van laagdrempelige ondersteuning bij het tegengaan van eenzaamheid.

Wie heeft een goed idee voor een project voor onze senioren in de kerk, geef het aan bij een van de diakenen of mail het naar diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl

Vanuit de Diaconie, Ellen Ouwehand

Vakantieweken Westlandse diaconieën

De gezamenlijke Westlandse diaconieën organiseren dit jaar weer een Westlandse Rooseveltweek voor mindervaliden in het Roosevelthuis te Doorn.

Het is een vakantie week met zorg en een programma, van 13-20 november, compleet verzorgd. Vanwege corona kan er maar een kleine groep mee van ca. 25 gasten en 16 vrijwilligers. Misschien moet er dus worden geloot. Voorwaarde is, dat de gasten wel gevaccineerd zijn. De kosten bedragen € 750 pp voor een éénpersoonskamer, en € 650 pp bij een tweepersoonskamer.

Verslagen van de vakantie weken van 2018 en 2019 liggen in de hal van de kerk ter inzage. Het geeft u een goede indruk van wat er zo allemaal gebeurt. Wilt u meer weten, dan kunt u dat vinden op www.hetvakantiebureau.nl voor de algemene (niet-Westlandse) informatie van het Roosevelt huis. Wilt u zich hiervoor inschrijven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Westlandse Vakantieweken, Franny van Mourik-van Aalst, 015-3649090 of lemourik@gmail.com, of uw diaconie voor een inschrijfformulier. Deze moet dan vóór 25 september worden ingeleverd. Alvast een fijne vakantie gewenst!

Uitnodiging

Vredeswandeling in en om het Hofpark
Onderweg muziek, verhalen, kunst en kennismaken met de diverse geloofsgemeenschappen
18 september 2021
Inloop vanaf 18.00 uur Protestantse Kerk 'De Lichtbron'
Pieter van der Plasstraat 3 Wateringen
Vertrek: 18.30 uur
Van harte welkom!
Inlichtingen bij Jan Zonneveld. Email: jzon@kabelfoon.nl

Gespreksgroep

Na een lange periode willen wij weer starten met de gespreksgroep in de ochtend. Velen zien ernaar uit om weer bij elkaar te komen, wat hebben we dit gemist in de corona periode. Fijn om elkaar weer te ontmoeten en nieuwe onderwerpen te bespreken met elkaar. Deze ochtenden duren meestal ongeveer 1,5uur.
Iedereen is van harte welkom op dinsdag 28 september om 10.00uur in de Lichtbron.
Marjan Zebregs en Ria Jongerius

Vakantie koster Kees Schrader

Beste mensen de komende weken ga ik op vakantie.
Dit keer wordt het een fiets en steden vakantie in Nederland.
Vanaf maandag 13 september tot en met zondag 3 oktober 2021 ben ik afwezig.
Arie Verkerk zal mijn kostertieke taken tijdens deze periode waarnemen.
Zaalreserveringen kunt kenbaar maken via mijn e-mail kees.schrader@live.nl
Met vriendelijke groet,
Kees Schrader
Koster de Lichtbron Wateringen

Van de redactie
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,
boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
niewsbriefdelichtbron@gmail.com.