



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 19 september 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden

Collecten: 1. Kerk in Actie: zending Syrië 2. Kerk.

Komende diensten

26 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

3 oktober 9.30 uur ds. Eibert Kok, Naaldwijk

Bij de dienst van 19 september

We lezen komende zondag uit het Johannesevangelie. Dat is het laatste geschreven aan het einde van de eerste eeuw als de kloof tussen de vroege kerk en de synagoge steeds groter wordt.



De tempel in Jeruzalem is verwoest en de vragen die steeds meer klinken, zijn; 'Waar vinden we nog iets van Gods werkelijkheid in onze wereld?' En 'Hoe houden we vertrouwen in de toekomst?' Vragen die nog steeds actueel zijn, juist ook in deze tijd met alle problematiek die speelt. Het antwoord van de christelijke traditie zoekt het bij Jezus in wie we iets van God mogen herkennen. Maar is geloven in Hem/vertrouwen op Hem wel zo gemakkelijk? In het evangelie horen we dat er heel wat mensen afhaken bij Jezus' woorden. En wat als het donker wordt in je leven, als je niet goed weet hoe de toekomst zal zijn, als je een grens over moet gaan? We zien het bij Jacob die worstelt bij de Jabbok. Met wie

worstelt hij eigenlijk? Met een rivierdemon, met zijn eigen verleden, met God zelf? Wat kunnen wij daarvan leren en wat is er nodig om vertrouwen te houden. Genoeg om over na te denken komende zondag! Welkom in de kerk of digitaal verbonden! *Ds. Dennis Verboom*

Terugblik op de Startdienst van 12 september

Het thema was: 'Bouwen aan de toekomst', voortbouwend op het landelijk thema: 'Van U is de toekomst', een onderdeel uit het 'Onze Vader'.

Het intochtslied was: 'De vreugde voert ons naar dit huis'.

Samen in de kerk en via de whatsapp hebben we bouwstenen genoemd voor de toekomst: 'Geloof', 'Hoop', 'Elkaar helpen', 'Inspirerende muziek', 'Omzien naar elkaar', 'In gesprek blijven met elkaar', 'Samen', 'Liefde', 'In ontwikkeling blijven', 'Aandacht', 'Bouwen aan de kerk van de toekomst', 'Verbinden', 'Vertrouwen', 'Ware kerk van Christus wereldwijd' en 'Bemoedigen'.

Op het liturgisch centrum stonden drie grote bouwstenen met kaarsjes erin. Een tiental kerkgangers heeft een kaarsje aangestoken, vaak met een eigen voorbede. Ook hier konden mensen, die via internet verbonden waren, een

kaarsje aan (laten) steken en voorbede doen. In de dienst der gebeden zijn de genoemde gebedsonderwerpen opgenomen. Uiteraard was er ook aandacht voor de nationale ziekenzondag. Het slotlied was: 'Wat de toekomst brengen moge'. Na afloop van de dienst was er koffie met lekkers. Iedereen kreeg symbolisch een bouwsteen van lego mee met de tekst 'Bouwen aan de toekomst, startzondag 2021' voorzien van het logo van 'De Lichtbron'. Veel gemeenteleden zijn thuis verrast door een veelkleurig plantje van de Zonnebloem Wateringen met daarbij ook het lego bouwsteentje met de bijbehorende tekst. Ds. Marjan Zebregs



Zo zag de veelkleurige kerk van de toekomst er tijdens de Startdienst uit.



De bouwstenen, de kerk van de toekomst en de voorbeden in kaarslicht

De bouwstenen, die kerkgangers en anderen meekregen

De plantjes van de Zonnebloem, die met een lego bouwsteentje uitgedeeld werden

COLLECTE 19-9-2021: KIA – Kerk in Syrië

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in



het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het *Herstelfonds* opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen.



Op de lijst van het Herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent van de kosten. De economische situatie zorgt ervoor

dat de bouwwerkzaamheden langzamer gaan dan gehoopt. Door de internationale sancties is het ontzettend moeilijk om aan bouwmaterialen te komen. Ook de koersdaling van de Syrische pond is een groot probleem. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v. Kerk Syrië 19-9-2021

Uit de gemeente

Voor deze Nieuwsbrief heb ik geen specifieke namen, maar wel de suggestie een kaartje te sturen als teken van verbondenheid naar mensen, die nu nog niet naar de kerk komen uit angst voor besmetting door het coronavirus, omdat ze bijvoorbeeld zelf een kwetsbare gezondheid hebben of geen enkel risico willen nemen voor hun kwetsbare ouder. Iemand opbellen kan natuurlijk ook of een app sturen. Letterlijk uit het zicht op zondagmorgen gaat goed samen met figuurlijk gezien en gekend worden. De heilige Geest is niet aan plaats gebonden! (MZ)

20+ groep

Ds. Jantine had een (oecumenische) 20+ groep gevormd. Deze groep kwam om de maand bij elkaar, soms met een maaltijd en soms met een thema. Dit voorjaar heb ik contact gezocht met enkele leden van de groep en dat leidde tot twee vrijdagavond wandelingen op 28 mei en 16 juli. Op vrijdagavond 17 september staat een nieuwe ontmoeting gepland in de ruime schuur van de pastorie.

De groep heeft nu een vijftal leden. Meer mensen zijn van harte welkom, maar zo is het ook goed. U weet: 'Waar twee of drie ...'. Als jij of u denkt: 'Dat is misschien iets voor mij, voor mijn kleindochter of voor mijn zoon', neem dan gerust contact met mij op (06 – 2810 3371) of kom vrijdagavond vanaf 21 uur meedoen. (MZ)

Tieners ontmoeten God en elkaar

Dit jaar zijn de tieners (van 11 tot 16 jaar) van 'De Lichtbron' van harte welkom om mee te doen met het programma 'Rock Solid' van 'Youth for Christ'. Dit is een zorgvuldig doordacht programma van ongeveer anderhalf uur aansluitend op de leefwereld van tieners van nu. Elke avond kent een achttal korte onderdelen rondom een thema. Er is veel afwisseling in werkvormen (individueel, in groepjes en met de hele groep) met zowel beweging, als rust. Zelfs de hapjes en drankjes sluiten aan op het thema van de avond. De geloofsinhoud van 'Rock Solid' is zeer toegankelijk. De relatie met God in al Zijn diversiteit in het dagelijks leven staat centraal.

De Rooms-Katholieke kerk van het Westland biedt deze moderne vorm van catechisatie aan. Diaken Walther Burgering van de parochie in Wateringen heeft een 'Rock Solid' training bij 'Youth for Christ' gevolgd en is één van de twee vaste begeleiders. Zelf heb ik in 2015 een introductiedag over o.a. 'Rock Solid' gevolgd bij 'Youth for Christ' en ik vond het heel inspirerend! Ellen Ouwehand en Eline van der Meer, leiding van de Kindernevendienst en ouders van tieners, hebben de hoofdlijn van een avondprogramma bekeken en zij waren ook enthousiast over 'Rock Solid'.

Omdat we voor het coronavirus uitbrak samen met de Hervormde kerk 'Q-time' deden, heb ik contact gezocht met ds. Jan Henzen. Mijn collega kan zich onze keuze voor 'Rock Solid' goed voorstellen en stelt de geloofsopvoeding van de tieners centraal en gelukkig niet de in het verleden gehanteerde

samenwerking. Een reactie om dankbaar voor te zijn.

Vervolgens heb ik diaken Walther Burgering gebeld. Hij was heel enthousiast: 'Van harte welkom' en 'Uiteraard houd ik rekening met de traditie, waar de tieners uit voortkomen'. Dat betekent dat als de eucharistie aan de orde zou komen, Walther (of iemand uit de protestantse traditie) ook aandacht zal geven aan het vieren van het Heilig Avondmaal. Ook dat is een reactie om dankbaar voor te zijn.

De 'Kleine kerkenraad' heeft ingestemd met de keuze voor 'Rock Solid'. Eline en Ellen gaan de tieners van 'De Lichtbron' (en hun ouders) uitnodigen voor deelname.

Omdat tieners vaak druk zijn met school, muziek, sport en bijbaantjes, is 'Rock Solid' één keer per maand op de eerste woensdagavond. De inloop is vanaf 19 uur en het begint om 19.15 uur tot 20.45 uur. Het liefst zien we de tieners natuurlijk elke maand opnieuw bij 'Rock Solid', maar als dat niet haalbaar is, zijn ze ook van harte welkom. 'Rock Solid' is in Honselersdijk. Door afspraken te maken over samen fietsen of een carpool, hoeft de afstand geen bezwaar te zijn.

Als u een tiener kent, waarvan u denkt 'Misschien ook leuk voor hem of haar', wacht dan niet af tot er een uitnodiging komt, maar geef een seintje aan Ellen, Eline of ds. Marjan. Voor aanmelding of meer informatie kunt u ook bij hen terecht. Hoe meer tieners bij 'Rock Solid', des te meer vreugd en inspiratie!
(MZ)

Vakantieweken Westlandse diaconieën

De gezamenlijke Westlandse diaconieën organiseren dit jaar weer een Westlandse Rooseveltweek voor mindervaliden in het Roosevelthuis te Doorn. Het is een vakantieweek met zorg en een programma, van 13-20 november, compleet verzorgd. Vanwege corona kan er maar een kleine groep mee van ca. 25 gasten en 16 vrijwilligers. Misschien moet er dus worden geloot. Voorwaarde is, dat de gasten wel gevaccineerd zijn.

De kosten bedragen € 750 pp voor een éénpersoonskamer, en € 650 pp bij een tweepersoonskamer.

Verslagen van de vakantieweken van 2018 en 2019 liggen in de hal van de kerk ter inzage. Het geeft u een goede indruk van wat er zo allemaal gebeurt. Wilt u meer weten, dan kunt u dat vinden op www.hetvakantiebureau.nl voor de algemene (niet-Westlandse) informatie van het Roosevelthuis.

Wilt u zich hiervoor inschrijven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Westlandse Vakantieweken, Franny van Mourik-van Aalst, 015-3649090 of iemourik@gmail.com, of uw diaconie voor een inschrijfformulier. Deze moet dan vóór 25 september worden ingeleverd.

Alvast een fijne vakantie gewenst!

Gespreksgroep ochtend

Na een lange periode willen wij weer starten met de gespreksgroep in de ochtend. Velen zien ernaar uit om weer bij elkaar te komen, wat hebben we dit gemist in de corona periode. Fijn om elkaar weer te ontmoeten en nieuwe onderwerpen te bespreken met elkaar. Deze ochtenden duren meestal ongeveer 1,5uur.

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 28 september om 10.00uur in de Lichtbron.

Marjan Zebregs en Ria Jongerius

Gespreksgroep avond

Op donderdag 23 september willen we weer starten met de gespreksgroep in de avond. Iedereen is van harte welkom, schroom niet maar kom een keer kijken, mee luisteren en praten. Deze keer is het bij Henk en Ria Jongerius, Heulweg 103 en we beginnen om 19.30uur.

Harmke Verkerk en Ria Jongerius

Bedankt en Welkom

Wekelijks glijdt de Nieuwsbrief uw digitale brievenbus binnen. Op donderdagavond of vrijdagmorgen kunt u weer lezen over het wel en wee in de gemeente aangevuld met actueel nieuws wat er binnen (onze) de kerk gebeurt.

Vijf jaar geleden hebben Nel van Weerden, Geertje van Leeuwen en Irma de Jongh de eerste digitale Nieuwsbrief de gemeente in gestuurd. Kinderziektes in verspreiding en regels opstellen voor publicatie hebben in het eerste jaar veel aandacht gekost.

Mede dankzij hun inzet is de Nieuwsbrief nu een graag gelezen contactmoment binnen onze gemeente.

Nel en Geertje hebben aangegeven dat ze willen stoppen met dit werk. Voor hen past een bijzonder hartelijk woord van dank namens ons allen voor dit vrijwilligerswerk.

Met ingang van september 2021 zullen Nel van Weerden en Geertje van Leeuwen hun taak overdragen aan Monica Alblas en Christine van Hulst. Hiermee bestaat de redactie weer uit 3 personen.

Christine en Monica, hartelijk welkom en veel plezier in dit stukje kerkenwerk. Harmke Verkerk

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

