



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 3 oktober 9.30 uur ds. Bettelies Westerbeek, Den Haag. Israëlzondag
Collecten: 1. PKN: Kerk&Israël 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 10 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Bevestiging/afscheid
ambtsdragers. Viering Heilig Avondmaal
Zondag 17 oktober 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Bij de dienst van 3 oktober

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd dat er twee gemeenteleden aan u kunnen worden voorgesteld om een ambt te vervullen. De heer Ed van der Schoor heeft zich beschikbaar gesteld als ouderling en mevrouw Franny Vogelaar-Schut als diaken. Indien er geen schriftelijke bezwaren worden ingebracht bij de scriba zal de bevestiging plaatsvinden in de kerkdienst van 10 oktober a.s. Tevens nemen we in deze dienst afscheid van mevrouw Ria Jongerius-van Holst als ouderling en de heer Pieter Sekeris als voorzitter van de Diaconie.

Na de eredienst van 26 september

In deze eredienst de voor deze Vredesweek geschreven tekst 'Psalm 155 Hoop' van Enis Odaci.

I Het beginpunt van alles: de mens
Geloof, hoop en liefde.

Zonder geloof geen hoop, zonder hoop geen liefde, zonder liefde geen geloof.

Eeuwige verstengeling tussen God en mens.

Mens en medemens, een verbond voor het leven.

Een verbond, dat barst en breekt door gierigheid, angst en wantrouwen.

Een verbond, dat om heilige strijd schreeuwt door de meest machtige soldaat
van God.

Weet u niet wie de meest machtige soldaat van God is?

II Het middelpunt van alles: de mens

Ik zag ijzer en zei: ijzer is de machtige soldaat van God.

Ik zag vuur het ijzer smelten en ik koos het vuur.

Ik zag water het vuur blussen en ik koos het water.

Ik zag wolken het water in zich dragen en ik koos de wolken.

Ik zag de wind de wolken sturen en ik koos de wind.

Ik zag standvastige bergen de wind trotseren en ik koos de bergen.

Ik zag de mens bergen beklimmen en ik koos de mens.

Ik zag de slaap de mens overwinnen en ik koos de slaap.

Ik zag dat zorgen de slaap konden overwinnen en ik koos voor de zorgen.

Ik zag dat de bron van de zorgen het hart was en ik koos voor het hart.

Ik zag dat het hart tot rust gebracht kon worden door het gedenken van God.

En ik koos voor het gedenken als meest machtige soldaat van God!
Weet u niet dat ú de meest machtige soldaat van God bent?

III Het eindpunt van alles: de mens
Geloof, hoop en liefde

Zonder geloof geen hoop, zonder hoop geen liefde, zonder liefde geen geloof
Eeuwige verstrengeling tussen God en mens.

Mens en medemens, een verbond voor het leven.

Een verbond, dat machtig en krachtig is door genade, barmhartigheid en
scheppingskracht.

Een verbond, dat om heilige strijd schreeuwt door u als meest machtige soldaat
van God.

Weet u dan niet waarom God Zelf mens werd?

Uit de pastorie

Met onze hond wandel ik minstens één keer per dag door het direct naast de pastorie gelegen Hofpark. Toch was het iemand anders, die mij vertelde dat zij een rode ibis in het Hofpark had gezien. Snel daarna werd het niet óf ik de ibis zag, maar wáár ik de ibis zag. Nog weer later wist ik per tijd waar ongeveer de ibis in het Hofpark zou zijn. Nu heb ik de ibis al een week niet gezien.

Waarschijnlijk woont de ibis elders, omdat het in het park te koud wordt.

Uitkijkend op het Hofpark zie ik een gelijkenis met God. Soms moet iemand je op de aanwezigheid van God wijzen. Soms weet je God vrij gemakkelijk te vinden. Soms zie je God (figuurlijk) niet. Maar dit betekent niet dat God er niet is. Nu kijken we nog in een wazige spiegel ... (I Korintiërs 13:12a).

Ds. Marjan Zebregs

Uit de Raad van Kerken

Tijdens de eerste Europese Oecumenische Kerkenconferentie in 1989 stond de samenhang van vrede, gerechtigheid en de zorg voor de schepping centraal. Als antwoord daarop liet de oecumenische patriarch van de orthodoxe kerken Dimitrios I op 1 september 1989 een oproep uitgaan om de komende veertig dagen in gebed, doen en laten, extra aandacht te besteden aan onze zorg voor onze Aarde. In de orthodoxe kerken begint op 1 september de voorbereidingsperiode van het openbaar worden van Jezus als licht van de wereld. Een tijd van verdieping bij het afnemende licht. Dit is uitgegroeid tot een oproep van de gezamenlijke Europese Kerken (katholiek, protestant en orthodox) om in die Veertigdagen onze gelovige betrokkenheid op God en de schepping zichtbaar te maken in woord en daad en zo stil te staan bij de kwetsbare aarde, onze prachtige, wonderlijke moeder, die zo ernstig uitgeput en aangetast wordt door ons.

**kerk
in actie**

Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in



contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobbies en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Israël/Palestina. Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/israelpalestina.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Koffieochtend 27 oktober a.s.

Na drie keer de koffieochtend overgeslagen te hebben, kunnen we nu weer een nieuwe start maken. Dat doen we op woensdag 27 oktober a.s.! We hopen dat u het aandurft en deze datum alvast in uw agenda noteert. Over de mogelijke verdere invulling wordt u later geïnformeerd.

De diaconie

Kindernevendienst plus (4-12 jaar)

Er is niet meer elke week kindernevendienst. Vanaf nu is er 1x per maand een kindernevendienst plus. Na het 'Welkom' en de 'Bemoediging en groet' gaan de kinderen naar hun eigen ruimte en voor de 'Zegen' komen ze terug in de kerk. We hebben dan ongeveer een uur om een thema te behandelen en een activiteit te doen. Het is voor de kinderen gezelliger als ze tegelijkertijd in de kerk zijn en met elkaar een eigen dienst kunnen hebben. De data voor 2021 zijn 10 oktober, 14 november en 12 december. We hopen dat jullie er weer zin in hebben!

Rock Solid (11-16 jaar)

Deze week zijn/worden de tieners uitgenodigd om samen met de jeugdleden van de Rooms Katholieke kerk het programma Rock Solid te volgen. Elke eerste woensdag van de maand van 19:15-20:45 uur komen de tieners bij elkaar in de RK in Honselersdijk.

Rock Solid is een programma van Youth for Christ en door middel van o.a spelletjes leren tieners om het christelijk geloof te ontdekken. De thema's sluiten naadloos aan bij hun belevingswereld zoals: muziek, vriendschap en identiteit. Bovendien komen tieners graag naar Rock Solid vanwege de enorme dosis humor in de gekke spelletjes. De eerste keer is aanstaande woensdag 6 oktober. Wil je er meer over weten of meerijden, mail gerust naar ejf.ouwehand@caiway.nl

Vanuit de jeugd, Eline v.d. Meer en Ellen Ouwehand

Officiële presentatie NBV21 in Den Haag Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt 's middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

(beeld: Standaard NBV21)



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap



'De NBV21 is de nieuwe
Bijbel voor de 21e eeuw',
aldus Buitenwerf. 'Daarom

zijn we vereerd dat onze
beschermheer, Zijne Majesteit
de Koning, deze Bijbel in
ontvangst wil nemen. De Bijbel is
voor veel mensen een boek met



diepe betekenis. Het boek vormt de bron van de Joodse en christelijke
geloofstradities, en is daarnaast van grote betekenis voor onze cultuur.'

De NBV21

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest
gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van
duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt.

Programma, livestream en tv

Rond de overhandiging van de Bijbel aan de koning is er een gevarieerd
programma dat gepresenteerd wordt door Giovanca Ostiana.

Onder meer radiomaker Chris Kijne zal een gedeelte uit de Bijbel voordragen, er
zal een korte terugblik zijn op het project en aandacht voor de Bijbel in de
kunst, en dit alles wordt omlijst door muziek. Om uitdrukking te geven aan het
bijzondere belang van de Bijbel in Nederlandse geloofstradities zal de Bijbel ook
uitgereikt worden aan een vertegenwoordiging van kerken. Het hele programma
is via een livestream te volgen en de EO maakt tv-opnamen.

Naast de introductie van de NBV21 op 13 oktober in Den Haag, wordt op 23
oktober in Mechelen een viering georganiseerd om de NBV21 te introduceren in
Vlaanderen.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of
(06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,

boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.