

Nieuwsbrief De Lichtbron 22 - 29 oktober 2021



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 24 oktober 9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk
Collecten: 1. Voedselbank Westland 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 31 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
Zondag 7 november 9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag

Bij de dienst van 24 oktober

Er worden in onze kerken verschillende leesroosters gebruikt. Dat maakt het voor gastpredikanten wel eens lastig om een bijbelgedeelte uit te kiezen. Deze zondag valt de keuze op een gedeelte uit Matteus (Matt. 18: 21-33) en Lucas (Luc. 17:1-6). Het gaat daarin over elkaar vergeven. Als je deze bijbelgedeelten leest, dan denkt je: "Maar dat is toch een onmogelijke opgave?" Inderdaad! En daarom staat als thema boven de overdenking "Geef ons meer geloof!" Dat hebben we zo wie zo nodig in deze tijd.

Ds. Bart Schoone

Uit de gemeente

In het najaar, als het daglicht minder wordt en de blaadjes vallen, hebben mensen soms extra behoefte aan een luisterend oor, gezelschap of een bemoedigend woord.

Denkt u eens na wie u zou willen verrassen met bijvoorbeeld een gezamenlijke wandeling, een telefoontje, een uitnodiging voor een kopje koffie bij u thuis, een kaart of een bloemetje.

Agenda

25 oktober 19.30 vergadering kleine kerkenraad
27 oktober 10.00 uur koffieochtend voor ouderen in De Lichtbron
30 oktober 14.30 uur presentatie nieuwe Bijbelvertaling NBV21 in De Lichtbron
31 oktober 15.00 -17.00 uur Kliederkerk in basisschool Pieter van der Plas
2 november 10.00 uur gespreksochtend in De Lichtbron
3 november 18.00 uur Dankdag voor Gewas en Arbeid, viering met maaltijd en overdenking
7 november 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron
14 november 9.30 uur Kindernevendienst-Plus

Uit de pastorie

Vorige week maandag was ik in Valkenburg ZH, omdat een gemeentelid in mijn vorige gemeente was overleden en ik – als uitzondering – door de familie

gevraagd was om voorganger te zijn in zijn afscheidsdienst.

Aan de ene kant vond ik het mooi om (op afstand) de warmte te voelen in ontmoetingen met bekenden. Aan de andere kant vond ik het lastig, omdat ik te weinig tijd had om 'echt' met mensen te praten, ook al weet ik dat dit niet nodig is.

In diezelfde week heb ik via het beeldscherm een afscheidsdienst meegemaakt van een oud-gemeentelid van 'De Goede Herder' in de mij zo vertrouwde Gereformeerde Kerk van Valkenburg ZH.

Het voelde extra speciaal, omdat het precies een jaar na mijn intrede in De Lichtbron in Wateringen was. Mijn overheersende gevoel is dank: dank voor de tijd in Valkenburg ZH toen en dank voor de tijd in Wateringen-Kwintsheul-Wateringse Veld nu. Ik wens u veel gevoelens van dankbaarheid!

Feestelijke middag bij de introductie van de NBV21

Op zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober wordt de nieuwe Bijbelvertaling NBV21 in onze gemeente geïntroduceerd. U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in De Lichtbron vanaf 14.30 uur, waar u een kopje koffie en thee aangeboden wordt.

Het programma begint om 15.00 uur. In het programma is aandacht voor verdieping en ontspanning. Ds. Marjan Zebregs zal aandacht besteden aan de NBV21, die vanaf 13 oktober 2021 beschikbaar is als de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Vele reacties van lezers van de NBV en de voortschrijdende inzichten in oorspronkelijk tekstmateriaal zijn in de uitgave van de NBV21 verwerkt.

De gebruikte vertaalmethode komt aan bod en de zeven gehanteerde uitgangspunten van de vertaling. Onze predikant zal u drie vertaalvoorbeelden laten horen. Zij is benieuwd wat u van deze vertaalvoorbeelden vindt.

Ook kunt u reageren op andere punten uit deze presentatie.

Na een pauze is het tijd voor een Bijbelquiz. Het NBG heeft opnieuw een gevarieerd aanbod van vragen gemaakt. Niet alleen kennis is belangrijk maar ook logica en emotie komen langs. Laat u verrassen door uw eigen brein.

Rond 17.00 uur wordt de middag afgesloten met een hapje en een drankje.

Ook in de *zondagse eredienst op 31 oktober* is er aandacht voor de nieuwe vertaling. De lezingen zijn uit de NBV21 en liederen zijn aangepast aan deze Bijbelzondag.

Het gehele weekend kunt u de *tentoonstelling* van allerlei uitgaven van de Bijbel bekijken. De een stamt uit 1881 en daarin wordt nog 'Heere' en 'zoo' met dubbele klinkers geschreven, in een andere staan mooie etsen van Rembrandt. Of een uitgave om zondags mee te nemen, gedrukt op flinterdun papier met goud op snee. Er ligt ook de 'Samenleesbijbel', een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) uit 2015.

Naast de tekst uit de Bijbel in Gewone Taal zijn er themapagina's. Bij veel Bijbelverhalen staan weetjes met achtergrondinformatie; vragen om samen over door te praten; iets om te doen; Ideaal om samen met (klein)kinderen te lezen. En wat is er niet uitgegeven aan inspirerende kinderbijbels.

Natuurlijk is ook de uitgave van de NBV21 aanwezig, een vertaling die vertrouwd voelt én als nieuw.

Kortom, u krijgt een indruk van de vele verschijningsvormen van de Bijbel. Als u thuis nog een bijzondere Bijbel heeft en u wilt deze beschikbaar stellen voor de tentoonstelling, wilt u dan per mail of telefoon contact opnemen met Beitske Bosker (bosker@kabelfoon.nl of 0174-294720).

NBV21 - Vier opvallende verbeteringen

In aanloop naar de presentatie van de NBV21 in onze gemeente op 30 en 31 oktober a.s. worden hier vier opvallende verbeteringen gegeven. In de NBV21 zijn in totaal 12.000 wijzigingen doorgevoerd: grote en kleine, in bekende en onbekende teksten.

Het evangelie volgens Matteus 10:29

NBV: Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.

NBV21: Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om.

[Matteus 10:29](#) is een van de meest bekritiseerde verzen in de NBV. Veel lezers struikelen over de frase 'als jullie Vader het niet wil'. Want als een mus wél dood neervalt, is dat dan de wil van God?! In de brontekst is die 'wil' niet expliciet aanwezig, er staat letterlijk 'zonder de Vader'. Veel critici van de NBV vullen 'zonder de Vader' liever in als 'zonder dat de Vader er weet van heeft'. Dat past beter bij hun voorstelling van God. Maar specialisten van het Grieks hebben laten zien dat het hier gaat om een vaste uitdrukking, die wijst op Gods betrokkenheid bij wat er gebeurt. Toch kun je die betrokkenheid voorzichtiger formuleren. Meer open. Dat kan met de frase 'buiten jullie Vader om'. Dat is een nauwkeurige vertaling die tegelijk iets meer ruimte voor de lezer biedt.

Psalm 124:8

NBV: Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.

NBV21: Onze hulp is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.

De NBV wijkt in deze bekende tekst af van wat je zou verwachten. Waar is 'in' bij 'de naam' gebleven? Bij een tekst die in de liturgie van veel kerken gebruikt wordt, moet je goede redenen hebben om een opvallende vertaalkeuze te maken. In de NBV21 staat wel weer 'in de naam'. Want deze vertaling is hier gewoon beter. Israël wordt gered doordat God handelt overeenkomstig zijn naam: 'Ik zal er zijn'.

Job 40:25

NBV: Kun jij met een haak de krokodil op de kant trekken en zijn tong met een touw beteugelen?

NBV21: Kun jij Leviatan met een haak op de kant trekken en met een koord zijn tong beteugelen?

Aan het eind van [het boek Job](#) toont God in een indrukwekkende toespraak zijn grootheid en majesteit. Twee dieren spelen daarin een belangrijke rol. Het tweede dier heeft trekken van een krokodil. Veel uitleggers leggen de link met een krokodil, en daarom staat het zo in de NBV. Maar uit de beschrijving blijkt dat dit dier veel groter en gevaarlijker is dan gewone wilde dieren. Het gaat om een oermonster dat het kwaad en de chaos symboliseert. Die uitleg past het beste in de context van het boek Job, want daarin gaat het juist om het probleem van het kwaad. Daarom kiest de NBV21 voor 'Leviatan'.

Het evangelie volgens Johannes 1:17

NBV: De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus

Christus gekomen.

NBV21: *De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.*

Ook op dit vers in de NBV is door veel mensen gereageerd. Betekent het woordje 'maar' dat er in de wet van Mozes geen goedheid en waarheid te vinden is? En waarom is voor 'goedheid' gekozen en niet voor de bekende weergave 'genade'? In de revisie hebben we inderdaad gemeend dat dit vers nog net iets beter kan. Het woord 'genade' is hier op zijn plaats, omdat dit een omvattender begrip is dan 'goed'. En omdat het hier niet gaat om een tegenstelling maar om een overtreffing, kun je dat ook goed met alleen een komma uitdrukken. Dan is de invulling met 'maar' niet meer nodig. Het gevolg: een iets opener vertaling.

De NBV is van hoge kwaliteit. Toch kwamen we af en toe teksten tegen die te veel waren ingevuld. Daar hebben we op gelet bij het werk aan de revisie. Daarbij konden we regelmatig gebruik maken van de reacties van lezers. Het resultaat: een versie van de NBV die goed leesbaar is, nóg nauwkeuriger en soms iets opener.

Cor Hoogerwerf, specialist vertalen en exegese Nieuwe Testament bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Nieuwe jaargids

In januari komt er een nieuwe jaargids van De Lichtbron uit. Als uw vermelding in de Jaargids 2020 niet juist is, wilt u dan de juiste gegevens mailen naar scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl. (Adres)wijzigingen die u al eerder heeft doorgegeven, hoeft u niet nog een keer te sturen.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden opgenomen in de jaargids, kunt u dat ook kenbaar maken via bovenstaand mailadres. (BB)

Uit Missionair Westland: 'De kerk en herkerken'

Hoewel de kerkgebouwen nog markant in onze dorpen en steden aanwezig zijn, merk je dat de kerk steeds meer een plaats toegewezen krijgt aan de rand van de samenleving. Menig kerkganger vindt 's zondags zijn of haar plek in de kerk, temidden van een groeiend aantal lege plekken. En wat het geloofsleven doordeweeks betreft, is er een soort verlatenheid voelbaar. Dat brengt ons bij de vraag: doen we het als kerk (nog) wel goed? Laten we de vraag anders stellen: zijn we als kerk nog wel waarvoor we bedoeld zijn?

Het coronatijdperk versterkt de vraag naar de toekomst van onze kerken. Kunnen we zo nog een tijdje doorgaan, met een aanbod dat is gericht op fysieke kerkdiensten, die worden gestreamd om vanuit de huiskamer mee te kunnen doen? Of doen we er goed aan te ontdekken of en hoe het anders kan? Onlangs verscheen het boek 'Herkerken'. De schrijvers, Remmelt Meijer en Peter Wieringa, leggen daarin de vinger op de pijnlijke plekken van ons kerk-zijn. Maar daar laten ze het niet bij. Ze geven ook een fundamenteel andere kijkrichting, die hoopvol is en kansen geeft.

Westland Missionair, een interkerkelijk missionair orgaan, ziet mogelijkheden. Daarover gaan we graag kerk-breed in gesprek. Voelt u, voel jij ook dat ons kerk-zijn op deze manier wel wat aanpassingen kan gebruiken? Heeft u ideeën of ben jij benieuwd naar hoe we kunnen 'herkerken'. Sluit dan aan op **25 november** aanstaande voor ontmoeting, ontdekking en gesprek. Ieder kerklid en iedereen die geïnteresseerd is, is bijzonder welkom in 'De Kiem' in 's-Gravenzande (Koningin Julianaweg 91). Er zijn die dag drie kansen om deel te nemen: 's morgens van 10.00-12.00 uur of 's middags van 15.00-17.00 uur of 's avonds van 19.30-21.30 uur.

De toegang is gratis. En houdt u met betrekking tot corona rekening met elkaar en de richtlijnen die de overheid van ons vraagt. Opgeven, met vermelding van 's morgens, 's middags of 's avonds, kan per mail (dits@rkwestland.nl) bij diaken Ronald Dits.

Diaconaal werk in Den Haag – deel 2 Kinderwinkel in Moerwijk

Een project van [STEK, 'voor Stad en Kerk'](#), de diaconale organisatie van de Protestantse Gemeente Den Haag. Onze voorzitter Jan Stolk is vrijwilliger bij dit project.

Ook voor de [Kinderwinkel in Moerwijk](#) is het feit dat de kerk de initiatiefnemer was het grote verschil met 'gewoon maatschappelijk werk'. Willeke Eikelenboom is afdelingsmanager bij STEK, en was voorheen tienerwerker van de Kinderwinkel. "Wij hoeven geen vinkjes te zetten om subsidie te ontvangen. Mensen hoeven niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen om door ons geholpen te worden. Wij zien de mens. Wij geven ze vertrouwen en geloven in de goedheid van de mens. Ze mogen het bij ons steeds opnieuw proberen, ook al is hun gedrag soms problematisch."

De Kinderwinkel bestaat al 27 jaar. Het is een begrip in een wijk waarin mensen gewend zijn dat niets blijvend is. Inmiddels zijn er volwassenen die als kind naar de Kinderwinkel kwamen en mede dankzij dit initiatief hun weg in het leven gevonden hebben. Willeke: "Mensen kunnen hier hun kwetsbaarheid laten zien. Tegelijkertijd is er in deze wijk te veel kwetsbaarheid om op grote schaal het verschil te kunnen maken."

De Kinderwinkel biedt huiswerkbegeleiding, een tienerkeuken met bijbehorend restaurant om horeca-ervaring op te doen, en er worden activiteiten ontwikkeld die ervoor zorgen dat tieners mensen buiten hun eigen bubbel ontmoeten. Zo is jongerenwerker Shahanaaz Schaik Roestali bezig om samen met jongeren een programma te ontwikkelen om hen kennis te laten maken met mensen, organisaties en thema's waarin ze geïnteresseerd zijn. De jongeren die aan dit programma deelnemen hebben allemaal een andere achtergrond. Hopelijk leren ze dus niet alleen van de bezoeken, bijvoorbeeld aan het Vredespaleis, maar ook van elkaar. Shahanaaz: "Het ultieme zou zijn als ze vriendschappen voor het leven met elkaar ontwikkelen."

Maike Lolkema organiseert 'de School van Barmhartigheid'. Een programma van vier bijeenkomsten waar scholen - in het kader van bijvoorbeeld het vak 'levensbeschouwing' - gebruik van kunnen maken. In die vier lessen gaat het over het ontmoeten van mensen in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld mensen die zonder documenten in Den Haag verblijven. De ontmoeting brengt stellige denkbeelden regelmatig aan het wankelen. Maike: "Tot nu toe heb ik dit programma vooral uitgevoerd in vwo4-klassen. Leerlingen hebben soms uitgesproken denkbeelden over vluchtelingen. Ik bereid dan samen met hen een ontmoeting met een ongedocumenteerde voor. Als die bij hen in de klas komt, gaat het er soms bot aan toe, maar aan het eind van de les is het lastiger geworden om 'de vluchteling' als een abstract begrip te benaderen. Ze hebben nu immers iemand van vlees en bloed ontmoet en zijn of haar verhaal gehoord." (MZ)

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Op 3 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. De diaconie pakt de traditie weer op, en we zorgen allen weer voor een fijne maaltijd en een korte overdenking. U wordt uitgenodigd om te komen en te vieren dat de oogst is binnengehaald, en de arbeid die we hebben mogen



verrichten.

U bent welkom op woensdag 3 november om 18 uur, waarna we met de maaltijd beginnen. U kunt zich hiervoor opgeven door in te tekenen op de lijst die in de hal van de kerk ligt. Wilt u ook een gerecht klaarmaken, dan kunt u dat ook aangeven op dat formulier. U wordt verzocht om bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten niet te komen.

We verwachten weer een fijne viering met u te mogen hebben!



Eva Demaya zet zich in voor goede gezondheidszorg in Malawi. Met steun van mensen is een Centrum gebouwd die inmiddels een belangrijke regionale functie heeft. Eva Demaya werkt op een aantal gebieden zoals gezondheidszorg, vaccinatieprogramma's, voorlichting voor gezinsplanning, zorg voor weeskinderen waarbij scholing en beroepsopleidingen worden georganiseerd en er is aandacht voor sport en spel.

Uit de Nieuwsbrief van september Twintig jaar Eva Demaya Centrum

27 Augustus 2001 was de officiële ontstaansdag van het Eva Demaya Centrum. Op die dag registreerde het Ministerie van Justitie van Malawi het Eva Demaya Centrum als een non-gouvernementele organisatie en daarmee was het bestaan



Spreekuur voor Hiv-testen en raadgeving

van het Centrum een vaststaand feit. In die tijd werd er druk gebouwd aan de kliniek, werd personeel geworven en werden diverse activiteiten opgestart.

Het was een spannend begin van een enorm ambitieus project, in een land met een nog onbekende taal, cultuur en klimaat. In de loop van 20 jaar is enorm veel gerealiseerd en heeft het Centrum tienduizenden mensen bijgestaan.

In de eerste plaats de **gezondheidszorg** met als speerpunt de zorg voor en voorlichting aan Hiv geïnficeerden en Aidspatiënten.

Onderwijs is gestimuleerd op vele manieren, door de hulp bij bouw van basisscholen en door rechtstreekse financiële steun aan middelbare scholieren, door de jaarlijkse beroepsopleidingen.

Eerste vaccinaties tegen Covid

Op het gebied van gezondheidszorg heeft het Eva Demaya Centrum sinds de start van de gezondheidskliniek nauw samengewerkt met het Ministerie van Gezondheidszorg. De kliniek werd aangewezen als een vaccinatiecentrum.

In Malawi zijn sinds maart dit jaar met enige regelmaat kleine hoeveelheden vaccins aangekomen, gedoneerd via het COVAX programma van de WHO. In augustus was er een levering van ca 300.000 doses Johnson&Johnson-vaccins vanuit de VS. Het Centrum kan de vaccins koel bewaren, omdat het een koelinstallatie op zonne-energie bezit.



Vaccinatie van de Paramount Chief

Uw steun blijft nodig

In Malawi zwaar is het zwaar om te leven met de gevolgen van de pandemie,

waar gezondheidszorg en sociale contacten net als in Nederland onder druk staan. De overheid stelt geen middelen beschikbaar voor economische steun of hulp aan het onderwijs.

Helpt u mee

Wij willen met de collecte het werk van Eva Demaya te steunen. Geef in de collecte, of als u niet naar de kerkdienst kunt komen maak uw bijdrage over aan Stichting Eva Demaya NL90 RABO 0142 2365 19, of aan uw diaconie De Lichtbron NL90 RABO 0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Eva Demaya. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.



Bahara, meisje uit Afghanistan

Tijdens de week 'Westland Ontmoet' heeft Bahara in de Oude Kerk van Naaldwijk een aantal gedichten voorgedragen. Bahara is een scholiere van 16 jaar, opgegroeid in Afghanistan en sinds 2013 in Nederland. Zij voelt zich vrij en gelukkig, maar tegelijkertijd is ze enorm bezorgd en vol onbegrip over wat vooral jonge meisjes overkomt in Afghanistan nu de Taliban aan de macht is. Geen

school, vanaf 12 jaar opeisbaar voor een huwelijk met een Talibanstrijder. Bahara benut elke gelegenheid om zich daartegen uit te spreken, het liefst tot in het parlement aan toe. Een gedicht, waarbij ze werd begeleid op piano door Cees geef ik graag aan u door namens Bahara.

Ed van der Schoor

Afghanistan I am

Mijn wensen, hoop, begrip voor mijn medemensen
mijn landgenoten liggen nu in het bad van bloed zonder lenzen
maar ze verdienen goud en lapis lazuli en litiumbad

Mijn medeburgers in het land van tulpen, fietsen en tolerantie
die accepteren ook geen bebaarde mannen met zweepen.

Mijn volk mag wegvliegen naar de zon, net als de visarend
mijn volk mag al het vrij goed zelfs een vrouwenband

De kleintjes mogen vrij gekleed zijn zonder een brander
de kleintjes mogen door hun ouders behandeld worden, niet door die
straatlopers met zweepen.

Mijn zusters verdienen om hun eigen kleur te creëren en hun grepen
mijn broeders verdienen om een zuiver hersens te hebben.

Mijn gedachten vallen niet zomaar uit de lucht
maar ze zijn gebaseerd op humanitaire wetten denk ik.....

KOFFIEOCHTEND 27 OKTOBER A.S.

Na drie keer de koffieochtend overgeslagen te hebben, kunnen we nu weer een nieuwe start maken. Dat doen we op woensdag 27 oktober a.s.! Als het goed is heeft u per mail of een papieren uitnodiging ontvangen. Mocht dit ergens fout gegaan zijn, schroom niet om u toch op te geven. Dit kan tot en met zondag 24 oktober a.s.



We gaan gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie met gebak, een drankje en wat lekkers. Tevens zal er een filmpje te zien zijn van de firma Concorde (rectificatie op de eerdere berichten), één van Westlands orchideeënkwekers. U heeft er vast één in huis, want de orchidee is bij velen favoriet. We gaan een kijkje nemen in het ontstaan van deze veelzijdige, makkelijke plant met z'n prachtige bloemen. We hopen u te zien de 27^e.
De diaconie

UITNODIGING KLIEDERKERK

31 oktober 2021 van 15:00 tot 17:00 uur
Basisschool Pieter van der Plas,
Pieter van der Plasstraat 22, Wateringen



Delen en Doorgeven

... is het Kliederkerkthema dat geïnspireerd is door het verhaal van de weduwe van Serafat. In geloof weet zij het onmogelijke mogelijk te maken. Hoe is dat met ons? Kunnen wij ons vertrouwen stellen op elkaar en op God? En kunnen wij delen van de overvloed die ons wordt gegeven?

Delen en doorgeven is leuk voor zowel jongens en meisjes als voor volwassenen, voor dromers, denkers én doeners. Voor 'alle leeftijden', dat betekent voor deelnemers vanaf 4 jaar. Volwassenen kunnen samenwerken met hun (klein)kinderen of zelf de opdrachten en spelletjes (mee) uitvoeren. Wij spelen het Pittenspel en Ren je rijk! We maken armbandjes, kleien onze eigen kruikjes en tekenen een Bijbelverhaal. We sluiten af met een korte, beeldende viering onder leiding van diaken Walther Burgering en aan het einde is er koffie, thee, en limonade met wat lekkers erbij!

Kom op **31 oktober** naar de Kliederkerk Wateringen eo en je gaat het horen en meemaken! De Kliederkerk is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, hun ouders, opa's en oma's: van harte welkom!
Geef je op via Kliederkerkwateringeneo@caiway.net.

Muziek in de kerk

In de taakgroep eredienst hebben we bedacht om – naar aanleiding van gemeenteavond – meer muziek te laten klinken in de erediensten. Het komende jaar is dat al te merken. Om te beginnen op zondag 31 oktober. We nodigen musici uit die een instrument bespelen maar ook zanggroepen. Wij hopen dat er voor iedereen wat bij is om van te genieten.

Namens de taakgroep eredienst, Ducky Schreiber

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.