



### **Kerkdienst**

Zondag 14 november 9.30 uur ds. Folly Hemrica, Den Haag  
Collecten: 1. Pauluskerk Rotterdam 2. Kerk

### **Komende diensten**

Zondag 21 november 9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten.  
Eeuwigheidszondag.  
Zondag 28 november 9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten

### **Bij de dienst van 14 november**

Het is altijd bijzonder als mensen die bijna niets hebben, toch ruimhartig geven. Dat heb ik ook vaak ervaren in mijn pastoraat aan daklozen en gedetineerden. Wat ben ik vaak ontroerd geweest door hun vrijgevigheid. Zondag 14 november lezen we uit Marcus-evangelie het verhaal van het penninkje van de weduwe. Op het eerste gezicht ook zo'n voorbeeld van vrijgevigheid vanuit een situatie van armoede. Maar gaat dat verhaal daar wel over? Of kun je het ook heel anders lezen? Is het verhaal van deze weduwe eigenlijk niet veel spannender? Op die zoektocht wil ik u graag meenemen!  
*Ds. Folly Hemrica*

### **Van de diaconie**

**Pauluskerk Rotterdam**  
*overwin het kwade door het goede*



### **Helpen waar geen helper is**

De Paulus kerk biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Wij 'helpen waar geen andere helper is' en zijn daarmee voor veel mensen een noodverband. Als dit nodig is verwijst de Pauluskerk door naar hulp- en zorgorganisaties en andere instellingen in Rotterdam of elders. Waar bestaat dat uit?

- Medische hulp; Maatschappelijk werk; Juridische spreekuur; Vluchtelingenwerk; Open huis; Eethuis; Wassen douchen; Kapper en Externe hulporganisaties zoals Steunpunt huiselijk geweld, Hulp bij armoede en eenzaamheid, Stichting Rotterdams Ongedocumenteerde Steunpunt (ROS)

Eén van de mensen zonder papieren die gebruik maken van de bed- bad- en broodregeling in de Pauluskerk is Mohammed:



## 'Ik droom van een eigen kledingwinkel, in Rotterdam'

"Sinds het najaar van 2017 slaap ik in de Pauluskerk. Ik deel mijn kamer met nog een gast. Daarvoor verbleef ik in een woning van House of Hope, in Rotterdam-Zuid. Helaas kon ik de huur niet meer opbrengen. Betaald werken mag ik niet, want ik heb geen verblijfsvergunning. In 2011 kwam ik naar Nederland, via Libië, met een groot schip de Rotterdamse haven in. Op de vlucht voor het geweld in Darfur, in noord-Soedan. Mijn dorp werd platgebrand door het regeringsleger. Meer dan eens. Mijn zus is ook gevlucht. Het Rode Kruis heeft haar gezocht, maar nog niet gevonden. Ik kan niet terug naar Darfur. In Soedan was ik kleermaker. Mooie kleding ontwerpen en maken, dat is mijn passie. Ik maak Afrikaanse jurken en pakken, met geraffineerde patronen, borduursels en stiksels. Mensen kennen me inmiddels en vragen me om iets te maken. Dat vind ik geweldig. Toen ik net in Nederland was kocht ik mijn eerste naaimachine, voor 25 euro. Inmiddels heb ik een andere. Die staat bij een vriend thuis. Daar kan ik rustig werken. Ik droom van een eigen kledingwinkel, in Rotterdam. Ontwerpen, stikken, borduren, dat kan ik ook anderen leren. Zoals ik het zelf ooit leerde, van een kleermaker in Darfur.

## Geef in de collecte!

U kunt uw gift overmaken Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 457 457 onder vermelding van Pauluskerk Rotterdam of, maak uw gift over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding Pauluskerk Rotterdam

## Kindernevendienst +

We gaan het aanstaande zondag hebben over een visioen van Zacharia over de herbouw van de tempel.

In een spannende tijd voor het volk Israël, waarin ze terugkeren uit de ballingschap geeft God in de visioenen van Zacharia troost en bemoediging.

We lezen dat God wil helpen en kan helpen, omdat hij machtig is.

Dit geeft ons de kracht om ook anderen te helpen. Gods kracht ontdekken we soms in kleine dingen, waarvoor we Hem kunnen danken.



**De tempel wordt herbouwd**

Kom je ook naar de kindernevendienst +?

We beginnen en eindigen in de kerk, maar hebben verder onze eigen dienst.

## **Uit de gemeente**

Tijdens het ziekteverlof van onze predikant kunt u voor zorg en vreugde contact opnemen met uw wijkouderling:

\* wijk A en B: Ed van der Schoor. telefoon 0174 296088

\* wijk C en D: Nel Bloem telefoon 0174 292461

\* wijk E en F: Eimert de Waard telefoon 0174 293968

*Harmke Verkerk*

## **Agenda**

14 november 9.30 uur Kindernevendienst-Plus

28 november 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron

12 december 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron

19 december 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, [arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com) en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, [arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com) en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)  
[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).



