



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 21 november 9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten.

Eeuwigheidszondag

Collecten: 1. PKN Pastoraat: Omzien naar elkaar 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 28 november 9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten

Zondag 5 december 9.30 prop. Thomas Kraan, Utrecht. Eerste Advent

Bij de dienst van 21 november

Op de zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, lezen wij de namen voor van de mensen in onze gemeente die het afgelopen jaar overleden zijn. Deze zondag heet daarom 'Eeuwigheidszondag' of 'Zondag van de voleinding'. Namen zijn in de Bijbel erg belangrijk. Denk aan de geslachtsregisters. Vaak hebben namen een betekenis. En ook belangrijk: een naam bedenk je niet zelf. Je krijgt hem. Aan de hand van Jesaja 43: 1-7 willen we daar verder over nadenken.

Wij gedenken:

***De heer Leendert Alblas,**

Geboren op 26 januari 1929 , overleden op 21 november 2020, in de leeftijd van 91 jaar

***Mevrouw Dirkje van 't Wout-Vooijs,**

Geboren op 20 december 1935, overleden op 25 december 2020, in de leeftijd van 85 jaar

***Mevrouw Hendrikje Polstra-Iedema,**

Geboren op 9 augustus 1930, overleden op 17 maart 2021, in de leeftijd van 90 jaar

***De heer Abraham Koningen,**

Geboren op 27 juli 1929, overleden op 22 april 2021, in de leeftijd van 91 jaar

***Mevrouw Corrie van Vark-Kramer,**

Geboren op 17 juni 1939, overleden op 17 juni 2021, in de leeftijd van 82 jaar

***De heer Frank Johannes van Holst,**

Geboren op 20 november 1929 , overleden op 21 oktober 2021, in de leeftijd van 91 jaar

Dr. Freek Bakker

Tijdens het ziekteverlof van onze predikant kunt u voor zorg en vreugde contact opnemen met uw wijkouderling:

* wijk A en B: Ed van der Schoor. telefoon 0174 296088

* wijk C en D: Nel Bloem [telefoon 0174 292461](tel:0174292461)

* wijk E en F: Eimert de Waard telefoon 0174 293968

Voortzetting van de huidige coronamaatregelen.

De PKN heeft na overleg met de overheid de adviezen over coronapreventie voor de aangesloten kerken nauwelijks veranderd. Als enige aanvulling is er het advies om *ingetogen* te zingen. Wat blijft zijn de bekende adviezen zoals

- de wettelijk verplichte 1,5 meter afstand;
- de aangewezen plaatsen;
- het mondkapje dragen bij verplaatsing.

Dat de coronapandemie al zo lang duurt, maakt soms angstig en onzeker. Maar geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus mogen en kunnen wij als gemeente invulling geven aan de opdracht voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar.

Harmke Verkerk

Agenda

25 november 19.30 uur vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron

28 november 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron

12 december 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron

19 december 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron

Indien u/je komende tijd persoonlijke ervaring wilt delen neem dan graag contact op met uw/jouw wijkouderling. Nel Bloem 0174-295909 Eimert de Waard 0174-293968, Ed van der Schoor, komende week 06-51199528.

Namens het pastoraal team,



**Protestantse
Kerk**

Ed van der Schoor

Omzien naar elkaar

In het pastoraat draait het om nabijheid. En juist dat was lastig in coronatijd. Nieuwe vormen van liefdevolle aandacht werden bedacht. Het pastorale werk deed er meer dan ooit toe.

In Nederland werken er zo'n 500 geestelijk verzorgers vanuit de Protestantse Kerk in het pastoraat buiten de plaatselijke gemeenten, in onder meer de zorg, de scheepvaart, de krijgsmacht en de luchthaven. Daar maken

zij de kerk zichtbaar. Ook veel gemeenteleden hebben daarin als vrijwilliger een rol. Om hen toe te rusten in hun pastorale taken ontwikkelt de Protestantse Kerk trainingen en materialen, zoals 'De kleine kleine gids voor onderling pastoraat'. Ook voor kerkenraden en predikanten verschijnt er materiaal, zoals de handreiking 'Mens tot het einde', over de begeleiding van mensen met dementie, hun naasten en hun zorgverleners.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de

collecte.

Geef aan de collecte door uw bijdrage over te maken aan uw diaconie NL90 RABO 0368 1000 49 onder vermelding van PKN Omzien naar elkaar. Of, met behulp van de onderstaande QR code.

Diaconie/ZWO De Lichtbron
Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49
T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente
O.v.v. Collectegift



Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.

Beste gemeenteleden van 'De Lichtbron' en anderen,

Graag deel ik met jullie het goede nieuws van een geslaagde operatie op 8 november. Twee dagen later mocht ik al naar huis en daar gaat het goed. Ik heb geen medicijnen nodig of pijnstillers. Ik doe nu rustig aan met cijfer puzzelen, televisiekijken en lezen.

Heel hartelijk dank voor alle ontvangen kaarten en andere attenties. Ik voel mij dubbel dankbaar voor zowel de tijdige diagnose, als voor het voorspoedige herstel.

Met warme groet!
ds. Marjan Zebregs

Werken als koster in de Westerkerk op het Westerhonk

Sinds 5 jaar ben ik koster in de Westerkerk, en met veel plezier ging ik daar heen, soms nog wel eens op extra dagen als kerstavond, of de herinnerwandeling voor de overledenen op 1 november. Helaas ligt dit werk stil door het coronagebeuren, en wat mis ik dit werk, en deze mensen.

Wat mij het meeste raakt, is dat deze mensen vaak buiten de instelling als gekken worden weggezet, terwijl de mensen op het Westerhonk vaak beter weten hoe zij zich moeten gedragen dan sommige mensen daarbuiten. Ik moet weleens denken, toen ik op de lagere school zat, hadden wij in het dorp iemand, een geestelijk mindere, Paulie. Als je dan zei, Paulie jij bent gek, kreeg je het antwoord: ja, jij. Ik denk nu weleens, wat had deze jongen gelijk.

Zondagsmiddags ging ik daar met veel plezier heen, en met een koster van de bewoners werd in korte tijd de kerkzaal in orde gebracht. Het mooiste was dat onder het klaarmaken van de kerkzaal altijd de beamer al aanstond en er vaak liederen van Johannes de Heer of opstandingsliederen klonken. De eerste kerkgangers kwamen vaak met een stralend gezicht binnen.

Deze diensten waren echt feesten, jammer dat het nu niet kan, maar laten we bidden dat het spoedig wel weer kan.

Wim Neeleman

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.