



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 28 november 9.30 uur

Dr. Freek Bakker, Voorschoten. Eerste Advent.

Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor Moldavië, een project van Youth for Christ 2. Jeugdwerk De Lichtbron

Komende diensten

Zondag 5 december 9.30 uur prop. Thomas Kraan, Utrecht. Tweede Advent

Zondag 12 december 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten. Derde Advent. Viering Heilig Avondmaal.

Bij de dienst van 28 november

Deze zondag is de eerste zondag van Advent, een tijd van verwachting. We steken een eerste kaarsje aan. Er komt licht, ook al is het nog zo donker. Maar geloven we dat ook? We lezen over Zacharias, een trouw zoon van Israël, een priester, een waarachtig gelovige, zou je zeggen. Maar als hij uit de tempel komt geeft hij niet de zegen. Hij zwijgt! Wat is er gebeurd? En zijn vrouw Elisabeth, jarenlang tot zwijgen gebracht, spreekt. Wat is hier aan de hand? En vooral, wat zegt het ons vandaag? Het thema: 'Sprekende stilte'.

Dr. Freek Bakker

Agenda

28 november 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron

12 december 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron

19 december 18.30-19.30 uur repetitie kerstmusical in De Lichtbron

Van de diaconie

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk.

Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven.

Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in Moldavië. Of maak uw gift over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder

vermelding van project YFC – Moldavië.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

**De Bijbel in het Viracnon:
'In onze eigen taal begrijpen we elk woord'**

Wereldwijd wachten de sprekers van zo'n 1200 talen nog op een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Zo ook de Viracnons, die wonen in het zuiden van het Filipijnse eiland Catanduanes. 'In onze eigen taal begrijpen we elk woord dat we lezen. En dan kunnen we God nog meer eren en verheerlijken', zegt Nestor C. Solo, voorganger op Catanduanes.

Meer dan 100 miljoen mensen wonen er in de Filipijnen. Samen spreken zij ruim 170 talen. In de meeste daarvan is nog geen eigen Bijbelvertaling beschikbaar. Sommige talen lijken een beetje op elkaar, hierdoor kun je vaak één vertaalproject voor een paar talen tegelijk doen. Maar dan nog zijn er 45 Bijbelvertalingen nodig voor de Filipijnen.



Land van de Huilende Wind

Daarom werkt het Filipijns Bijbelgenootschap mee aan een groot initiatief om wereldwijd voor meer Bijbelvertalingen in lokale talen te zorgen. Zo ook voor het Viracnon. Het Viracnon wordt gesproken door bijna

200.000 mensen op het eiland Catanduanes. Op het eerste gezicht is het een prachtig eiland – een idyllisch plaatje met strand en palmen. Maar schijn bedriegt. Het eiland heeft de veelzeggende bijnaam 'Land van de Huilende Wind'. De armoede op het eiland is groot, en de enorme orkanen die regelmatig toeslaan, verergeren de situatie.

De Bijbel beter begrijpen

De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de taal van hun hart, het Viracnon. Zo ook Shane Dominic V. Araojo (25). Hij zegt: 'Door deze Bijbelvertaling zal het zijn alsof het Woord van God ook ons heeft bereikt. De tekst is voor veel mensen makkelijker te begrijpen omdat deze in een taal is die ze elke dag gebruiken en horen. Het zal zijn alsof je kunt spreken met de tekst zoals je spreekt met de mensen om je heen. Zo zal de Bijbel beter begrepen worden.'

Geef voor de Bijbel in het Viracnon

De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de taal van hun hart. Inmiddels zijn de evangeliën vertaald in het Viracnon en wil het Filipijns Bijbelgenootschap verder met de rest van het Nieuwe Testament. Met een gift van bijvoorbeeld 30 euro maakt u de Bijbel in het Viracnon mede mogelijk. Helpt u ook mee? Steun dit project:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/de-bijbel-in-het-viracnon/>

Kliederkerk 'Delen en Doorgeven'

Wat was het leuk: de Kliederkerkmiddag van 31 oktober! Met 18 kinderen en een dito aantal (groot)ouders hebben we geknutseld, gespeeld, gezongen en geluisterd naar het verhaal van de Weduwe van Sarefat.

Onder leiding van diaken Walther Burgering zochten we naar antwoorden op vragen als: Hoe is dat met ons? Kunnen wij ons vertrouwen stellen op elkaar en op God? En kunnen wij delen van de overvloed die ons wordt gegeven? Kliederkerk: een mooie combinatie van spelen en leren over God. De volgende Kliederkerk is op 6 februari 2022.



Tieners

Aanstaande woensdagavond is er weer Rock Solid in Honselersdijk. Zet het in je agenda! Als je twijfelt of het wat voor jou is, geef het aan. Je kan dan met één van de tieners bellen en horen wat zij leuk vonden en wat ze hebben gedaan.

Groetjes vanuit het jeugdwerk,
Eline van der Meer en Ellen Ouwehand

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,
boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.