



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 12 december 9.30 uur

ds. Carel van der Meij. Derde Advent. Viering Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Streekverband De Tien: Kenia-project 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 19 december 9.30 uur prop. Nienke de Ronde, Delft

Zaterdag 25 december 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Kerstdag

Bij de dienst van 12 december

Op 12 december vieren we de derde zondag van Advent. We mogen ons verheugen op de medewerking van het Martini Ensemble uit Voorburg onder leiding van Jeroen Bosman. Het koor zingt onder andere een mooi lied uit de liederenbundels van de oecumenische gemeenschap op het eiland Iona. Dat sluit aan bij de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel. Daarom lezen we dat gedeelte uit het Evangelie naar Lukas. We vieren deze zondag ook de maaltijd van de Heer. Dat doen we met inachtneming van de anderhalve meter afstand, maar dat is al vaker gedaan. En dat doet niets af aan Gods nabijheid die we mogen ervaren wanneer we die maaltijd vieren.

Ds. Carel van der Meij

KND+: 'Wie is de belangrijkste?'



Komende zondag is er weer een lange kindernevendienst. We lezen dan een Bijbelverhaal en we doen spelletjes bij het thema. Deze keer lezen we uit Marcus 9. Het gaat over Jezus en zijn discipelen, maar eigenlijk ook over jou en mij.

In vers 37 zegt Jezus: 'Als je bij Mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals voor zo'n kind.' Vond Jezus kinderen dan

onbelangrijk? Nee, juist helemaal niet. Hij noemt kinderen als voorbeeld voor 'de minst belangrijke mensen' omdat in die tijd kinderen nauwelijks meetelden. Ze moesten precies doen wat volwassenen zeiden, en hadden zelf niets in te brengen. Maar Jezus zegt dat de leerlingen juist aandacht moeten hebben voor mensen die niet opvallen en als onbelangrijk worden gezien, zoals kinderen. Want wat je voor hen doet, doe je voor Jezus zelf.
Kom je ook?

Gedicht voor Advent

Hans Bouma heeft in 'Kom ons te boven' gedichten opgenomen voor onder andere Advent. Graag deel ik er één (MZ).

Een naam

nog geen gezicht
nog geen lichaam'
alleen maar een naam
een sprankje licht

alleen maar een woord
niet minder niet meer
een woord van de Heer
Hij heeft ons verhoord

een mens beloofd
de mens zoals het moet
een mens die liefde doet
Adam weergaloos

nog geen gezicht –
een naam: Immanuël
zoon van Israël
vorst die vrede sticht.

Uit de pastorie

Gelukkig voelde ik me al snel na de operatie (redelijk) fit en dus ben ik begonnen om dagelijks een plank van mijn verzameling theologische boeken te bekijken (waarbij ik tilwerk vermeden heb). Mijn rijke verzameling dank ik aan mijn wijkpredikant in Voorburg, ds. dr. Ton van der Hoeven. Na zijn overlijden, kort na mijn afstuderen als gemeentepredikant, heb ik hieruit kunnen meenemen wat ik wilde. De grote namen uit mijn studie kwamen voorbij. Van elk Bijbelboek waren er diverse boeken met uitleg, soms van begin deze eeuw en soms een eeuw oud. Ook de onderwerpen waren zeer divers: geloofsopvoeding, liturgiek, pastoraat, diaconaat, goed en kwaad, engelen, gedichten, zangbundels, enz. De boekenkast over de hele breedte van mijn werkkamer stond er vol mee met twee rijen achter elkaar. En daarnaast stonden er op diverse plekken series met theologische lectuur. De verzameling was zo groot, dat ik het niet overzag. Nu maak ik mijn opvolger in Valkenburg ZH blij met een deel van 'mijn' boeken en maak ik mezelf blij met een toegankelijke hoeveelheid boeken. Zo ga ik met een opgeruimd gevoel naar het einde van het kalenderjaar.

Corona

Nog steeds is corona het gesprek van de dag. Anders dan bij gesprekken over voetbal, het weer of de kabinetsformatie beïnvloedt corona direct ons persoonlijk dagelijks leven met het risico om (ernstig) ziek te worden of erger, met het risico om anderen te besmetten en met het uitstel van toegang tot medische zorg met de bijbehorende ellende.

Corona stelt ons voor ongedachte vragen. Verwelkom ik een niet gevaccineerd familielid bij mij thuis, zoals vóór corona, of vraag ik of die persoon voor het bezoek een zelftest doet, of vervang ik thuisbezoek door een wandeling of zie ik af van dit bezoek en blijft het bij een telefoontje, al dan niet met beeldverbinding. Hoe reageer ik naar mensen, die mij vertellen dat hun

kinderen niet gevaccineerd zijn.

Bij een bericht van een bekende op Facebook, waarin ik een corona complottheorie las, heb ik niet gereageerd, maar ik voelde wel teleurstelling over zijn standpunt, ook al weet ik dat iemand meer is dan zijn mening over vaccineren. Ik dacht ook aan zijn ouders, die zijn overtuiging (vermoed ik) niet delen.

Op een abstracter niveau betekent corona een nieuwe balans vinden tussen afgedwongen solidariteit en het respecteren van ieders vrije wil, een keuze van de overheid welke groepen welke maatregelen moeten naleven, en een keuze hoe we internationaal met corona omgaan, binnen de Europese Unie en wereldwijd.

Als predikant zeg ik: laten we ook over corona met wijsheid spreken of in wijsheid zwijgen en handelen vanuit het grote liefdesgebod: 'God liefhebben, je naaste liefhebben en jezelf liefhebben'.

Ds. Marjan Zebregs

Actie Groen Licht



De Raad van Kerken in Nederland maakt zich grote zorgen over de vluchtelingen die in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen moeten bivakkeren. De Raad heeft groot respect voor de vrijwilligers en de lokale kerkgemeenschappen die zich aan beide zijden van de grens over hen ontfermen. Zij zijn een licht van hoop. Daarom steunt de Raad van Kerken op

10 december de actie **#groen licht**. In Polen hangen bewoners langs de grens een groen licht aan hun huis als teken dat migranten in nood daar terecht kunnen voor hulp.

Deze week werd bekend dat Kerk in Actie via de Evangelische-Lutherse Kerk in Polen deze vluchtelingen hulp gaat bieden. Ook de stichting Vluchteling heeft een actie opgezet om vrijwilligers en lokale groepen in Polen te ondersteunen. De Vereniging van Asieladvocaten en -Juristen in Nederland lanceert de actie #groenlicht voor mensen op de vlucht aan de grenzen van Europa. Deze vluchtelingen worden steeds vaker tegengehouden, mishandeld, opgejaagd, in gammele bootjes terug de zee op gestuurd of bewust met harde hand teruggeduwd uit grondgebied van de Europese Unie. Dit alles gebeurt om hun de mogelijkheid te ontnemen gebruik te maken van hun recht asiel aan te vragen in Europa. Ngo's en individuen die deze mensen in nood te hulp schieten, worden in de EU steeds vaker strafrechtelijk vervolgd. De VAJN is van oordeel dat de EU en de lidstaten hierbij mensenrechten schenden. De VAJN roept, gesteund door vele andere organisaties, andere instanties en bewoners van Nederland op om op **vrijdag 10 december, internationale dag van de mensenrechten, een groen lichtje voor het raam te zetten**.

Mensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je een groen licht!

Uit de Raad van Kerken: 'Geef de aarde door – in hemelsnaam'.

Na de klimaatop in Glasgow is de aandacht voor de klimaatcrisis fors gedaald, terwijl de noodzaak tot maatregelen er alleen maar groter op wordt. Daarom deel ik graag dit stuk uit de Raad van Kerken, waar ook de Protestantse Kerk deel van uitmaakt.(MZ)

Voorafgaande aan de klimaatmars op 6 november in Amsterdam, waaraan circa 40.000 mensen deelnamen, vond in de Westerkerk een interreligieuze klimaatviering plaats. Het initiatief daartoe kwam van de Geloof & Klimaatgroep van Milieudefensie en de Protestantse Kerk Amsterdam.

Het thema van de viering luidde 'Geef de aarde door – in hemelsnaam'.

In een afwisselend geheel vertolkten de vijf wereldreligies en het humanisme

hun gemeenschappelijke boodschap: Wij hebben onze aarde in bruikleen. We hebben iedereen, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond, nodig om zorg te dragen voor het behoud van onze aarde en om samen een nieuwe weg in te slaan.

In afwisseling met een dans door Jelina Leenders en een imposante orgel improvisatie bij de eerste verzen van Genesis door de organist van de Westerkerk, klonken dringende oproepen van enkele jonge sprekers. Shemaraiah Baddoo riep president Rutte op eindelijk werk te maken van de Nederlandse klimaatbeloften. Anne-Maria van Hilst sprak vanuit het jodendom over 'Tikoën Olam', het herstel van de schepping. Karishma Datai reciteerde een hindoeïstisch gebed dat gevolgd werd door een gemeenschappelijk gesproken 'ohm' door alle aanwezigen.

Ook de oudere generatie sprak zich helder uit. In zijn bijdrage vanuit de islam stelde Enis Odaci dat '100 procent van de mensen op aarde een visie heeft op leven. Op de verhouding tussen God en mens of op onze individuele plek in het grotere geheel. En daarom moeten we meer dan ooit onze levensbeschouwelijke krachten bundelen om klimaatverandering tegen te gaan.'

Marco Oostdijk vroeg zich namens de humanisten af of het niet tijd is voor een collectieve waarden transitie in ons land, als basis onder het klimaatbewustzijn en de energietransitie, en als basis 'onder een nieuw normaal'.

Na de viering sloten de aanwezigen zich aan bij de klimaatmars.



Collecte 12 december voor De Tien

Op 12 december vieren we weer het heilig avondmaal. Dan geven we ook weer aandacht aan een van de projecten van Streekverband De Tien. Vandaag aandacht voor het Kenia Project van Wim van den Burg. Sinds 1989 verricht Wim van den Burg ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het afgelegen

noordoosten van Kenia. De doelstellingen van het project zijn de verbetering van het onderwijs, de medische voorzieningen, het drinkwater en irrigatie, de landbouw, de economie en de levensomstandigheden van de armen in het algemeen.

Collecte 12 december voor De Tien –vervolg-

Er wordt eveneens hulp geboden in de vorm van kleding, schoolgelden, voedsel enz, maar het uitgangspunt blijft, dat alleen steun wordt verleend, die van blijvende waarde is. De opvang en opleiding van armlastige- en weeskinderen in krotten is ook een belangrijk onderdeel van het project.

De eerste collecte is voor de projecten van De Tien. Geef aan de collecte bij de uitgang, of maak uw bijdrage over aan de diaconie van De Lichtbron, NL90RABO0368100049 onder vermelding van Collecte De Tien. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen!

KERSTVIERING KASTANJEHOF 2021

Het zal u vast niet verbazen, maar helaas hebben we wederom moeten besluiten om de jaarlijkse kerstviering voor senioren niet door te laten gaan. Net zoals vorig jaar speelt corona nog steeds een grote rol in Nederland. Het leek ons niet gewenst om de viering met alle maatregelen die momenteel gelden te



houden. Alles is in goed overleg met de Hervormde kerk besloten. We moeten hoop en moed houden dat we het in 2022 wel kunnen laten plaatsvinden. We wensen u desalniettemin een gezegende Kerst toe.

De diaconie

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,

boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.