

Nieuwsbrief De Lichtbron 7 januari- 14 januari 2022



Kerkdienst (online)

Zondag 9 januari 9.30 uur ds. Bert Boter, Voorschoten

Collecten: 1. Alzheimer Café Westland 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 16 januari *10.00 uur* ds. Marjan Zebregs en ds. Jan Henzen.

Oecumenische dienst t.g.v. de Week van gebed voor de eenheid.

Zondag 23 januari 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten

Bij de dienst van 9 januari

Op 6 januari was het Driekoningen. Daarom lezen we vandaag over die wijzen uit het Oosten. In de traditie zijn het koningen geworden, drie nog wel, met naam en toenaam. Volgens de Nieuwe Bijbelvertaling zijn het magiërs. Hoe zit dat nou? Wie waren die wijzen, en met hoeveel waren ze eigenlijk? En waarom verschijnen zij eigenlijk op het toneel?

Ds. Bert Boter

Van de diaconie

Zondag 9 januari 2022 collecteren wij voor Alzheimer Café Westland.



ALZHEIMER CAFE WESTLAND Hof van Heden, Dijkweg 20 Naaldwijk

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen die op een of andere manier met dementie te maken hebben en andere belangstellenden.

Dementie is een ernstige ziekte met ingrijpende gevolgen. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. In Nederland zijn er ongeveer 270.000 mensen die een vorm van dementie hebben. Door het ouder worden van de Nederlandse bevolking zal het aantal mensen die een vorm van dementie krijgen alleen maar toenemen.

Het Alzheimer café Westland wordt gedraaid door vrijwilligers en het is een onderdeel van de regionale afdeling Delft Westland Oostland (DWO). De werkgroep Alzheimer café Westland biedt een laagdrempelige plek voor informatie over dementie en voor contact met lotgenoten.

Contact in coronatijd

De Alzheimer Cafés hebben eveneens te maken met de coronamaatregelen. Voor het Alzheimer Café is het coronatoegangsbewijs niet verplicht. Op het moment dat de deuren weer open kunnen bent u welkom. Door verschillende afdelingen worden [online Alzheimer Cafés](#) gehouden. Was u gewend om naar het Alzheimer Café te gaan en mist u dit? Of was het juist niet mogelijk om te gaan en is online voor u veel gemakkelijker? Bekijk de digitale Alzheimer Cafés. Wilt u graag iemand persoonlijk spreken, bel dan de [AlzheimerTelefoon](#): 0800 - 5088. De Alzheimertelefoon is gratis en dagelijks bereikbaar tussen 9.00 - 23.00 uur.

De collecte wordt van harte aanbevolen.

U kunt uw gift overmaken **aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding Alzheimer Cafe Westland.**

Terugblik op de erediensten

Derde Advent. Een 'rijke' eredienst met het vieren van het Heilig Avondmaal en de muzikale medewerking van het Martini Ensemble uit Voorburg.

Vierde Advent. De middag ervoor heeft de kerkenraad besloten hiervan een online viering te maken, zoals heel Nederland vanaf die zondag naar minder directe ontmoetingen moest overschakelen.

Kerstavond. De eredienst waarin de kinderen van De Lichtbron en hun (groot)ouders naast het kerstverhaal zelf centraal staan, kwam dit jaar te vervallen. Zelf heb ik de kerstavonddienst online meegevierd met de Oude Kerk in Voorburg, waar wij zo lang gewoond hebben.

Eerste Kerstdag. De voorbereiding van deze eredienst was ik al voor mijn operatie begin november begonnen. Na mijn herstel heb ik er met een frisse blik opnieuw naar gekeken en zo is de dienst gerijpt. Ook al waren er alleen medewerkers in de kerk, ik heb het als heel waardevol ervaren en werd onverwacht geraakt door de YouTube-versie van het 'Ere zij God' als slotlied.

Tweede Kerstdag. Een eredienst voor en door gemeenteleden. Vanaf de bank thuis heb ik met vreugde meegevierd.

Dinsdag 28 december. Afscheidsdienst van ons betrokken gemeentelid Martin Diepeveen, zorgvuldig voorbereid met Jannie en beide dochters.

Oudejaarsavond. Een dag later heb ik de Oudjaarsdienst in 'De Goede Herder' in Valkenburg ZH, 'mijn' vorige gemeente, meegevierd.

Nieuwjaarsdag. Volgens de traditie van De Lichtbron is dit een korte viering. Het thema was net als Tweede Kerstdag 'Licht', nu heel anders uitgewerkt. Na afloop helaas niet de zelfgebakken traditionele oliebollen van Jan Stolk, voorzitter van de kerkenraad, kunnen proeven.

Zondag 2 januari. De eerste zondagse eredienst in het nieuwe jaar met onder andere de lezing uit Deuteronomium 6, de tekst direct voorafgaand aan de Tien Geboden en de betekenisvolle woorden: 'Luister Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige' (NBV21).

Met dankbaarheid en verwondering kijk ik terug op deze diversiteit aan vormen en invulling van erediensten. Er klonken ook de vertrouwde, elke keer terugkerende elementen, zoals de woorden van bemoediging en groet, de gebeden en de zegen. We hoorden meermalen dezelfde liederen, die in elke verschillende uitvoering betekenisvol waren, zoals Lied 511: 'Door goede machten trouw en stil omgeven', Lied 513 'God heeft het eerste woord' en Lied 601 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'.

Ik wens u een klankrijk en betekenisvol 'Jaar des Heren' 2022!

Ds. Marjan Zebregs

Een ster maken

Volgende week zondagmorgen, 16 januari is in onze de oecumenische viering in de 'Week van gebed voor eenheid van christenen'. Deze viering begint om tien uur, dus niet om half tien!

Het thema voor deze wereldwijde viering is gekozen door christenen uit het Midden-Oosten. Dat thema is: 'We hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden, Licht in het duister'.

De voorbereidingsgroep wil in onze kerk een sterrenhemel maken. Daartoe vragen we u en jullie om een ster te maken van maximaal 10 bij 10 centimeter met daarop maximaal tien woorden tekst over wat voor u en jou 'licht in het duister' is. De kleur van de ster is het liefst wit, geel of goudkleurig.

U kunt uw sterren tot zaterdagmiddag 12.00 uur inleveren in de brievenbus van De Lichtbron. Misschien aardig om met uw kind of kleinkind te maken. De voorbereidingsgroep hoopt op veel sterren!

Graag deel ik de tekst van Gabriël Smit, die in het Nieuwe Liedboek is opgenomen in de afdeling 'Kersttijd' op blz. 909, en die klonk in de eredienst van 2 januari (MZ)

Antwoord

Soms ben ik bang dat u niet blijft.
dat uw voeten leegbloeden op lege
wegen, dat uw zachtmoedige handen - tegen
zoveel verraad, zoveel weerspanningheid

in mensen en dingen, niet bestand
zijn, dat u zeggen zult: ik had beter
moeten weten, mensen waarheid leren
is waanzin, leugen hun vaderland.

Moet ik u dan nu, in de kribbe,
waarschuwen? Zeggen: doe het niet,
doe het anders, laat uw moeder vergeten

wat de engel sprak? Uw eigen stilte
- nacht, sterren, adem - zingt uw lied
van antwoord: zelfs op aarde vrede.

Kerstwensen

Van harte wil ik iedereen bedanken, die mij het goede heeft gewenst voor de Kerstdagen en het jaar 2022. Graag deel ik enkele bijzondere teksten, die ik uit de gemeente ontvang.

De tekst over hoe Jezus het zou ervaren, zoals vele nu Zijn verjaardag vieren, is voor hier te lang, maar u begrijpt het vast. (MZ)

*Waar lijden en Licht elkaar kruisen,
daar wordt het spannend!
Waar haat en Liefde elkaar treffen,
daar wordt het spannend!
Waar God en mens elkaar ontmoeten,
daar wordt het spannend!
Dank voor Licht en Liefde!*

Kerst

Als het donker 't verliest van het licht,

*komt er blijdschap op ieders gezicht.
De geboorte van het Kind wordt dan gevierd,
terwijl het licht de kamers siert.
Het midwinterfeest is al eeuwen oud,
want van nu af wordt het minder donker en koud.
Een goede tijd breekt weer aan
- nog even – en we zullen weer volop in het zonlicht staan.*

Kerst 2021

*Licht ontsteken in het duister
niet meer bang zijn voor het donker
and'ren helpen naar de 'Ster' toe.
't Licht inzien door Gods liefde.
Dat is 'kerst' het hele jaar door.*

Maria Magdalena

Half december vroeg ik u na mijn bezoek aan de tentoonstelling over Maria Magdalena in het Catharijne Convent: 'Wie is Maria Magdalena voor jou?'. Er waren in de tentoonstelling zeven antwoord categorieën: Krachtige vrouw, Apostel der apostelen, Spiritueel ingewijde, Wonderdoener, Bekeerde zondares, Geliefde van Jezus en Kroongetuige.

Ik kreeg één reactie: 'Ik zie Maria als een krachtige vrouw. Zo dapper heeft zij deze bijzondere ervaring doorstaan en ze bleef er – in mijn beleving – kalm onder. Bereid om te leren en openstaand voor nieuwe en bijzondere gebeurtenissen.'

Maria Magdalena was één van de vier vrouwen in de serie 'De vrouwen van Jezus van Nazareth', die de publieke omroep vorige maand uitzond. (MZ)

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.