

Nieuwsbrief De Lichtbron 21-28 januari 2022



Kerkdienst

Zondag 23 januari 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten
Collecte: 1. PKN Missionair: Kerk in, van en voor het dorp 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 30 januari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
Zondag 6 februari 9.30 uur ds. Jan Henzen

De Lichtbron opent zijn deuren weer

Vanaf komende zondag is het weer mogelijk fysiek de kerkdiensten in De Lichtbron bij te wonen. De kerkenraad heeft deze beslissing genomen na het advies dat het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) op 18 januari uitbracht over de coronamaatregelen in kerken. Ook het moderamen van de Protestantse Kerk heeft dit advies overgenomen.

In grote lijnen komt het erop neer dat het vanaf aanstaande zondag 23 januari mogelijk is om maximaal vijftig mensen aanwezig te laten zijn tijdens een kerkdienst. Verder wordt geadviseerd advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht, maar moet de anderhalvemeter-regel in acht worden genomen. Daarnaast is het advies aan de gemeente om ingetogen te zingen. Het koffiedrinken na de dienst laten we nog achterwege.

Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan om de dienst te volgen via www.kerkomroep.nl.

Bert Bosker

Van de diaconie

Missionair werk

Kerk in, van en voor het dorp

Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt.

Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon, nodigt uit tot verstillig.

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele land.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over aan uw diaconie van De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente of op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk januari.

Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank.



Terugblik oecumenische eredienst 16 januari

Dankbaar en geïnspireerd kijk ik terug op deze eredienst, georganiseerd door vier Wateringse kerken. Elementen uit elk van de tradities klonken door in de eredienst, terwijl het wel één geheel was. Het thema was: 'We hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden, Licht in het duister'. Uit elk van de kerken waren sterren aangeleverd, die samen een 'sterrenhemel' vormden, die de hele 'Week van gebed voor de Eenheid van christenen' blijft hangen. Daarna gaan de sterren naar De Ark en Guldehof in de verwachting dat ze daar ook licht in het duister brengen. Wat was het mooi en symbolisch dat vier voorgangers samen aan het einde van de eredienst de zegen gaven. (MZ)

Uit de gemeente

Deze week wil ik u vragen om één persoon te bellen, die u anders niet zou bellen, maar van wie u denkt dat het voor die ander een positief verschil maakt. Die ander kan een goede bekende zijn uit de gemeente of iemand die in het nieuwe gidsje staat en u nauwelijks kent behalve dan dat het een broeder of zuster in De Lichtbron is. In stil gebed leven we mee met gemeenteleden die een behandeling ondergaan en/of geopereerd zijn en ook met mensen die zelf of in hun naaste omgeving de directe gevolgen van het coronavirus ervaren.
Ds. Marjan Zebregs

Week van gebed voor eenheid van christenen 2022

Al 175 jaar bidden christenen tijdens deze week om eenheid en doen zij voorbede voor wijk én wereld. Doordat christenen uit verschillende kerken samen bidden, draagt de gebedsweek ook zelf bij aan de eenheid van christenen en kerken.

Dat je gezamenlijk erkent dat je afhankelijk bent van God, doet iets met je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven van de ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk herken je in de manier waarop je bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat scheidt het samen bidden een band. Je bent door te bidden in Jezus' naam verbonden met dezelfde God. In onze wereld vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot meer eenheid. Daarom deel ik in dit artikel drie tips voor het samen bidden.

1. Bid vanuit verlangen in plaats van oordeel

Soms is het makkelijker om te voelen en te weten wat je níet wilt, dan wat je wel wilt. Sterker nog: het vergt vaak oefening om je werkelijke verlangen te ontdekken. Heb je de neiging om vooral tegen iets (of iemand) te bidden? Draai het om! Probeer het onderliggende verlangen te ontdekken en spreek dat vervolgens uit in je gebed.

2. Focus op de gezamenlijke agenda, niet op die van jezelf

Jouw inzichten (over problemen en wenselijke oplossingen) kunnen verschillen met die van een ander. Probeer daarom te ontdekken in welke verlangens je elkaar vindt. Bid je rondom een onderwerp waarvan je vermoedt dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt: wees dan voorzichtig en benoem eventueel zelf alvast in je gebed dat we er verschillend over denken.

3. Vertrouw de Vader, wees als een kind

Ook al is het goed om rekening te houden met je medebidders, jouw gebed blijft een uiting van jouw hart naar God de Vader. Doet jouw broer of zus in Christus 'een verzoek aan de Vader' dat in tegenstelling lijkt te zijn tot jouw/het gemeenschappelijk belang? Vertrouw er dan gerust op dat Hij hier wel mee weet om te gaan. Hij is trouw en rechtvaardig.

Jan Willem Janse,

projectleider voor de Week van gebed voor eenheid 2022 bij MissieNederland.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.