

Nieuwsbrief De Lichtbron 28 januari – 4 februari 2022



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 30 januari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal
Collecte: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk in Actie: Oeganda

Komende diensten

Zondag 6 februari 9.30 uur ds. Jan Henzen

Zondag 13 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Dienst van 30 januari 2022 met Heilig Avondmaal

Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal in de kerk en – naar ik hoop – ook thuis.

Thuis kunt u 'de tafel' gereedmaken voor het begin van de eredienst. In de kerk vieren we het Heilig Avondmaal zó dat - na het uitspreken van de instellingswoorden door de predikant en de nodiging door de diaken - iedere kerkganger naar voren gaat om een schoteltje met een stukje brood en een glaasje wijn of druivensap te halen.

Als iedereen daarna weer zit nemen we op aangeven van de predikant in de kerk en thuis eerst het stukje brood en daarna het slokje wijn. Het voelt – zeker thuis – onwennig en misschien ongemakkelijk, maar ik hoop en vertrouw dat de kracht van het sacrament belangrijker voelt dan de ongewone vorm van vieren. We lezen uit I Koningen 19: 3 t/m 8, waar de bange en naar de dood verlangende profeet Elia van een engel brood en water krijgt. Als Elia gegeten en gedronken heeft, kan hij met kracht verder gaan op de weg die God hem wijst. De evangeliëlezing is Lucas 4: 14 t/m 21, waar Jezus vervuld van de kracht van de Geest terugkeert. Ik hoop dat deze eredienst met woord en sacrament u kracht mag geven om te ontvangen en te delen.

Na de dienst koffiedrinken

Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten om na de dienst van 30 januari weer gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje. We verzoeken u echter wel met klem om daarbij de anderhalvemeter-regel in acht te nemen.

Van de diaconie

Zondag 30 januari vieren we het heilig avondmaal. Fijn dat de kerken weer open zijn. Maar mocht u nog liever thuis blijven, kunt u toch mee doen. Zet een schoteltje met een stukje brood en een glaasje wijn of sap vast klaar voor de aanvang van de dienst. In de kerk halen we zelf een schoteltje met brood en wijn op vooraan in de kerk. Bent u niet zo goed ter been, dan kunt u bij de ingang van de kerk de aanwezige diaken vragen het bij u in de bank te brengen.

De eerste collecte is weer voor Streekverband De Tien. Vandaag meer over het project Girls Empowerment Foundation. Zij stelt tot taak om het voor meisjes in



ontwikkelingslanden mogelijk te maken zich volledig te ontplooiën. Dit doen ze door educatie, veiligheid en

daar waar nodig onderdak te bieden. Hiermee probeert zij een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van deze meisjes. Hierdoor zullen zij een verschil betekenen voor haar familie, haar omgeving en haar land.

Meer informatie kunt u vinden op girlsempowerment.nl.

De tweede collecte is een landelijke collecte van Kerk in Actie voor Oeganda. Het is moeilijk om in droge gebieden genoeg voedsel te verbouwen voor je familie en gemeenschap. Door klimaatveranderingen is het vaak te droog of zijn er overstromingen. Met hulp van Kerk in Actie worden 900 boeren gestimuleerd hun krachten te bundelen in sterke organisaties waar ze leren:

- over zaden die sneller kiemen of langer doorgroeien zonder regen;
- samen bomen te planten en houtkap te verminderen;
- energiezuinige ovens bouwen om hout te besparen;
- de oogst beter te bewaren;
- een betere prijs te vragen voor hun producten;
- investeren in landbouw met spaargroepen;
-



Goed voor mens en natuur. Helpt u mee?

Geef in de collecte bij de uitgang van de kerk, of maak een bijdrage over aan de Diaconie/ZWO van De Lichtbron, NL90RABO 0368100049 o.v.v. De Tien en/of KiA Oeganda.

Helpt u weer mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Meeleven met ds. Henzen

Deze week vraag ik uw meeleven met ds. Jan Henzen, zijn vrouw Linda en hun gezin, nu de moeder van Linda op 22 januari in de leeftijd van 86 jaar is overleden. In 'Pleinpraat' schrijft ds. Jan Henzen hierover: 'Keerzijde van de hechte band is dat het verdriet om haar overlijden groot is, al zijn we ook dankbaar dat we haar zo lang in ons leven mochten meemaken en wederzijds ook veel voor elkaar hebben mogen betekenen.' (MZ)

Op bezoek

Als u denkt: 'Ik zou het wel fijn vinden als de dominee (weer) eens bij mij op bezoek komt', vertelt u mij dat dan gerust. Dat kan voor een persoonlijke kennismaking zijn, omdat u vreugde of verdriet wilt delen, voor de gezelligheid of voor een geloofsgesprek. Ik kom graag! (MZ)

Nieuwe website Lichtbron

Momenteel wordt er gewerkt aan het compleet vernieuwen van onze website. Dat is nodig omdat de huidige website gedateerd is. Ook is de inhoud niet helemaal meer actueel. De nieuwe website krijgt een onderscheidende, frisse uitstraling en zal naar verwachting medio april gereed zijn.



Eén van de pagina's van de website is getiteld "Kennismaken". Belangstellenden kunnen hier zien en lezen wie wij zijn. De pagina moet iets weergegeven van de sfeer in onze gemeente: dingen waar we blij van worden, of die we belangrijk vinden. Dit willen we onder andere doen door citaten van gemeenteleden op te nemen. In de figuur hiernaast is hiervan een voorbeeld gegeven. Nu kunnen wij als webcommissie wel een aantal citaten verzinnen, maar leuker en beter is het als dit echte citaten zijn. Vandaar onze oproep: Als je deze Nieuwsbrief hebt

uitgelezen, blijf dan nog even zitten en schrijf op wat je te binnen schiet als je aan onze gemeente denkt. Wat vind je belangrijk? Wat vind je fijn? Waarom ga je naar onze kerk? Wat is jouw aandeel aan onze gemeente en waarom doe je dat? Wat voel je als je aan de Lichtbron denkt?

Het hoeft geen lang verhaal te zijn (mag wel). Een of twee korte zinnen is al voldoende. Je kunt je bijdrage mailen, of telefonisch doorgeven aan Chiel Dikken (mdikken@kabelfoon.nl, 0174-297629).

Rolf Voormolen
Henny Mieremet
Chiel Dikken

Dorothee Sölle

Een selectie uit het artikel, dat ds. Andreas Wöhle, president van de Evangelisch-Lutherse synode, schreef voor de Protestantse Kerk.

Hoe vind je een nieuwe taal wanneer de oude grammatica van het geloof voor velen niet meer verstaanbaar is? Dorothee Sölle (1929-2003) zocht moedig naar 'een nieuwe taal' voor geloof, theologie en kerk. Een uitdaging waar kerken en gemeenten vandaag ook voor staan.

Wie was Dorothee Sölle?

Dorothee Sölle (Keulen, 30 september 1929 - Göppingen, 27 april 2003) was een Duitse, Lutherse theoloog. Geloof en politiek waren volgens haar niet te scheiden. Ze hing een 'God is dood'-theologie aan. Hiermee bedoelde ze dat het *beeld* van de algoede en almachtige God in het licht van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet zomaar kon blijven staan. Ze ijverde voor de 'ontmythologisering' van de Bijbel. Ze was hoogleraar in de systematische theologie aan het Union Theological Seminary in New York. Ze schreef meer dan veertig boeken. *Mystiek en verzet* (Baarn, 1998) geldt voor velen als haar belangrijkste werk.

Wanneer hoorden we voor het eerst van haar?

Voor velen zal het interview met Dorothee Sölle en de Zuid-Afrikaanse dominee Beyers Naudé dat de IKON in 1985 uitzond de eerste of meest memorabele kennismaking zijn geweest met deze bijzondere Lutherse theologe en strijdbare vrouw. Toen de interviewer aan het einde van dat gesprek de beide gesprekspartners uitnodigde om nog een laatste vraag aan elkaar te stellen, vroeg Sölle aan Beyers Naudé om een zegen! Zoals zo vaak ging zij daarmee de veilig afgesproken maatschappelijke setting van een situatie - in dit geval een tv-interview - te buiten en opende het moment voor een authentieke ontmoeting. Daarin lag dan ook steeds haar kracht: in de scherpzinnige

authenticiteit van haar theologisch denken en geleefd geloof
Zien we de doorwerking van haar gedachtegoed ergens terug?
Sölle heeft bij haar eigen zoektocht de mystiek (her)ontdekt, als een wijze van zoeken en spreken die niet overhaast tot antwoord verstart, maar de openingen aanduidt waar authentieke vragen kunnen klinken. En ze heeft duidelijk gemaakt hoe die mystieke manier van geloven en leven de kunstmatige scheiding tussen geloof en politieke verantwoordelijkheid weet te overwinnen. Beide elementen zijn ook vandaag van levensbelang voor de betrouwbaarheid van geloof en kerk, en voor de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn en geloven. De uitdagingen van een klimaatcrisis, de sociale en economische gevolgen van de wereldwijde migratiebewegingen, de onrechtvaardige verdeling van de toegang tot kennis en *resources*: al deze uitdagingen zijn, zo heeft Sölle laten zien, ook uitdagingen voor het geloof en voor de kerk die dat geloof verkondigt. Zo kan Sölle's radicale en tedere verkenning van die uitdaging ons ook vandaag nog nieuwe wegen wijzen.

*Van de boom leren
die elke dag opnieuw
's zomers 's winters
niets verklaart
niemand overtuigt
niets produceert.*

*Eens zullen de bomen leermeesters zijn
het water wordt drinkbaar
en de lofzang zo zacht
als de wind op een septembermorgen.*

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of
(06)28103371.
Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,
boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

