



Kerkdienst

Zondag 13 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Collecte: 1. Kerk in Actie: Noodhulp Nepal – meer werk voor jongeren 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 20 februari 9.30 uur prop. Sico de Jong, Berkenwoude

Zondag 27 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Collecte zondag 13 februari 2022: KIA: noodhulp in Nepal

Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg.

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.



Helpt u mee om jongeren in Nepal een toekomstperspectief te bieden? Uw gift is meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049
t.n.v. Diaconie/ZWO

Uit de pastorie

Met mijn collega ds. Jan Henzen van de Pleinkerk heb ik vanaf mijn intrede hier een goede band. Nog maar kort geleden schreef ik over het heengaan van zijn schoonmoeder. Nu komt daar een eigen ziekte bij. In deze situatie ben ik graag 'de goede buur'. Daarom heb ik van harte 'ja' gezegd op de vraag om voorganger te zijn in de dankdienst voor het leven van een Hervormd gemeentelid.

De bede 'Vrede en alle goeds' richt ik tot alle bewoners van de pastorie aan het Plein in Wateringen. (MZ)

Actie Kerkbalans

Heeft u het antwoordstrookje met uw bijdrage voor de Kerk en ZWO/Diaconie al bij uw 'loper' in de brievenbus gedaan. Als dat niet het geval is, wilt u dan deze week de strookjes bij haar of hem inleveren, of bij mij (Waterkersstraat 4, Wateringen). De penningmeesters van de Kerk en ZWO/diaconie zitten te popelen om de balans op te maken. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bert Bosker

□



Uit de Protestantse Kerk over migrantenkerken

Als De Lichtbron hebben we een goede relatie met de Volle Evangelische Maranathakerk (VEMK). We delen ons kerkgebouw en er is een mooie samenwerking met hen en met de rooms-katholieke parochies en de Hervormde gemeente in Wateringen in de BOV, de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen. Hieronder enkele delen uit de mail van de Protestantse Kerk.

In de visienota '*Van U is de toekomst*' uit augustus 2020 schrijft de Protestantse Kerk:

"We weten ons geroepen om de relatie met migrantenchristenen te verdiepen. Vanuit de eenheid in Christus ontmoeten we elkaar als gelijken en willen we elkaar dienen en verrijken. Dit wordt concreet in praktische zaken, zoals de gezamenlijke inzet voor de buurt, in theologische reflectie op ons gezamenlijke verleden, op het verstaan van de Bijbel en in het werken aan onze gezamenlijke roeping."

De eerste migrantenkerk in Nederland

In de 16de eeuw zijn Waalse vluchtelingen ruimhartig opgevangen door de toenmalige Hervormde Kerk, zodat ze in hun eigen taal de zondagse eredienst zouden kunnen vieren. Tachtig jaar later vluchtte een tweede, grotere groep Franstalige protestantse vluchtelingen (Hugenoten) naar de noordelijke streken, waar ze zich konden aansluiten bij de inmiddels bestaande Eglises Wallonnes.

Een miljoen migrantenchristenen in Nederland

De visienota 'Hartslag van het leven' uit 2012 gaat ook over migrantenkerken. "Intussen zien we dat bijna een miljoen christenen uit het Zuiden en het Oosten naar Nederland gekomen zijn. Het zijn broeders en zusters die hier christen willen zijn. Contact is niet altijd gemakkelijk. Er kunnen grote verschillen zijn in cultuur, theologie en geloofsbeleving die leiden tot vooroordelen over en weer. Toch geloven we dat ze niet voor niets in ons midden zijn gekomen en dat we alleen kerk kunnen zijn samen met hen. Zo niet, dan sluiten we ons op in zelfgenoegzaamheid. Migrantkerken tonen vitaliteit en dynamiek. Deze christenen beleven hun geloof ook in hun dagelijks leven en stellen ons de vraag of wij ons niet erg hebben aangepast aan de gewoonten van een

gesecculariseerde cultuur.”

Kerk zijn we samen

In 2017 zegt ds. René de Reuver in zijn *maidenspeech* als scriba van de generale synode onder andere: “We leven ook in een tijd waarin vele nieuwe Nederlanders meer kleur geven aan ons soms wat al te blanke en bleke geloof. Een tijd waarin we ontdekken hoe wezenlijk het is om samen kerk te zijn. Samen met zusters en broeders uit andere kerken en met migrantenchristenen en -kerken. Veel migranten zijn christen. Brengt God hen niet in toenemende mate op ons pad om samen met hen kerk te zijn, als teken van Gods liefde die verschillen overbrugt en mensen verbindt? Als kerk kunnen we deze grenzeloze liefde concretiseren door ons in de komende beleidsperiode in te zetten voor de groei van het aantal (wijk)gemeenten dat een relatie heeft met een migrantengemeente. Kerk zijn we immers samen.”

Woorden om over na te denken en naar te handelen!

Ds. Marjan Zebregs

Onlangs is het boek ‘Het verdriet van de zending’ uitgegeven.

Dit boek, dat door Freek Bakker is geschreven, vertelt over de geschiedenis vanaf half 19e eeuw van verschillende families die als zendelingen waren uitgezonden naar het toenmalige Nederlandse Indië, tegenwoordig Indonesië. Veelal gingen de kinderen van de zending echtparen, zodra ze de schoolgaande leeftijd hadden, terug naar Nederland waar ze werden ondergebracht bij pleegouders. Soms familie, soms bekenden. Afgelopen zondag was Freek als auteur te gast bij Jacobine Geel voor een interview welke is uitgezonden op NPO2. Dit interview kan nog worden teruggezien tot as zondag op programma gemist. Je vindt het in het blokje ‘Jacobine op 2’ uitgezonden om 17.15u.

Verschiedende verhalen over wat het met hen heeft gedaan om als kind van je ouders te worden gescheiden.

Een openhartig interview over een boek wat verhaalt over de ingrijpende periode uit het leven van jonge mensen.

Het boek is verkrijgbaar via Stichting Zendingserfgoed.

Eventueel meer informatie kan ik bij Freek opvragen.

Ed van der Schoor

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.