



Kerkdienst

Zondag 20 februari 9.30 uur dhr. Sico de Jong, Berkenwoude
Collecte: 1. Vluchtelingenwerk Westland 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 27 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
Zondag 6 maart 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten

Bij de dienst van 20 februari

Uit het boek Genesis lezen we over de emotionele hereniging van Jozef en zijn broers. Uit Lucas lezen we dat Jezus de leerlingen onder andere leert: "Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen." Dat klinkt zo mooi, maar we vergelden liever kwaad met kwaad. Dat voelt veel rechtvaardiger. Waarom zou je iemand beter behandelen dan jij wordt behandeld? Over broederschap en de gulden regel.

Sico de Jong

Van de diaconie

Op zondag 20 februari is de eerste collecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Westland. In 2020 zijn er wereldwijd 82,4 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen vragen in Nederland asiel aan. 13.673 daarvan kwamen voor het eerst in Nederland. Vluchtelingenwerk komt op voor



de belangen van vluchtelingen in Nederland. Dat doen ze onder andere door gevraagd en ongevraagd de publieke discussie te voeden met de juiste cijfers en informatie. Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Dankzij de hulp van

donateurs en giften kunnen zij vluchtelingen helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Wat Vluchtelingenwerk doet in onze gemeente:

- Begeleiding van de vluchteling bij juridische kwesties.
- Vluchtelingen leren de taal door inzet van docenten en vrijwilligers.
- Aanpak rondom schuldpreventie, wat leidt tot een financieel gezonde situatie.
- Samen met de gemeente de vluchtelingen voorbereiden op arbeid.
- Als partner van de gemeente het uitvoeren van kennismakingsprogramma's, participatie, trainingen enzovoort.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide doelen worden van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage overmaken aan de diaconie van De Lichtbron, NL90RABO0368100049 o.v.v. Vluchtelingenwerk, of geef in de collectemand bij de uitgang van de kerk.

Uit de gemeente

Deze week heb ik geen bijzonderheden uit de gemeente, dus vraag ik uw creativiteit om met iemand contact te zoeken, waar u dat anders niet zou doen. Misschien een telefoontje of samen wandelen of een spelletje, iets dat leuk is voor allebei. Een mooie week gewenst! (MZ)

Uit de pastorie

Dit is een week, waarin ik geen dringende dingen te doen heb en dat is een onwennig, vreemd gevoel. Ik merk dat ik direct in de stand ga van hoe ik mijn tijd dan moet invullen. Ik ga alvast mijn eredienst voorbereiden van later deze maand, maar gelukkig kost dat geen hele werkweek. Het kost mij moeite om te genieten van mijn relatief lege agenda deze week. Ik moet mij over een drempel heenzetten om nu in werktijd een boek uit mijn goed gevulde (werk)boekenkast te gaan lezen, waarvoor ik mij eerder niet de tijd gunde. Het is wennen om thuis iets te doen dat niet direct nuttig is en daarom juist heel nuttig is.

Ik koos voor het boek 'Over dieren en mensen, moderne fabels' van de Duitse theoloog Eugen Drewermann. Volgens de kaft: 'Met poëtische beelden beschrijft Drewermann in 27 persoonlijke, korte verhalen ontmoetingen met dieren en mensen. Zijn liefdevol beschouwende kijk op wat schijnbaar onbelangrijk is, nodigt ons uit om na te denken over onszelf, onze relatie met de dieren en onze plaats in de natuur. Eugen Drewermann (1940) verloor begin jaren '90 zijn leer- en preekbevoegdheid binnen de katholieke kerk en werd geschorst in zijn priesterambt. Sindsdien is hij werkzaam als publicist en psychotherapeut ...'.

Een dag later heb ik het boek(je) uit en dat geeft een goed gevoel.

Kort daarvoor heb ik het boek 'Dier & evangelie, theologie voor dierenrechten' gelezen. Dit boek kreeg ik van Sandra Hermanus-Schröder, die dit samen met Maaïke Hartog en Nienke van Ittersum heeft geschreven. De Engelse theoloog Andrew Linzey is een belangrijke inspiratiebron voor dit boek. Dichter, schrijver en theoloog Hans Bouma doet een warme aanbeveling voor dit boek. Later dit jaar zal ds. Hans Bouma voorgaan in De Lichtbron.

Graag wens ik u het vermogen om te genieten van rust.

Ds. Marjan Zebregs

Liederen in de eredienst

Er is onderzoek gedaan naar welke liederen het liefst gezongen en beluisterd worden binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De twintig meest geliefde liederen zijn afkomstig uit verschillende zangbundels, van het Liedboek 2013 tot de Psalmberijming 1773 en Opwekking. Ze geven zo een mooie dwarsdoorsnede van de breedte van de Protestantse Kerk. Het lied 'Ga met God' werd door maar liefst één op de twintig deelnemers als favoriete

lied aangemerkt.

Liedboek en orgel blijken favoriet als het gaat om liedkeuze en begeleiding daarvan in de eredienst. Hierin is geen belangrijk verschil tussen leeftijdsgroepen.

De top 20 liederen ziet er als volgt uit:

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
2. Abba, Vader, U alleen
3. Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
4. 'k Stel mijn vertrouwen
5. De steppe zal bloeien
6. Aan U behoort, o Heer der heren
7. De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)
8. Licht dat ons aanstoot in de morgen
9. Wat de toekomst brengen moge
10. U zij de glorie, opgestane Heer
11. t Hijgend hert, der jacht ontkomen
12. Zolang wij ademen
13. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
14. Geest van hierboven, leer ons geloven
15. Lichtstad met uw paarden poorten
16. Longing for light, we wait in darkness (Christ be our light)
17. Als alles duister is
18. Groot is uw trouw o Heer
19. Jezus Overwinnaar / Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
20. "Op waakt op!" zo klinkt het luide

Als u een lied graag in de eredienst wilt horen, geeft u dat dan aan mij door.
Ds. Marjan Zebregs

Resultaten actie Kerkbalans 2022

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de Actie Kerkbalans 2022. We kregen tot nu toe voor de kerk toezeggingen van bijna 60.000 euro. Dit is een resultaat, dat zo'n 10 procent lager is dan de begroting voor dit jaar. We hopen dat er nog meer toezeggingen binnenkomen!

Voor de Diaconie/ZWO is een bedrag toegezegd van ruim 16.000 euro. Dat is meer dan waarvan de penningmeester

in haar begroting is uitgegaan. Heel hartelijk dank voor uw toezeggingen!

Heeft u het antwoordformulier met uw bijdrage nog niet ingevuld en/of ingeleverd, hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog! Graag inleveren bij de penningmeesters of bij de coördinator van de Actie Kerkbalans, Bert Bosker.

Tot slot een woord van grote waardering voor de 23 vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en de ingevulde formulieren een week later weer hebben opgehaald. Dank jullie wel!

College van Kerkrentmeesters en Diaconie





Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Veertigdagenboekje 'Samen op weg naar Pasen'

Wie in de veertigdagentijd – vanaf 2 maart – bewust vanuit de Bijbel wil toeleven naar Pasen, kan inspiratie halen uit het dagboek *Samen op weg naar Pasen* van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje bevat een Bijbelleesplan over het thema 'bevrijding' en is gratis aan te vragen bij het NBG.



'De Veertigdagentijd is vanouds een periode van vasten, ontbering en reflectie. We kozen voor het thema bevrijding omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nu niet, maar ook niet in de tijd van de Bijbel', zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. 'Vrijheid heeft veel kanten. Je kunt je lichamelijk vrij bewegen, maar je toch geestelijk gevangen voelen, en omgekeerd. Ik hoop dat dit boekje mensen helpt om stil te staan bij de vraag waar en hoe zij vrijheid of onvrijheid beleven. En dat ze op het spoor komen van de bevrijding waar de Bijbel over vertelt.'

Bevrijding

Het leesplan in het boekje volgt Bijbelteksten over bevrijding. Anne-Mareike Schol-Wetter: 'Dat gebeurt aan de hand van de twee grote bevrijdingsverhalen uit de Bijbel. Allereerst de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte. Daarover lees je onder meer Exodus 12. Daarop volgt de periode dat de Israëlieten leerden wat het betekent om als vrije mensen te leven in het beloofde land. Vervolgens kom je bij het tweede grote bevrijdingsverhaal uit de Bijbel: de bevrijding die Jezus brengt. Bevrijding van de dood, maar ook van wat ons tijdens ons leven in de greep kan houden. Daarbij lees je onder meer Lucas 22 en 23 en in de brieven van Paulus. In al deze bevrijdingsverhalen gaat het om 'bevrijding van': van slavernij, zonde, dood of beslommeringen. Maar het gaat ook om 'bevrijding tot': tot leven in vrijheid en verantwoordelijkheid. Deels is dat al werkelijkheid en kun je dat ervaren, deels is het er nog niet en kijken we ernaar uit.'

Specificaties en bestelformulier

Het boekje telt 64 pagina's en bevat voor elke dag een bijbeltekst, een mini-overdenking en een vraag om de Bijbelpassage met je leven te verbinden. Voor meer informatie en het bestelformulier zie: bijbelgenootschap.nl/40dagen.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.