

Nieuwsbrief De Lichtbron 25 februari- 4 maart 2022



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 27 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
Collecten: 1. International Justice Mission 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 6 maart 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten. Eerste zondag veertigdagentijd.
Zondag 13 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Tweede zondag veertigdagentijd.

Bij de dienst van 27 februari

Komende zondag lezen we Amos 3:1 t/m 8 uit de Bijbel in Gewone Taal en Johannes 4: 43 t/m 54 uit de NBV21. In de Bijbel in Gewone Taal staan zeven (!) duidelijke voorbeelden, dat elk gedrag een gevolg heeft. Met een doordachte opbouw waarschuwt Amos, één van de zogenaamde 'kleine profeten', de Israëlieten dat ze hun leven moeten veranderen. Als ze 'gewoon' doorgaan, dan zal God hen straffen. Niet de dienst aan God is voor God bepalend, maar wat de Israëlieten voor de armen en kwetsbaren doen, zo profeteert Amos. Een inspirerende eredienst gewenst!

Ds. Marjan Zebregs

Van de diaconie

Doelcollecte voor zondag 27 februari IJM International Justice Mission

Slavernij vandaag;

Elke dag worden wereld wijd onschuldige mensen, kinderen, geslagen, verkracht en misbruikt in de slavernij.

Geef Hoop – Breng bevrijding - Vecht met uw kerk tegen slavernij.

Gods plan slavernij te stoppen begint bij Gods mensen.

Dit is het doel en werk van IJM die strijdt voor bevrijding - recht en gerechtigheid.

Slavernij, een onderwerp uit het verleden zou je zeggen maar is vandaag de dag een wereldwijd probleem. Nooit eerder leefden zoveel mensen in slavernij als vandaag. Slavernij moet stoppen! Strijd mee!

U kunt de website eens bekijken; www.ijmnl.org

<https://youtu.be/Fp9MNVIZOXc>

uw steun en bijdrage voor deze doelcollectie of geef op het

bankrekeningnummer van Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente de Lichtbron
NL90 RABO 0368100049 o.v.v. IJM

De tweede collecte is voor onze kerk.

Hartelijk dank.

Vastenactie

De vastenactie van Kerk in Actie is een 'wandeling' op weg naar Pasen, aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Door mee te doen met de vastenactie draag je bij aan het 40dagentijdproject 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet', Libanon.

Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist iets extra's doet, zoals iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor iemand bidden.

De vastenactiekaarten liggen in de kerk om mee te nemen, maar je kan ze ook gratis bestellen (kerkinactie.nl/vasten)

Zo kun je zes weken lang elke week op een andere manier vasten.

De Vastenactie van Kerk in Actie is een 'wandeling' op weg naar Pasen, via de zeven werken van barmhartigheid, waarbij je onderweg kunt aanhaken, even kunt pauzeren, maar ook mag afhaken.

Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be)sparen of missen. Hou op de kaart bij hoeveel tijd/geld je bespaart.

Zet dat geld in voor het project 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet'. Mede dankzij jouw bijdrage kan jongerencentrum Manara jaarlijks 1000 kwetsbare tieners helpen met huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vak trainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Je kan het geld storten op de rekening van de Diaconie, onder vermelding van Vastenactie.

De diaconie besteedt er aandacht aan in nieuwsbrief en op de beamer. Zo wordt het niet alleen een individuele tocht, maar een wandeling met de hele gemeente.

BIDSTOND



Op de tweede woensdag in maart viert de Protestantse Kerk vanouds Biddag voor gewas en arbeid. We bidden niet alleen voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van 'ons dagelijks brood'. Dat vraagt onder andere om goede zorg voor onze aarde, voor de schepping die God ons heeft gegeven om te bewonen en te bewerken.

In het teken daarvan wil de diaconie de gemeenteleden van de Lichtbron een sobere maaltijd aanbieden. Deze zal plaatsvinden op woensdag 9 maart a.s. van 18.00 – 20.00 uur.

U bent van harte welkom! Zondag 27 februari en 6 maart kun u zich via de lijst in de kerk opgeven. Of u mailt uiterlijk zondag 6 maart naar: a3vanderwal@hotmail.com. Als u een gerecht voor deze avond wilt klaarmaken horen wij dat graag!

We hopen op een mooie en inspirerende maaltijd met elkaar.

□ *De diaconie*

Coronamaatregelen versoepeld

De kerkenraad is blij dat er vanaf 25 februari aan veel maatregelen tegen coronabesmetting een einde komt. We volgen daarin het advies van de PKN. Wel vraagt de kerkenraad om met respect om te gaan met mensen met een kwetsbare gezondheid.

Voor de zondagse erediensten geldt dat er geen aangewezen plaatsen meer zijn en dat er weer voluit gezongen kan worden.

Om de – nog steeds aanwezige – kans op besmetting zo klein mogelijk te houden blijven na afloop van de dienst de predikant, ouderling en diaken op het podium staan om te groeten.

De Diaconie heeft ervoor gekozen gebruik te blijven maken van de collecteschalen in de zijzaal.

Vergaderingen en gespreksgroepen mogen weer in de kerk en thuis worden gehouden.

De koster zorgt voor de ventilatie. Als u hoest en niest in uw elleboog en thuisblijft en test bij klachten, dan is er weer heel veel mogelijk.

Harmke Verkerk

Oekraïne

Deze donderdag zou een gewone werkdag worden met 's morgens de werkgemeenschap van predikanten met aansluitende lunch. 's Middags verder werken aan het beleidsplan van De Lichtbron en in de avond een pastoraal bezoek.

Met de aanval van Rusland op diverse plaatsen in Oekraïne, is het allesbehalve een gewone dag. Nu hebben we geen idee hoe ingrijpend de gevolgen van deze aanval zullen zijn voor de mensen in Oekraïne, voor gewone Russen, voor ons in Nederland en voor de wereld. Zal 24 februari 2022 een keerpunt in de geschiedenis worden?

Wat kan ik hier als predikant over schrijven? Wat kunt u als christen doen? Mijn idee: kalm blijven en luisteren met ons hart naar wat de heilige Geest ons ingeeft.

Ik vind liedtekst 995 'O Vader, trek het lot U aan' als een gebed.

*O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.
(MZ)*

Agenda

Donderdag 3 maart 19.30 uur: vergadering kleine kerkenraad in De Lichtbron
Dinsdag 15 maart 10.00 uur: gespreksochtend in De Lichtbron

Uit de pastorie

Op de terugweg uit Zoetermeer kon ik meeluisteren met een telefoongesprek. Na een gewoon begin, vroeg de dame of zij van de ander zijn corona-QR-code zou mogen gebruiken om zo toegang tot een feest te kunnen krijgen. Ze had een redenering waarom zij recht op toegang zou hebben. De ander wilde zijn QR code niet inleveren. Daarna veranderde haar toon in een verongelijkt: 'Ik wist wel dat ik het je niet moest vragen' en snel daarna werd de verbinding verbroken. Daarna ging de dame een whatsapp-bericht typen.

Eerder in de bus zag ik twee jonge mensen met mondkapjes onder de neus en één ook onder de mond. Ze hielpen heel vriendelijk een dame, die de opstap naar een zitplaats niet kon maken.

Een busrit is niet alleen een rustige tijd om in de krant te lezen of een puzzel te doen, maar ook even in een andere wereld te komen door bijvoorbeeld midden tussen mbo-leerlingen te zitten of mee te luisteren met (telefoon)gesprekken. Onderweg ben ik 'uit mijn eigen bubbel', maar ook weer niet, want net als veel medepassagiers kijk ook ik veel op mijn smartphone. (MZ)

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster (Kees Schrader) een Huispaaskaars te bestellen.

Zondag 13 maart 2022 is de laatste zondag dat u een huispaaskaas (bij mij) kan bestellen.

Uiterlijk 14 maart moet ik de bestellingen doorgeven aan de Boca kaarsenfabriek om er zeker van te zijn dat de Huispaaskaarsen voor Pasen beschikbaar zijn.

In de hal van het Kerkgebouw vindt u een intekenlijst met daarop de diverse kaarsen en afmetingen.

Als u een Huispaaskaars wil bestellen via de mail laat mij dat dan even weten dan stuur ik u een overzichtje toe met daarop de diverse te bestellen Huispaaskaarsen met de daarbij behorende prijzen.

Nog even ter informatie: de taakgroep Eredienst heeft inmiddels een keuze kunnen maken welke Paaskaars er in ons kerkgebouw komt te staan.

Zij hebben gekozen voor een Paaskaars in was reliëf met een afbeelding **Nieuw Begin**

Verwijzend naar Genesis 8 de duif keert met een groen olijfblad terug naar de ark van Noach en is hiermee het symbool van een nieuw begin/ leven na de zondvloed.

In het daaropvolgende hoofdstuk sluit God een verbond met de mensheid en alle levende wezens en belooft daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal worden door een zondvloed het teken van het verbond is de regenboog.

Met vriendelijke groeten,
Kees Schrader
Koster de Lichtbron Wateringen
E-mail kees.schrader@live.nl

Kort verslag extra kerkenraadsvergadering De Lichtbron op 17 februari

Aanleiding voor deze vergadering is het verslag van de Stuurgroep Verkennen aan de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de protestantse gemeente De Lichtbron.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en leest een tekstgedeelte over Jozua en de verspieters die het nieuwe land gaan verkennen. Ze moesten het met elkaar zien te redden, ze moesten begaanbare wegen vinden voor het volk, ze zagen mogelijkheden en bezwaren, maar bovenal moesten ze vertrouwen op God. Vertrouwen dat die God met hen meeding en hen zou beschermen bij angsten en gevaren.

Ook zegt Jozua dat zij hebben gezien dat er aan de andere kant van de rivier grote en sterke mannen wonen. Maar ze hebben ook gezien dat er mooie vruchten groeien. Vruchten die niet vanzelf groeien maar waar voor gewerkt moet worden.

Dit is één van de tekstgedeelten die de stuurgroep Verkennen heeft geïnspireerd in de onderlinge gesprekken.

Hierna opent de voorzitter de vergadering met gebed.

Beide gemeenten hebben samen de stuurgroep Verkennen de opdracht gegeven om te onderzoeken of er draagvlak bestaat om in de toekomst gezamenlijk op te trekken. De stuurgroep bestaat uit drie leden uit de Hervormde gemeente (Jan de Heer, Mariëlle Burggraaf en Teus van der Plaat) en drie leden uit De Lichtbron (Jan Stolk, Lia van Ooijen en Franny Vogelaar).

Na voorbereidende gesprekken over onder andere praktische zaken als communicatie en vergaderstructuur, hebben de leden, onder leiding van de externe gespreksondersteuner Dick van Dijk in alle eenheid met elkaar nagedacht over een drietal onderwerpen.

De onderwerpen 'doop', 'avondmaal' en 'liturgie en prediking' zijn volgens een vast patroon doorlopen. Wat zegt de Bijbel hierover, wat zijn onze eigen tradities en wat zou het in een gefuseerde gemeente kunnen worden?

Tijdens het overleg in de kerkenraad van De Lichtbron is diepgaand met de Lichtbron-leden van de stuurgroep gesproken over de positieve en negatieve kanten van een mogelijke fusie met de Hervormde gemeente. Vragen als identiteit, welke rituelen zijn voor ons belangrijk om te bewaren en wat kunnen wij als gemeenteleden bijdragen aan een (mogelijke) nieuwe kerkgemeenschap? De kernvraag is of we mogelijkheden zien dat we als nieuwe gefuseerde gemeente een Gemeente van Christus kunnen worden. Vragen waarop we met elkaar moeten zoeken naar antwoorden en mogelijkheden.

Als eerste aanzet heeft de kerkenraad unaniem besloten om stap-voor-stap op de ingeslagen weg voort te gaan.

Bij iedere stap is uw en jouw mening van doorslaggevend belang.

Omdat ook de Hervormde kerkenraad unaniem heeft besloten door te gaan in dit fusietraject, betekent dit concreet dat er in beide gemeenten een gemeenteavond wordt belegd om uw en jouw mening hierover te horen.

Harmke Verkerk

Diettrich Bonhoeffer

Iemand zei mij dat hij het boek 'Verzet en overgave' van Diettrich Bonhoeffer had herlezen. Ik had het boek ongelezen in mijn boekenkast staan en besloot er in te gaan lezen.

Met alle berichten over nepnieuws en complottheorieën, deel ik graag een passage uit dit boek. Het is uit het deel 'Na tien jaar, rekening en verantwoording bij de jaarwisseling 1942/43'.

'Domheid is een veel gevaarlijker vijand van het goede dan het kwaad zelf. Tegen het kwaad kan men protesteren, men kan het aan de kaak stellen in geval van nood zelfs met geweld verhinderen. Het draagt de kiem der zelfvernietiging steeds in zichzelf, terwijl het op zijn minst een gevoel van onbehagen in ons achterlaat. Maar tegenover de domheid staan we weerloos. Noch met protesten noch met geweld kunnen we hier iets bereiken.

Argumenten halen niets uit. Feiten, die in strijd zijn met een eventueel vooroordeel worden eenvoudig niet aanvaard – op dit punt kunnen domme mensen zelfs zeer kritisch worden – en indien ze onweerlegbaar zijn, worden ze opzij geschoven als bijzonder geval dat verder niet van betekenis is. Bovendien is de domme mens – in tegenstelling tot een slecht mens volkomen over zichzelf tevreden. ...

Het bijbelwoord, dat de vreze Gods het begin aller wijsheid is, wil niets anders zeggen dan dit, dat de innerlijke bevrijding tot een leven, dat bereid is God verantwoording af te leggen, de enig ware overwinning der domheid is.'

Hoe verleidelijk is het de ander tot 'de dommen' te rekenen. Hoe sterk is God als wijsheid in mijn dagelijks leven verweven? Is het terecht om domheid en wijsheid scherp tegenover elkaar te stellen? Is nuancering beter dan zwart/wit denken of is het afhankelijk van de specifieke omstandigheden? Het zijn vragen die actueel blijven. (MZ)

Musical 'Vis-a-vis' zoekt pianist(e)!

De musicalgroep van de Nieuwe Kerk in Rijswijk organiseert om de twee jaar een musical.

We schrijven zelf het verhaal, n.a.v improvisaties op bepaalde teksten. Zowel het verhaal, als de liedteksten en de muziek wordt door ons zelf geschreven en gecomponeerd!

Zo is in 2020 de musical 'Vis-a-vis' ontstaan. Het verhaal over mensen die tegenover elkaar komen te staan, maar er door oog te hebben voor en te luisteren naar elkaar er met elkaar toch uitkomen. Een mooi, maar ook grappig verhaal.

De uitvoering van de musical is door corona al 4 keer(!) afgelast!

Heel erg jammer, maar we gaan enthousiast door.

Binnenkort, op **17 maart a.s.** starten we weer met de repetities.

Helaas zitten we inmiddels zonder pianist; voor een musical een onmisbaar persoon!

Hierbij een dringende oproep voor een pianist(e):

- Ben jij een man of vrouw en hou je van piano spelen?
- Vind je het leuk om elke week een groep enthousiaste mensen te ontmoeten?
- Vind je het leuk om met elkaar een mooie/ leuke musical in te oefenen en uit te voeren?

Neem dan contact met ons op via onze site: **musicalprojectnk@gmail.com**

We oefenen elke **donderdagavond** van 20.00 – 22.00 uur in zaal 4 van de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 in Rijswijk.

Het eerste uur zijn de muziekrepetities, het tweede uur worden de teksten gerepeteerd.

De uitvoeringen zijn op : **7, 8 en 9 oktober 2022.**

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op.

We horen graag van jou.

Namens de organisatie,
Marianne Kamphuis

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of
(06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,
boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

