



Kerkdienst

Zondag 6 maart 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten

Collecten: 1. Kerk in Actie: Rwanda - met zusters werken aan gezond eten.
2. Kerk. Extra collecte: noodhulp Oekraïne

Komende diensten

Zondag 13 maart 9.30 uur ds. Els Kok, Gouda.
Tweede zondag veertigdagentijd.

Zondag 20 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs.
Derde zondag veertigdagentijd. Viering Heilig Avondmaal.

Agenda

Woensdag 9 maart 18.00 uur: Sobere maaltijd in het kader van Biddag voor gewas en arbeid in De Lichtbron

Maandag 14 maart 19.30 uur: vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron

Dinsdag 15 maart 10.00 uur: gespreksochtend in De Lichtbron

Van de diaconie/ZWO

Zondag 6 maart op de eerste zondag in de Veertigdagentijd collecteren wij voor Rwanda en daarnaast voor de kerk. De diaconie heeft besloten om zondag een extra collecte voor NOODHULP aan Oekraïne te houden.

kerk in actie start NOODHULP Oekraïne

Waar wij bevreesd voor waren is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijfelijk veel leed. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!



Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties om de mensen in Oekraïne te helpen. Onze steun is harder nodig dan ooit. Help mee!

Op de vlucht voor oorlog

door de oorlog zijn honderduizenden mensen op de vlucht voor het geweld en proberen in buurlanden Hongarije, Roemenie, Moldavië en Polen een veilige plek te vinden. Kerk in Actie biedt bij de grensovergang met Hongarije ook noodhulp aan de mensen die Oekraïne willen ontvluchten. De verhalen zijn schrijnend.

Help mee

De samenwerkende hulporganisaties – waaronder Kerk in Actie – hebben de handen ineengeslagen en Giro555 geopend voor noodhulp voor Oekraïne. Hulp is voor de 44 miljoen inwoners van levensbelang. De samenwerkende hulporganisaties roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor Oekraïne. **HELP MEE!**

Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Geef in de collecte of maak een bijdrage over aan Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente NL90 RABO 0368100049 onder vermelding van NOODHULP Oekraïne. U kunt uw bijdrage ook overmaken aan Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457457457 o.v.v. noodhulp Oekraïne.

Collecte Veertigdagentijd

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: "Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden."

De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden.

Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel.

www.kerkinactie.nl/zustersrwanda. Geef in de collecte of maak een bijdrage over aan Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente NL90 RABO 0368100049 onder vermelding van Rwanda.

BIDSTOND



Op de tweede woensdag in maart viert de Protestantse Kerk vanouds Biddag voor gewas en arbeid. We bidden niet alleen voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van 'ons dagelijks brood'. Dat vraagt onder andere om goede zorg voor onze aarde, voor de schepping die God ons heeft

gegeven om te bewonen en te bewerken. In het teken daarvan wil de diaconie de gemeenteleden van de Lichtbron een sobere, *vegetarische* maaltijd aanbieden. Deze zal plaatsvinden op woensdag 9 maart a.s. van 18.00 – 20.00 uur.

U bent van harte welkom! Zondag 6 maart kunt u zich via de lijst in de kerk opgeven. Of u mailt uiterlijk zondag 6 maart naar: a3vanderwal@hotmail.com. Als u een gerecht voor deze avond wilt klaarmaken horen wij dat graag! We hopen op een mooie en inspirerende maaltijd met elkaar.

De diaconie



Uit de gemeente

Deze week kan ik geen bijzonderheden melden, maar u weet vast wel bij wie u goed kan doen in deze tijd met oorlog in (Oost) Europa. Graag deel ik een tekst (uit *Signaal*), die ik kreeg bij een bezoek.

Onderweg

Ik ben een uitgenodigd mens, mét een bestemming,
En al mijn gaan en staan, het heeft een doel:
er wordt op mij gewacht!
Er is een land, waar mensen kunnen leven
vrij en voluit, vrede rondom.
Er is een Vader, die mij wacht.
Ik ben op weg, een reiziger, een pelgrim
die weet heeft van zijn doel, alle moeite waard:
er is een Vader, die ons wacht!
(MZ)

Uit de pastorie

De oorlog in Oekraïne is nu een week oud. Het onvoorstelbare gebeurt. Ik denk aan hoe de mensen in de Tweede Wereldoorlog het nieuws volgden met troepenbewegingen, ingenomen steden en aantallen slachtoffers. Ik beperk me tot een paar keer per dag het nieuws volgen via Teletekst en televisie. Terwijl ik dit schrijf luiden de klokken van onze kerk en van de Pleinkerk hoorbaar in de pastorie en misschien ook van de Sint Joseph. Hoorbare tekenen van verbondenheid met de Oekraïne. Het doet me denken aan het begin van de coronatijd, toen de kerkklokken (althans in Valkenburg, waar ik toen woonde) ook luiden.

Het dagelijks leven gaat hier in het veilige Nederland ook door. Zo dadelijk ga ik naar de Aswoensdagviering. Dit is het begin van de Veertigdagentijd, de Lijdenstijd of de Vastentijd. We kijken uit naar de sobere maaltijd op Biddag voor gewas en arbeid, op 9 maart.

Als u uw hart wilt luchten over de aanval van Rusland of over uw dagelijks leven: geeft u gerust een berichtje.

Ds. Marjan Zebregs

Ontwerp beleidsplan

In de extra kerkenraadsvergadering van 17 februari jl. is onder meer gesproken over het ontwerp-beleidsplan voor de komende jaren. Voor het nieuwe plan is de werkgroep (ds. Marjan Zebregs, Jan Stolk en Chiel Dikken) uitgegaan van de doelen die in het vorige beleidsplan genoemd worden. Om diverse redenen zijn niet alle plannen uitgevoerd.

De kerkenraad noemt enkele onderwerpen die in het nieuwe beleidsplan meer attentie moeten krijgen zoals: beleid ten aanzien van vluchtelingen, de plaats

van de kerk in de samenleving en de taak van de gemeente daarin. Nog een punt van aandacht is de participatie van alle gemeenteleden en de eventuele samenwerking met de Hervormde gemeente.

De kerkenraad is akkoord met de verkorte opzet van het beleidsplan.

De leden van de werkgroep nemen deze punten mee in de verdere voorbereiding van het nieuwe beleidsplan.

Harmke Verkerk

Begin van de Veertigdagentijd

Een reflectie van ds. René de Reuver, scriba van de generale synode, op de Veertigdagentijd die woensdag 2 maart begon. "Geen mens komt in het beloofde land zonder woestijntocht."

Ik vind de Veertigdagentijd elk jaar weer een bijzondere periode. Deze periode wordt niet bepaald door de natuur, de doorsnee kalender vermeldt haar niet eens. Deze periode wordt bepaald door de traditie van de kerk. Zoals Israël 40 jaar door de woestijn trok voordat het volk het beloofde land binnenging en Jezus 40 dagen in de woestijn verbleef voordat Hij publiek optrad, zo bezint de gemeente van Christus zich 40 dagen lang op verwoestijning van het leven voordat ze het paasfeest viert. Het zijn weken van bezinning, inkeer en reflectie. In deze weken volgen we Jezus op Zijn kruisweg. Geen mens komt in het beloofde land zonder woestijntocht. Jezus begint Zijn werk als messias niet zonder voorafgaande verzoeking in de woestijn. Het wordt geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Daarom vieren wij geen Pasen zonder Veertigdagentijd. Dit jaar ervaar ik de Veertigdagentijd zwaarder beladen dan andere jaren. Goddank lijkt de coronapandemie op haar retour en kunnen we, ook als kerkgemeenschap, elkaar weer ontmoeten en weer samen zingen. Alles lijkt weer gewoon te worden. Toch hoop ik niet dat we doen alsof er in de afgelopen twee jaar niet heel veel is gebeurd. Want wat een verdriet is er geweest. En wat stonden we van tijd tot tijd fel tegenover elkaar. Er zijn forse woorden gesproken en verwijten over en weer gemaakt. Er zijn wonden geslagen in de samenleving, in families, in vriendschappen, ook tussen christenen. Juist deze weken van bezinning en inkeer, op weg naar Pasen, bieden ons de gelegenheid om verdriet te delen. Om de pijn en boosheid omdat we elkaar weggezet hebben te benoemen, en te belijden voor God en voor elkaar. Om wonden te helen. De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd van verzoening.

In deze Veertigdagentijd worden we heel concreet bepaald bij het kwaad van macht, geweld, vernietiging en dood door de oorlog in Oekraïne, met alle gevolgen van dien, ook voor de rest van Europa. De Veertigdagentijd staat daarmee in een heel specifiek kader. Het is de opmaat naar Pasen. Kwaad, onrecht, schuld, lijden en dood mogen niet verzwegen worden, maar moeten genoemd worden met het oog op verzoening en opstanding.

In de Bijbel begint een dag niet met de zonsopgang, maar met het verschijnen van de eerste ster, met het vallen van de nacht. De eerste bladzijde van de Bijbel leert ons gelovig tellen: 'Het werd avond en het werd morgen. De eerste, tweede, derde ... dag.' De dag begint in de nacht!

Nu is dit gelovig tellen niet eenvoudig. Hoe snel en gemakkelijk winnen neerslachtigheid en cynisme het van hoop en van het licht van Pasen. De Veertigdagentijd daagt ons uit om gelovig te tellen. Om de nacht eerlijk onder ogen te zien. Niet als een alles verslindend zwart gat, maar als begin van de nieuwe dag, als opmaat naar Pasen. De Veertigdagentijd is een oefenschool in gelovig tellen. Soms lukt dit zingend het best:

God heeft het eerste woord (...).

God heeft het laatste woord (...).

God staat aan het begin

*en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
(Jan Wit, lied 513)*

Vasten

In de vorige Nieuwsbrief schreef de diaconie al over vasten.

Op de website van de Protestantse Kerk staat 'Een protestantse visie op vasten':

https://protestantsekerk.nl/verdieping/veertig-dagen-vasten-een-protestants-perspectief/?gclid=EAIaIQobChMI5dL4sc2k9gIV5oODBx2dMQHfEAAYAiAAEgL5FfD_BwE

Elders op de website staan drie persoonlijke verhalen over 'Vasten, hoe doe je dat':

https://protestantsekerk.nl/verdieping/vasten-hoe-doe-je-dat/?utm_source=nieuwsbrief_protestantse_kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nbpkn010322

Ik zie als kern: iets doen of laten, wat je normaal niet of juist wel doet. Dat geeft dus alle ruimte voor een persoonlijke invulling van vasten. Belangrijk is waarom je in de Veertigdagentijd vast. Lees daarover de reflectie van ds. René de Reuver hierboven.

Zelf vast ik al vele jaren door in de Veertigdagentijd tijd geen koffie te drinken. Dit jaar pas ik dat aan door minder koffie te drinken en niets lekkers bij de koffie of thee te nemen (met uitzondering van de zon- en feestdagen).

Wie wil in de volgende Nieuwsbrief iets delen over hoe zij of hij invulling geeft aan vasten? De bovengenoemde verhalen bieden inspiratie. (MZ)

Samen Kerk In Nederland (SKIN)

Op de laatste classisvergadering vertelde directeur Karin de Schipper over het werk van SKIN Rotterdam. SKIN is de onafhankelijke landelijke vereniging van christelijke migrantenkerken en -geloofsgemeenschappen in Nederland.

SKIN heeft als missie: "Verbinden van internationale christelijke gemeenschappen met elkaar, andere kerken en de maatschappij zodat hun stem wordt gehoord en zij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving."

In Nederland zijn 1100 internationale (migranten)kerken, waarvan er 200 in Rotterdam zijn. Historisch-culturele kerken, vaak al langer gevestigd, zoals de Waalse Kerk en de Schotse Kerk. Maar ook nieuwere kerken met een eeuwenoude traditie, zoals de Russische, Griekse en Ethiopische kerken.

Daarnaast relatief recente internationale kerken (Moluks) of kleinere charismatische ongebonden kerken, meestal rond één voorganger. Een op de zes inwoners van Rotterdam is een christenmigrant. SKIN verzorgt cursussen en bijeenkomsten om kerkgemeenschappen te verstevigen en met elkaar in verbinding te brengen. De visie is gebaseerd op 1 Korintiërs 12:12: '*Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus*'. Wie meer wil weten over SKIN: <https://skinrotterdam.nl>

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster (Kees Schrader) een huispaaskaars te bestellen. Zondag 13 maart 2022 is de laatste zondag dat u een huispaaskaars (bij mij) kan bestellen. Uiterlijk 14 maart moet ik de bestellingen doorgeven aan de Boca kaarsenfabriek om er zeker van te zijn dat de Huispaaskaarsen voor Pasen beschikbaar zijn. In de hal van het

Kerkgebouw vindt u een intekenlijst met daarop de diverse kaarsen en afmetingen.

Als u een Huispaaskaars wil bestellen via de mail laat mij dat dan even weten dan stuur ik u een overzichtje toe met daarop de diverse te bestellen Huispaaskaarsen met de daarbij behorende prijzen.

Nog even ter informatie: de taakgroep Eredienst heeft inmiddels een keuze kunnen maken welke Paaskaars er in ons kerkgebouw komt te staan. Zij hebben gekozen voor een Paaskaars in wasrelief met een afbeelding **Nieuw Begin** Verwijzend naar Genesis 8 de duif keert met een groen olijfblad terug naar de ark van Noach en is hiermee het symbool van een nieuw begin/ leven na de zondvloed. In het daaropvolgende hoofdstuk sluit God een verbond met de mensheid en alle levende wezens en belooft daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal worden door een zondvloed het teken van het verbond is de regenboog.

Kees Schrader

Over Amos uit Tekoa

In de kerkdienst van afgelopen zondag, vertelde ds. Marjan Zebregs over de profeet Amos die uit Tekoa kwam.

Op deze kaart kan je zien waar Tekoa ligt.

Wim Neeleman



Aanwezigheid van ds. Marjan Zebregs

Vanaf 1 maart werkt ds. Marjan Zebregs in principe van maandag tot en met woensdag voor De Lichtbron, omdat haar man Rolf weer regelmatig op kantoor gaat werken.

In Zoetermeer werkt zij als regel op donderdag. Dat duurt tot 1 juni, omdat dan twee nieuwe predikanten intrede hebben gedaan. Van 15 tot 18 maart heeft onze dominee vakantieverlof.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.