

Nieuwsbrief De Lichtbron 18-25 maart 2022



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 20 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs.

Derde zondag veertigdagentijd. Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk in Actie: Indonesië.

Komende diensten

Zondag 27 maart 9.30 uur prop. Hester van Dam-Pieters, Utrecht.

Vierde zondag veertigdagentijd.

Zondag 3 april 9.30 uur ds. Erica Dibbets, Schipluiden.

Vijfde zondag veertigdagentijd.

Bij de dienst van 20 maart

Aanstaande zondag hebben we een dienst van Woord en sacrament, omdat we dan het Heilig Avondmaal vieren. Het is misschien extra bijzonder om juist nu de Maaltijd van de Heer te vieren midden in de Veertigdagentijd en met een oorlog zo dicht bij ons land. Dit moment is voor De Lichtbron ook bijzonder, omdat we de dagen na de eredienst open wijkavonden hebben over het Heilig Avondmaal. Daar kunnen we verder praten over hoe we dit sacrament beleven.

Uit het Woord, de Bijbel, lezen we Psalm 24 en Lucas 14: 1 t/m 11. U en jullie zijn van harte welkom om in brood en wijn of druivensap de tastbare nabijheid van Jezus Christus te ervaren.

Ds. Marjan Zebregs

Kindernevendienst+

Deze zondag 20 maart is er KND+. We gaan het spel doen uit het

veertigdagenboekje, Beloofd land in zicht. Wie bereikt als eerste het beloofde land?

Alvast voor in de agenda: Er is ook KND+ op 17 april (Pasen) en 5 juni (Pinksteren)

Agenda

Dinsdag 22 maart 19.30 uur: groot huisbezoek bij Franny en Dick Vogelaar

Woensdag 23 maart 15.00 uur: groot huisbezoek in De Lichtbron

Maandag 28 maart 19.30 uur groot huisbezoek bij Coralien en Ed van der Schoor

Dinsdag 29 maart 19.30 uur: vergadering grote kerkenraad

Groot huisbezoek

We stellen iedereen graag in de gelegenheid om aanwezig te zijn tijdens een Groot huisbezoek annex open wijkavond.

Op dinsdagavond 22 maart, woensdagmiddag 23 maart en maandagavond 28 maart bent u/jij van harte welkom om elkaar te ontmoeten en met elkaar is gesprek te gaan over het thema `Maaltijd van de Heer`.

Een inleidend verhaal en vragen die er leven hebben we geput uit het boekje `Tastbare Nabijheid` Tijdens de voorbereiding hiervan is ons gebleken dat dit regelmatig terugkerend sacrament mooie gespreksstof met persoonlijke ervaring mee kan brengen.

De twee avonden 22 en 28 maart beginnen om 19.30 uur en worden respectievelijk gehouden in de huiskamers van Franny en Dick Vogelaar en van Coralien en Ed van der Schoor. De middag op 23 maart wordt vanaf 15.00 uur in de kerk gehouden en zal worden afgesloten met broodje en soep. We vinden we het heel fijn als tevoren bekend is op hoeveel mensen we kunnen rekenen in verband met wat inkopen enz.

Voor de avond van 22 maart opgeven bij Franny Vogelaar, Weideland 8 Kwintshul, e-mail frannyvogelaar@caiway.net, telefoon 0174-629200.

Voor de middag van 23 maart opgeven bij Ria Jongerius, e-mail mm@bouwbedrijfjongerius.nl, telefoon 06-47460600.

Voor de avond van 28 maart bij Ed van der Schoor, Boetersstraat 53, Wateringen, e-mail edencoralien@icloud.com, telefoon 0174-296088.

Ook zal er in de hal van de kerk een intekenlijst komen te liggen.

Uw/jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Ed van der Schoor

Van de diaconie

Zondag 20 maart vieren we het Heilig Avondmaal. Het is gebruikelijk dat wij één van de projecten van het Streekverband De Tien onder uw aandacht brengen. Dit keer is het Stichting Jarikin.

Haïti is een prachtig land in het Caribisch gebied met azuurblauwe zeeën en palmbomen op hagelwitte stranden. Haïti is een land met vriendelijke en leergierige bevolking.

Haïti is een land van tegenstellingen. De kloof tussen arm en rijk is enorm. Velen maken zich elke dag zorgen over het feit of zij hun kinderen wel eten kunnen geven of naar school kunnen laten gaan.



Ouders die niets liever willen dan dat hun kinderen het beter krijgen dan zichzelf. Want helaas Haïti behoort tot één van de armste landen van wereld. Ongeveer 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, er is een werkloosheidscijfer van 50%. Daarnaast is het aandeel van kinderarbeid zeer hoog: ruim vierhonderdduizend kinderen werken.

Na de zware orkanen en verwoestende aardbeving van 2010 verkeert het land nog steeds in grote problemen. Corruptie, misdaad, armoede en werkeloosheid behoren tot de dagelijkse realiteit.

Stichting Jarikin richt zich met de projecten in Haïti vooral op het ondersteunen en helpen van school- en straatkinderen, wezen en oudere mensen. Op gebied van voedsel, onderdak en onderwijs. Alles is gericht op een betere toekomst voor de mensen in Haïti.



De naakten kleden

De **tweede** collecte is voor Indonesië

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta. Op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de

organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?



Inzameling voor Oekraïne

Afgelopen zondag 13 maart heeft de inzamelingsactie voor Oekraïne in onze kerk drie volle kratten opgeleverd. Hartelijk dank!

Zondagmorgen 20 maart

is opnieuw gelegenheid goederen voor Oekraïne bij de Lichtbron in te leveren. U kunt uw goederen vóór de kerkdienst in de hal van de kerk in een van de daarvoor bestemde kratten/tassen doen. De verzamelde goederen worden door de diaconie naar het verzamelpunt Van der Goesstraat 67 in Honselersdijk gebracht. Vandaaruit wordt het naar de grens met Polen gebracht.

Waar is het meest behoefte aan?

- Water
- Macaroni
- Rijst
- Eten in blik
- Energierijke voeding

(energiebars)

- Paracetamol
- Pleisters • Luiers
- Verband



Er is ook behoefte aan vrijwilligers, vrachtwagenchauffeurs en opvang.

Wilt u meer weten? Kijk voor informatie op www.westlandvoorelkaar.nl/hulpacties-voor-Oekraïne [Hulpacties voor Oekraïne - Westlandvoorelkaar](http://www.westlandvoorelkaar.nl/hulpacties-voor-Oekraïne)

Inzamelpunten voor goederen in gemeente Westland:

's Gravenzande | Albert Schweitzerlaan 43 (elke dag in maart. Niet thuis? Zet het voor de deur);
 Monster | Goudenregenstraat 9 (elke dag in maart. Niet thuis? Zet het voor de deur);
 Honselersdijk | Van der Goesstraat 67 (dagelijks van 16-21 uur);
 Kwintsheul of Maassluis: neem contact op met @homeandtravelsoul

Vastenactie

Maandag 21 maart - zaterdag 26 maart
DE NAAKTEN KLEDEN

Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe-artikelen.
 Geef €3,- voor elke dag waarop dit lukt.

De vastenactie van Kerk in Actie is een 'wandeling' op weg naar Pasen, aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Deze derde zondag in de

40dagentijd staan we stil bij de oproep van Jezus om naakten te kleden. De actie die deze week centraal staat: Koop geen nieuwe kleding of luxe-artikelen. Geef 3 euro voor elke dag dat dat lukt.

Wil je extra inspiratie of tips ontvangen die je helpen bij het vasten? Ga da naar kerkinactie.nl/vastenonline.

Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be)sparen voor de 40dagentijdproject van Kerk in Actie: 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet', Libanon. Maak het geld dat je (be)spaart in deze actie over op de rekening van de diaconie onder vermelding van vastenactie 2022.

Start Youth Alpha

Op zondag 27 maart gaat er een Youth Alpha starten in The Vineyard (de voormalige Druiventuin in Monster). Deze Youth Alpha wordt vanuit verschillende Westlandse kerken georganiseerd voor alle Westlandse jeugd. Bij de Youth Alpha draait het om fun, faith en friendship. Het is een cursus van tien zondagmiddagen en één weekend, waarin gezocht wordt naar wie God is, vriendschappen worden gebouwd en waar heel veel plezier samen is.

Iedere zondag starten we om 13.00 uur met een heerlijke lunch, vervolgens wordt er een praatje gehouden en gaan de deelnemers in kleine groepjes uiteen om het praatje te bespreken, vragen te stellen en samen te zoeken naar antwoorden. Deze Youth Alpha is voor tieners van 16 jaar en ouder.

Heb je vragen? Stel ze aan Marc (06-36397696) of Inge (06-20946014). Of volg ons op insta: [youthalphawestland](https://www.instagram.com/youthalphawestland). We hopen jou op 27 maart om 13.00 uur te zien in The Vineyard (Vlotlaan 535, Monster).

UITNODIGING KLIEDERKERK

3 april 2022 van 16:00 tot 18:00 uur

Basisschool Pieter van der Plas

Pieter van der Plasstraat 22, Wateringen

Palmpasen, op weg naar Pasen

... is het Kliederkerkthema dat geïnspireerd is op de voorbereiding op het grote Paasfeest. We maken een Palmpasestok, maar er is ook een hindernisbaan en we gaan aan de slag met andere leuke knutselbezigheden.

Op weg naar Pasen is leuk voor zowel jongens en meisjes als voor volwassenen, voor dromers, denkers én doeners. Voor 'alle leeftijden', dat betekent voor deelnemers vanaf 4 jaar. We sluiten af met een korte, beeldende viering onder leiding van diaken Walther Burgering en een gezamenlijke, eenvoudige maaltijd.

Kom op 3 april naar de Kliederkerk Wateringen en je gaat het horen en meemaken! De Kliederkerk is er voor alle kinderen vanaf 4 jaar, hun ouders, opa's en oma's: welkom! Geef je op via Kliederkerkwateringeneo@caiway.net.

Groeten van het Kliederkerkteam:

Alex, Walther. Christine, Fenna, Francis, Ronald, Sjoukje en Chantal



Jongeren 12- 21 jaar

Er wordt door verschillende kerken voor alle jongeren vanaf 12 jaar een running diner georganiseerd. Zaterdag 26 maart om 17:15 uur begint het in de Hervormde kerk in Wateringen voor het voorgerecht. De jongeren fietsen daarna met elkaar naar Poeldijk voor het hoofdgerecht en naar Honselersdijk voor het nagerecht. We fietsen met elkaar weer terug.

Het idee erachter is dat jongeren met dezelfde Christelijke achtergrond elkaar ontmoeten. Waarschijnlijk kom je niet alleen bekenden tegen vanuit je eigen kerk, maar ook van je sport, je (basis) school of gewoon vanuit het dorp. Lijkt het je leuk om mee te doen, stuur dan even een mailtje naar ejf.ouwehand@caiway.nl

Stil verzet in Den Haag



Haags Jantje in de kleuren van Oekraïne
Foto: Hans Kerremans

Lied vanwege de oorlog in Oekraïne

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder...
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij U in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.
(melodie psalm 119)

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.