



Kerkdienst

Zondag 27 maart 9.30 uur prop. Hester van Dam-Pieters, Utrecht. Vierde zondag veertigdagentijd.

Collecten: 1. PKN Missionair: Kliederkerk 2. Kerk



27 maart 2022 Collecte Missionair Werk
Jong en oud ontdekken de kliederkerk
De collecte is vandaag bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop'.

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk.

Geef in de collecte na afloop van de dienst in de collecte mand, of maak uw bijdrage over naar de diaconie van De Lichtbron. U kunt er ook voor kiezen om uw bijdrage over te maken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl

Komende diensten

Zondag 3 april 9.30 uur ds. Erica Dibbets, Schipluiden. Vijfde zondag veertigdagentijd.

Zondag 10 april 9.30 uur ds. Hans Bouma. Palmпасen, verhaaldienst

Agenda

Maandag 28 maart 19.30 uur groot huisbezoek bij Coralien en Ed van der Schoor



Dinsdag 29 maart 19.30 uur: vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron
Zondag 3 april 16.00 tot 18.00 uur Kliederkerk in basisschool Pieter van der Plas

Groot huisbezoek op maandag 28 maart

We stellen iedereen graag in de gelegenheid om aanwezig te zijn tijdens een Groot huisbezoek annex open wijkavond.

Op maandagavond 28 maart bent u/jij van harte welkom om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over het thema 'Maaltijd van de Heer'.

Een inleidend verhaal en vragen die er leven hebben we geput uit het boekje 'Tastbare Nabijheid'. Tijdens de voorbereiding hiervan is ons gebleken dat dit regelmatig terugkerend sacrament mooie gespreksstof met persoonlijke ervaring mee kan brengen.

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden bij Coralien en Ed van der Schoor.

Voor de avond van 28 maart bij Ed van der Schoor, Boetersstraat 53, Wateringen, e-mail edencoralien@icloud.com, telefoon 0174-296088.

Uit de pastorie

Tijdens mijn vrije dagen vorige week bezocht ik een Joodse synagoge. De protestantse gids vertelde mij dat volgens de Joodse regels het heilige, waar de Thorarollen worden bewaard, gericht moet zijn op het oosten. Maar met de omvang van het perceel voor de in 1906 te bouwen synagoge bleek - na veel puzzelen - een exacte oriëntatie op het oosten niet mogelijk. Het bevoegd orgaan heeft toen bepaald dat in de synagoge het oosten precies ligt waar het heilige is en dat buiten de synagoge het oosten daarvan iets afwijkt. Ik vind dit een goed voorbeeld van Joodse wijsheid.

Ik denk aan de legende uit de Griekse oudheid over de gordiaanse knoop. Het orakel had hierover gezegd dat wie deze knoop losmaakt, de macht in Azië zou krijgen. Alexander de Grote hoorde hierover. Hij probeerde lang en tevergeefs de knoop te ontwarren. Toen bedacht hij dat er geen eis was gesteld aan hoe de knoop te ontwarren. Vervolgens sloeg hij met zijn zwaard de knoop doormidden. Twee manieren om een schijnbaar onoplosbaar probleem op te lossen. Ik hoop ter inspiratie als er zich bij u een probleem voordoet. (MZ)

Van de Diaconie

Maandag 28 maart - zaterdag 2 april
DE VREEMDELING HERBERGEN

Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens wat lager.
Geef €2,- voor elke dag waarop je stookkosten bespaart.

	MAANDAG	+	DINSDAG	+	WOENSDAG	+	DONDERDAG	+	VRIJDAG	+	ZATERDAG	=	TOTAAL
---	---------	---	---------	---	----------	---	-----------	---	---------	---	----------	---	--------

De vastenactie van Kerk in Actie is een 'wandeling' op weg naar Pasen, aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Deze vierde zondag in de 40dagentijd staan we stil bij de oproep van Jezus om de vreemdeling te herbergen. Een oproep die heel actueel is.

'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op' - Mattheüs 25:35

De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat heeft ervaren streeft niet naar behoud van eigen huis en haard, maar kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.



Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be)sparen voor de 40dagentijdproject van Kerk in Actie: 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet', Libanon. Maak het geld dat je (be)spaart in deze actie over op de rekening van de diaconie onder vermelding van vastenactie 2022 of gebruik QR code van de diaconie

Voor aankondiging inzamelingsactie Voedselbank Westland

Zondag 10 april collecteren wij voor de Voedselbank Westland en is er een inzamelingsactie.



VOEDSELBANKWESTLAND.NL
Stichting Voedselbank Westland

De Voedselbank Westland verstrekt elke week gratis voedsel aan mensen in Westland die van heel weinig geld moeten rondkomen. De Voedselbank Westland verzamelt levensmiddelen die anders weggegooid worden. Daarmee worden gevarieerde pakketten samengesteld die zijn afgestemd op de grootte van de gezinnen. Momenteel zijn er ongeveer 140 gezinnen, en dat zijn 450 monden, die wekelijks een voedselpakket ophalen.

Door de omstandigheden heden ten dage loopt het aantal mensen op dat zich genoodzaakt ziet bij de Voedselbank Westland aan te kloppen. De Voedselbank volgt bij het samenstellen en uitgeven van voedselpakketten de richtlijnen van de RIVM.

Opvang Oekraïners in Westland

De Voedselbank Westland zamelt voedsel in voor de mensen die vanuit Oekraïne in Westland worden opgevangen. Op dit moment worden mensen uit Oekraïne ondergebracht op vakantiepark Vlugtenburg. Dit verzorgt de gemeente Westland. Net na binnenkomst is er geen voedsel en dit verzorgt de Voedselbank Westland. Na enkele dagen krijgen de mensen een bankpas en leefgeld van de gemeente en is de Voedselbank Westland in principe niet meer nodig. De Voedselbank Westland heeft voedsel verstrekt aan Oekraïense chauffeurs van 12 vrachtwagens die geparkeerd staan.

Voedsel doneren

Hebt u voedsel over dat u wilt geven? Dan kunt u dit zondag 10 april meenemen naar De Lichtbron. Het voedsel is zeer welkom!

Extra inlevermoment

Op zaterdag 9 april van 10:00 uur tot 12:00 is De Lichtbron open, zodat u ook dan voedsel dat u over heeft kunt brengen.



De diaconie bezorgt de levensmiddelen bij de vrijwilligers van de Voedselbank in de Ontmoetingskerk te Naaldwijk.

Wat kan de Voedselbank gebruiken?

Het streven is om wekelijks producten uit te delen die voldoen aan de Schijf van Vijf.

Groente en fruit: zoals groene asperges, paarse aubergine, gele bananen, blauwe bessen

Smeer- en bereidingsvetten: zoals zonnebloemolie,

olijfolie, margarine voor op brood
Vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel
Brood, graanproducten en aardappelen zoals: volkorenbrood, volkorenpasta,
volkoren couscous, volkoren bulgur en zilvervliesrijst
Drank: zoals koffie, thee of vruchtensap

Wilt u denken aan de houdbaarheidsdatum? Omdat wij op donderdag de levensmiddelen brengen zijn verse producten te bederfelijk en daarmee minder geschikt. Producten als wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en douche artikelen zoals zeep, shampoo, maar ook tandpasta zijn van harte welkom.

Paasontbijt in de Lichtbron

Twee jaar geleden borrelde bij diverse gemeenteleden het idee op om voor de Paasviering een gezamenlijk ontbijtje te gebruiken.

De koster Kees en Nynke (beide ervaring met het organiseren hiervan) waren enthousiast om een en ander aan te pakken.

Twee jaar van Corona perikelen hebben het echter niet mogelijk gemaakt om een en ander concreet te organiseren.

Dit jaar is het dan zover op eerste Paasdag zondag 17 april bent u van harte welkom bij een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet met afgebakken broodjes, warme croissantjes Paasstol besmeerd met roomboter, zoet en hartig broodbeleg, koffie of thee en Jus o range zelf een warm eitje zal niet ontbreken.

Het ontbijtbuffet wordt volledig voor u verzorgd wel wordt een kleine vergoeding van € 3,50 gevraagd om de kosten hiervan te kunnen dekken.

Mocht er na afloop nog wat geld over zijn dan is dat bestemd voor onze kerk. De zijzaal is voldoende groot dus iedereen is welkom.

Een inschrijfformulier is te vinden vanaf zondag 13 maart 2022 in de hal van ons kerkgebouw.

We ontmoeten elkaar voor de dienst op 1^e Paasdag inloop 8.00 uur aanvang 8.15 uur.

U kunt zich ook per mail opgeven voor dit Paasontbijt tot uiterlijk 10 april 2022

Met de vriendelijke groeten,
Kees en Nynke Schrader
Kosters de Lichtbron Wateringen
E-mail kees.schrader@live.nl

Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Westland

Op 11 maart nodigde wethouder Vreugdenhil vertegenwoordigers van de Westlandse kerken uit voor een overleg vanwege de vluchtelingen uit de Oekraïne, die naar het Westland komen. Namens de diverse kerken (inclusief de moskee) in Wateringen ben ik nu contactpersoon Wateringse kerken voor de gemeente Westland en voor Vitis Welzijn Wateringen.

In haar eerste Nieuwsbrief schrijft de gemeente Westland dat er inmiddels ongeveer 400 goede opvangplaatsen zijn gevonden op drie verschillende locaties. De gemeente wil alleen opvang bij particulieren als het niet anders kan. Ook opvang op geïmproviseerde locaties als sporthallen of kerken wil de gemeente zo veel mogelijk vermijden.

De gemeente zoekt naar dagopvang voor Oekraïense vluchtelingen in de directe omgeving van de opvanglocatie. Dat betekent dat we in Wateringen en Kwintshuil nu nog niets hoeven te organiseren. We kunnen blijven bijdragen aan hulp via de drie G's: gebed, goederen en geld.

De gemeente Westland is heel blij met alle hulp en de positieve energie die er heerst en bedankt iedereen die zich inzet voor de Oekraïense vluchtelingen. Op de homepage van de gemeente Westland staat een verwijzing naar de Oekraïne.
Ds. Marjan Zebregs

Veertigdagentijd

Een gedicht van Harmke Heuver uit 'U die voor mij uitgaat. Gebeden voor onderweg'

*Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht door valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.*

*Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder komen.*

*Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.*

*En, God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan ook ze te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.*

Amen

Uit het Veertigdagentijd magazine van Kerk in Actie

Afgelopen zondag geen Kerkomroepuitzending

Helaas was er afgelopen zondag, 20 maart, geen beeld en geen geluid van onze kerkdienst op de kerkomroep. Na controle blijkt er een storing in onze Kerkomroepzender te zitten. De storing is gemeld en wordt hopelijk zo spoedig mogelijk en liefst vóór zondag 27 maart opgelost.

Met excuses voor dit ongemak! M.v.g. Piet-Jan

Wij Staan Hier Sterk

Kinderen uit Nederland zingen voor kinderen uit Oekraïne

Er was een tijd
Dat het hier mooi en vredig was
Dit continent
Een plek van vrede en rust
Ik kan alles zeggen Mijn eigen mening telt
Maar opeens, klinkt ver weg het geweld

Doe niet alsof
Het wel vanzelf weer overgaat
Mensen vluchten hier weg van huis en haard Er is angst en er is vrees
In de kranten die ik lees
Ik reik mijn hand, naar dat rusteloze land

Wij staan hier sterk
Wij staan voor vrede
Wij staan voor hoop, geloof en liefde
Laten we dat delen
Alwat goed is overwint

Dat is waar wij voor gaan
Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te staan

Waar jullie ook zijn
We delen mee in jullie pijn. Er komt een dag
Dan is alles weer voorbij
En wij uiten ons protest
Tegen de oorlog en de rest Samen 1, zo zijn we nooit alleen
Wij staan hier sterk
Wij staan voor vrede
Wij staan voor hoop, geloof en liefde

Laten we dat delen
Al wat goed is overwint
Dat is waar wij voor gaan
Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te staan.

Ingezonden lied door een gemeentelid.
Dit lied werd op heel veel scholen gezongen.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.
Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com
en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

