

Nieuwsbrief De Lichtbron 1–8 april 2022



Kerkdienst

Zondag 3 april 9.30 uur ds. Erika Dibbets, Schipluiden. Vijfde zondag veertigdagentijd.

Collecten: 1. Kerk in Actie werelddiaconaat: Moldavië 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 10 april 9.30 uur ds. Hans Bouma. Palmpasen, verhaaldienst

Donderdag 14 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Witte Donderdag

Vrijdag 15 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag

Zaterdag 16 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Stille Zaterdag

Vespers in de Stille week

Maandag 11 april 19.00 uur Vesper in de St. Josephkerk. Voorganger: Jan Zonneveld

Dinsdag 12 april 19.00 uur Vesper in De Lichtbron. Voorganger: Ed van der Schoor

Woensdag 13 april 19.00 uur Vesper in de St. Josephkerk. Voorganger: Walther Burgering

Bij de dienst van 3 april

Hoe sterk staan wij in ons geloof? Hoe overtuigd zijn wij? Durven wij ervoor uit te komen dat we in Jezus Christus geloven en wat dat voor ons betekent?

Het evangelie van vandaag roept dit soort vragen op.

De lezing uit Spreuken is met name gekozen vanwege het slot van deze lezing, waar een mogelijke aanleiding tot verloochening aan de orde komt. En dat heeft weer te maken met de tweede lezing, waarin we zullen horen dat Petrus ontkent dat hij Jezus kent.

Ds. Erika Dibbets

UITNODIGING KLIEDERKERK

3 april 2022 van 16:00 tot 18:00 uur

Basisschool Pieter van der Plas

Pieter van der Plasstraat 22, Weteringen

Palmpasen, op weg naar Pasen

... is het Kliederkerkthema dat geïnspireerd is op de voorbereiding op het grote Paasfeest. We maken een Palmpasenstok, maar er is ook een hindernisbaan en we gaan aan de slag met andere leuke knutselbezigheden.

Op weg naar Pasen is leuk voor zowel jongens en meisjes als voor volwassenen, voor dromers, denkers én doeners. Voor 'alle leeftijden', dat betekent voor deelnemers vanaf 4 jaar. In de opzet van de Kliederkerk werken volwassenen samen met hun (klein)kinderen en voeren zelf de opdrachten en spelletjes (mee) uit. We



sluiten af met een korte, beeldende viering onder leiding van diaken Walther Burgering en een gezamenlijke, eenvoudige maaltijd.

Kom op 3 april naar de Kliederkerk Wateringen eo en je gaat het horen en meemaken! De Kliederkerk is er voor alle kinderen vanaf 4 jaar, hun ouders, opa's en oma's: welkom! Geef je op via Kliederkerkwateringeneo@caiway.net.

Groetjes van het Kliederkerkteam:
Alex, Walther, Christine, Sjoukje, Francis, Ronald, Fenna en Chantal

Kliederkerk is een initiatief van verschillende Protestantse en Katholieke kerken in Wateringen en Kwintshoel. Informatie en aanmelding: 06-25189403.

Van de Diaconie

De vastenactie van Kerk in Actie is een 'wandeling' op weg naar Pasen, aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Deze vijfde zondag in de 40dagentijd staan we stil bij de oproep van Jezus om de dorstigen drinken te geven.

Laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol. Of, als je geen alcohol drinkt, drink dan deze week geen limonade, sap of frisdrank, maar water of thee. Geef € 2 voor elke dag waarop je geen alcohol of limonade

Maandag 4 april - zaterdag 9 april
DE DORSTIGEN DRINKEN GEVEN

Laat deze week de wijn of frisdrank staan.
Geef €2,- voor elke dag dat je geen alcohol of frisdrank drinkt.



drinkt.

Inspiratietekst: Johannes 4

Jezus is moe en heeft dorst. Als Hij bij een oude bron gaat zitten vraagt Hij de Samaritaanse vrouw

die langskomt om water. En dan draait meteen het perspectief in het verhaal. Het water waar Jezus om vroeg blijkt opeens ook het beeld voor datgene wat je leven echt vervulling kan geven. Aanvankelijk begrijpt de vrouw het nog niet helemaal en lijkt ze vooral blij dat ze met dit bijzondere water nooit meer naar de put hoeft te gaan. Maar gaandeweg daalt de boodschap in en haalt ze vol enthousiasme haar stadsgenoten erbij. Je dorst laven. Soms heb je daar letterlijk behoefte aan, zoals op een warme zomerdag. Maar soms verlang je naar meer en zoek je naar 'water' dat de dorst naar rust en betekenis in je leven kan vervullen. De zeven werken roepen ons op de dorstigen te laven. In het licht van Johannes 4 kun je dat lezen als een dubbele opdracht. We dragen zorg voor de nood van mensen, vaak heel letterlijk. Maar we hebben ook iets te delen dat het concrete te boven gaat.

Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be)sparen voor de 40dagentijdproject van Kerk in Actie: 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet', Libanon. Maak het geld dat je (be)spaart in deze actie over op de rekening van de diaconie onder vermelding van vastenactie 2022 of gebruik QR code van de diaconie



KOFFIEOCHTEND 20 APRIL A.S.

Woensdagmorgen 20 april a.s. hopen we weer een koffieochtend te organiseren! Noteer u deze datum alvast, nadere informatie volgt in een volgende nieuwsbrief en uitnodiging.

De diaconie



Agenda

Zondag 3 april 16.00 tot 18.00 uur Kliederkerk in basisschool Pieter van der Plas

Maandag 4 april 19.30 uur gezamenlijke moderamenvergadering Hervormde gemeente/De Lichtbron in De Lichtbron

Woensdag 13 april 19.30 uur gespreksgroep bij Harmke en Arie Verkerk

Zondag 17 april 9.30 uur Kindernevendienst+

Jongerenwerk

Terugblik running diner zaterdag 26 maart

Met 27 jongeren van 12 tot en met 21 jaar van de Lichtbron, de Boei, Hervormde kerk Wateringen, Poeldijk en Regenboogkerk Honselersdijk zijn we gestart in de Smidse voor het voorgerecht, pizzaatjes gemaakt met een pizzarette. Gelijk kregen ze een rondleiding en maakten ze kennis met de diverse jongerengroepen in de Hervormde kerk die actief zijn.

Na een uurtje ging iedereen in een lange stoet fietsen naar Poeldijk, waar het hoofdgerecht werd geserveerd. Heerlijke lasagne en patat met een snack. Er was een gezellige sfeer en de jongeren lieten het zich smaken. De laatste stop was in de regenboogkerk in Honselersdijk. Daar kregen ze een lekker ijsje en werd een variant van thirty seconds en jenga gespeeld. De jongeren kregen zo kans om verder in contact te komen met elkaar. Rond 21:00 uur zijn we met teruggefietst naar Wateringen. Het was een zeer geslaagde avond, die zeker een vervolg krijgt.

Tieners

Afgelopen week hebben de tieners week 4 van het 40- dagen tiener project in de brievenbus gekregen.

Anja vertelt over een andere reden, waarom ze vegan is geworden:

Gezondheid.

Er zit ook weer een recept bij.....

Laat maar weten of het gelukt is en of het lekker was.

Rock Solid

Op woensdag 6 april is er weer Rock Solid. 2 tieners gaan daar al een paar maanden maandelijks naar toe.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar en lijkt het je leuk om een keer mee te gaan, laat het weten....

Het is van 19:15 uur tot 20:30 uur in Honselersdijk.

Verslag Groot huisbezoek- wijkavonden

Op 22 en 28 maart hebben we in de sfeer van groot huisbezoek gesproken over beleving rond het vieren van het Heilig Avondmaal of zoals ook vaak benoemd 'Maaltijd van de Heer'

Innerlijke beleving, vorm van viering, woorden die worden gesproken, veranderingen in viering, het missen van bepaalde waarden, het is allemaal aan bod gekomen. Open gesprek met verschillende ervaringen en meningen maar ook eensgezindheid in beleving, het gemeenschapsgevoel, de verbondenheid met Christus en elkaar.

Leerzame avonden met aandachtspunten waar nog verder over nagedacht kan worden.

Namens de voorbereidingscommissie,
Hartelijke groeten,
Ed van der Schoor

Uit de pastorie

Tijdens het mooie voorjaarsweer vorige week hebben Ellen Ouwehand en ik weer een papieren versie van het Tienerproject van de Veertigdagentijd 2022 in de brievenbus van onze tieners gedaan. Voor mij leverde dat een mooi fietstochtje op naar De Lier en Honselersdijk, waar ook tieners 'van ons' wonen.

Verder was ik meer IN dan UIT de pastorie. Eerst omdat Rolf corona kreeg en daarna omdat onze zoon en ik ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen ook positief testten. Gelukkig hadden we alleen milde klachten, maar toch. Voor mij geen bezoekwerk, vergaderingen of de open wijkavonden. Gelukkig hoefde ik geen uitvaartdiensten af te zeggen. Ik ben nog nooit zo vroeg begonnen met de voorbereiding van de driedaagse viering in de Stille Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag) en de eredienst op Paasmorgen.

Ik heb corona, maar ben ik ziek als ik thuis kan werken?

Is iemand die niet kan werken dus ziek? Wat is ziekte? Wat is gezondheid? Ik wil ziek niet tegenover gezond plaatsen als een tegenstelling en al helemaal niet naar definities zoeken. Ik denk aan het lied van de Frank Boeijen Groep, dat zo vaak in de Passion op Witte Donderdag is opgenomen: 'Denk niet wit. Denk niet zwart. Denk niet zwart/wit, maar in de kleur van je hart.' Een goed vervolg van de Veertigdagentijd, waar ook!

Ds. Marjan Zebregs

Uit de zuster gemeente

Met dankbaarheid en opluchting heeft ds. Jan Henzen vorige week gehoord dat hij geen progressieve spierziekte heeft. Zijn al langer durende gezondheidsklachten zijn daarmee niet weg, maar verder onderzoek vindt de neuroloog niet nodig.

In overleg met de kerkenraad zal Jan Henzen weer geleidelijk zijn werkzaamheden oppakken.

We bidden voor Jan en zijn gezin om de voortgaande liefdevolle en steunende nabijheid van God en mensen en we zijn dankbaar dat de gemeente van de Pleinkerk kan toeleven naar de terugkeer van hun herder en leraar in hun midden. (MZ)

Samenzangavond Johannes de Heer in Pleinkerk

Op zaterdag 9 april staat de zangbundel van Johannes de Heer centraal in de Pleinkerk van Wateringen. In veel kerken wordt nog regelmatig gezongen uit deze zangbundel, die is ontstaan toen de gelijknamige evangelist wekelijks een liederenuur op de radio mocht verzorgen.

De samenzangavond, die wordt begeleid door de organist Jan van Westenbrugge, begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar er is wel een collecte ten behoeve van de onkosten.

Afsluiting oecumenisch avondgebed Open Ark na 50 jaar

Woensdag 18 mei om 19.00 uur komt na 50 jaar een einde aan het maandelijks oecumenische avondgebed Open Ark.

In mei 1972 werd het eerste oecumenische avondgebed Open Ark gehouden in de kapel van het toen nieuwe bejaardenhuis De Ark. Het doel en de opzet zijn

na 50 jaar nog steeds hetzelfde: maandelijks een moment van stilte en bezinning, toegankelijk voor iedereen, bewoners van De Ark en geïnteresseerden uit het dorp. In al die jaren hebben pastores en leden van de vijf kerken in Wateringen en Kwintsheul zich ingezet om het oecumenisch avondgebed vorm en inhoud te geven.

Helaas heeft alles door de coronamaatregelen twee jaar stilgelegen.

In de loop van de laatste jaren is de situatie in De Ark gewijzigd. Van bejaardenhuis is De Ark een verzorgings- en verpleeghuis geworden, waar bewoners 24 uur zorg krijgen. Bewoners zijn niet meer in staat zelfstandig naar het oecumenisch avondgebed in de kapel te komen. Daarmee gaat het doel en de opzet van het oecumenisch avondgebed verloren. Bovendien wordt de kapel thans verhuurd aan uitvaartverzorger Lupine.

Op woensdag 18 mei om 19.00 uur willen wij na 50 jaar nog één keer bij elkaar komen in de kapel van Woonzorgcentrum De Ark, Herenstraat 85 te Wateringen, om dit mooie initiatief van de gezamenlijke kerken in Wateringen en Kwintsheul te vieren en daarmee 50 jaar oecumenisch avondgebed Open Ark af te sluiten.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Weet u van harte welkom.

Namens de Werkgroep Open Ark,

Marja Schild, voorzitter

Huib van Namen, secretaris

PCOB-soosmiddagen

De Protestants Christelijke Ouderen Bond Afdeling Wateringen/Kwintsheul houdt sinds februari weer PCOB-soosmiddagen in de voorzaal van de Pleinkerker.

Dit voorjaar zullen nog vier soosmiddagen volgen: op de dinsdagen 5 en 19 april en 3 en 17 mei.

Op 19 april is er een Lentebingo-verhaal met kleine cadeautjes. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Ook zal er nog een reisje plaatsvinden, maar er is nog geen vaststaand plan.

In ieder geval: kom meedoen op onze middagen. Er is altijd wat te doen!

Namens het coördinatieteam

Joke van der Lelij

Lied: 'Houd elkaar vast'

*Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit niets,
laat niet varen
het werk van Zijn handen.*

*Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.*

*Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Hoor een stem:
"Ik maak alle dingen nieuw,
ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn."*

Van Hem is de toekomst,

*kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.
Huub Oosterhuis*

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.