

Nieuwsbrief De Lichtbron 8-15 april 2022



Kerkdienst

Zondag 10 april 9.30 uur ds. Hans Bouma, Kampen. Palmpasen. Verhaaldienst
Collecten: 1. Voedselbank Westland 2. Kerk

Vespers in de Stille week

Maandag 11 april 19.00 uur Vesper in de St. Josephkerk. Voorganger: Jan Zonneveld

Dinsdag 12 april 19.00 uur Vesper in De Lichtbron. Voorganger: Ed van der Schoor

Woensdag 13 april 19.00 uur Vesper in de St. Josephkerk. Voorganger: Walther Burgering

Komende diensten

Donderdag 14 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Witte Donderdag. Collecte: streekverband De Tien. Aansluitend: The Passion

Vrijdag 15 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag

Zaterdag 16 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Stille Zaterdag

Zondag 17 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Pasen

Bij de dienst van 10 april: OP HET LEVEN!

Het verhaal van Lazarus

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel *Op het leven!* vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Cees de Maa muzikaal deelneemt. Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage 'Spreek dan van geluk' (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

Ds. Hans Bouma

Van de diaconie

Inzameling Voedselbank Westland:

Op zaterdag 9 april van 10 tot 10.30 uur en op zondag 10 april voor de kerkdienst heeft u de gelegenheid om houdbare voeding en verzorgingspullen langs te brengen in De Lichtbron. De bijdrage uit de gemeente is harder nodig dan ooit, nu er ook



Oekraïense vluchtelingen in Westland zijn. Totdat ze zijn ingeschreven ontvangen ze nog geen leefgeld. Deze inschrijving bij de gemeente is op afspraak, en kan wel twee maanden na aankomst plaatsvinden. Tot die tijd zijn ze afhankelijk van onder andere Voedselbank Westland.

Voedselbank Westland maakt elke donderdag gebruik van de Ontmoetingskerk in Naaldwijk voor het inzamelen en uitdelen van goederen.

De voedselbank spaart ook DE-punten, waarmee pakken koffie wordt verkregen. Dus als u ze nog niet spaart voor uzelf, u kunt daar een ander een plezier mee doen!

Kinderen van de cliënten tot 18 jaar krijgen op hun verjaardag een verjaardagsdoos. Met op de leeftijd afgestemde spelletjes, boekjes en versnaperingen hebben jarigen toch extraatje! Deze dozen worden geleverd door Stichting Jarige Job in Rotterdam. Ook wordt voor kinderen een dagje uit naar een dierentuin, en voor kinderen tot 10 jaar een cadeautje met sinterklaas mogelijk gemaakt.

Doet u mee?

Collectes op 10 april:

Op zondag 10 april is de eerste collecte bestemd voor Voedselbank Westland. Nu er meer mensen hiervan gebruik moeten maken, is uw bijdrage hard nodig. De vrijwilligers van de voedselbanken zijn elke week druk in de weer om goed voedsel te verzamelen waarmee ze pakketten vullen voor ca. 140 huishoudens. En nu komen dus ook de vluchtelingen die nog niet zijn ingeschreven hierbij.

Scholen, kerken, verenigingen, bedrijven en andere organisaties betekenen veel voor de Westlandse voedselbank door hun inzamelingsacties. Zij vertrouwen erop dat ook wij hiermee doorgaan.

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk. De collectes worden van harte bij u aanbevolen!

The Passion 2022 in De Lichtbron:



Op donderdag 14 april wordt in De Lichtbron de uitzending van *The Passion* getoond. Dit jaar komt de *Passion*, als de eigentijdse interpretatie van het lijdensverhaal van Christus, vanuit Doetinchem. Zoals we samen het traditionele lijdensverhaal beleven, willen we in oecumenisch verband ook deze populaire weergave samen

beleven. De Lichtbron opent hiervoor van harte haar deuren. De uitzending is na de kerkdienst, en begint om 20.35 uur. Uiteraard wordt ook voor een drankje gezorgd tijdens de uitzending. Iedereen is van harte welkom!

Bij de drie vespers

In het verleden zijn tijdens de Stille Week vespers in onze kerk gehouden, voorafgaand aan Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Stilstaan bij het lijden van Christus op weg naar Pasen.

Onlangs is tijdens een kerkenraadsvergadering de keuze gemaakt om weer vespers te houden die toegankelijk zijn voor alle geloofsgemeenschappen.

We starten dit jaar met twee vespers in de St. Josephkerk en één vesper in De Lichtbron. Deze keuze is ingegeven door de korte voorbereidingstijd. We streven naar het houden van de vespers in alle kerken van de geloofsgemeenschappen in de toekomst.

Tijdens de vespers staan lezingen uit het Evangelie van Johannes centraal. Jezus die met zijn leerlingen optrekt en hen voorbereid op een leven waarbij Jezus niet meer op aarde zal zijn. Veel vragen rijzen op.

Lied, gebed, bezinning, korte overdenking, stilte.

Ed van der Schoor

Bij de driedaagse eredienst in de Stille Week

Binnen de Protestantse Kerk zijn er verschillende tradities om de laatste dagen van het aardse leven van Jezus te gedenken. In De Lichtbron kwamen we samen op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag. Dit jaar kiezen we voor een andere protestantse traditie, een over drie dagen doorlopende eredienst: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, de drie dagen van Pasen. Wat er in die drie dagen gebeurt is namelijk zo groot, ingrijpend en uniek dat we dit op drie verschillende dagen op ons willen laten inwerken.

De driedaagse eredienst begint op Witte Donderdag. Na ongeveer drie kwartier verlaten we in stilte de kerkzaal om op Goede Vrijdag de kerkdienst na een stilte te vervolgen. Ook het tweede deel van de driedaagse viering eindigt met stilte. Op Stille Zaterdag begint het derde deel met het delen van het licht van Christus. Zoals in elke eredienst eindigen we met de zegen, die we deze keer beamen met het zingen van 'U zij de glorie, opgestane Heer'.

Witte Donderdag

In dit eerste deel van de driedaagse viering staan het Woord en het sacrament van het Heilig Avondmaal centraal. Er is één evangelielezing in twee delen en een overdenking. Na de gezongen geloofsbelijdenis, vieren we de Maaltijd van de Heer in de kring.

Na het dankgebed bidden we samen de diaconale versie van het Onze Vader en daarna is het stil.

Goede Vrijdag

Op deze avond klinkt het Beklag Gods. God kijkt hierin terug op zijn geschiedenis met mensen en vraagt ons om antwoord. Ons antwoord luidt driemaal: 'Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer, ontferm U'. Hierna vertolken drie gemeenteleden het Lijdensverhaal volgens het evangelie van Johannes. Tussendoor en aan het eind van de evangelielezing is er gemeentezang. Na het Luthers avondgebed eindigt het tweede deel van de eredienst in stilte.

Stille Zaterdag

In dit derde deel van de driedaagse eredienst nemen we een voorproefje op Paasmorgen, als de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen. We geven namelijk twee brandende kleine Paaskaarsen 2022 door in de banken en zo delen we het licht van Christus. We zingen daarbij het lied 'Jezus, U bent het licht in ons leven'. Op Stille Zaterdag zijn er diverse lezingen uit de Bijbel. Bij het lezen uit Genesis steken de lectoren na elke scheppingsdag een kaars aan in een bij dat tekstdeel passende kleur.

Aan het eind van de kerkdienst klinkt het Paasevangelie van Marcus. Daarna zingen we het lied van de opstanding: 'De steppe zal bloeien'.

Ds. Marjan Zebregs

Doopgedachtenis op Stille Zaterdag

De Paasnacht was in de vroege kerk hét moment om te dopen. De Paasnacht is immers de tijd, waarin God de dood overwint en daarmee een nieuw begin maakt. Dopen is het sacrament van de bevestiging van het verbond van God met één unieke mens. Aan de vooravond van Pasen kan een ieder, die dat wil, haar of zijn eigen Doop herdenken en zo Gods verbond opnieuw beleven.

Net als voor het sacrament van het Heilig Avondmaal geldt: 'Doe dit tot Mijn gedachtenis'.

Toeleven naar de week voor Pasen

Van harte hoop ik dat u en jullie met een goed gevoel toeleven naar de Stille of Goede Week.

We beginnen op zondag Palmpasen met verhalenverteller ds. Hans Bouma.

Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond zijn er oecumenische vespers om 19 uur.

Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond is er de driedaagse eredienst om 19.30 uur.

U bent elke avond van harte welkom, maar elke vesper en elk deel van de driedaagse kerkdienst is ook apart mee te beleven.

Hoor de woorden, zie het licht, ervaar de stilte, voel de zachte kracht van de sacramenten en gebeden, kom tot rust, laat je inspireren, zoek de verbinding, ga op in het zingen, weet je deel van de gemeenschap en ontdek!

Ds. Marjan Zebregs

Agenda

Dinsdag 12 april om 10.00 uur gespreksochtend in de Lichtbron

Woensdag 13 april 19.30 uur gespreksgroep bij Harmke en Arie Verkerk

Zondag 17 april 9.30 uur Kindernevendienst+Paasontbijt in de Lichtbron

Paasontbijt

Twee jaar geleden borrelde bij diverse gemeenteleden het idee op om voor de Paasviering een gezamenlijk ontbijtje te gebruiken.

De koster Kees en Nynke (beide ervaring met het organiseren hiervan) waren enthousiast om een en ander aan te pakken.

Twee jaar van Corona perikelen hebben het echter niet mogelijk gemaakt om een en ander concreet te organiseren.

Dit jaar is het dan zover op eerste Paasdag zondag 17 april bent u van harte welkom bij een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet met afgebakken broodjes, warme croissantjes Paasstol besmeerd met roomboter, zoet en hartig broodbeleg, koffie of thee en Jus o range zelf een warm eitje zal niet ontbreken.

Het ontbijtbuffet wordt volledig voor u verzorgd wel wordt een kleine vergoeding van € 3,50 gevraagd om de kosten hiervan te kunnen dekken.

Mocht er na afloop nog wat geld over zijn dan is dat bestemd voor onze kerk. De zijzaal is voldoende groot dus iedereen is welkom.

Een inschrijfformulier is te vinden vanaf zondag 13 maart 2022 in de hal van ons kerkgebouw. We ontmoeten elkaar voor de dienst op 1^e Paasdag inloop 8.00 uur aanvang 8.15 uur.

U kunt zich ook per mail opgeven voor dit Paasontbijt tot uiterlijk 10 april 2022

Met de vriendelijke groeten,
Kees en Nynke Schrader
Kosters de Lichtbron Wateringen
E-mail kees.schrader@live.nl

Jongerenwerk

Tieners

Afgelopen week hebben de tieners week 5 van het 40- dagen tiener project in de mailbox gekregen.

Anja vertelt hoe zij er toe gekomen is niets van dieren te eten. Aan de hand van een bijbelquote laat ze haar gedachtegang zien. Goed om zelf over na te denken....

BIJBELQUOTE

*En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort!
En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. Genesis 1, 24-25*

Alles komt goed

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf beminnen.
Marinus van den Berg

Van de Diaconie

De vastenactie van Kerk in Actie is een 'wandeling' op weg naar Pasen, aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Deze zesde zondag in de 40dagentijd staan we stil bij de oproep van Jezus om de doden te begraven.

Steek elke dag een kaarsje aan voor een bekende overledene of voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door hongersnood, rampen of geweld

Maandag 11 april - zaterdag 16 april
DE DODEN BEGRAVEN

Steek een kaarsje aan voor een bekende overledene of voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door hongersnood of geweld. Geef €1,- voor elke dag waarop je een kaarsje brandt.

	MAANDAG	+	DINSDAG	+	WOENSDAG	+	DONDERDAG	+	VRIJDAG	+	ZATERDAG	=	TOTAAL

Inspiratietekst Lucas 22:1-23,56

Het zou het begin van een goede thriller kunnen zijn. Nog voordat Lucas begint over het feest van het ongedesemde brood, het Pesachfeest, lezen we hoe achter de schermen op slinkse wijze het verraad van Jezus geregeld wordt. De hogepriesters en de Schriftgeleerden zetten alles op alles om Jezus het zwijgen op te leggen en zo zijn invloed ongedaan te maken. Bijna onbewogen, zo lijkt het, is Jezus ondertussen bezig met de Pesach maaltijd. En als Hij niet veel later aanligt met zijn leerlingen, spreekt Hij woorden die tot op de dag van vandaag resoneren. Dwars tegen de haat en het geweld in geeft Jezus zijn volgelingen iets mee dat hen steeds opnieuw herinnert dat Hij de toekomst heeft geopend. Door brood en wijn zijn we, steeds opnieuw, verbonden aan die toekomst, omdat we ons ermee verbinden aan de levende Heer. Deze week staat het begraven van de doden als werk van barmhartigheid centraal. Als we ons ergens met hen verbonden weten, dan wel in de gezamenlijke toekomst die we met de Heer verwachten. Alles komt goed, brood en wijn herinneren ons daar steeds opnieuw aan

Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be)sparen voor de 40dagentijdproject van Kerk in Actie: 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet', Libanon. Maak het geld dat je (be)spaart in deze actie over op de rekening van de diaconie onder vermelding van vastenactie 2022 of gebruik QR code van de diaconie



Koffieochtend 20 april a.s.

Op woensdag 20 april a.s. organiseert de diaconie weer een koffieochtend voor de (jong)senioren! We gaan gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie met gebak, een drankje en wat lekkers.

U krijgt nog een uitnodiging per mail of op papier. Mocht dit ergens fout gegaan zijn, schroom niet om u toch op te geven.

U kunt zich voor deze ochtend opgeven bij

Adri van der Wal: email: a3vanderwal@hotmail.com, tel. 06 21501941,

Als u een probleem heeft om bij de Lichtbron te komen geef het tijdig aan. We kunnen u dan komen ophalen en brengen u ook weer thuis.



We hopen uw aanmelding uiterlijk 16 april te mogen ontvangen.

We hopen u te zien de 20^e.

De diaconie

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com

en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

