



Kerkdiensten

Vrijdag 15 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag

Zaterdag 16 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Stille Zaterdag

Zondag 17 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Pasen.

Kindernevendienst+

Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor Moldavië 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 24 april 9.30 uur dr. Mariecke van den Berg, Utrecht

Zondag 1 mei 9.30 uur prop. Alex de Vreugd

Driedaagse eredienst Goede of Stille Week

Op Witte Donderdag begonnen we deze bijzondere eredienst met het zingen van het lied 'Jezus om uw lijden groot, litanie voor de Stille Week', gevolgd door woorden van bemoediging en groet. We lazen uit het evangelie naar Matteüs H26, verzen 17 t/m 35. Na de overdenking en gezongen geloofsbelijdenis, vierden we het Heilig Avondmaal in de kring. Na gebed verlieten we de kerk in stilte.

Op Goede Vrijdag vervolgen we vanuit de stilte met het lezen van Exodus H12, verzen 21 t/m 28. Daarna klinkt het Beklag Gods. Dan volgt de lezing van het lijdensverhaal volgens het evangelie van Johannes, afgewisseld met gemeentezang. Dit tweede deel sluiten we af met het samen hardop bidden van het Luthers avondgebed.

Op Stille Zaterdag delen we het Licht van Christus onder het zingen van het lied: 'Jezus, U bent het licht in ons leven'. Dit derde deel van de eredienst zijn er vele korte lezingen uit de Bijbel.

Ook steken we zeven verschillend gekleurde kaarsen aan. Op de vooravond van Jezus' opstanding kunnen we ons persoonlijk verbond met God bevestigen en vernieuwen door onze eigen Doop te gedenken.

Als antwoord op de zegen, zingen we: 'U zij de glorie, opgestane Heer'.

Eredienst op Paasmorgen

Op Paasmorgen verwelkomen we het licht van de nieuwe Paaskaars in ons midden. De lezingen zijn Jesaja H51, verzen 1 t/m 6 en Johannes H20, verzen 1 t/m 18. Het thema voor deze Veertigdagentijd was 'Het komt goed?!'. Nu mogen we vertrouwen en geloven 'Het is goed!', want Jezus heeft de dood overwonnen en zo hebben wij eeuwig leven. Het thema van deze feestelijke eredienst is daarom 'Hij leeft en wij met Hem'. Ook nu zingen we als antwoord op de zegen 'U zij de glorie, opgestane Heer'.

KND+: Vrolijk Pasen ... een nieuw begin

Paasmorgen vieren we feest. Jezus is opgestaan uit het graf. Jezus' opstanding waardoor de mensen bevrijd zijn en samen op weg mogen gaan naar Gods nieuwe wereld. Een nieuw begin dus! Een ei staat symbool voor nieuw leven.



Zondag 17 april is er weer KND+ met een bijzonder inkijkje, een paaskletsplot en misschien ook wel een paaseitje. Kom je ook?

Van de diaconie

Op Paaszondag collecteren we voor Lichtbron in Actie: Moldavië. Door hoge werkeloosheid en armoede in Moldavië werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven vaak alleen achter, en is er niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich verlaten, en depressie en agressie liggen op de loer.

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub, en worden in de zomervakantie kampen georganiseerd. Met educatie en creatief bezig zijn wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijkse sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

Veel ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van kunnen rondkomen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen.



Hierdoor zitten ze 's winters in de vrieskou en velen vereenzamen. Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo'n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Doordat hun pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op voeding.



Koken doen ze niet meer om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

Moldavië, het armste land van Europa, ontvangt gastvrij Oekraïense vluchtelingen. Naar verhouding neemt Moldavië de meeste vluchtelingen op; in de eerste twee weken van de oorlog al meer dan 100.000. De Moldavische bevolking en humanitaire organisaties zetten zich onophoudelijk in voor de opvang.

U kunt dit werk steunen door uw gift bij de uitgang van de kerk, of een bedrag te storten op de rekening van de diaconie, o.v.v. Moldavië. Hartelijk dank!
De tweede collecte is voor onze kerk. Van harte bij u aanbevolen!

Vastenactie

Deze week de afsluiting van de vastenactie van Kerk in Actie. De 'wandeling' op weg naar Pasen, aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid is voltooid.

Zondag 17 april PASEN

Het is feest. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! Hij zegt: "Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan".

Inspiratietekst Johannes 20:1-18 Alles komt goed!

Als die uitspraak ergens op z'n plek is, dan wel vandaag, op de Paasmorgen. Want waar de toekomst door de dood van Jezus gesloten leek, wordt deze met Pasen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. Zijn we er dan? Nee, nog niet, en als we om ons heen kijken wordt dat iedere dag weer duidelijk. Dat beseffen ook de jongeren in achterstandswijken in Beiroet, waar we met met Pasen voor collecteren. Het leven is nog lang niet zoals het zou moeten zijn. Maar we weten wel dat we op weg zijn naar een toekomst vol hoop, omdat het niet eindigt bij de dood. Het komt goed, alles komt goed. Vandaag durven we het hardop uit te spreken. En in navolging van de Heer staan we en delen het leven, met jongeren in Beiroet, om ons heen wereldwijd, tot de dag dat alles goed is.

Maak het geld dat je gespaard hebt in deze actie over op de rekening van de diaconie onder vermelding van vastenactie 2022 of gebruik QR code van de diaconie.



Tieners

Deze week sluiten de tieners het 40-dagen tienerproject af. Zij krijgen allemaal thuis iets lekkers. Verder worden ze uitgedaagd om mee te doen aan een veganchallenge.....

Koffieochtend 20 april a.s.

Mogen wij er nog even op attenderen? Op de koffieochtend van woensdag 20 april a.s.? We gaan gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie met gebak, een drankje en wat lekkers. Als het goed is heeft u de uitnodiging inmiddels ontvangen. Mocht dit ergens fout gegaan zijn, schroom niet om u toch op te geven.



Dit kan tot uiterlijk maandag 18 april bij

Adri van der Wal, e-mail a3vanderwal@hotmail.com, tel. 06 21501941

Als u een probleem heeft om bij de Lichtbron te komen geef het tijdig aan. We kunnen u dan komen ophalen en brengen u ook weer thuis.

We hopen u te zien de 20^e.

De diaconie

Groet van Jantine Veenhof en Tim van Iersel

Lieve gemeenteleden,

Op 22 juni verwachten wij een broertje voort Sep en Juul! We zijn heel dankbaar dat alles goed mag gaan en laten het jullie weten als er geboortenieuws is. Wij hopen dat het goed met jullie gaat, tot ziens!

Tim, Jantine, Sep en Juul

Vrijwilligers gevraagd bij Het Westerhonk in Monster

Bij het team Geestelijke Zorg is behoefte aan een **(uitvaart)koster** die gastheer/-vrouw wil zijn bij kerkdiensten op zondagmiddag en/of bij uitvaarten (doordeweeks op ochtenden). Er wordt in een team gewerkt zodat u één keer per 4 of 5 weken wordt ingeroosterd.

Ook is er plaats voor een **cameraman/-vrouw** die het leuk vindt de vieringen in de Westerkerk vast te leggen. Eigen apparatuur is niet nodig: hiervoor kan de opnameapparatuur van Het Westerhonk worden gebruikt.

Voor beide vrijwilligersvacatures kunt u contact opnemen met:

Jacqueline Bakker, tel. 06-11518441, e-mail jacqueline.bakker@sheerenloo.nl

Dennis Verboom, tel. 06-4607377, e-mail dennis.verboom@sheerenloo.nl

Voor meer informatie over de kostersvacature kunt u ook bellen met Wim Neeleman, koster in de Westerkerk, tel. 0174-294318.

Een oude traditie nieuw leven ingeblazen

De vesper in de stille week was deze week weer terug. Nu in oecumenisch verband. Samen met de andere kerken uit Wateringen en Kwintshoek toelevend naar het Licht van Pasen. Met een lezing, een lied, muziek en stilte. Het was weer fijn om mee te maken.

Dukky Schreiber

Examenkandidaten

Doe je dit jaar examen op de middelbare school? Laat het dan weten aan de diaconie! We houden in de gaten of de vlag uitgaat om je te kunnen feliciteren vanuit de Lichtbron.

Graag aanmelden bij: diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl

Nieuw begin

Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
Zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof
dat ik de kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag tegemoet.

Werner Pieters

Uit: 'U die mij voorgaat, gebeden voor onderweg'

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com