



Nieuwsbrief De Lichtbron 22 april 2022

Kerkdiensten

Zondag 24 april 9.30 uur dr. Mariecke van den Berg, Utrecht

Collecten: 1. Kerk in Actie: kansen voor jongeren in Libanon 2. Kerk

Bij de dienst van 24 april: Slapen in de kerk

De dienst van zondag 24 staat in het teken van verveling. We lezen met elkaar het verhaal van Eutychus, een jongeman die het niet uithoudt bij een lange preek van Paulus. Hij valt in slaap en dat heeft dramatische gevolgen (Hand. 20). Is verveling, zoals bij Eutychus, altijd iets vervelends? Of kunnen er ook mooie dingen uit voortkomen? Is het erg om in slaap te sukkelen in de kerk? Het lijkt er misschien niet op, maar er is weinig zo boeiend als verveling!
Dr. Mariecke van den Berg

Komende diensten

Zondag 1 mei 9.30 uur prop. Alex de Vreugd

Zondag 8 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Van de diaconie

Collecte Werelddiaconaat 24 april 2022

Kansen voor jongeren. Libanon.

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongeren centrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. "Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère," vertelt Maher el Hajj, directeur van het centrum. "Wij bieden hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen."

Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon. Geef in de collecte en steun het werk van jongeren centrum Manara in Beiroet.



Graag uw steun en bijdrage voor deze collectie op het bankrekeningnummer van Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente de Lichtbron NL90 RABO 0368100049 o.v.v. Jongeren Libanon of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 'Jongeren Libanon'.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon

De 2^e collecte is voor onze kerk.

**Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?
Hartelijk dank!**

De Lichtbron in Actie voor Moldavië, India en International Justice Mission

De diaconie heeft onlangs met Menno Hanse, consultant kerk in actie & kerkbalans, om de tafel gezeten. Wij hebben ons laten informeren over projecten die wij de komende jaren kunnen steunen. Dit omdat de overeengekomen termijn van de projecten in Moldavië verstreken is. Daarnaast is contact gelegd met Internationaal Justice Mission. IJM werkt wereldwijd om mensen te bevrijden uit slavernij. De diaconie heeft een keuze kunnen maken uit een aantal goede doelen. Dit willen wij graag met u delen.

Goede doelen die wij als Lichtbron de komende drie jaar steunen:

1. Moldavië: Home Care 'Zorg voor eenzame ouderen' en Youth for Christ 'Opvang en zorg voor kinderen'
2. SAVE India: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
3. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij

Moldavië

De afgelopen jaren heeft De Lichtbron twee projecten gesteund in Moldavië - één van de armste landen in Europa- . Home Care 'Zorg voor eenzame ouderen' en Youth for Christ 'Opvang en zorg voor kinderen'. Dit willen wij voortzetten. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt totale chaos in het land. Vele mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld op zoek naar een veilige plek. De hulpverlening is massaal gestart. Home Care ziet de enorme nood en is actief betrokken bij het helpen van vluchtelingen in nood. Youth for Christ wil de hoop en geloof vasthouden en de vluchtelingencrisis is aanleiding om zich naast hulp aan kinderen in Moldavië in te zetten voor de vluchtelingen. Lees meer: www.kerkinactie.nl

India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen.

Met name meisjes lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting.

SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen te helpen. Lees meer: www.kerkinactie.nl/save.

International Justice Mission

Foli was een jongen in Ghana die gedwongen werd om 19 uur per dag te

werken op de vissersboot van zijn oom. Hij bad tot God voor veiligheid en een kans te ontsnappen.

Elke dag worden onschuldigen mensen geslagen, verkracht en misbruikt in de slavernij. IJM is een wereldwijde organisatie die mensen in armoede beschermt tegen geweld. IJM werkt samen met lokale autoriteiten in 14 landen om geweld tegen vrouwen en kinderen en machtsmisbruik te bestrijden. Mensenhandelaren en slavenhouders gebruiken bedrog, bedreigingen of geweld om gezinnen te dwingen voor weinig of geen loon te werken. Moderne slaven wordt vaak voldoende voedsel of slaap ontzegd ze mogen niet naar school of medische zorg. Lees meer: www.IJM.org/slavery

Lichtbron is een kerk in actie die dichtbij en ver weg omziet naar elkaar en hoop wil bieden. Wij als Lichtbron maken deel uit van een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en in elkaar. Met elkaar delen wij van wat wij ontvangen hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Dit omdat wij zijn geraakt door Jezus Christus. Zoals Hij deelde mogen wij delen in het vertrouwen dat God het zal zegenen.

Verslag koffieochtend 20 april

Afgelopen woensdag hebben we een geslaagde ochtend gehad met een aantal 65+ gemeenteleden.

Het is de koster weer gelukt om een gezellige sfeer te creëren, waar iedereen onder het genot van koffie en een drankje elkaar kon ontmoeten en bijkletsen. Adri opende de ochtend met het volgende gedicht.

Uw liefde in de wereld

Geef ons ogen, die de kleine dingen van de gewone dag zien en in het licht zetten.

Geef ons oren, die de verborgen vragen in het gesprek met anderen opnemen. Geef ons handen, die niet lang overleggen of ze zullen helpen en goed zullen zijn.

Laat uw licht doordringen door het venster van onze ziel in ons binnenste, zodat wij zullen stralen in onze omgeving en onderweg met medemensen.

Maak ons tot een venster, waardoor uw liefde in de wereld schijnt.

Agenda

Dinsdag 10 mei 10.00 uur gespreksochtend in de Lichtbron



Onderweg naar Pasen met Kliederkerk

Heerlijk dat we zonder grote beperkingen weer Kliederkerk mogen vieren!

Met 23 kinderen en hun (groot)ouders zijn we op 3 april 'aan het werk' gegaan met het thema Onderweg naar Pasen. De kinderen maakten een mooie Palmpasenstok bij het verhaal van de intocht in Jeruzalem, we hebben bloempotjes versierd en zaadjes geplant bij het thema nieuw leven, geluisterd naar

het verhaal van Pasen en mooie liedjes gezongen.

Volgende Kliederkerk: 18 september. Bent u erbij met uw (klein)kind(eren)?

Uit de pastorie

Anders dan andere jaren voelt Pasen 2022 voor mij als een nieuw begin. In de Veertigdagentijd was het ongewoon met corona hier in huis, wat persoonlijke zorgen en het overlijden van oom Theo op 7 april jl. Daarop volgde de Stille of Goede week met de begrafenis van oom Theo, twee verstilte oecumenische vespers, de driedaagse viering en het in onze kerk samen met onder andere jongeren uit de Pleinkerk kijken naar de Passion. Op Goede Vrijdag heb ik – samen met de voorzitter van de kerkenraad van Den Haag – een kort telefonisch interview gehad met radio West over bijvoorbeeld Pasen vieren zonder coronamaatregelen.

Paasmorgen begon met een heerlijk Paasontbijt en daarna volgde de viering op Paasmorgen in een goed gevulde kerk en daarna was het fijn om met elkaar koffie te drinken en bij te praten.

Iedereen kreeg een feestelijke narcis mee.

Na de kerk gingen we op familiebezoek in Wateringen, Nijmegen en Hoogeveen. En nu weer thuis in ons eigen huis met Pasen in de rug en op weg naar Pinksteren.

Vraag

Ik heb maandagmiddag 25 april om 15 uur een afspraak in mijn agenda staan, maar ik heb er niet bij geschreven met wie. Wie kan mij helpen?

Ds. Marjan Zebregs

Lied 646 'De Heer is onze reisgenoot'

In het Nieuwe Liedboek staat in de afdeling 'Paastijd' het onderstaande lied. De tekst is van Jaap Zijlstra over de Emmaüsgangers. De melodie is van Jan Pasveer.

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,

boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
niewsbriefdelichtbron@gmail.com.