

Kerkdiensten

Zondag 3 maart 9.30 uur ds. Bettelies Westerbeek, Den Haag. Derde zondag Veertigdagentijd

Collecten: : 1. Kerk in Actie: Libanon-predikanten opleiden 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 10 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Vierde zondag Veertigdagentijd. Viering Heilig Avondmaal

Zondag 3 maart 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft. Vijfde zondag Veertigdagentijd

Van de diaconie

Zondag 3 maart is **de eerste collecte** bestemd voor de zending door Kerk in Actie. Project voor opleiding van predikanten in Libanon. Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

kerk
in actie



uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de

christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je het werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op de rekening van de diaconie o.v.v. "KiA zending Libanon".

De tweede collecte is bestemd voor kerk, de Lichtbron.
Beide collectes van harte aanbevolen!

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of op de rekeningnummers van de diaconie:
NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. PKN
Kinderen en jongeren. Voor de kerk
NL85 RABO 0368 1024 67.
Hartelijk dank!



onze

op:

Biddag voor Gewas en Arbeid



Op woensdag 13 maart vieren we de biddag. We hebben een goede traditie om biddag en dankdag te vieren in de kerk. We zullen een eenvoudige maaltijd nuttigen en een korte viering houden. We beginnen met de maaltijd rond 18 uur, en sluiten rond 20 uur af. Iedereen wordt uitgenodigd om dit mee te vieren. U kunt zich vanaf 3 maart inschrijven in de kerk. U kunt ook een gerecht voorbereiden. Het zijn altijd

fijne samenkomsten in onze kerk.

Deuren open vanaf 17.45 uur. Van harte welkom!

Symbolische bloemschikking tijdens de Veertigdagentijd

In deze Veertigdagentijd staat er elke zondag een symbolische bloemschikking op de tafel. De schikkingen sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'.

3^e zondag – zondag Oculi ("Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer")

'Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.' (Jeremia 26:3)

Wie weet? Slechts één ding lijkt zeker in het leven, namelijk dat veel onzeker is. Wat gebeurt er morgen? Hoe zal mijn leven verlopen? Of hoe zal die ander reageren als ik een appèl op haar doe of kritiek geef? Het treft mij in het Bijbelgedeelte van vandaag dat ook God onzeker is. Hij weet niet zeker of Hij gehoor zal vinden. Jeremia moet namens God het volk oproepen te breken met hun kwalijke praktijken. Maar zullen zij luisteren en tot inkeer komen?

Jeremia heeft het gemerkt. Na zijn preek ontsteekt het volk in woede. Men wil hem doden. Gelukkig zijn er rechters die beseffen dat Jeremia woorden van God spreekt. Verwachtingsvol slaat God, slaat Christus zijn ogen op. Zullen ze naar mijn woorden luisteren? Het antwoord is aan jou.



Schikking: Ogen om te zien, oren om te luisteren ..., maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd. De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.

Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Wij feliciteren

4 maart mevrouw P.M.J. de Graaf-Straatman

Woensdagmiddag 6 maart 14.30 uur Passieviering in 's-Gravenzande

Mw. Joke Verweerd leidt de Passie/Paasviering "De zon breekt dwars door onze tranen heen". Joke neemt ons mee naar de roerige tijden waarin Jezus met zijn leerlingen Jeruzalem naderen. Dhr. Cor van der Meer begeleidt de samenzang. Van harte welkom namens het bestuur van de PCOB 's-Gravenzande-Heenweg-Monster in het Dienstencentrum De Larix, Larixstraat 4 in 's-Gravenzande.



Tekst bij schilderij in de Lichtbron

Geweld van overheden

Een ieder uit de kinderen van Israël ,
of uit de vreemdelingen,
die in Israël als vreemdelingen verkeren,
die een van zijn kinderen aan de Moloch
gegeven zal hebben, zal zeker gedood worden;
het volk zal hem stenigen

Leviticus 20: 2

De tekst uit Leviticus waarin allerlei voorschriften staan, is een moeilijke tekst. Naar aanleiding van het verbod op het offeren van kinderen ontstond dit beeld, een kind dat door geweld bedreigd wordt. Met rood, bleuw en geel, de primaire kleuren! Het is aan de orde van de dag. Alle dagen weer.

JH



Paasontbijt in de Lichtbron

Ook dit jaar willen wij Kees en Nynke Schrader weer een Paasontbijt organiseren in ons kerkgebouw. Op eerste Paasdag zondag 1 april bent u van harte welkom bij een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet met afgebakken broodjes, warme croissantjes Paasstol besmeerd met roomboter, zoet en hartig broodbeleg, koffie of thee en Jus o range zelf een warm eitje zal niet ontbreken.

Het ontbijtbuffet wordt volledig voor u verzorgd wel wordt een kleine vergoeding van € 3,50 gevraagd om de kosten hiervan te kunnen dekken.

Mocht er na afloop nog wat geld over zijn dan is dat bestemd voor onze kerk.

De zijzaal is voldoende groot dus iedereen is welkom.

Vanaf zondag 3 maart ligt er een *inschrijfformulier* in de hal van ons kerkgebouw.

We ontmoeten elkaar voor de dienst op 1^e Paasdag inloop 8.00 uur aanvang 8.15 uur
(Let op zondag 31 maart gaat de zomertijd in).

U kunt zich ook per mail opgeven voor dit Paasontbijt tot uiterlijk 24 maart 2024.

Kees en Nynke Schrader - Kusters de Lichtbron – Email: kees.schrader@live.nl

Terugblik op de Gevangenezondag

Op maandagmorgen ontving ik onderstaande mail:

Gistermiddag heeft Raymon naar het Exodushuis in Leiden de koek en chocolade-eitjes gebracht en daar aan de aanwezige teamleden en huisgenoten verteld over de mooie Gevangenezondag.

Later op de middag ontving ik een email waarin hij mij bedankte voor "deze leuke en inspirerende dag"! Zijn complimenten samengevoegd met die van mij, maakt je terecht duidelijk dat wij ons zeer welkom hebben gevoeld in de door jou zo enthousiast samengestelde en uitgevoerde Gevangenezondag.

Daarvoor komt jou alle dank toe!

Er waren vele mooie momenten, je preek, de koffiegesprekken, maar (vooral ook) het handen schudden na afloop van de kerkgangers aan jou én Raymon. Ik stond naast Raymon en hoe fantastisch gemeend waren alle handdrukken met goedbedoelde wensen aan hem. Je mag trots zijn op zo'n meelevende kerkgemeenschap, die bij de koffie ook nog eens opbeurende wenskaarten schreef voor de gedetineerden.

Namens Exodus veel dank voor je ontvangst!

Met vriendelijke groet,

Pim van Doorn *Coördinator Gevangenezondag Exodus Nederland en voormalig directeur van Exodus Leiden.*

Graag voeg ik daaraan toe dat het ouderling van dienst Peter van 't Wout was, die op het goede idee kwam om Pim en Raymon uit te nodigen voor het consistoriegebed en voor het handen schudden na de kerkdienst.

Gedicht 'Open deur' van Schemerjongen, gelezen op 25 februari 2024

Mijn vrijheid lonkt en mijn hart schreeuwt het uit...
tussen drie muren en een deur... als ik mijn ogen sluit...
Een verloren schaap op een eenzame weg...met vele valkuilen,
dwalend in het donker, op zoek naar een plek om te schuilen
Onder Uw vleugels, beschermd en vrij,
bewandel ik deze weg met U aan mijn zij
Verborg en liefde, met de bijbel in het midden
een bladzijde omgeslagen en klaar om te gaan bidden
Een open boek maar nog niet gelezen
Een open mind maar moeilijk te genezen
Geloof hoop en liefde klinken als engelengezang in mijn oren...
Een ster aan de hemel, een koning geboren
Gestengd, gekruisigd en met een doornen kroon...
uit liefde voor de mens, gaf U Uw zoon
Vergeef mij mijn zonden en kijk in mijn ziel:
mijn ogen zijn de spiegels als ik voor U kniel...
Liefde verblindt en herkent ook het verdriet
Een traan in het duister - want dan zien ze me mij niet.. -
Want ergens diep in mij schijnt er nog een licht
de deur op een kier.....dus niet helemaal dicht...

Dinsdagavond 19 maart 19.30 uur Johannes de Heeravond in Poeldijk

In deze bijeenkomst zingen we vooral liederen uit de bundel van Johan de Heer. Dit keer hoofdzakelijk liederen van passie en Pasen. Adriaan de Jong (orgel), Bauke de Jong (piano) en Sophieke van den Beukel (dwarsfluit) zorgen voor de muziek. Ds. Guis leidt deze zangavond en zal een korte meditatie verzorgen. Na afloop is er koffie, thee of fris voor hen die nog even na willen praten. Van harte welkom in de kerk aan de Fonteinstraat 6.

Mysterie voor alle volken

De Raad van Kerken heeft in 2017 het boek 'Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie' uitgebracht. Graag deel ik in deze Veertigdagentijd een aantal teksten met u. Deze keer geïnspireerd op Kolossenzen 1:27: 'Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister'.

Jezus heeft ons gedurende Zijn leven laten zien hoe je in een onrechtvaardige wereld toch rechtvaardig kunt blijven. Zijn leven was vervuld van empathie en betrokkenheid tot de naaste. Waar Jezus het huis van een onrechtvaardige binnenging, bleef er een rechtvaardige over. Christus heeft ons laten zien, dat we in een intolerante wereld toch tolerant kunnen zijn. Ook met behoud van onze christelijke identiteit, wanneer we ons best doen om de ander, onze naaste te begrijpen en hem de ruimte te geven. Heel duidelijk heeft Christus ons laten zien dat we kunnen vergeven in een wereld waar het oordeel snel geveld is. Een wereld waar haat duidelijk aanwezig is en ervoor zorgt dat het Koninkrijk van God weinig zichtbaar wordt. Christus stond voor de waarheid en was de waarheid. En dat in een wereld waar onwaarheid zo dichtbij komt dat we moeite moeten doen om het in ons denken te herkennen.

Paulus drukt dat heel mooi uit wanneer hij aan de nog jongen Timoteüs schrijft en zegt: 'Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof (I Timoteüs 1:5).

Zo is Pasen niet alleen het feest waarbij we de opstanding van Christus vieren, maar ook een feest wat ons bepaalt bij het aspect: 'Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister'.

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

