

Zondag 13 oktober 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag
Collecten: 1. Stichting VeMe (Voor en met elkaar) 2. Voedselbank

Komende diensten

Zondag 20 oktober 9.30 uur dr. Paul Sanders, Den Haag
Zondag 27 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Bij de dienst van 13 oktober

Komende zondag mag ik voorgaan in de Lichtbron. Fijn in jullie midden te zijn. Het bijbelgedeelte waaruit ik preek is Mattheüs 14: 22-32, bekend als 'lopen over het water'.

Ik verbind altijd een bijbelverhaal met een concrete levenssituatie van iemand in onze tijd. Dat maakt het bijbelgedeelte actueel en inzichtelijk en toepasselijk voor ons eigen leven.

Op deze zondag gaat het over ons leven van iedere dag met alle mooie momenten, maar ook met de dingen die pijnlijk zijn. Als je je goed voelt en als je je verlaten voelt, aan jezelf alleen overgeleverd. Niet altijd ben je in staat om je bestaan zelf te dragen. Dan mis je grond onder je voeten. Sterker nog: je kunt een gevoel hebben kopje onder te gaan. Dan heb je behoefte aan iemand die je vasthoudt, een ander mens. En ook Iemand boven je uit. Dan zoek je ernaar iets van God te ervaren.

Thema van de dienst is 'Een hand die je vasthoudt'.

Ds. Jan Eerbeek

Bij de dienst van 20 oktober

Misschien zijn we lang optimistisch geweest over de toekomst van de wereld. Maar veel mensen zijn dat inmiddels beslist niet meer. Het lijkt niet goed te gaan in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Maar ook in democratieën als de Verenigde Staten staat veel op het spel. Geloven dat alles goed komt lijkt alleen nog te kunnen als je je kop in het zand steekt. Is het wel zo dat het goede uiteindelijk overwint? We lezen tijdens deze dienst Jesaja 37:21-29 en Lucas 22:24-27.

Dr. Paul Sanders

Van de Diaconie/ZWO 16 oktober is het Wereldvoedseldag

Daarom zamelen we op zondag 13 oktober producten in voor de Voedselbank Westland!

Wilt u de komende dagen weer eens in uw voorraadkast neuzen? Heeft u producten over? Schenk deze dan aan de Voedselbank Westland. Natuurlijk kunt u ook gewoon producten kopen!

Het gaat vooral om (houdbare) levensmiddelen en en producten voor huishoudelijke en persoonlijke hygiëne.

U kunt uw producten zondag 13 oktober vóór of na de kerkdienst inleveren in de hal van De Lichtbron. De Diaconie/ZWO staat dan voor u klaar van 9:00 uur tot 12.30 uur.

Dit jaar doen de Pieter van der Plasschool en de hervormde gemeente weer hieraan mee! Vrijdag de 11^e halen wij de producten op, die door de kinderen van de Pieter der Plasschool worden meegenomen naar school. Enkele kinderen brengen dit samen met ons naar De Lichtbron.





Alle ingeleverde producten worden door de Diaconie/ZWO weggebracht naar het inzamelpunt van de Voedselbank Westland in de Ontmoetingskerk te Naaldwijk. Van daaruit worden wekelijks zo'n 600 monden gevoed.



Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift Diaconie/ZWO.
Gebruik de Camera App op je telefoon
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxu>

De tweede collecte is voor Stichting VEME



Stichting VEME is een ouderinitiatief en wil een aantal zorgappartementen realiseren voor jongvolwassenen die 24-uurszorg nodig hebben.

Want wat als je de meest dierbare persoon in je leven moet overdragen aan de zorg van anderen? Wat als die zorg in de toekomst niet minder, maar alleen maar méér zal worden? Dan kijk je eerst naar bestaande voorzieningen en instellingen. Maar de wachtlijsten zijn lang, soms enkele jaren. Als je voor jouw kind een andere mogelijkheid zoekt, kleinschaliger en persoonlijker? Dan is dit soms een nog moeilijker weg die je inslaat. Deze weg bewandel je, omdat dit leidt naar een plek die je wilt voor je gehandicapte kind.

Samen met een groep ouders is stichting Voor Elkaar en Met Elkaar (VEME) opgericht. VEME wil kinderen met een verstandelijke of andere beperking een veilig en levensloopbestendig thuis bieden. Met elkaar is een kleinschalig woon- en zorginitiatief voor meervoudig gehandicapte kinderen ontworpen.

Stichting VEME wil gaan bouwen en het plan is dat begin 2025 wordt gestart met de bouw. De plek waar dit moet komen is Monster. Op het terrein van de voormalige Aloysiusschool aan de Rembrandtstraat. VEME wil dit realiseren door samen te werken met de gemeente Westland, woningbouwcorporatie Wonen Wateringen, een zorgaanbieder, maar vóóral met ouders, broers, zussen én andere betrokkenen bij de bewoners. Méet elkaar wordt een prachtig wooninitiatief gerealiseerd, voor de kinderen. Een woon- en zorgproject dichtbij. Als u meer wilt weten bezoek dan de website www.stichtingveme.nl



Scan de QR-code om
€ 2,00 te betalen voor
Diaconie/ZWO VEME collectegift
Gebruik de Camera App op je telefoon.
(bedrag kunt u evt. aanpassen)



Wij feliciteren

14 oktober mevrouw J. van den Berg-de Groot

16 oktober mevrouw H.P. Tissink-de Jonge

Koffieochtend 16 oktober 2024



De Diaconie wilt u bij deze graag uitnodigen voor de jaarlijkse koffieochtend. Iedereen is van harte welkom op **woensdag 16 oktober a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.**

In het kader van Wereldvoedsel dag hebben we Ewout Loen uitgenodigd om iets te vertellen over Voedselbank Westland.

Aankomende zondag zamelen we in voor de Voedselbank met de Pieter vd Plasschool en de Pleinkerk.

We beginnen met een kopje koffie en drinken daarna met elkaar een glaasje fris of een borreltje. We kunnen uitgebreid met elkaar (bij)praten en van gedachten wisselen.

Mocht u problemen hebben met vervoer. Laat het een diaken weten, dan halen we u op. We hopen u woensdag te treffen.

De diaconie.

Agenda

Dinsdag 29 oktober 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

Bid om vrede

Opnieuw een gebed van Huub Oosterhuis uit de bundel 'Bid om vrede'.

Heer God,

gij zijt niet onbereikbaar en verheven,

gij wilt geen grote en aanzienlijke plaats innemen in deze wereld,

gij zijt de weg gegaan van alle zaad,

gij zijt als brood, zo onopvallend en gewoon, zo voedzaam en onmisbaar.

Wij hopen dat wij u herkennen mogen

in alle zaad, in alle brood, in al uw mensen;

ja geef ons nieuwe ogen om te zien,

geef ons opnieuw de kracht om te geloven,

vandaag en alle dagen van ons leven.

Diefstal fiets accu's

Afgelopen maandag werd een aantal leden van de kleine kerkenraad verrast met diefstal van de accu van de elektrische fiets. Vermoedelijk met een looper, is zonder schade de accu van een aantal fietsen gestolen. Aangezien een accu een erg duur onderdeel van de fiets is willen wij als kerkenraad u er op attenderen. Dus mocht u binnenkort met uw elektrische fiets bij de kerk komen haal dan de accu uit uw fiets en leg deze tijdens de dienst binnen. Zoals u weet voorkomen is beter dan genezen.

Namens de kerkenraad,
Geert Schippers, scriba

'Elvis en geloof'

Op donderdag 17 oktober om 20 uur wordt in 's-Gravenzande een interactieve muziekkavond gehouden. Dominee Fred Omvlee leidt deze avond over het leven en geloof van Elvis Presley.

In januari 2025 zal het 90 jaar geleden zijn dat Elvis Presley geboren werd. Hij werd de eerste superster die met zijn goede looks, stem en kledingstijl de jongeren in de jaren

vijftig inspireerde. Hij mengde gospel, country en rhythm-and-blues tot rock-and-roll. Elvis' carrière kende ups en downs, maar in 1968 maakte hij een comeback. Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het liefst gospels zong, van het begin van zijn carrière tot zijn laatste concert in 1977. Elvis zei geregeld: 'Er is maar één King en dat is Jezus Christus' Elvis overleed op 42-jarige leeftijd in 1977 aan verslaving. De boodschap van Fred Omvlee is: zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand. Op deze avond leidt Omvlee ons door het leven en geloof van Elvis en de levenslessen die wij daaruit kunnen halen. We horen en zien Elvis zelf op beeld en geluid en Fred Omvlee zal enkele Elvis-gospels met ons zingen. Dominee Fred Omvlee, nu geestelijk verzorger in een verpleeghuis, was meer dan 20 jaar dominee bij de marine en Elvisfan en organiseert al 22 jaar Elvis-kerkdiensten, waarin hij ook zelf zingt. Hij schreef in 2019 het boek 'Van Elvis-viering tot U2-dienst' samen met andere pop-dominees. De avond vindt plaats in De Kiem, Kon. Julianaweg 91, 's-Gravenzande.



10 jaar Bijbel in Gewone Taal



De Bijbel in Gewone Taal (BGT) bestaat op 1 oktober 10 jaar en is niet meer weg te denken uit ons land. Er zijn bijna 700.000 exemplaren van verkocht, heeft het Bijbelgenootschap uitgezocht. Speciaal voor deze verjaardag is er nu een jubileumuitgave.

Jong en oud vindt de BGT duidelijk en pakkend. En dominees merken dat mensen 'niet meer glazig kijken' als er in de kerk uit de BGT wordt voorgelezen.

De jubileumuitgave is voor € 37,50 te koop in de boekhandel en in de NBG-webshop. Geschikt voor iedereen 'van 9-99 jaar'.

En in de boekhandel ligt binnenkort een gratis boekje met '10 teksten die je hart raken' uit de BGT.



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij graag inleveren in Word:
donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.