

Kerkdienst

Zondag 14 april 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn.
Collecten: : 1. Vluchtelingenwerk Westland 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 21 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal
Zondag 28 april 9.30 uur pastor Nabor Langstraat, Rijswijk

Bij de dienst van 14 april

Ken je mij?

Inleidende woorden bij Johannes 21: 1-18

Het verhaal over de wonderbaarlijke visvangst komt zowel in het Lucas- als in het Johannesevangelie voor. De overeenkomsten tussen de twee versies zijn groot, maar de plaatsing van het verhaal is verschillend: bij Lucas dient het als roepingsverhaal aan het begin, terwijl het bij Johannes als een soort aanvulling helemaal aan het eind komt, na het lijden, de kruisdood en de opstanding van Jezus.

Wat wilde Johannes vertellen met dit wonderverhaal als slot van zijn evangelie? In dit verhaal gaat het om de vraag wat je moet doen om tot de gemeenschap van de opgestane Jezus te behoren. Dat het niet altijd makkelijk is 'kleur' te bekennen, dat maakt het verhaal van Simon Petrus ons duidelijk. We kunnen ons spiegelen aan hem, die na de overweldigende gebeurtenissen van Jezus' lijden, dood en opwekking, verward worstelt met zichzelf.

Dankzij Jezus, die hem ten diepste kent in wie hij is, weet Petrus zich te hernemen en krijgt hij een nieuwe kans om waarachtig leerling te zijn.

Drs. René Schreuder

Van de Diaconie

1^e Collecte Zending

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel ouders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen burens en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en ouders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Met je gift in de collecte steun je het programma Zending van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven. Van harte aanbevolen.

De 2^e collecte is voor onze kerk De Lichtbron.

Geef in de collecte in de mandjes of maak je bijdrage over op het bekende rekeningnummer van de diaconie t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zending april of doneer online of op het rekeningnummer van onze kerk.



Elkaar ontmoeten.

Zoals elk jaar organiseren wij een middag/avond om elkaar te ontmoeten.

Dit jaar hebben wij als gespreksonderwerp: "Waarom blijf ik...."

Achtergrond van deze vraag is Johannes 6:67, waarin Jezus aan zijn volgelingen de vraag stelt: "Willen jullie soms ook weggaan?"

Het is een vraag met ruimte in zich. Geen krampachtige poging het tij te keren, maar een open vraag.

Een uitnodiging die ook nu relevant is om over na te denken en met elkaar over door te spreken.

Wat beweegt ons om bij de kerk te blijven? Voor een ieder is dat anders.

Aantal vragen zouden kunnen zijn:

Hoe ben je bij de kerk gekomen?

Heb je er weleens over nagedacht om de kerk te verlaten?

Herken je het, dat blijven bij de kerk ook een keuze is?

Heb je elkaar nodig om te geloven?

Aantal uitspraken:

De gemeente kan je zien als familie, je kiest elkaar niet uit, maar je bent aan elkaar gegeven.

Het is lang niet altijd relaxed in de kerk: het samen gemeente zijn is soms best een opgave.

De ervaring die ik als kind had en die mij raakten, gaan mijn leven lang met mij mee: aan die God kon en wilde ik me toevertrouwen.

Wij willen u/jullie graag ontmoeten op één van de volgende data:

Woensdag 24 april van 15.00-17.00 uur Locatie in de Lichtbron.

We willen afsluiten met soep en een broodje.

Donderdag 25 april van 18.00-20.30 uur Locatie bij Ed van der Schoor en Coralien van der Ploeg. Tijdens de maaltijd willen we met elkaar over het onderwerp in gesprek gaan.

Woensdag 1 mei van 18.00-20.30 uur Locatie bij Ria en Henk Jongerius.

Tijdens de maaltijd willen we met elkaar over het onderwerp in gesprek gaan.

Mocht u vervoer nodig hebben wilt u ons dat dan laten weten, dan zorgen wij daarvoor.

U kunt zich aanmelden bij:

Ed van der Schoor tel 06-51199528

Ria Jongerius tel 06-47460600 mail: mm@bouwbedrijfjongerius.nl

Willy Mieremet tel 06-24271103 mail w.mieremet@caiway.net

Graag tot ziens.

Ed, Ria en Willy.

Wij feliciteren

19 april mevrouw E. van Zanten-de Lange

20 april mevrouw E. van Antwerpen

21 april de heer J. Boutkan



Dinsdagmorgen gespreksgroep 10–11.15 uur

Vanaf Pasen praten we op dinsdagmorgen over twee teksten uit een Bijbels dagboek: één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Vooraf krijgen deelnemers deze teksten per e-mail toegezonden.

Daarnaast delen we wat ons persoonlijk bezighoudt en is er een opening en sluiting. Van harte welkom om mee te doen. De volgende keer is 7 mei. (MZ)

Afwezigheid predikant

Van woensdag 17 t/m zaterdag 20 april is ds. Marjan Zebregs niet bereikbaar, omdat ze dan enkele dagen weg is met Amerikaanse familie.

Zondag 21 april 11.30 uur Theatervoorstelling Vredekerk De Lier

Van harte welkom bij de voorstelling 'To pay or not to pay' van Carla Veldhuis. De toegang is gratis. Na afloop kun je nog wat drinken en napraten. Voor kinderen tot 6 jaar is er oppas.

Dit is het begin

Uit het boek 'Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie' (2017) van de Raad van Kerken, deel ik in deze Paastijd (delen van) meditaties met u.

Deze week van Jeanne van Hal, Leger des Heils, geïnspireerd op Lucas 24:1-12.

'Laat uw Paasfeest geen herhaling zijn van het vertrouwde, van wat u al jaren weet. Wees verrast, wees verbaasd, zoals de vrouwen waren toen zij het graf leeg vonden. Maar neem door deze Paaservaring ook de belofte met u mee voor de toekomst. Ten eerste: ervaar zijn kracht. Hij heeft de dood overwonnen. Ten tweede: ervaar zijn opdracht om mensen voor Hem te winnen. En ten slotte de ervaring van Zijn beloofde aanwezigheid.

Elf eenvoudige Galileeërs werden uitgezonden, zoals wij uitgezonden worden. Met hen en u, is Hij de grootste aanwezige in deze wereld.

U bent Zijn kerk, Hij laat u niet alleen zijn werk doen. Christus is er om samen met ons te werken, in en door ons.

Dit is het begin! Zoals de discipelen dat deden, moeten ook wij van hier gaan, met vreugde in ons hart, omdat u weet dat u een Meester hebt, die niemand ons kan afnemen.

Voor mensen zoals u en ik, geeft de Paasboodschap de moed om verder te gaan in dit leven. Niet terugzien op de teleurstellingen in het leven, maar vooruitzien, hoop hebben voor de toekomst.'

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

