

Kerkdiensten

Zondag 14 januari 9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Voedselbank 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 21 januari **13.00 uur** Oecumenische viering Wateringse kerken. We zijn te gast bij de VEMK in ons kerkgebouw. De Lichtbron is deze zondagmorgen gesloten.
Zondag 28 januari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Van de diaconie

Op zondag 14 januari is de eerste collecte bestemd voor Voedselbank Westland, op initiatief van Kerk in Actie, zie stukje verderop voor de inzameling van goederen. Ook wasmiddelen, middelen voor persoonlijke hygiëne, schoonmaakmiddelen, tandpasta, bad- en doucheartikelen en zijn welkom!



De tweede collecte is bestemd voor onze kerk, de Lichtbron.

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of op de rekeningnummers van de diaconie:

NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. Voedselbank.

Voor de kerk op:

NL85 RABO 0368 1024 67.

Hartelijk dank!

Van harte aanbevolen!



Doe mee aan de actieweek voor de voedselbank!

Van 6 tot 14 januari 2024 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen. De Voedselbank helpt zo'n 38.000 huishoudens. Als iedere gemeente van de Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen vult, zijn die allemaal één week lang van voedsel voorzien.

Actieweek in januari

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk in de tweede week van januari een extra actieweek houden, omdat in de maand januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is.

Zondag 7 en **14 januari** staan er dozen in de hal.

Deze zijn duurzaam, dus we kunnen ze ook volgende inzamelingen gebruiken.

De gewenste producten:

Zonnebloemolie of olijfolie

Havermout

Groente Conserven

Couscous

Soep in blik of zak

Koffie of thee

Zilvervliesrijst

Vis in blik

Volkoren pasta

Houdbare halfvolle melk

We leveren het in bij onze eigen voedselbank.

Van harte bij u aanbevolen, de Diaconie/ZWO

Uit de gemeente

Zoon Johan belde mij om te zeggen dat het einde van het aardse leven van zijn moeder, mevrouw Trudi Gelderblom-Van der Plas (KSW Vlietzicht, Bakkershof 1, 2291 DC Wateringen) nadert. Johan vroeg mij dit met u te delen, zodat mensen die dat willen, bij leven een laatste groet kunnen brengen, omdat Trudi zich zo thuis voelde in 'onze' kerk. Contact met Trudi is moeilijk vanwege haar ziekte, maar de zegen van God kwam helder binnen toen ik haar bezocht.

We bidden om Gods liefdevolle nabijheid voor Trudi en allen die van haar houden.

Ds. Marjan Zebregs

Een hartelijke groet

Hieronder de namen van mensen, die zelf of hun naasten een kaart of een ander teken van betrokkenheid zeker zullen waarderen.

Mw. N.J.J. Aarnoutse-Zeeman	WZC Duinhof, k. 18 Arie Tukstraat 2, 2684 XM Ter Heijde
Mw. E. van Antwerpen	Careyn De Ark, Herenstraat 85, 2291 BD Wateringen
Dhr. J.H.M. Bakker (man van Mieke Koningen)	WZH Hoge Veld, Zonnestraal GF3, Laan van Wateringse Veld 222, 2548 CG Den Haag
Dhr. Bob Dijk	Dr. H. E. van Gelderlaan 132, 2552 KX Den Haag
Jacob Jan de Vries (zoon van Mieke Koningen)	Het Westerhonk, Sportlaan 12, 2681 JD Monster
Mw. A. v.d. Windt-Huisman	WZC Stefanna, Aart van der Leeuwlaan 904, 2624 LW Delft



Actie Kerkbalans 2024 van start

Komende week gaat de Actie Kerkbalans van start. Het is de grootste fondsenwervende actie van ons land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?

"Ik mag er zijn wie ik ben." "Het is een plek waar ik God vind." "In de kerk kijken we naar elkaar om." "Ik vind er rust in de hectiek van alledag." Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze gemeente De Lichtbron heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 21 januari haalt een van 23 vrijwilligers het formulier bij u op. Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!
College van Kerkrentmeesters



Week van gebed 21 januari 2024 om 13.00 uur in de Lichtbron

Thema: 'Heb God lief en je naaste als jezelf'.

Vorbereid door gelovigen uit Burkina Faso, zie hieronder voor meer informatie

Voorgangers zijn Marcel Lie en Marjan Zebregs

Norman Lie bespeelt de piano en er is een gelegenheidskoor onder leiding van Ben Kester.

Van harte welkom!

Voor meer informatie Ducky Schreiber 06-12 47 74 96

Medewerkers Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV)

Gelegenheidskoor

Oefenen kan op zaterdag 13 en 20 januari 2024 om 10.00 uur

Pastorie Andreaskerk, Kerkstraat 20 Kwintshuil.

Burkina Faso

Burkina Faso ligt in de Sahel regio, waartoe ook buurlanden

Mali en Niger behoren. Het land is vier keer zo groot als Nederland en heeft 21 miljoen inwoners van ongeveer 60 etnische groepen. 64% van de bevolking is moslim, 26% christen (20% katholiek en 6% protestant) en 9% hangt traditionele Afrikaanse religies aan. Deze drie religieuze groepen zijn aanwezig in elke regio van het land en in vrijwel elke familie.

Burkina Faso maakt een ernstige veiligheids crisis door, die alle geloofsgemeenschappen treft. Na een grote jihadistische aanslag van buitenaf in 2016, is er een toename van terroristische aanslagen, wetteloosheid en mensenhandel.

Er is een zekere mate van solidariteit ontstaan tussen de leiders van christelijke-, islamitische- en traditionele religies om te werken aan duurzame oplossingen.

Christenen zijn uitdrukkelijk het doelwit geweest van gewapende aanvallen. Priesters, predikanten en kerkelijk werkers zijn gedood tijdens vieringen. Het lot van anderen, die ontvoerd zijn, is onbekend.

Samenkomsten zijn beperkt mogelijk en vaak alleen onder politiebescherming.



Theatervoorstelling 'In Gods Naam' van Bastiaan Ragas

Op woensdagavond 3 april is in De Naald in Naaldwijk de theatervoorstelling van Bastiaan Ragas. Een gemeentelid suggereerde om daar met een aantal gemeenteleden naar toe te gaan. Ik zag op de website, dat er niet veel tickets meer zijn, dus wie interesse heeft, meld je spoedig aan. De tickets kosten vanaf € 25 per persoon.

Een geschenk

'Het licht schijnt in de duisternis', was het thema van de eredienst op Kerstmorgen. Vriendschap is een licht dat het hele jaar schijnt. Daarom in de tijd van Epifanie teksten van Hans Bouma uit zijn boek 'Woorden van vriendschap'.

Je zult er maar in delen: in het wonder, het mysterie dat vriendschap heet. Alle reden heb je om van geluk te spreken. Je bent iets rijk wat je bestaan diepgang en glans verleent. Iemand ben je rijk. Een vriend, een vriendin. Iemand die jou herkent. Iemand die op een beslissende manier je naam noemt. Iemand die heel innig jouw mens wil zijn. En die ander is jónú rijk. Ook die vriend, die vriendin mag het beleven: het feest van de herkenning, het genoemd worden. Ook voor hem, voor haar: een mens. Een zeer nabije mens.

Inderdaad gaat het om een wonder, een mysterie. Zoals alles wat ons leven verdiept en verheft – zoals alles wat ons een gelukervaring bezorgt, heeft ook vriendschap het karakter van een onverwacht, hoogst verbazingwekkend geschenk. Vriendschap is een surprise, een liefkozing van iets wat groter is dan jezelf. Hoe is het mogelijk: jij en die ander, die ander en jij! Wie had dat nou gedacht. Vriendschap gaat alle begrip te boven. Ze valt dan ook onmogelijk te organiseren.

Over een wonder, een mysterie, moet je eigenlijk niet praten. Je moet het koesteren, je moet het vieren. Maar de vriendschap nodigt er zelf ook weer toe uit: om in taal nader overwogen en, als het even kan, ook bezongen te worden. En als dit zó gebeurt dat het wonder er volop wonder bij blijft, het mysterie volop mysterie, is een boek zoals dit toch wel verantwoord.

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com

