

Kerkdiensten

Zondag 17 maart 9.30 uur Dr. Otto Kroesen, Delft. Vijfde zondag Veertigdagentijd
Collecten: : 1. Kerk in Actie: Indonesië 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 24 maart 9.30 uur ds. Barbara Lamain, Delft. Palmzondag

Donderdag 28 maart 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Witte Donderdag. Viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 29 maart 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag

Zondag 31 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Paasdag

Bij de dienst van 17 maart

Een akker als investering

Een ondernemer gaat niet investeren in een zaak die geen toekomst heeft. Jeremia heeft zelf aangekondigd dat Jeruzalem aan haar eigen onrecht gaat bezwijken. Toch helpt hij een familielid uit financiële moeilijkheden door een akker te kopen. Het is een symbolische daad: hij gelooft in een tijd voorbij de eigen tijd, voorbij de ondergang.

Dr. Otto Kroesen

Symbolische bloemschikking Veertigdagentijd

5^e zondag – zondag Judica (Verschaf mij recht)

'... omdat jij het recht hebt om als lossers op te treden.' (Jeremia 32:7) '

Een lossers

Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de lossers van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de 'onheilsprofeet', blijkt een lossers te zijn.



Schikking: Aan het groene mos is wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land. In de bol staan driekleurige viooltjes, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. Het blad in het midden is als een teken voor de rechtvaardige.

kerk in actie

1^e Collecte Zending

Sterke vrouwen in de kerk

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we vandaag, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. Met je gift in de collecte steun je via het programma zending van Kerk in Actie de toerusting van vrouwen op Papoea.

2e collecte is voor onze kerk De Lichtbron.

Doet u weer mee? Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk of op de bekende rekeningnummers van de diaconie en kerk.

Lees meer op kerkinactie.nl/vrouwenindonesië

Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Aankondiging inzameling Voedselbank

Met Palmпасen, op zondag 24 maart, zamelen we weer houdbare drink- en etenswaren in voor Voedselbank Westland. Ook wasmiddelen, middelen voor persoonlijke hygiëne, schoonmaakmiddelen, tandpasta, bad- en doucheartikelen zijn welkom! U kunt de producten afgeven de dienst in de hal de kerk. Dank u wel uw bijdrage!



voor
van
voor





Op weg naar Pasen

Zondag 17 maart 16:00 – 18:00 uur

Basisschool De Hofvilla

Dr. Schaepmanstraat 2, Wateringen

Meedoen? Geef je op via:

Kliederkerkwateringeneo@caiway.net

Geweld in onszelf, wraakgevoelens.

Daarom omringt hen de hoogmoed als een keten;
het geweld bedekt hen als een gewaad.
Hun ogen puilen uit het vet; zij gaan de inbeeldingen
van
het hart te boven.
Zij verguisen de mensen en spreken boosaardig;
onderdrukkend spreken zij uit de hoogte.
Zij zetten hun mond tegen den hemel en hun tong
wandelt
op de aarde

Gij doet hen vallen in verwoestingen.
Psalm 73: 6-9, 18b

Uit de psalm heb ik gekozen voor hoogmoed als een
halssieraad en het geweld als een mantel. En de
mond
natuurlijk, die uit de hoogte spreekt. Een wat
vervreemdend
schilderij. Wat zie je nu eigenlijk? Daarin resoneert
de poëzie
van de psalm, wat staat daar nu eigenlijk?
JH



Uit de gemeente

Lieve gemeenteleden,
Mijn moeder, Maartje Samelina Zebregs-Stalenburg (geboren 4 mei 1927), is haar laatste levensfase ingegaan. Op 12 maart, de geboortedag van mijn vader, is mijn moeder naar Hospice Waterhof gegaan (Polanenhof 130 2548 MC Den Haag, appartement 1.85). Mijn moeder is niet bang voor de dood. Ze is vol vertrouwen op het nieuwe begin, ervaart Gods nabijheid en voelt zich veilig in Jezus' armen. Ook voelt ze dat mijn vader op haar wacht.
Het is onverwacht snel gegaan. Ik gun mijn moeder het Thuiskomen en ik ben dankbaar voor de goede zorg, die ze nu krijgt.

Wij feliciteren

22 maart mevrouw E.C. Lemckert-Derkzen

Paasontbijt

Ook dit jaar willen wij, Kees en Nynke Schrader, weer een Paasontbijt organiseren in ons kerkgebouw. Op Eerste Paasdag zondag 31 maart bent u van harte welkom bij een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet met afgebakken broodjes, warme croissantjes, paasstol besmeerd met roomboter, zoet en hartig broodbeleg, koffie, thee of jus d'orange, en ook een warm eitje zal niet ontbreken.

Het ontbijtbuffet wordt volledig voor u verzorgd. Wel vragen we een kleine vergoeding van € 3,50 om de kosten te dekken. Mocht er na afloop nog wat geld over zijn dan is dat bestemd voor onze kerk.

De zijzaal is voldoende groot, dus iedereen is welkom. Vanaf zondag 3 maart ligt er een inschrijfformulier in de hal van ons kerkgebouw. We ontmoeten elkaar voor de dienst op Eerste Paasdag, inloop 08.00 uur, aanvang 08.15 uur (let op: zondag 31 maart gaat de zomertijd in). U kunt zich ook per mail opgeven tot uiterlijk 24 maart 2024.

Kees en Nynke Schrader, kosters De Lichtbron

E-mail: kees.schrader@live.nl

PCOB Afdeling Wateringen/ Kwintsheul

Westland uitje

Op 28 mei 2024 is het Westlands uitje gepland. De soosmiddag gaat dan niet door!

We varen 4 uur en gaan naar de tweede Maasvlakte. Het is 5 jaar geleden dat we daar zijn geweest en er is in die tijd weer veel veranderd.

Omdat er bij de Waterkering in Hoek van Holland geen aanlegsteiger meer is, vertrekken we vanuit Maassluis Dr. v.d.Lelykade.

Wij willen in overleg gaan over de mogelijkheden van vervoer naar Maassluis.

Er is in de omgeving parkeerruimte genoeg.

Het programma is als volgt:

Ontvangst met koffie en appeltaart.

Lunch aan tafel geserveerd bestaande uit:

Soep, wit en bruin brood met diverse soorten beleg en een kroket

Verder 1 keer koffie, thee of melk.

's Middags een drankje naar keuze.

De overige drankjes of versnaperingen zijn voor eigen rekening

Prijs per persoon **€ 35,00.**

Wilt u zich bij deelname zo snel mogelijk aanmelden bij

Jaap van der Snoek tel. **06-53199564/ 0174-295289** of

Joke van der Lelij tel. **0174-292928**

Betalen op bankrekening : NL28RABO 0124932932 t.n.v. PCOB Wateringen.

Met vriendelijke groet

Bestuur Jaap van der Snoek, penningmeester

Cooördinatiegroep, Joke van der Lelij

Ook senioren die geen lid zijn, zijn van harte welkom!



Lukas Passion in Naaldwijk

Woensdag 27 maart vindt in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk de jaarlijkse en 20^{ste} uitvoering van de Lukas Passion plaats. In verband met corona was de vorige uitvoering in 2019.

De uitvoering staat onder leiding van Mirjam van den Hoek, met medewerking van Bachkoor Westland, Hollands Symfonie orkest, Niels de Klerk, orgel continuo, Leon van Liere, evangelist, Guyon van Mingelen, Christus, Joalien van den Houten, sopraan, Gijsbert Westland, tenor en anderen.

Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.15 uur

Een toegangskaart kost inclusief consumptie 30 euro. Voorverkoop adressen:

Sigarenmagazijn de Wilde in Naaldwijk en Voorberg Schoenen in 's-Gravenzande.

Voor het reserveren van kaarten kunt u ook mailen naar het secretariaat van Stichting Bach Westland, info@bachwestland.nl.

Kaartverkoop aan de kerk, alleen met contant geld!

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.