

Kerkdiensten

Zondag 18 augustus 9.30 uur mw. Jillian Barrett-Tolk, Den Haag
Collecten: 1. Kerk in Actie Werelddiaconaat: Colombia 2. Jeugdwerk

Zondag 25 augustus 9.30 uur ds. Christi Bartelink, Honselersdijk
Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor Moldavië 2. Jeugdwerk

Bij de dienst van 18 augustus



Zo zegt een lieve oudere mevrouw mij, altijd bij het lezen én zingen van Psalm 23. Het gaat over God als onze goede Herder, die zelfs in een dal van diepe duisternis met je is: "Ja, dat is zo. Hij is bij me. Dat houdt me op de been."

Het samen zingen van psalmen en andere liederen met anderen, dat doet ons elkaar echt verstaan. Ja, daar draait het om.

'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij; uw stok en uw staf, zij geven mij moed'.

God wordt hier uitgebeeld als de goede Herder en tevens Zijn Zoon Jezus, die het gelaat van God is; zij kruisen elkaar in zowel Psalm 23 als ook in Johannes 10. Wat hebben deze teksten nog meer met elkaar gemeen? Dat wanneer er gevaar dreigt God je juist uitnodigt om aan Zijn tafel te komen dineren en dat de goede Herder Jezus ook niet wegloopt wanneer er problemen zijn. Het stuk uit Johannes 10 getuigt daar ook sterk van.

David had echt doorleefd wat deze psalm zegt, niet alleen door zelf herder te zijn maar vooral door zelf schaap te zijn. David had God leren kennen als Herder, als *zijn* Herder. Waarschijnlijk schreef David dit toen hij al ouder was en al veel had meegemaakt in het leven. Door alles wat hij had meegemaakt, had hij de waarheid geleerd over wat het betekent dat God Zelf zijn Herder was. Dit is een psalm van een ware ervaringsdeskundige. En daar gaan we verder naar kijken. Fijn om er weer te mogen zijn! Tot zondag!

Jillian Barrett-Tolk

kerk in actie

Zondag 18 augustus 1^e Collecte Werelddiaconaat Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico.

De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis.

Het misbruik begint vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren de opvoeders over de gevaren. Daarnaast trainen ze ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.

Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Geef in de collecte in de mandjes in de kerk of maak uw bijdrage over op het bekende rekening nummer van Diaconie/ZWO, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Colombia.

2^e collecte is voor het Jeugdwerk.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Zondag 25 augustus 1^e Collecte Lichtbron in Actie: Moldavië

In het armste land van Europa zijn veel inwoners uit pure noodzaak in het buitenland gaan werken. Door hoge werkeloosheid en armoede in Moldavië werkt een kwart van de bevolking in het buitenland. Gevolg is, dat veel jongeren en ouderen achterblijven, en er weinig inkomsten zijn om het land op te bouwen. Vooral alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis. Kinderen zwerven op straat zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Vooral jonge meisjes lopen gevaar voor misbruik en mensenhandel!



Hoewel de kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouders zijn. Moldovian Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Kerk in Actie steunt deze.

De Lichtbron komt in actie voor Moldavië, en steunt dit project van Kerk in Actie.

2^e collecte is voor het plaatselijk jeugdwerk.

Uw bijdrage in de mandjes of op de bekende bankrekeningen wordt van harte bij u aanbevolen!

Uit de gemeente

Toen Henk Bloem voor een reguliere controle naar de cardioloog moest, besloot deze om Henk in het ziekenhuis te houden voor nader onderzoek.

De uitslagen hiervan zijn nog niet bekend, maar Henk voelt zich al beter dan bij binnenkomst.

We bidden om Gods steunende nabijheid bij Henk en Nel Bloem in afwachting van vervolgstappen.

Ds. Marjan Zebregs

Wij feliciteren

20 augustus de heer C. de Graaf

23 augustus de heer J. Bakker

2 september de heer J. Dijk

Uit de pastorie

In oktober gaat onze zoon Reinout uit de pastorie, omdat hij een appartement in Maassluis heeft gekocht. Rolf en ik zijn heel blij voor hem. (MZ)

In Memoriam Alie van der Windt-Huisman



Alie, doopnaam Alida, werd op 20 augustus 1933 in Pijnacker geboren als vijfde kind in het gezin Huisman.

Na Alie zouden nog drie kinderen volgen.

Al vroeg had Alie allerlei bijbaantjes, zoals melk bij mensen thuis bezorgen.

Na de Tweede Wereldoorlog ging ze naar de Christelijke Nijverheidsschool.

Ze leerde haar man Arie kennen bij de jeugdvereniging.

Ze trouwden en kregen twee zonen, eerst Pieter en daarna de zo jong overleden Jaap.

Lange tijd werkte Alie vanuit huis door voor diverse stoffeerdiers gordijnen te naaien. Later volgde ander werk. Rond de geboorte van haar eerste kleinkind stopte ze met werken.

Alie was naast gezin en werk actief in de kerk en daarbuiten, zoals in het hospice in Delft.

Voor haar 80^{ste} verjaardag kreeg Alie hond Saar als cadeau. Saartje was goed gezelschap en groot en klein kwam langs om Saar uit te laten.

Langzaam werd het leven steeds moeilijker voor Alie. Ze had steun aan haar geloof. Ze klaagde niet. Alie vertrouwde erop dat God haar zou leiden bij de keuze tussen verhuizen naar de familie in Groningen of in het Westen blijven.

Na een val thuis moest Alie worden verzorgd in Delfshove. Later verhuisde ze naar woonzorgcentrum Stefanna in Delft. Alie verlangde naar eeuwige rust.

Ook in haar ziekte was ze vol gelovig vertrouwen.

Op de vroege zaterdagmorgen van 27 juli 2024 heeft Alie de overgang gemaakt van het aardse naar het eeuwige leven.

Zaterdag 3 augustus was de drukbezochte Dankdienst voor het leven van Alie van der Windt-Huisman in de haar zo vertrouwde kerk De Lichtbron.

Ons resten geloof, hoop en liefde.

Ons rest het recente gebed van Alie: 'Houd vol en houd elkaar vast'.

Ons resten de herinneringen aan Alie.

We bidden om Gods liefdevolle nabijheid voor Pieter en Regina en hun gezin en voor allen, die Alie zullen missen.

Ds. Marjan Zebregs

Zomergroet

Ook dit jaar vragen we u een kaart te sturen aan of op bezoek te gaan bij mensen voor wie de zomervakantie een stille tijd is, omdat veel activiteiten stil liggen en trouwe bezoekers op vakantie gaan.

Mw. W.C. Van Laren-de Bloois
Mw. C.B. Sekeris-Veerman
Jacob Jan de Vries (zoon Mieke Koningen)
Mw. M. Valk-van der Wal
Mw. Alie van der Wal

Nationale Ziekenzondag 8 september 2024

Zondag 8 september is het Nationale Ziekenzondag en worden er in het hele land bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. De afdeling Zonnebloem Wateringen doet hier ook aan mee.

De vrijwilligers van de Zonnebloem brengen mensen bij elkaar, staan voor u klaar en brengen mensen een bezoek. Voor veel mensen zijn de bezoeken van de zonnebloemvrijwilligers de zon in hun leven. Niet alleen de bezoeken zijn belangrijk voor de gasten, maar ook er even op uit met de vrijwilliger van de Zonnebloem. Er worden het gehele jaar door verschillende activiteiten georganiseerd.

Mensen met een fysieke beperking of mensen in eenzaamheid. Deze mensen hebben behoefte aan extra aandacht.

Er wordt een collecte gehouden voor het werk van de Zonnebloem Wateringen na de viering van zondag 8 september uur in de St. Jan de Doper. Met deze opbrengst kan de Zonnebloem hun gasten weer een aantal mooie uurtjes bezorgen.

De afdeling Zonnebloem Wateringen is een actieve afdeling.

Indien u dit wenst kunt u een gift overmaken naar NL93RABO0156613999 t.n.v.

Zonnebloem Wateringen Bedankt voor uw bijdrage.

Tevens willen wij gelijk van deze gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. Heeft u een lichamelijk beperking en wilt u graag gast worden bij de Zonnebloem? Dan kan!

Wij zijn ook op zoek naar mensen die graag vrijwilliger van de Zonnebloem willen worden, welke de gasten kunnen bezoeken en eventueel kunnen begeleiden bij activiteiten.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

Ria van Kester, 06-42162343

Extra bericht voor de leden van de ANBO PCOB.

Op 10 september zouden wij als leden van de ANBO PCOB na de vakantie weer voor het eerst bij elkaar komen voor de soosmiddag.

Daar echter de Pleinkerk nog volop in de bouwperikelen zit, kan de Voorzaal zeker in september/oktober nog niet gebruikt worden voor onze gezellige middagen.



In overleg met het Beheer van de Smidse hebben wij als bestuur en coördinatieteam besloten om in deze 2 maanden de Smidse te gebruiken voor onze soosmiddagen.

Dit is echter alleen mogelijk op de woensdagmiddag als de Smidse niet bezet is!
Tijd blijft hetzelfde nl. **van 2 uur- 4 uur.**

De data worden dus als volgt:

September: Woensdagmiddag 11 en 25 september

Oktober : Woensdagmiddag 9 en 23 oktober

Met vriendelijke groet,

Tot 11 september

Jaap vd Snoek, bestuur

Dames van het coördinatie team

Tel. 0174-292928

PCOB-fietstocht in 's-Gravenzande

De PCOB-fietstocht in 's-Gravenzande wordt gehouden op 28 september. Het startpunt is de Noorderkerk in 's-Gravenzande. Vanaf 10.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee. Daarna stapt u op de fiets en rijdt u via een aantal stops naar Maasdijk, De Lier, Naaldwijk en weer terug naar 's-Gravenzande. Bij het vertrek betaalt u € 5,00 (incl. alle consumpties) en ontvangt u de routebeschrijving. Opgeven bij Corrie van Stalduinen (tel. 06-1263 6628). Bij slecht weer gaat het niet door.

Samenzangavond in Maasland

Op vrijdag 13 september is er een samenzangavond in de Oude Kerk van Maasland. Vanaf 19:15 uur bent u welkom. Om 20:00 uur begint het samen zingen van christelijk liederen van vroeger. Er is een pauze van een half uur en de avond eindigt rond 22.15 uur.

Vooraf opgeven is noodzakelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met Laurens (06 22 79 53 52).

'Wij zijn het lichaam'

In deze zomer liedteksten uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Iona uit de bundel 'Liederen en gebeden uit Iona'.

1. Wij zijn het lichaam en Eén is het hoofd.
Eén Geest geeft leiding en roept tot geloof.
Eén God de Vader – wij allen gedoopt in één hoop.
2. Christus die opsteeg en hemelhoog leeft,
Jezus is Hij, liefde die alles geeft.
Hij ging ten onder en bracht aan het licht blij bericht.
3. Hij geeft zijn gaven, aan ieder haar deel:
leraar of herder, een ander profeet.
Zijn blijde boodschap doet opstaan en leert ommekeer.
4. Vrouwen en mannen horen zijn stem,
vormen zijn lichaam, getuigen van Hem,
bidden en dienen en zeggen Hem voort: levend woord.

Deze tekst van John L. Bell is een bewerking van Efeziërs 4:11-16.

De vertaling is van Andries Govaart. Bell schreef ook de muziek.

Verscheidenheid en veelkleurigheid zijn een kenmerk van de gemeente van Christus, waarin we elkaar aanvullen als de kleuren van de regenboog. (MZ)



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371

- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.