

Kerkdienst

Zondag 19 mei 11.00 uur Oecumenische Pinksterviering in het Hofpark 'Pinksteren in het Park'

Deze dienst is ook te volgen via www.kerkomroep.nl.

Komende kerkdiensten

Zondag 26 mei 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten

Zondag 2 juni 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal

Bij de Pinksterviering

Bijna is het tijd om het grote christelijke 'Feest van de Geest' te vieren.

Pinksteren is het feest dat God zijn leerlingen zijn heilige Geest heeft gegeven, zodat wij de Bijbel, Gods Woord, kunnen verstaan.

Pinksteren is ook het feest van de geboorte van de kerk.

Op 19 mei vanaf 11 uur viert De Lichtbron Pinksteren samen met de andere kerken uit Wateringen en Kwintsheul in het Hofpark.

Overall kunnen we dagelijks Pinksteren vieren.

Dat vieren is voor mij het bewustzijn, dat we elke dag opnieuw mogen beginnen, dat we elke dag opnieuw de troost en inspiratie van de heilige Geest mogen ervaren, dat we elke dag opnieuw een Helper hebben! En ook dat we als leden van de wereldwijde kerk van Christus elkaar en de mens op ons pad kunnen helpen tot eer van Zijn naam.

Ds. Marjan Zebregs

Uit de gemeente

Op woensdag 15 mei 2024 is mevrouw Janny Koningen-Brobbel overleden in de leeftijd van 96 jaar. Het afscheid zal zijn op woensdag 22 mei om 15.45 uur in Eikelenburg in Rijswijk. De rouwkaart zal later deze week worden rondgezonden.

We bidden om Gods liefdevolle en troostende nabijheid voor iedereen die Janny zal missen.

Vorige week stond in de Nieuwsbrief dat Ellen Ouwehand op 13 mei een kleine operatie zou ondergaan. Na een ochtend nuchter in het ziekenhuis, kreeg ze het vervelende bericht, dat het te druk was om de operatie die dag uit te voeren. Nu is het afwachten op een nieuwe oproep.

Ds. Marjan Zebregs

Wij feliciteren

25 mei mevrouw A.J. Dankier-Zuiderveen

Gemeenteavond 23 mei 2024

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op 23 mei 2024, aanvang 19.30 uur. Naast de financiële stukken zal de voorzitter uitleg geven over hoe het nu verder moet met De Lichtbron. In de kerkenraad zijn diverse scenario's besproken en deze wil de kerkenraad aan u voorleggen. Na de uitleg is er natuurlijk de mogelijkheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Ook is er de mogelijkheid om nog andere onderwerpen aan de orde te stellen. Wilt u deze dan vooraf melden bij de scribe via het mailadres scribe@protestantsekerk-delichtbron.nl?

Geert Schippers

Zijn geest leeft voort

Vlak voor Pinksteren, deel ik uit het boek 'Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie' (2017) van de Raad van Kerken, een deel van de meditatie Jethro Zevenbergen van het 'Genootschap der Vrienden (Quakers)'. (MZ)

'Quakers hebben een traditie, waarin geloofsbelijdenissen worden gezien als momentopnamen van zo geloofde men toen, verwoorde men dat toen, in die tijd, plaats en cultuur. Dergelijke teksten hebben historische waarde, en helpen ons het geloof van onze medechristenen van toen te begrijpen. Zulke teksten kunnen ons ook nu inspireren, als we zelf ons geloof verwoorden.

Wij gunnen alle christenen van alle tijden dezelfde vrijheid, die de eerste christenen hebben genomen: om in alle bescheidenheid hun geloof te verwoorden, in de woorden van hun tijd en plaats.

Stamelend soms, vanwege de onmogelijkheid om het wonder van de opstanding ook maar te kunnen vatten in menselijke woorden, met al hun beperktheid.

Quakers laten zich inspireren door Jezus Christus van Nazareth, in het bijzonder door de Bergrede (Matteüs 5-7), één van de klassieke teksten die alle christenen met elkaar delen. Quakers zijn eensgezind, dat met de dood van Jezus aan het kruis, misschien Zijn aardse lichaam verloren is gegaan, maar niet Zijn geest. Zijn geest leeft voort in Zijn volgelingen, die Zijn leer blijven navolgen en in praktijk blijven brengen. Daarom zeggen ook wij: Halleluja, Hij is waarlijk opgestaan!'

Erepenning Cees de Maa

Op onderstaande foto de erepenning, die Cees de Maa heeft ontvangen van de PKN. En op de volgende pagina de daarbij behorende brief aan Cees de Maa. Helaas is de leesbaarheid wat minder.



Dordrecht, februari 2024

Geachte heer C.A. de Maa,

Graag willen wij u van harte feliciteren met de door u ontvangen onderscheiding. De onderscheiding, die aan u is uitgereikt, toont het beeldmerk van de Protestantse Kerk in Nederland. Wie kijkt, ziet een kruis en een duif in een prachtige stralenkrans, betekenisvolle rijke christelijke symboliek. De Protestantse Kerk in Nederland wil uitdragen waar dit logo voor staat. Een kerk met toekomst die leeft vanuit het woord van God. Een kerk die gericht is op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ook een moedige kerk, waarin onbevagen, ontvankelijk, geïnspireerd en overtuigd geloofd en geleefd wordt. Enthousiast geloven dus. Het logo bepaalt ons met de symbolen bij de drie-enige God: God, Jezus Christus en de Heilige Geest. En daarmee bij de weg die onze Protestantse Kerk in Nederland wil gaan.



Cirkel

De cirkel symboliseert eenheid, ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het begin en het einde, tegelijkertijd: 'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde' (Openbaring 22:13). De cirkel houdt ook verband met Gods schepping: heelheid, een schepping waarvan God zei dat zij 'zeer goed' was (Genesis 1: 31).



Kruis

In de cirkel licht het kruis op, het christelijk symbool bij uitstek. Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.



Achtarmig kruis

In de stralenkrans is ook het achtarmige kruis te zien. Dit kruis is een samenstelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste letter van het Griekse woord christos, de chi, die je schrijft als: X. Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin. De dag van de opstanding.



Duif

In het midden van het logo is een duif zichtbaar, het teken van vrede en van de Heilige Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Hierbij denken wij aan de duif die met een olijftak terugkwam naar de ark van Noach. En in het Nieuwe Testament lezen we over Jezus, die zich door Johannes in de Jordaan laat dopen. Bij deze doop daalt de Geest als een duif op Hem neer: 'En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen' (Marcus 1: 9).

Om het de gemeente mogelijk te maken gemeente te zijn, is de inzet nodig van mensen: ambtsdragers, betaald en onbetaald, en (andere) vrijwilligers op velerlei gebied. Ook u hebt u ingezet voor de gemeente, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn. Het aan u uitgereikte onderscheidingsteken geeft uitdrukking aan dit werk dat u tot opbouw van de gemeente hebt willen en kunnen verrichten. Wij zijn de Heer van de kerk dankbaar voor wat u in uw jarenlange betrokkenheid voor onze gemeente kon betekenen.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,

Postbus 176
3300 AD Dordrecht
078 639 3666

www.kerkrentmeester.nl
info@kerkrentmeester.nl
Twitter/LinkedIn: @kerkbeheer

IBAN NL17 RABO 0102 9388 65
KvK 40322114
BTW NL001952134B01



Eenvoudige HTML-weergave

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.