

Kerkdiensten

Zondag 19 januari 11.00 uur Oecumenische viering in de St. Jan de Doper door gezamenlijke pastores. De Lichtbron is gesloten.

Komende diensten

Zondag 26 januari 9.30 uur prop. Jillian Barrett-Tolk, Den Haag

Zondag 2 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft. Viering Heilig Avondmaal

Van de diaconie

De collecte in de Oecumenische viering zondag 19 januari in de St. Jan de Doper is voor de uitbreiding van het Hospice Beukenrode.

De Voedselbank Westland heeft ons laten weten dat ze heel blij en dankbaar zijn voor de grote opbrengst vanuit de Lichtbron.

Drie schilderijen van Loes Wiersma-Deijl

Afgelopen zondag heeft Loes Wiersma-Deijl een toelichting gegeven op de drie kunstwerken die sinds november in onze kerkzaal hangen. die in de kerk hangen. Ds. René Schreuder had zich door deze schilderijen laten inspireren voor de invulling van de eredienst.

Hieronder de tekst van de toelichting.

Ongeveer 20 jaar geleden was dominee Frijling onze predikant in de Opstandingskerk in Voorburg, inmiddels samengegaan met de Oude Kerk. Dominee Frijling vroeg mij om schilderijen te maken met als onderwerp Bijbelse thema's: bijvoorbeeld passend bij de preek, of Genesis, Openbaring of abstracte begrippen zoals Welkom of Balans. Ik vond dat een fijne opdracht. Ik verdiepte mij in de Bijbelgedeelten, vond en vind het inspirerend en vormde zo een beeld hoe het te schetsen.

De drie schilderijen zijn onderdeel van drie series: de eerste uit Openbaring, de tweede uit de serie Welkom en de derde uit de serie Balans of Evenwicht.



Om bij Openbaring te beginnen, ik meen dat het Openbaring 1 betrof; in dit gedeelte van de Bijbel wordt de Alfa en Omega genoemd, God die de eerste en de laatste is, het begin en het einde. Dat zien we ook op dit werk. De boekrol is waar Johannes op heeft geschreven wat hij gezien heeft. Het heilige getal zeven wordt vermeld, net als zeven sterren en het tweesnijdend zwaard, hier door de engel gehanteerd. Voorbij de boekrol is het oneindige, het eeuwig Licht met de alfa en de omega. Het schilderij is in pastel

getekend (zacht krijt) in de kleuren turquoise en oranje, op de kleurencirkel tegenover elkaar liggende kleuren, waardoor het meer spreekt.



Het tweede schilderij is uit de serie 'Welkom'. In deze reeks liet ik zien wat welkom betekent, dus zeker, ik heb ook een werk gemaakt met een pot thee, een theekopje en een rol Verkade. Welkom thuis dus. Ook heb ik de ingang van de kerk geschetst: welkom in de kerk. En hier is duidelijk: het kleine kind is welkom bij de ouders, welkom in de kerk en welkom bij God. Door het dopen ben je kind van God en heeft God je gezien en opgemerkt, zoals God overigens iedereen opmerkt! Het doopwater valt uit Gods hand. Op de

achtergrond heeft deze serie 'glas in lood', omdat dat in een kerk meestal aanwezig is. Let op het paars tegenover het oranje, weer de tegenover elkaar staande zogenoemde complementaire kleuren.



Het derde werk is uit de serie 'Balans/Evenwicht'. Bij deze serie heb ik de balans gezocht in veel, bijvoorbeeld in de liefde/relatie en daardoor een werk gemaakt naar de 'Kus van Rodin'. Maar ook balans in omzien naar elkaar is belangrijk, weergegeven in de vorm van een hert dat omziet naar een ander hert. Op dit werk is de balans in de natuur weergegeven met de bergen, eigenlijk symbool voor de pieken en dalen in een ieders leven, echter hier harmonieus gespiegeld in

het meer, dus in een geruststellend evenwicht. Ook weer een pastel, nu in rustige kleuren, oker en bruine tinten met wat blauw. Dit wat betreft de drie werken. Rest mij tot slot het belangrijkste niet onvermeld te laten: elk schilderij dat ik toen maakte en nu maak, begin ik met een gebed en als het klaar is, vergeet ik niet God te danken voor hoe het werk is geworden! *Loes Wiersma-Deijl*

Uit de gemeente

Mevrouw Wil Leerdam-Boulogne is vorige week vrijdag opgenomen in het Haga ziekenhuis, afdeling neurologie. Zij had een beroerte gekregen en daarna een flinke longontsteking. Gelukkig gaat het weer redelijk met haar, ze kan weer goed praten, maar er zal nog wel enige tijd nodig zijn voor revalidatie als de longontsteking voorbij is. Wij wensen Wil van harte beterschap en Gods liefdevolle nabijheid toe.

Ria Jongerius

Uit de pastorie

Dit is letterlijk mijn laatste 'Uit de pastorie', omdat Rolf en ik op woensdag 22 januari uit de pastorie gaan om te verhuizen naar Voorburg.

Ik ben dankbaar dat mijn openhartoperatie goed geslaagd is. Ik hoef geen medicijnen meer te nemen en er is alleen een jaarlijkse controle nodig.

Ik moet wel waken niet te snel te veel te willen doen.

Graag bedank ik iedereen voor de hartelijke reacties rondom de operatie en de ontvangen goede wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar.

Het was vreemd om het laatste deel van Advent en de kersttijd niet mee te kunnen maken of alleen via de computer, maar ik heb gelukkig wel mee kunnen leven met bijvoorbeeld de dankdienst voor het leven van Cees de Maa, Trudi Gelderblom en de kerst- en nieuwjaardiensten.

Door de operatie en het aansluitende ziekteverlof, kan ik als uw gemeentepredikant helaas niet afscheid nemen, zoals ik oorspronkelijk gedacht had, maar de afscheidsdienst op 23 februari gaat 'gewoon' door.

Eind maart volgt nog een verrassing.

Rolf en ik hebben met plezier in de pastorie gewoond op de mooie locatie in het Hofpark dichtbij de kerk. Graag wil ik de kerkrentmeesters bedanken voor hun positieve betrokkenheid bij ons huis.

Vrede en alle goeds!

Ds. Marjan Zebregs

Wij feliciteren

21 januari de heer P. Boers

24 januari mevrouw G. de Jong-Booij

Gespreksochtend

Afgelopen dinsdag zijn we bij elkaar geweest en hebben een deel van het jaarthema 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk' besproken. De tekst uit Lucas 17 stond centraal: Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik, dit kan ook vertaald worden met 'het koninkrijk van God is midden onder u'. Wat vraagt God van ons als het gaat om zijn koninkrijk van ons persoonlijk of als kerkgemeenschap. Een boeiend thema met mooie gesprekken.

Als afsluiting lazen we lied 939:

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

Stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht,

Leidt mij Uw hand, U blijft nabij.

Uw vrede diep, Uw liefde groot,

Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de rots waarop ik sta.

Heeft u ook interesse om in de gespreksgroep mee te doen, u bent van harte welkom. Als u aangeeft erbij te willen, zijn krijgt u het onderwerp vooraf per email. De volgende ochtenden zijn op 11 februari en 11 maart om 10.00 uur in de Lichtbron.

Ria Jongerius

Walk the Talk

Walk the Talk, de oecumenische groep voor mensen tussen de 25 en 50 jaar, had op maandagavond 13 januari weer zijn twee maandelijks wandeling. Dit keer was het thema: 'Polarisatie'. In vier duo's werd gesproken over onder andere: 'Wat is voor jouzelf de uitdaging in polarisatie', 'Zonder polarisatie staan we stil', 'Religie is (soms) een oplossing bij polarisatie', 'Hoe gepolariseerd ben jij' en 'Wat is jouw "tegenpool"'. Na de wandeling belde de groep bij mij thuis aan voor een informeel afscheid. Deze aangename verrassing was netjes afgestemd met Rolf.

De wandelingen van 'Walk the Talk' worden ook in de toekomst aangekondigd in de nieuwsbrief en verschijnen op de website van De Lichtbron. Ook twee leden van De Lichtbron lopen trouw mee. (MZ)



Norman Lie co-voorganger Maranathakerk

Van de Volle Evangelie Maranatha Kerk (VEMK) ontving ik deze uitnodiging voor de aanstelling van Norman Lie als co-voorganger in de Maranathakerk.

Rolf en ik hebben ons zeer welkom gevoeld in deze intrededienst.

We waren uitgenodigd voor het consistoriegebed, waarin voorganger en vader Marcel Lie recht uit het hart tot de Vader gebeden heeft.

In de dienst kreeg ik (onverwacht) een rol bij de zegen voor Norman als

co-voorganger en voor zijn vrouw Celine. Namens De Lichtbron heb ik Norman en Celine een boeket bloemen aangeboden.

Zowel Norman Lie als Marcel Lie, zijn in woord en muziek actief betrokken in de lokale oecumenische samenwerking (BOV). (MZ)



„Oren horen woorden spreken – maar worden ze verstaan?“

Dit is een zin uit het stuk „De toren van Babel“ dat in de gemeentes Rijswijk en Voorburg geschreven en in maart uitgevoerd wordt.

Het is een hedendaags stuk over een modehuis met torenhoge expansieplannen. Om dit te realiseren moet iedereen meedoen. Maar of dat lukt? Het blijft afwachten, hoe iedereen op de plannen reageert Een ding is zeker: Het wordt een fantastische show en wij hopen dat u allemaal komt kijken op één van de voorstellingen. Voorstellingen. Meedoen of niet, kom vooral kijken naar onze eigen Toren van Babel!



Zaterdag 8 maart 2025, 19.30 uur in de Nieuwe Kerk, Rijswijk

Zondag 9 maart 2025, 15.00 uur in de Nieuwe Kerk, Rijswijk

Vrijdag 14 maart 2025, 19.30 uur in de Koningkerk, Voorburg

Zaterdag 15 maart 2025, 19.30 uur in de Koningkerk, Voorburg

Kaartverkoop loopt al!

Per mail: kerkmusicalrijswijkvoorburg@gmail.com

Geef in de mail je naam, het aantal kaartjes en gewenste voorstellingsdata door. Anneke Vader en Nelet Kuipers zorgen voor de verdere afhandeling.

Prijs:

Volwassenen € 10,-

Kind t/m 12 jaar / ooievaarspas € 5,- per persoon

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

