

Kerkdiensten

Zondag 20 oktober 9.30 uur dr. Paul Sanders, Den Haag

Collecten: 1. Kerk in Actie Werelddiaconaat: Indonesië 2. Kerk

Extra collecte: de humanitaire ramp in het Midden-Oosten. De SHO, waar ook Kerk in Actie aan meedoet, roept ons op om de miljoenen gedupeerden van het geweld te helpen met overleven. Het is de bekende actie giro 555.

Komende diensten

Zondag 27 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs m.m.v. koor Esperança

Zondag 3 november 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Bij de dienst van 20 oktober

Misschien zijn we lang optimistisch geweest over de toekomst van de wereld. Maar veel mensen zijn dat inmiddels beslist niet meer. Het lijkt niet goed te gaan in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Maar ook in democratieën als de Verenigde Staten staat veel op het spel. Geloven dat alles goed komt lijkt alleen nog te kunnen als je je kop in het zand steekt. Is het wel zo dat het goede uiteindelijk overwint? We lezen tijdens deze dienst Jesaja 37:21-29 en Lucas 22:24-27.

Dr. Paul Sanders

Van de diaconie

De collectes op 20 oktober

De eerste collecte op zondag 20 oktober is voor het Werelddiaconaat in Indonesië: Kerk versterkt positie boeren.

Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we vandaag voor het werk van Kerk in Actie voor kleine boeren en boerinnen op het eiland Zuid-Sumatra.



Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm. Onder druk van de overheid en het bedrijfsleven zijn ze overgestapt op de verbouw van exportgewassen, zoals cacao en suikerriet. Dit heeft de grond uitgeput en bovendien zijn boeren afhankelijk gemaakt van de grillige, vaak lage, wereldmarktprijzen.

Yabima, partner van Kerk in Actie, stimuleert boeren te kiezen voor het

verbouwen van voedselgewassen, waaronder rijst en maïs, voor eigen gebruik en voor verkoop op lokale of regionale markten. Via trainingen leert Yabima groepen van boeren om dit duurzaam te doen: dat is goed voor de grond en goed voor de mensen. Met uw gift in de collecte helpt u boeren in Zuid-Sumatra om met ecologische landbouw voldoende inkomen te verdienen. Van harte aanbevolen.

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk, de Lichtbron.



Dan is er zondag **een extra collecte** voor de Samenwerkende Hulp Organisaties, waaronder Kerk in Actie (giro 555) voor het Midden Oosten. Bij grote humanitaire rampen werken 10 landelijke organisaties samen om de grote nood te lenigen. Geef gul, want miljoenen mensen in het Midden-Oosten zijn dakloos en verkeren in zeer slechte omstandigheden. Deze week is de grote inzameling.

Alle collectes van harte aanbevolen!

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of met de QR-code op de rekeningnummers van de diaconie:

NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. Werelddiaconaat of Midden-Oosten, en voor de kerk op: NL85 RABO 0368 1024 67.

Dank u wel!

Dankdag

Op woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. We komen weer bij elkaar om een feestelijke maaltijd te nuttigen tijdens een korte viering en wordt afgesloten met koffie of thee. De deuren gaan open om 17.45 uur; aanvang is om 18.00 uur. U kunt zich hiervoor vanaf 20 oktober inschrijven op het inschrijfformulier in de hal van de kerk. We vertrouwen weer op een mooie en gezellige bijeenkomst!

Rond half 8 vertonen we vervolgens de film The Biggest Little Farm. Rond half 10 zal de film afgelopen zijn.

U hoeft zich hiervoor niet in te schrijven. Tijdens de film kunt u ook genieten van een drankje en een zoutje.

U kunt er ook voor kiezen alleen naar de film te gaan of alleen de viering bij te wonen. Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.



Koffieochtend

Afgelopen woensdag was er een koffie ochtend van de Diaconie.

We begonnen de ochtend met een presentatie van Ewout Loen, bestuurslid van Voedselbank Westland.

Hij vertelde over de structuur van de Voedselbank. Hoe zij pakketten samenstellen en via welke wegen zij goederen binnenkrijgen.

De pakketten worden 1 keer per week op donderdag uitgedeeld vanuit de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Er zit eten in voor 3 a 4 dagen.

Zij verdelen op dit moment aan circa 175 gezinnen voedselpakketten.

Er was voldoende tijd voor vragen en Ewout gaf de volgende tip mee aan iedereen.

Wees alert op signalen om je heen. Als je denkt dat iemand hulp kan gebruiken maak hem/haar attent op de buurt informatie punten van Vitis welzijn. Zij kunnen iemand aanmelden bij de Voedselbank, maar ook verder helpen. Kijken waar ze kunnen helpen bij de ontstane problemen.

Daarna was er genoeg tijd om na te praten en bij te praten onder het genot iets lekkers.

Dit was weer goed verzorgd door onze koster Kees.

Hartelijke groet van de Diaconie/ZWO, Ellen Ouwehand

Uit de gemeente

Vorige week vrijdag is mw. Rita de Kraa-Koetsier gevallen. Ze heeft daarbij haar rechterpols gebroken. Die zit nu in het gips. Eind volgende week zal Rita aan haar pols geopereerd worden. We leven mee met Rita en bidden om de steunende nabijheid van God en mensen nu het gewone leven ongewoon onhandig is geworden. *MZ*

Agenda

Dinsdag 29 oktober 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

Avond over 'Veilige kerk'

Voelen we ons vrij in de omgang met elkaar? Durven mensen hun mening te geven en gevoelens te uiten? Hoe herkennen we grensoverschrijdend gedrag? Jantien Fröhling, voorzitter van het college voor visitatie van de classis, gaat donderdag 24 oktober om 20.00 uur in Maasland in op het thema: 'Hoe zijn we een veilige kerk?'. Het is goed om gevoelens van (on)veiligheid bespreekbaar te maken.

De avond vindt plaats in de Oude kerk, Kerkplein 1, Maasland

Inspiratiedag over vluchtelingen

De werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken en de landelijke Remonstrantse instelling Geloof & Samenleving organiseren een de inspiratiedag over het vluchtelingenbeleid op zaterdag 26 oktober in de Johanneskerk in Amersfoort.

Op deze Inspiratiedag wordt ruimte gemaakt voor de wereld omgekeerd van het meest strenge asielbeleid naar het meest humane asielbeleid ooit. Omdat de organisatoren ten diepste geloven dat zij geroepen zijn om zich in te zetten voor vluchtelingen en asielzoekers. Deelname is gratis, giften zijn hartelijk welkom (zie QR-code op de website).

Aanmelden kan via www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2024

Adres: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort.



Optreden Timzingt

Zaterdagavond 2 november komt Timzingt naar Wieringen.

Tim verzorgt cabaret met een knipoog en brengt zijn boodschap luchtig, maar zet ons wel een spiegel voor.

Iedereen is van harte welkom voor deze cabaretavond in de Pleinkerk.

TIMZINGT

LIEDJES CABARET & KLEINKUNST



Op zaterdag 2 november 2024 om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) is er in de Hervormde kerk, Plein 9 in Wieringen een optreden van "Timzingt".

De toegang tot dit concert is gratis.

"Timzingt" maakt (liedjes)cabaret en kleinkunst. Hij schrijft, componeert en voert uit voor een select gezelschap tot grote (theater)zalen met honderden mensen. Tim begeleidt zichzelf op piano, gitaar en ukelele en wordt soms bijgestaan door andere muzikanten.

"Timzingt" 5 minuten op maat geschreven liedjes tot avondvullende programma's. Een optreden van "Timzingt" is een wervelende mix van muziek en kleinkunst: hilarische en mooie liedjes, raak en scherp cabaret, eerlijke en tedere poëzie. Ontroerend goed cabaret.

"Timzingt" en speelt over (bijna) alles wat leven heet. In het bijzonder over thema's als:

- geloof en kerk (want opgegroeid op de biblebelt);
- onderwijs en opvoeding (want zelf ook parttime docent);
- liefde en relaties (want doet verwoede pogingen liefhebbende echtgenoot te zijn);
- arm en rijk (want is ambassadeur van Tear);
- persoonlijkheidsontwikkeling (want nog niet uitontwikkeld).

Het cabaret van "Timzingt" is gericht op (jong)volwassenen (vanaf ongeveer 17 jaar en ouder).

"Timzingt" is ambassadeur van Tear. Daarnaast is Timzingt afgestudeerd filosoof en fysicus, docent, amateurtheoloog, echtgenoot en vader van vier kinderen.

Hij speelde eerder op podia van de EO, EO-Eva, Leids Cabaret Festival, CPS, CNV, Edukans, Tear, Impact, Prisma, Nederlands Dagblad, Flevo Festival, Marriage Course en op heel veel ander plekken. Daarnaast schrijft Tim columns voor onder andere de EO-Visie.

Eerder maakte hij deel uit van cabaretgroep "Voorwaar" waarmee hij negen jaar door het land trok.

De toegang is gratis.

Na afloop van het concert is er een collecte voor de onkosten.

Bid om vrede

Een gebed van Huub Oosterhuis uit de bundel 'Bid om vrede'.

God, op uw mildheid en uw liefde zijn wij aangewezen.

Alles hebben wij te verwachten niet van onszelf, maar alleen van U.

Maak het goed met ons en wees niet karig met uw genade.

Schenk ons uw eigen levenskracht, uw zoon Jezus Christus,

genade en trouw meer dan wij kunnen denken,

vandaag en alle dagen dat wij leven.

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.