

### **Kerkdiensten**

**Zondag 21 juli 9.30 uur** ds. Marjan Zebregs  
Collecten: 1. De Zonnebloem, Kwintsheul 2. Kerk

**Zondag 28 juli 9.30 uur** drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn  
Collecten: 1. Stichting Avavieren 2. Kerk

### **Bij de dienst van 21 juli**

In deze zomertijd wil ik u laten delen in diverse (muzikale) tradities. Als eerste is op 21 juli de Keltische spiritualiteit van de oecumenische geloofsgemeenschap van het Schotse Iona aan de beurt. Veel 'Iona'-liederen hebben een plaats gevonden in ons Liedboek. Ook in De Lichtbron zingen we soms Iona-liederen, zonder die als zodanig aan te kondigen.

De lezing is uit de brief van Paulus aan de christengemeente in Rome: H14, verzen 1 t/m 14. De titel van H14 is: 'Aanvaard elkaar, zoals Christus u heeft aanvaard'. Graag tot ziens (direct of via het scherm) in deze eredienst!

*Ds. Marjan Zebregs*

### **Van de Diaconie**

**Zondag 21 juli 1e collecte: De Zonnebloem Kwintsheul**



Al 75 jaar draait het bij Zonnebloem om mensen. Dit jaar bestaat de landelijke vereniging 75 jaar!

Iedereen kan voor een ander iets betekenen. Er is altijd een manier die past. De Zonnebloem is een op-en-top vrijwilligersorganisatie en wordt helemaal door vrijwilligers bemenst.

Dat geldt landelijk, regionaal en plaatselijk. De Zonnebloem Kwintsheul brengt mensen bij elkaar en staat voor ze klaar.

### **Er kan zoveel meer dan je denkt...**

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft geen belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten.

Om dat voor elkaar te krijgen, denken we in oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de partners waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om mensen een onvergetelijk moment te bezorgen.

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe oplossingen. De Zonnebloem biedt verspreid over heel Nederland rolstoelauto's te huur aan, of zelfs een uitje met de strandrups over het strand bij Monster. En zorgen we er samen met attractieparken en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.

Help mee en geef in de collecteschaal na afloop van de kerkdienst.

## Zondag 28 juli 1e collecte: Avavieren, aangepast vakantie vieren



Stichting Avavieren maakt vakantie vieren met een handicap of een dagje uit met een beperking voor iedereen mogelijk. Kinderen en volwassenen met een beperking hebben de ruimte en voorzieningen om te genieten van een fijne dag uit of een heerlijke strandvakantie aan de kust van 's-Gravenzande.

Op Strandpark Vlugtenburg hebben wij 9 schitterende zorgbungalows met alle hulpmiddelen die mensen met een beperking nodig hebben, zodat zij kunnen genieten van het strand, de zee en de mooie omgeving in het Westland.

Zo wordt vakantie vieren met een beperking voor iedereen mogelijk.

Geef in de collecte in de mandjes in de kerk of maak je bijdrage over op de rekening van Diaconie/ZWO De Lichtbron, NL90 RABO 0368100049 t.n.v. Avavieren.

### De 2<sup>e</sup> collecte is voor onze kerk De Lichtbron.

Rekeningnummer NL85 RABO 0368102467

Hartelijk dank voor je gave!

### Uit de gemeente

Mevrouw W.C. Van Laren-de Bloois wordt binnenkort 100 jaar. Graag zou ze nog naar de kerk komen, vertelde ze mij, maar dat lukt niet meer. Mevrouw houdt van bezoek - 'hoeft niet lang te zijn' - en ze vroeg mij de groeten te doen aan de bekenden. Of er bekenden zijn weet ik niet, maar het tekent mevrouw Van Laren. Een verjaardagskaart of een bezoekje 'van de kerk' zal zij vast waarderen.

### In memoriam Henk Hiensch

Op 95-jarige leeftijd is overleden Henk Hiensch. Geboren in Veenendaal als zoon van een bakker. Na het overlijden van zijn vader, zijn moeder en zoon (die toen pas 18 was) naar Den Haag verhuisd. Henk kwam te werken bij banketbakkerij Keizer in Scheveningen. Dochter Harmien kreeg al snel een oogje op de knappe verlegen Henk... In 1955 trouwden ze en kregen vijf kinderen.

Zo'n 30 jaar geleden verhuisden Henk en Harmien Hiensch vanuit Den Haag naar Wateringen. Hier sloten zij zich aan bij de gereformeerde kerk aldaar. Wekelijks kwamen zij in De Lichtbron. Door ziekte van Harmien werd de kerkgang op den duur bemoeilijkt.

In 2014 overleed Harmien na vele jaren verzorgd te zijn geweest door Henk. Henk ging toen lange tijd alleen naar de kerk. Op enig moment is Henk opgenomen in verzorgingstehuis Sonnevandck te 's Gravenzande. Daar ging hij ter kerke in De Kreek. Wel is hij lid gebleven van De Lichtbron en kreeg hij bezoek en lieve kaarten van gemeenteleden van De Lichtbron.

Op 12 juli 2024 is Henk Hiensch overleden. Hij is op zeer waardige wijze in de dienst van zondag 14 juli herdacht middels het branden van een kaars en het zingen van het voor hem belangrijke lied: 'De Heer is mijn Herder'.

De begrafenis vindt in besloten kring plaats in zijn geboorteplaats Veenendaal. Daar zullen wij de kaars van De Lichtbron ontsteken. Wij gedenken hem als een geweldige vader, schoonvader, opa en overgrootvader.

*Familie Hiensch*

In aanvulling op het In Memoriam van de familie deel ik hier enkele persoonlijke herinneringen aan de heer Henk Hiensch.

Tijdens mijn eerste bezoek vertelde Henk veel: hoe hij zijn vrouw ontmoet had, over zijn werk, zijn kinderen en hun gezinnen en ook de laatste maanden van het leven van zijn vrouw. Henk liet me zijn hele huis zien. Hij zei ook dat hij de hele dag door luisterde hij naar psalmen en gezangen.

Vanwege zijn gezondheid moest Henk verhuizen naar 's-Gravenzande. Daar begroette hij mij zeer enthousiast. Hij werd emotioneel over het geloof, omdat dat zo belangrijk voor

hem was. Henk praatte liefdevol over andere bewoners. Een zorgmedewerker vertelde spontaan, dat hij zo goed kon danken en bidden. Later kon ik dat uit eigen ervaring beamen.

Een dierbaar gemeentelid is Thuis gekomen.

We wensen de kinderen, kleinkinderen, verdere familie en allen die Hendrikus Cornelis Hiensch zullen missen, Gods liefdevolle nabijheid.

*Ds. Marjan Zebregs*

### **Wij feliciteren**

21 juli mevrouw J.A.de Waard-Hofland

24 juli mevrouw J. den Os-Brobbel

25 juli mevrouw N. van Weerden

26 juli mevrouw W. Sijens-Ouwerling

27 juli mevrouw W.C. van Laren-de Bloois

27 juli de heer Cees van Dreven

3 augustus de heer A. Wijnands

### **Meedenken met de Startdienst**

Op zondagmorgen 15 september is de Startdienst. Het thema van deze dienst is het jaarthema 2024/25 van de Protestantse Kerk: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Kinderkoor 'Thuis' uit Wateringen komt voor ons zingen.

Wie wil meedenken over de invulling van onze Startdienst, bijvoorbeeld welke Bijbellesing of welke liederen? Graag bij mij aanmelden.

### **Zomergroet**

Ook dit jaar vragen we u een kaart te sturen aan of op bezoek te gaan bij mensen voor wie de zomervakantie een stille tijd is, omdat veel activiteiten stilliggen en trouwe bezoekers op vakantie gaan.

Mw. N.J.J. Aarnoutse-Zeeman
Mw. E. van Antwerpen
Dhr. J.H.M. Bakker ( <i>man van Mieke Koningen</i> )
Mw. van den Berg-de Groot
Dhr. Bob Dijk
Mw. T. Gelderblom-van der Plas



### **Liedteksten uit Iona**

*In deze zomer liedteksten uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Iona uit de bundel 'Liederen en gebeden uit Iona'.*

#### ***Ik zing voor God mijn morgenlied***

1. Ik zing voor God mijn morgenlied in eerbied en ontzag, want dwars door diepe duisternis schept Hij een nieuwe dag.
2. Ik zing voor God mijn morgenlied want in de dageraad verrees de Heer en won voorgoed het leven metterdaad.
3. Ik zing voor God mijn morgenlied. Zijn adem voedt mijn stem, verleidt mij niet tot eigen roem. Daarom zing ik voor Hem.
4. Ik zing voor God mijn morgenlied. Alleen mijn zingen kan Hem dienen die er altijd is voor kind, voor vrouw en man.

*Dit lied is een eigentijdse spiritual, ontleend aan een Pinkstermelodie uit de Afrikaans-Amerikaanse folk-traditie, energiek en ontspannen te zingen. (MZ)*

## **Protestantse Kerk**

De Protestantse Kerk had begin 2024 ruim 1,4 miljoen leden. Zo'n 10 jaar geleden waren dat er 2,026 miljoen. Dat is een daling van bijna 30 procent.

De gemiddelde leeftijd van de geregistreerde leden is 53 jaar. De grootste leeftijdsgroep in de kerk is 75-79 jaar. De oudere leden zijn veelal belijdend lid en de jongeren dooplid.

De Protestantse Kerk had begin 2024 1450 gemeenten en 1815 gemeenten (inclusief wijkgemeenten). Ook het aantal gemeenten is de afgelopen 10 jaar afgenomen.

Een kwart van de gemeenten is kleiner dan 300 leden en ruim de helft kleiner dan 600 leden.

Begin 2024 waren er 1390 predikanten werkzaam in gemeenten, waarvan 71 procent man. De gemiddelde leeftijd van een predikant is 55 jaar. Iets meer dan de helft van de gemeentepredikanten is 57 jaar of ouder.

De Protestantse Kerk merkt op dat de krimp goed zichtbaar is, maar dat er tegelijkertijd ook verschillende initiatieven zijn voor vernieuwing, in pioniersplekken, kliederkerken en bestaande gemeenten.

We kunnen somber worden van deze landelijke cijfers over de daling van het aantal leden. Maar liever ben ik verheugd over de leden die er nog steeds wel zijn. In de gesprekken dit voorjaar over 'Waarom ik bij De Lichtbron blijf', hoorde ik veel moois. Laten we dat vasthouden en laten we elkaar vasthouden. Dan doet de gemiddelde leeftijd, of welke statistiek ook, er niet toe. Uiteindelijk telt God en de relatie met Zijn gemeente én de relatie tussen mensen onderling.

*Ds. Marjan Zebregs*

## **Uitnodiging Oecumenische Zomerlunch 2024**

Natuurlijk vergeten we de thuisblijvers niet. Voor het derde jaar nodigen we met name alleengaanden uit, die niet tijdens de zomer op vakantie gaan en terwijl de meeste activiteiten stil liggen.

Samen eten is vanouds in de kerk (en elders) een goede manier van verbinding. We organiseren een lunch op een zaterdag, zodat ook zij die werken en zij die liever 's avonds de deur niet meer uitgaan, erbij kunnen zijn. Alle leeftijden zijn welkom!

De vier deelnemende kerken doen hieraan mee. De lunch is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Het vindt plaats op zaterdag 27 juli op het plein voor de St. Jan de Doper van 12.00-15.00 uur. Bij slecht weer wijken we uit naar de Smidse.

Opgeven kan van 1 juli tot en met 23 juli via het inschrijfformulier achter in de kerk of via ondergetekenden. We moeten het aantal wel beperken tot 60 personen. Daarom is het nodig de datum van inschrijving in te vullen.

Kittie Lubker 0174-296650 of Frans Dieleman 0174-296029

## **Regionaal jongerenkamp 2024**



Op vrijdag 5 juli was het dan zover. 15 jongeren uit drie verschillende kerken verzamelden zich om 16:30 uur bij de Lichtbron in Wieringen. Deze jongeren komen uit Poeldijk, Wieringen en Wieringseveld. Al geruime tijd organiseren we met deze groep activiteiten, één keer in de twee maanden op zaterdagavond. Vorig jaar hadden we een 'proefkamp' in de Smidse in Wieringen. Daar bleven we toen een nachtje slapen. Dit jaar gingen we echt kamperen in Everdingen. Tenten mee, slaapmatten, slaapzakken en natuurlijk de nodige kleding en make-up gingen mee. De jongeren hadden er al gelijk veel zin in. Om 17:00 uur vertrokken we en om 18:45 uur kwam de laatste groep aan op het kampterrein.

Daar kregen we patat en broodjes knakworst. Na het eten was het tijd om de tenten op te zetten en voor iedereen een slaapplek te regelen.

We hebben tijdens het weekend gelasergamed, een QR-code-speurtocht gedaan en lekker gegeten. Met als topper de BBQ. Naast alle gezellige activiteiten was er ook veel ruimte voor vrije tijd. Lekker chillen in de tent of een kopje koffie of thee drinken met de leiding. In de vrijetijd werd er vooral veel getafeltennist.

Voor ons als leiding waren de meest mooie en bijzondere momenten toch wel tijdens de Bijbelstudies op vrijdagavond en zaterdagmiddag. We waren heel erg onder de indruk van de openhartigheid van de jongeren en hun grote geloof. De Bijbellezingen waren uit Kolossenzen en uit het boek Jeremia. De jongeren dachten na over hoe je ondanks de verschillen je toch als christenen een eenheid kan vormen en over Gods plan met de wereld, maar ook hoe Zijn plan vorm krijgt in je persoonlijk leven. Op zondagochtend hielden we onze eigen kerkdienst op het kampterrein. Alles wat er in de bijbelstudies gezegd werd kwam in de overdenking terug. We zongen met elkaar en kwamen tot de ontdekking dat een van de leiders bijzonder mooi kan zingen en we baden met elkaar, waarbij er ook ruimte was voor een open gebed. Bijzonder hoe twee jongeren ook de moed vonden om voor de gehele groep te bidden.

Als leiding en als jongeren kunnen we dit weekend in een woord omschrijven:

Dankbaar. Wij zijn dankbaar voor alle mensen die een donatie hebben gedaan en een bijdrage hebben geleverd aan dit kamp, voor deze mooie groep jongeren, voor de open gesprekken, voor de gezelligheid onderling, voor de leuke spelletjes en voor het contact met de leiding. Maar bovenal zijn we God dankbaar dat Hij ons dit weekend met elkaar schonk en dat wij Zijn aanwezigheid mochten ervaren.

Een vriendelijke groet vanuit Boei 90, Protestantse gemeente De Lichtbron, Hervormde gemeente Poeldijk, Hervormde gemeente Wieringen en Protestantse gemeente Honselersdijk.



<b>L I M O E R</b> UITVAARTBEGELEIDING		
<i>Geef de mensen die je lief hebt het afscheid van hun leven</i>		
De Maroc 31 2291 JX Wieringen	info@limoer.nl www.limoer.nl	Ducky Schreiber
<b>06 - 12 47 74 96</b>		

### Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, [scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl)
- Website: [www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)
- Kopij graag inleveren in Word: donderdag vóór 12.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com)