

Kerkdiensten

Zondag 4 augustus 9.30 uur mw. Jillian Barrett-Tolk, Den Haag
Collecten: 1. Kerk in Actie: zending Syrië 2. Kerk

Zondag 11 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
Collecten: 1. Kerk in Actie: Pakistan 2. Kerk

Bij de dienst van 4 augustus

Een sublieme ervaring met Jezus

Vandaag wil ik jullie meenemen in mijn ontdekkingstocht naar de rust en het zachte juk waar Jezus van getuigt, zo mooi opgetekend in het Mattheus-evangelie....en het gaat als volgt...

Ik heb vele oude boeken gelezen en stripboeken bekeken...net als de zanger van *Coldplay*, een van mijn favoriete bands. Over de legendes en de mythes Van Achilles en zijn goud. Van Heracles en zijn gaven De controle van Spiderman. En Batman met zijn vuisten.

Laat één ding duidelijk zijn, ik zie mezelf duidelijk niet op die lijst staan, u wel...? Ook de Bijbel is voorbijgekomen en dit zeer oude en wijze boek is wel blijven hangen. Dit boek was net even anders dan alle andere boeken die ik ooit eerder had gelezen. En komende zondag wil ik jullie een stukje meenemen in deze geloofsbelevens en kijken wat het ook voor jullie kan betekenen, zodat we allemaal weer een stukje verder op reis kunnen gaan met dit woord zoals het ons gegeven is. Tot zondag!

Jillian Barrett-Tolk

Bij de dienst van 11 augustus

Themadienst Huub Oosterhuis

In deze eredienst zingen we allemaal bekende liederen van Huub Oosterhuis. We lezen psalm 139 in de 'hertaling' van Huub Oosterhuis. De gebeden zijn uit het boek 'Bid om vrede' van Huub Oosterhuis.

De evangelielezing is Marcus 7: 24 t/m 30. Dit is een verhaal van Jezus die verlangt naar rust en het verhaal van een niet-joodse vrouw die bij Jezus om genezing van haar kind vraagt en in eerste instantie wordt afgewezen.

Zowel het verlangen naar rust als het afgewezen worden, zijn ook in het hier en nu actueel. Maar gelukkig is ook Jezus die heil brengt, actueel. Als we ons er maar voor open kunnen stellen.

Ds. Marjan Zebregs



zondag 4 augustus
Collecte Zending

Kerk als plek van hoop en herstel in Syrië

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan helft dreigt honger. De oorlog in Syrië, die al dan 13 jaar voortduurt, heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Begin februari 2023 werd Syrië getroffen door zware aardbevingen die duizenden mensen het leven heeft gekost. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.



de
meer

Geef aan de collecte voor de kerk van Syrië. Hartelijk dank!

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkensyrie

2^e collecte is voor onze kerk De Lichtbron.

Zondag 11 augustus
1e Collecte Zomerzending

Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof



In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Zij horen vaak bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat het geloof inhoudt.

OTS (het Open Theologisch Seminarie), partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. Deze bijbelschool biedt trainingen waar christenen meer leren over de

Bijbel en ontdekken hoe ze zich staande kunnen houden in de samenleving. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Kerk in Actie steunt via haar programma Zending kerken en christenen in de minderheid, zoals de christenen in Pakistan. Doe je mee?

2^e collecte is voor onze kerk De Lichtbron.

Help je weer mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Uit de gemeente

Op 27 juli 2024 is mw. Alida (Alie) van der Windt-Huisman overleden in de leeftijd van 90 jaar.

Boven de kaart staat: 'Steeds verder gleeed zij bij ons vandaan ... onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder'.

De Dankdienst voor Alie haar leven is op zaterdag 3 augustus om 13.00 uur in De Lichtbron met aansluitend de crematie in familiekring.

We leven mee met zoon Pieter en zijn vrouw Regina en hun gezin.

In de volgende Nieuwsbrief volgt het In Memoriam. (MZ)

Wij feliciteren

4 augustus mevrouw M. Valk-van der Wal
5 augustus mevrouw M.I. Boutkan-Eisberg
9 augustus de heer M.J. Vermeer
10 augustus mevrouws M.J. de Lange-Mol
11 augustus mevrouw A.L. Boutkan-Kolenbrander
17 augustus de heer P. Moerman

Terugblik op de themadienst Iona

In deze eredienst van 21 juli zongen we liederen uit Iona, die ook in het Nieuwe Liedboek zijn opgenomen, zoals lied 701 'Zij zit als een vogel' en lied 738 'Kom zing het lied van Eva'. Als gebed om de heilige Geest hebben we gebeden:

'Laat uw Woord ons voeden, God, als een gezond ontbijt,
heilzaam voor ons lichaam en onze ziel,
voor ons verstand, ons geloof, ons vertrouwen. Amen.'

Na de Schriftlezing bad de voorganger: 'Laat uw Woord in ons leven, trouwe God' en de gemeente vervolgde met: 'Dag aan dag, nacht na nacht, in ons denken, in ons doen, in ons spreken, in ons geloven'.

De leden van de wereldwijde oecumenische *Iona Community* houden zich aan vijf leefregels.

1. Bijbellezing en dagelijks gebed voor elkaar én voor het grotere verband van de kerk
2. Delen van en verantwoording afleggen over de besteding van je geld
3. Verantwoording afleggen van en spreken over de besteding van je tijd
4. Werken aan vrede en gerechtigheid; individueel en gemeenschappelijk
5. Elkaar regelmatig ontmoeten in kleine groepen.

Ds. Marjan Zebregs

Even een herinnering.

Vanwege de vakantiemaanden is er in de Smidse op **woensdag 21 augustus** weer een koffie/theeochtend van 10 -12 uur voor alle senioren.

Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid naar de Smidse komt. Maar als dit problematisch is, meld dit dan even, dan zorgen wij voor een oplossing.

Met vriendelijke groet,

Dames van het coördinatieteam Alice Tel. 06-16898339 Joke Tel. 0174-292928

Terugblik zomerlunch

De Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV) organiseerde zaterdag 27 juli op het plein van de Sint Jan een zomerlunch. Met veel mensen zaten we heerlijk buiten onder de bomen om te genieten van elkaar en van de heerlijke lunch die werd geserveerd door een



grote groep vrijwilligers. De lunch werd muzikaal omlijst door een liedjeszanger met gitaar. De maaltijd die bestond uit broodjes, salades, rauwkost en diverse sapjes werd afgesloten met koffie, thee en eigengemaakte zomertaart. Dank voor alle gezelligheid, alle lekkers en

voor de organisatie. Aan activiteit die voor herhaling vatbaar is.



Klap van vreugde, o volken

In deze zomer liedteksten uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Iona uit de bundel 'Liederen en gebeden uit Iona'.

1. Klap van vreugde, o volken – Amen halleluja!
Juich van blijdschap, o mensen – Amen halleluja!
Hoog en heilig is Hij – Amen halleluja!
die de aarde regeert – Amen halleluja!

2. God beheerst alle naties – Amen halleluja!
God is Heer van de schepping – Amen halleluja!
God belooft ons dit land – Amen halleluja!
omdat Hij van ons houdt – Amen halleluja!

3. Onder juichende klanken – Amen halleluja!
bij geschal van trompetten – Amen halleluja!
voer Hij omhoog – Amen halleluja!
en troont boven ons uit – Amen halleluja!

4. Prijs de Heer met een loflied – Amen halleluja!
en verblijd Hem met psalmen – Amen halleluja!
God regeert het heelal – Amen halleluja!
Alles ligt in zijn hand – Amen halleluja!

5. Zij die heersen op aarde – Amen halleluja!
zijn aan Hem onderworpen – Amen halleluja!
onze maker is Hij – Amen halleluja!
Onze eeuwige Heer – Amen halleluja!

Psalm 47 is bewerkt en op muziek gezet door John Bell, die heel veel Iona liederen heeft geschreven. De Nederlandse tekst is van Elly Zuiderveld-Nieman. Deze versie is onderdeel van het psalmenproject 'Psalms of patience, protest and praise' (psalmen van geduld, protest en aanbidding). Dit project wil passende muziek maken bij de zo verschillende gevoelens en ervaringen, die in de psalmen worden verwoord.

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

