

Kerkdiensten

Zondag 4 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Streekverband De Tien: Girls Empowerment Foundation 2. Kerk in Actie
Werelddiaconaat: Bangladesh

Komende diensten

Zondag 11 februari 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn
Zondag 18 februari 9.30 uur dhr. Paul Koster, Den Haag

Bij de dienst van 4 februari

Op deze zondag Werelddiaconaat vieren we het Heilig Avondmaal.
In deze dienst van Woord en Sacrament staat een Bijbelfiguur centraal: de vrouw uit Sunem. We horen hoe zij de profeet Elisa tegemoet treedt, onverwacht een zoon krijgt, hoe deze zoon sterft en hoe Elisa de jongen uit de dood opwekt (II Koningen 4: 14 t/m 37). Uit het evangelie naar Marcus lezen we H1, verzen 29 t/m 34a.
Ds. Marjan Zebregs

Van de diaconie

Op zondag 4 februari is de eerste collecte bestemd voor de projecten van De Tien. Vandaag aandacht voor Girls Empowerment Foundation. Dat gaat over meisjes, onderwijs en huisvesting. Hier volgt een stukje van GEF.



Meisjes hebben de toekomst! Zij kunnen de bouwstenen van het land zijn. Wanneer ze een goede (beroeps)opleiding afronden zijn ze in staat hun eigen welvaart te creëren en daarmee de vooruitzichten en toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.

Onderwijs biedt de meeste mogelijkheden. Goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van het verleden, heden en de toekomst. Ze leren wat de mogelijkheden in het leven zijn. En daarmee leren ze bewuste keuzes te maken.

Huisvesting: een veilig huis is waar iedereen behoefte aan heeft. Voor velen een vanzelfsprekendheid. Voor de meisjes die wij steunen niet. Wij bieden de zekerheid van een veilige plek waar altijd een bed klaarstaat, waar eten is en waar ze met liefde worden ontvangen.

De tweede collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat van de PKN, en gaat over **Bangladesh**: beter bestand tegen klimaatverandering.

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.



Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren boeren hoe ze gewassen op hekwerken boven de grond, of op dijkjes kunnen

verbouwen, zodat deze bij hoog water of overstromingen niet weggroten. Of om gewassen te verbouwen op een bed van waterplanten, zodat het gewas meestijgt met opkomend water.

Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In Bangladesh en veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we vandaag voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering.

Doet u weer mee? Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of op de rekeningnummers van de diaconie:

NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. De Tien of Bangladesh.

Van harte aanbevolen!

Inzameling Voedselbank Westland

Namens de Diaconie en de voedselbank Westland bedankt voor het inzamelen van een mooie hoeveelheid producten. We hebben met elkaar 9 dozen gevuld.

De extra inzameling, via Kerk in Actie, is vooral dankzij u een groot succes geworden.

Uit de gemeente

Mevrouw Alie van der Wal (De Ark) heeft afgelopen maandag een geslaagde operatie ondergaan. Na één nacht mocht zij gelukkig alweer naar huis. Daar danken we God voor. Alie is een (schoon)zus van Bart en Adri van der Wal. Zij viert vaak de kerkdiensten met ons mee via de livestream. Een kaartje zal ze zeker waarderen!

Op 31 januari 2024 is ons gemeentelid de heer Reijer Jacob Mook vredig overleden. Hij is 95 jaar geworden. De heer Mook is midden vorig jaar uit Rijswijk verhuisd naar De Ark in Wateringen. We bidden om de steunende nabijheid van God en mensen voor mevrouw Mook, de (schoon)kinderen, de kleinkinderen en andere naasten. Meer informatie volgt via de gemeentemail.

Wij feliciteren

6 februari mevrouw J.E. van Nierop-van der Mark



Bedankje

Lieve mensen,

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de belangstelling na de operatie en herstel van Adri. We kregen een prachtig bloemstuk uit de kerk en daarna nog meer bloemen, kaarten en bezoeken. Het is fijn te ervaren hoe er met elkaar meegeleefd wordt. Een hartelijke groet van Adri en Jan van der Heiden-Hamel

Huispaaskaars

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via koster Kees Schrader een huispaaskaars te bestellen. In de hal van ons kerkgebouw vindt u een intekenlijst met daarop de diverse kaarsen, afmetingen en prijzen.

Wilt u een huispaaskaars via e-mail bestellen dan kunt u Kees e-mailen (kees.schrader@live.nl). Kees stuurt u dan een overzichtje toe met daarop de diverse te bestellen huispaaskaarsen en de bijbehorende prijzen.

Om ervoor te zorgen dat de huispaaskaarsen voor Pasen beschikbaar zijn, is zondag 25 februari 2024 de laatste zondag dat u een huispaaskaars kunt bestellen.

Jubileumtentoonstelling in Hofboerderij

In de maand januari had de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul vanwege haar 50-jarig bestaan een georganiseerd van diverse lokale jubilea. De Lichtbron was er ook bij. In een glazen kast lag het boekje 'Hier gingen ons de voeten voor ...' dat C. van 't Wout schreef ter gelegenheid van 70 jaar Gereformeerde Kerk Wateringen



(1909-1979). Ook lag er een theelepeltje met afbeelding van De Lichtbron en stond er een glas met afbeelding van onze kerk.

Er was een overzichtspaneel van de diverse kerken in Wateringen-Kwintsheul.

Hier zagen we de foto van vijf predikanten van onze kerk, die in de consistorie hangt.

Op het overzichtspaneel van jubilea van ondernemers hing een krantenartikel met als kop '20 jaar Cees de Maa' met de heropening van zijn dierenspecialzaak; toch ook een beetje De Lichtbron ...

In je overgave

In de tijd van Epifanie teksten van ds. Hans Bouma uit zijn boek 'Woorden van vriendschap'.

Een voorwaarde voor vriendschap is dat je jezelf echt laat kennen. Dat kan op verschillende manieren en iedere vriendschap die eruit voortkomt heeft haar eigen kwaliteit.

Wel heel treffend geef je blijk van jezelf, wanneer je het milieu van het eigenbelang verlaat en je, innerlijk bewogen, beziel, dienstbaar maakt aan iemand of iets anders. In altruïsme zeg je veel, zeer veel over jezelf. Toon je in je overgave aan die ander of aan dat andere niet je meest menselijke gezicht? Altruïsme verheldert je, siert je, er valt een verrassend licht op je. Zoals egoïsme je verduistert, misvormt, isoleert. Wie alleen maar opgaat in zichzelf wordt onvindbaar.

Wietske en Gabriëlle. Ze leerden elkaar kennen als vrijwilligers in een verzorgingstehuis. Twee vrouwen, die hoogbejaarde, vaak gebrekkige en eenzame mensen het gevoel gaven dat ze er toch nog bij hoorden. Twee vrouwen die hun hart lieten zien. Gaandeweg, in de praktijk van hun altruïsme, werden ze vriendinnen. Hoeveel hadden ze gemeen met elkaar. Zoals ook Chris en Remco veel met elkaar gemeen hadden. Beiden actief voor Amnesty International. En Johan, Ida, Sandra en Cees. Iedere woensdag samen aan het werk voor Natuurmonumenten.

Enzovoort. Mensen met een gedeeld engagement, een gedeelde inspiratie. Mensen die zich duidelijk verwant voelden, geestverwant. Zomaar werden ze vrienden, vriendinnen van elkaar.

Vakantie in zorgvakantiehôtel Rooseveltpaviljoen



De Diaconie heeft informatie ontvangen over een **vakantieweek in het Rooseveltpaviljoen 2024**

georganiseerd door het protestants diaconaal streekcontact Westland.

Deze vakantieweek is bedoeld voor mensen die nog zelfstandig wonen en vanwege hun leeftijd en/of gezondheid niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Het Rooseveltpaviljoen heeft alle voorzieningen om de gasten goed te kunnen verzorgen.

Dit is een vakantieweek waar aandacht

en persoonlijke zorg aan de gasten centraal staat. Hiervoor zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers die zich op alle mogelijke manieren voor de gasten inzet.

De vakantieweek is dit jaar van 27 april (Koningsdag) tot 4 mei 2024, en zal plaatsvinden in de bosrijke omgeving op het mooie Nieuw Hydepark in Doorn waar het Rooseveltpaviljoen is gevestigd.

Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven, mail dan naar diaconie@protestantekerk-delichtbron.nl of vraag het aan een van de diakenen: Peter, Lia of Franny. Wacht niet te lang, want de inschrijving sluit op maandag 26 februari. Daarna is het wachten tot u antwoord krijgt of u mee mag of dat u op de reservelijst staat. Wij, als voorbereidingscommissie, zijn al druk bezig om er weer een fantastische week van te maken!

Zaterdag 3 februari van 11.00-13.00 uur breien en repareren

In de Oude Kerk (Kerkplein 1) in Maasland. Neem je (restjes) wol, breipennen, patronen en te repareren truien mee. Of neem je (klein-)kind mee en leer het breien. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën, dus repareren is een mooie bijdrage aan het milieu. Voor meer informatie: groenekerk@pg-maasland.nl | https://pg-maasland.nl/groene_kerk/

Maandag 19 februari 20.00 uur 'Lessen uit de natuur'

In 's-Gravenzande in de Dorpskerk (Langestraat 34) geeft bioloog Willem Beekman een lezing over zijn boek: 'Openbaar geheim'. Willem Beekman is voormalig directeur van de Hortus Botanicus in Amsterdam, schrijver en verteller.



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.