

Kerkdienst

Zondag 28 april 9.30 uur pastor Nabor Langstraat, Rijswijk
Collecten: 1. Het Carma inloophuis Naaldwijk 2. Kerk

Komende dienst

Zondag 5 mei 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten

Bij de dienst van 28 april

Deze zondag mogen we twee verhalen horen. We horen over Elisa die God aanroept. En als een wonder splitst het water zich in tweeën. Jezus zegt in het evangelie, dat als we iets aan Hem vragen, dat dit zal gebeuren.

Dat klinkt mooi. Maar hoe werken die woorden in onze tijd door? In een wereld waar de woorden van oorlog en geweld soms sterk klinken! In ons eigen leven waar woorden van verdriet en lijden soms sterk aanwezig zijn!

Heeft Gods Woord nog steeds diezelfde zeggingskracht als toen? En hoe kunnen we die Woorden van God in onze tijd begrijpen? Daar gaan we samen over nadenken.

Pastor Nabor Langstraat

Bij de dienst van 5 mei

In deze eredienst staat natuurlijk God centraal, maar ook Cees de Maa.

Onze organist viert dan, dat hij maar liefst 65 jaar organist in De Lichtbron is; een uniek jubileum van een unieke man.

Cees bespeelt uiteraard zelf het orgel.

Omdat het voor Cees fijn is, het jubileum te vieren precies 65 jaar na zijn eerste keer organist zijn, hebben we in de kerkenraad besloten die datum voor het jubileum aan te houden. Dat betekent, dat ik helaas dan niet de voorganger ben, omdat ik begin 2023 al had toegezegd in Schipluiden voorganger te zijn. Maar Cees is hier het belangrijkste.

Van harte feliciteer ik Cees met zijn 65 jarig jubileum als organist!

Natuurlijk wil ik ook Cees zijn vrouw Joke, die Cees ook als organist zo liefdevol ondersteunt, van harte feliciteren met dit mooie jubileum.

Gelukkig kan ik de eredienst later meevieren.

Cees houdt van het lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn'.

Cees en Joke, ik ben dankbaar, dat jullie voelen, dat God met je meegaat. Geniet van (het vooruitzicht van) het '65 jaar organist' jubileum!

In de volgende Nieuwsbrief leest u meer over deze bijzondere eredienst, waar ds. Carel van der Meij voorganger is.

Ds. Marjan Zebregs

Van de Diaconie

1^e Collecte, het Carma inloophuis Naaldwijk.

Carma in beeld

Als je kanker krijgt, verandert je wereld en verandert je toekomstbeeld. De ziekte heeft niet alleen invloed op je lichaam, maar ook emotioneel en sociaal zijn de ziekte en de behandeling vaak ingrijpend. Carma biedt een luisterend oor, lotgenotencontact, informatie en ontspannende of creatieve activiteiten.

Omgaan met kanker. Je hoeft het niet alleen te doen.

Carma is een fijne, huiselijke plek voor iedereen die te maken heeft met de ziekte kanker. Wij bieden ondersteuning aan iedereen die kanker heeft (gehad), hun familie, vrienden, naasten en nabestaanden. Een luisterend oor, ontspannende en creatieve activiteiten, ondersteuningsconsulent, contact met mensen die weten wat kanker met je doet en informatie, dat vind je bij Carma. Je bent onvoorwaardelijk welkom vanaf het moment dat je de diagnose hoort tot ver na afronding van de medische behandeling. Kijk voor het uitgebreid aanbod bij Carma inloophuis Naaldwijk - [Agenda](#). We zien je graag bij Carma!

Doet u mee? U kunt uw gave geven in de mandjes in de kerk of overmaken op het bekende rekeningnummer van Diaconie/ZWO De Lichtbron o.v.v. Carma inloophuis. De 2^e collecte is voor onze kerk De Lichtbron. Hartelijk dank.

Westland 4 Gambia

Afgelopen zondag en in de vorige nieuwsbrief ontving u informatie over het werk en de achtergrond van Westland 4 Gambia. Om de kinderen weer te laten lachen organiseert deze stichting op 2^e Pinksterdag fiets- en wandeltochten om hun werk te sponsoren. Hierbij een stukje van de site Westland4Gambia.nl:



20 mei 2024 (2e Pinksterdag)

Westland Pinkster Classic

Dit jaar zijn wij uitgekozen als goede doel van Stichting Westland Helpt Afrika en dus medeorganisator van de Westland Pinkster Classic, welke bestaat uit diverse fiets- en wandeltochten.

Fantastische mooie fietstochten van 10, 25, 45 en 100 km.

Voor de liefhebbers voor het eerst dit jaar ook twee wandeltochten van 7 en 10 km.

Ben je een echte wandelfanaat?

Deze laatste tocht kan verlengd worden naar 15 km.

De start- en finish locatie is weer op het gezellige Havenplein in Naaldwijk bij de Slimmerick.

Tussen **9.00 en 13.00 uur** kan vanaf het Havenplein in Naaldwijk gestart worden.

Het belooft een waar sportief spektakel te worden!

Met onderweg vanzelfsprekend een "bakkie met een appelpuntje" en na afloop kunnen de benen onder het genot van een heerlijk biertje gestrekt worden op het terras van de Slimmerick.

U kunt zich ook inschrijven voor de fiets- of wandeltocht op deze site op de homepagina onder het kopje "Activiteiten".

Doe jij dit jaar examen van de middelbare school?

Het zou fijn zijn als jij of een van je ouders dit via [onderstaand mailadres](#) laat weten.

De gemeenteleden van de Lichtbron wensen je bij deze al heel veel succes met de voorbereidingen en zouden je graag feliciteren als je bent geslaagd.

Vanuit de Diaconie/ZWO, Ellen Ouwehand

Diaconie@protestankerk-delichtbron.nl

Bericht van overlijden

De Lichtbron ontving bericht van het overlijden van Bert Bunschoten op 24 april 2024 in de leeftijd van 74 jaar. Boven de kaart staat: 'Liefde houdt niet op waar het leven eindigt' en dan volgt: 'Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat wij onverwacht afscheid hebben moeten nemen van onze lieve vader en opa'. We wensen iedereen, die Bert zal missen, de liefde van God en mensen.

Walk the talk

Op maandagavond 22 april heeft de oecumenische wandelgroep weer een mooie wandeling gemaakt en goed gepraat en geluisterd.

Het thema was 'discriminatie'. Marjolein de Korte-van Marrewijk had een aantal gespreksvragen bedacht, zoals:

- Wat komt er in ons op als we denken aan discriminatie in de Bijbel?
- Wat weten we van slaven in de Bijbel?
- Hoe vinden we dat we in Nederland omgaan met discriminatie?
- Wat doen we als iemand op straat scheldt met een ziekte?
- Hoe zou discriminatie er over tien jaar uitzien in Nederland?
- Zal er dan meer of minder discriminatie zijn?

Bijna alle wandelaars vreesden, dat er over tien jaar meer discriminatie zal zijn. Ik ben benieuwd hoe de lezer van de Nieuwsbrief dat inschat.

Als achtergrondinformatie gaf Marjolein ons onderstaande tekst mee.

Het woord 'slaaf' heeft in het oude Israël een andere betekenis dat wij er nu aan geven in het Westen in de 21^e eeuw. Het stelen en verhandelen van mensen om geld aan ze te verdienen, was in Israël verboden (Exodus 21:16), terwijl dat bij omringende volken heel gebruikelijk was. Als er in het Oude Testament over slaven gesproken wordt, gaat het over 'schuldenaars'. Over mensen, die bij iemand een schuld hebben uitstaan, die ze niet kunnen betalen en die ze dan met arbeid afkopen.

De volgende 'Walk the talk' is op maandagavond 1 juli 20 uur bij De Lichtbron.



Uitdeelavond stichting Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul

Op woensdagavond 24 april was de jaarlijkse uitdeelavond van de 'Goede doelen' kringloop van vier kerken in Wateringen en Kwintsheul: de Sint Andreas parochie, de Sint Elisabeth parochie, de Hervormde gemeente en De Lichtbron.

De Kringloopwinkel telt ruim 30 vrijwilligers, waaronder ook van onze kerk. Onze diaken Pieter Sekeris is secretaris van de Kringloopwinkel.

Elk van de vier kerken en de vrijwilligers kiezen goede doelen uit om de netto opbrengst van de Kringloopwinkel onder te verdelen.

Op 24 april werd maar liefst 40.500 euro verdeeld over 21 goede doelen.

De Lichtbron had als goede doelen gekozen: 'Stichting Exodus', 'Stichting Dorcas Naaldwijk' en 'Stichting hulp Hongarije en Oekraïne'.

Een kleine selectie uit de overige goede doelen: 'Primary School Bahati Kenia', 'Transportmiddel kindertehuis Albanië', 'Stichting De Vriend Voorburg' en 'Zorg Tuinderij Wateringen'.

Op de foto ziet u dankbare vertegenwoordigers van de gekozen goede doelen.

Sinds de oprichting van deze Kringloopwinkel bijna 30 jaar geleden, is ongeveer 500.000 euro aan goede doelen uitgekeerd.



Hoop voor de wereld?

Uit het boek 'Opgestaan, meditatie rond het paasevangelie' (2017) van de Raad van Kerken, deel ik in deze Paastijd (delen van) meditatie met u.

Deze week van Christien Smalbrugge-Hack, Protestantse Kerk in Nederland.

In de jaren zestig schreef de Duitse theoloog Jürgen Moltmann zijn 'Theologie van de hoop'. Dit was een tijd van emancipatie, opstandigheid, vernieuwing en verandering.

Hoewel de woorden nog vaak vanaf de kansels klinken in de trits van 'geloof, hoop en liefde', lijken die hoopvolle verwachtingen bij hoorders verdwenen.

Wij leven met berichten over onbegrijpelijk veel ellende; de lijst wordt steeds langer. Wie kan er nu nog hopen op het goede leven met een goede toekomst, zelfs voor de hele wereld?



L I M O E R		
UITVAARTBEGELEIDING		
Geef de mensen die je lief hebt het afscheid van hun leven		
De Maroc 31 2291 JX Wateringen	info@limoer.nl www.limoer.nl	 Ducky Schreiber
06 - 12 47 74 96		

Individueel kan het nog hier en daar. Sporters, die zich warm lopen voor de Olympische Spelen. Jonge dj's, musici of schrijvers, die vol verlangen op weg zijn naar de bühne, naar applaus en een sterrencarrière. Daar zijn nog idealen en de moed om 'ervoor te gaan'. De midden en oudere generatie is cynischer geworden. Hoop? Hoop op een minder wrede, met vernietiging van natuur en cultuur bedreigde wereld?

Hoop op een stabiele wereldvrede? Hoop op niet te veel vluchtelingen en emigranten? Hoop op goede zorgverlening als ons lichaam en onze geest met de jaren opstandiger worden? In kranten en op televisie lijkt onze hoop geen grond te krijgen.

Het doorgegeven wonder van de opstanding, zal onze menselijke geschiedenis bevestigen. Het zal een proces blijken te zijn op weg naar toekomst: toekomst van een werkelijk Vrederijk. Niet de menselijke geschiedenis en de wetenschap zullen bepalen of de opstanding in ons wereldbeeld past, maar ons doorgegeven verhaal van de opstanding bepaalt ons beeld van de menselijke geschiedenis, die Gods geschiedenis zal blijken te zijn. Dus toch hoop? In Godsnaam: ja.

Het verhaal van de opstanding van Christus mag gevierd worden als teken en verwijzing naar een niet te analyseren God, die onze geschiedenis gebruikt op weg naar Zijn Rijk van Vrede. Want Hij is groter dan ons verstand, 'groter dan ons hart' en groter dan ons ongelooft.

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.