

Kerkdiensten

Vrijdag 29 maart 19.30 uur ds. Marjan Zebregs en Ria Jongerius. [Goede Vrijdag](#)

Zondag 31 maart 9.30 uur ds. Bettelies Westerbeek, Den Haag. Eerste Paasdag
Collecten: : 1. PKN Missionair: Kliederkerk 2. Jeugdwerk

Komende diensten

Zondag 7 april 9.30 uur pastor Jacqueline Bakker, Voorburg

Zondag 14 april 9.30 uur ds. René Schreuder, Alphen aan den Rijn

Bij de dienst van Goede Vrijdag

In deze kerkdienst horen we het lijdensverhaal van Jezus uit het Matteüs-evangelie, verteld vanuit het perspectief van de vrouw van Pilatus.

Ds. Neeltje Reijnders van de Oude Kerk in Naaldwijk heeft deze interpretatie geschreven.

Het verhaal van de vrouw van Pilatus wordt afgewisseld met samenzang.

Ds. Marjan Zebregs

Symbolische bloemschikking

7^e zondag – PASEN

'Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was ...'
(Johannes 20:1)

Een nieuw begin

Johannes opent zijn evangelie met 'In het begin was het Woord ...' Het is een variatie op het eerste bijbelvers. Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: 'Vroeg op de eerste dag van de week ...' Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open.

Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

Schikking: De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.



Van de diaconie

**kerk
in actie**

1^e Collecte Werelddiaconaat Pasen

Kansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust.

Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk,

kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden

kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. De jongeren komen uit de

armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De

meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren

opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met

gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en

een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze

deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten

met een erkend diploma. Met je gift in de collecte steun je het programma

Werelddiaconaat van Kerk in Actie en help je kansarme jongeren in Colombia op weg

naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst.

Graag uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk of op het

rekeningnummer van de diaconie NL90 RABO 0368 100 49 o.v.v. jongeren Colombia.

Voor de kerk op rekeningnummer NL85 RABO 0368 1024 67

Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Uit de gemeente

Op zaterdag 23 maart leek het levenseinde van mevrouw Janny Koningen nabij.

Maandagmorgen 25 maart kreeg ik van dochter Mieke een app: 'Het is nog niet de tijd om heen te gaan voor mijn moeder. Er is een wonder gebeurd.'

We zijn God dankbaar voor dit wonder en wensen Janny en allen die haar lief zijn:

'Vrede en alle goeds'.

Ds. Marjan Zebregs

Lieve dank

Toen ik op zondagmorgen 10 maart voorganger was in De Lichtbron, had ik geen enkele aanwijzing, dat precies een week later, zondag 17 maart, mijn moeder zou overlijden. Nu is mijn overheersende gevoel: 'Het is goed zo'.

Rolf en ik willen u hartelijk bedanken voor de contacten met mijn moeder in haar 'Wateringse tijd'.

Ook willen we u bedanken voor uw aanwezigheid bij het afscheid in de Waterheul of bij de Dankdienst in Valkenburg ZH met aansluitende begrafenis. Heel hartelijk dank voor de geschreven en gesproken woorden, bloemen, kaarten, Palmpasestok en anderszins.

Bij mijn intrede in De Lichtbron heeft u beloofd uw predikant te dragen. Dat ervaren we nu heel sterk. Lieve dank!

Marjan en Rolf



Wij feliciteren

1 april de heer L. van Zanten

Pasen – het geweld voorbij



Een tuin bloeit rond het open graf

Uit lied 978

Na al de schilderijen rond het thema 'geweld' voelde ik sterk de behoefte om een schilderij van hoop, van nieuw leven te maken. De zwarte speren van het geweld zijn niet geheel verdwenen, maar ze hebben een nieuwe functie gekregen, dragers van groen. Als homage aan al die mensen die lijden onder geweld, opdat ze de hoop niet zullen verliezen. En als aanmoediging voor ons, om door te gaan met ons streven naar rechtvaardigheid en vrede. Gewoon omdat het anders niet kan. JH

Alleen verder met God

Na het overlijden van Teunie moest ik verder en wat is dat moeilijk en wat kun je dan teleurgesteld worden door mensen die naast je staan en 'niet thuis' geven als je ze nodig hebt. Wat mij het meeste goed heeft gedaan is dat ik in november weer in de kerk op het Westerhonk kwam en hoorde van de mensen: 'Fijn Wim dat je er weer bent'. Gelukkig zijn die er ook in onze kerk, want dat heb je nodig.

Wat doet het GOED als je op de televisie een lied hoort 'DWARS DOOR ALLE TRANEN HEEN'. Dat was zo mooi en het geeft me weer moed om verder te gaan zonder Teunie. Verder wil ik iedereen goede paasdagen wensen.

Wim Neeleman

Opgewekt

Pesach, Joods Pasen, is het feest dat God het volk Israël heeft bevrijd uit de slavernij van Egypte. Met Pasen vieren we dat God zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood: de opstanding van Jezus Christus.

Het woord 'opstanding' horen we weinig in vergelijking met 'opstand' en 'opstandig'. Het woord 'opgewekt' horen we vaak in de betekenis van: vrolijk, blij, geanimeerd, goedgehumeurd, levenslustig, monter, opgeruimd of in een goede stemming. Op internet las ik bij 'opwekking' over energieopwekking, opwekking van een geboorte en aanwijzing hoe muziek te spelen. Maar ik las geen verwijzing naar opwekking uit de dood.

Pasen in zijn christelijke betekenis krijgt steeds minder aandacht in de maatschappij. De aanduiding 'Pasen' wordt vaak vervangen door algemene termen als 'voorjaar' en 'feest' of de themakleur geel.

Het toeleven naar Pasen met paaseieren en paashazen begint in de winkels al na Oud en Nieuw. Veel langer dan onze Veertigdagentijd.

Wat zou het mooi zijn, als wij de ware betekenis van Pasen opgewekt kunnen uitdragen! Zodat Pasen voor iedereen een feest kan zijn van het nieuwe begin en van het hoopvolle perspectief, dat er na ellende verlossing komt.

Hoe ons persoonlijk leven ook verloopt. Wat er ook in de wereld gebeurt.

Hoe onbegrijpelijk ook.

Laten we opgewekt blijven, denkend aan de beginregel van een Paaslied: 'Zolang wij ademen, scheidt Gij in ons de kracht' (Sytze de Vries).

Ik wens u goede 'Drie dagen van Pasen' en een gezegende Paastijd! (MZ)

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

