

Kerkdiensten

Zondag 5 mei 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten
Collecten: 1. Kerk in Actie Noodhulp: Oekraïne 2. Kerk

Donderdag 9 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Hemelsvaartdag. Gezamenlijke dienst van de Pleinkerk en De Lichtbron in De Lichtbron.

Collecte: Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld

Komende diensten

Zondag 12 mei 9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten

Zondag 19 mei 11.00 uur Oecumenische Pinksterviering in het Hofpark 'Pinksteren in het Park'

Bij de dienst van 5 mei

In deze dienst zal voorgaan ds. Carel van der Meij uit Voorschoten. De lezingen zijn uit Jesaja 45: 15-19 en Johannes 15: 9-17.

In deze dienst staat natuurlijk God centraal, maar ook Cees de Maa. Onze organist viert dan dat hij 65 jaar organist in De Lichtbron is, een uniek jubileum van een unieke man. Cees bespeelt zondag zelf het orgel.

Bij de dienst van Hemelvaartsdag (9 mei)

Hemelvaartsdag vieren we traditiegetrouw samen met de Pleinkerk. Dit jaar ben ik de voorganger. Diakenen en ouderlingen komen uit beide kerken.

Het thema van de dienst is: 'Loslaten'.

De lezingen zijn: Ezechiël 1: 1, 3 t/m 5a en 1:26 t/m 2:2a en Handelingen 1: 1 t/m 14. Het Bijbelboek 'De handelingen van de apostelen' heeft als ondertitel: 'Het tweede boek van Lucas' en is een direct vervolg op het Lucas-evangelie.

Ds. Marjan Zebregs

Van de Diaconie

Zondag 5 mei 1^e Collecte Noodhulp

**kerk
in actie**

Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontworpen infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten.



Met je gift in de collecte steun je het programma Noodhulp van Kerk in Actie en help je inwoners en ontheemden in Oekraïne om de oorlog te overleven. Van harte aanbevolen.

Geef in de collecte in de kerk in de mandjes of maak je bijdrage over op het bekende rekeningnummer van de Diaconie /ZWO o.v.v. Noodhulp mei.

Lees meer op kerkinactie.nl/oekraïne

2^e collecte is voor onze kerk De Lichtbron.

Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Donderdag Hemelvaartsdag 9 mei

In Wateringen bevindt zich een schitterende zorgtuinderij genaamd Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld. In de Zorgtuinderij bevindt zich een ontmoetingscentrum met als extra 'agrarische' activiteiten. Zo kunnen bezoekers meehelpen in de tuin met schoffelen onkruid wieden en groente telen of de een lunch bereiden met ingrediënten uit de eigen tuin. De bezoekers van de zorgtuinderij zijn meestal ouderen, maar soms ook jongere mensen die vergeetachtig zijn, moeite hebben met de dingen van alledag of het begrijpen van anderen. Ook personen met lichamelijk beperkingen of voor wie het gemis van contacten een probleem is, kunnen terecht bij het ontmoetingscentrum.

Openingsdagen:

De Zorgtuinderij is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Er zijn twee huiskamers, waar gemiddeld 10 bezoekers per huiskamer per dag zijn.

Collecte in deze dienst voor

Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld

Heulweg 34a

2291 BZ Wateringen

0174 - 741 990

Graag uw gift in de mandjes in de kerk of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van

Diaconie/ZWO De Lichtbron, NL90

RABO 0368 1000 49

Doet u mee? Hartelijk dank voor uw gift.



Gespreksgroep dinsdagmorgen 7 mei 10.00 uur

Deze keer spreken we over een tekst uit een Bijbels dagboek over een vers uit de brief aan de Hebreëen: 'Laat de moed niet zakken, want als je de Here trouw blijft, krijg je een grote beloning' (Hebr. 10:35). Ook spreken we over een Dagboektekst over een vers uit het Matteüs-evangelie: 'Als twee van jullie het hier op aarde eens zijn over iets wat je de hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor je doen' (Matteüs 18:19).

We beginnen de gespreksgroep met delen wat ons persoonlijk raakt, gevolgd door gebed. We sluiten rond 11.15 uur af met een liedtekst uit de categorie 'Trouw': lied 790 'Hoog als de hemel de liefde'.

Nieuwe leden welkom! Stuur mij een berichtje, dan zend ik u de Dagboekteksten door.
(MZ)



L I M O E R		
UITVAARTBEGELEIDING		
Geef de mensen die je lief hebt het afscheid van hun leven		
De Maroc 31 2291 JX Wateringen	info@limoer.nl www.limoer.nl	 Ducky Schreiber
06 - 12 47 74 96		

Uit de gemeente

Op 26 april 2024 sprak de burgemeester van de gemeente Westland tot Ria Jongerius-van Holst: 'Op basis van uw vrijwillige inzet en verdiensten kunnen we spreken van een bijzondere vrouw met een hart van goud! U bent een sociaal en maatschappelijk betrokken persoon en zet zich onverminderd en met veel empathie in voor de samenleving en de mensen om u heen.'

Ria is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar buitengewone inzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder als secretaris bij de recent opgeheven stichting Eva Demaya Nederland.

Over Ria haar werk in onze kerk sprak burgemeester Bouke Arends: 'U doet ook veel vrijwilligerswerk voor de protestantse gemeente De Lichtbron. U bent daar al meerdere periodes actief als pastoraal-ouderling. U verzorgt mede de pastorale zorg binnen de gemeente, u bezoekt ouderen en/of gemeenteleden die extra zorg of aandacht nodig hebben en u bent de vervanger van diverse functies binnen uw gemeenschap.'

Als protestantse gemeente De Lichtbron feliciteren we Ria van harte met deze zo welverdiende Koninklijke Onderscheiding. We zijn dankbaar voor het vele werk, dat Ria al decennialang zo trouw en liefdevol in onze kerk verricht.

Ds. Marjan Zebregs



En ook vanuit de gemeente:

Afgelopen woensdagavond is tijdens de wijkavond die bij Ria en Henk thuis was, haar namens de kerk (ons allen) felicitaties en bloemen aangeboden.

Een welverdiende erkenning voor veel jaren inzet voor mooi vrijwilligerswerk. Gefeliciteerd Ria en nogmaals dank hiervoor.

Afscheid van Roeland ten Dam, kerkelijk werker Pleinkerk

Samen met Gesina Joziase is Roeland ten Dam vanaf begin 2022 werkzaam als jeugd- en missionair werker in de Pleinkerk. Roeland heeft besloten om op 1 mei afscheid te nemen van dit mooie werk om op zoek te gaan naar een passende woning voor zijn gezin op een plaats waar wonen goedkoper is. Ongetwijfeld zal Roeland zijn vele talenten daar goed kunnen inzetten.

Ik dank Roeland voor het goede collegiale contact en ik wens hem, zijn vrouw Hester en hun beide dochters: 'Vrede en alle goeds!'

Ds. Marjan Zebregs



Als u dit bericht leest, hebben wij de één na laatste middag, nl.30 april, van vóór de vakantiemaanden weer achter de rug. Op deze soosmiddag hebben we een BINGO gedaan en dat is altijd weer leuk!

Dan hebben we op 14 mei nog een gewone soosmiddag en op dinsdag 28 mei is er een boottocht waarvoor iedereen zich kon opgeven. Deze boottocht wordt georganiseerd door de Westlandse PCOB. Hierbij schepen wij in om 10.30 uur in Maassluis en gaan dan varen naar de Tweede Maasvlakte.

Om 15.00 uur zijn we weer terug.

We drinken om 11.00 uur koffie met appeltaart op de boot en hebben later ook een lunch. Alle deelnemers rijden of zelf met de auto of rijden met iemand mee.

Er is een programmaatje gemaakt betreffende wie rijdt en wie rijdt mee enz, enz.

Na deze dinsdag op 28 mei is er vakantie van de soos voor de maanden juni, juli en augustus.

In de vakantie organiseren we in de Smidse op de woensdagen 17 juli en 21 augustus van 10-12 uur nog een koffieochtend.

Deze koffieochtenden zijn voor alle senioren. U hoeft nergens lid van te zijn!

Met vriendelijke groet,

Namens het PCOB bestuur en het coördinatieteam

Joke van der Lelij, tel. 0174-292928

Enthousiaste deelnemers gezocht voor de musical De Toren van Babel

Een oeroud verhaal uit de bijbel is nog steeds actueel. Daarom hebben een aantal enthousiaste mensen van de Protestantse Gemeente Rijswijk en Voorburg het idee opgepakt om de toren van Babel als basis te nemen om een nieuwe musical te schrijven en uit te voeren. Het script is nu klaar en er wordt gewerkt aan het componeren van muziek en liederen. In oktober tot en met februari (muv december) starten de wekelijkse repetities (totaal 17 repetities) in respectievelijk de Koningkerk in Voorburg en de Nieuwe Kerk in Rijswijk. De musical is laagdrempelig en is in principe geschikt voor mensen vanaf de middelbare school leeftijd.

Op donderdagavond 30 mei a.s. van 19.30-21.00 uur organiseren wij in de Koningkerk, aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 4, een informatieavond voor enthousiaste deelnemers. Ben je benieuwd of er een rol voor je bij zit? Of wil deelnemen aan het koor? Bespeel je een instrument? Of wil je achter de schermen meewerken? Kom dan vrijblijvend naar de avond! Wij vinden het fijn als je hiervoor per mail je aanmeldt, maar dat is niet verplicht. Mocht je die avond niet kunnen, maar je wilt graag meedoen, stuur een mailtje aan Sjoukje Woudstra kerkmusicalrijswijkvoorburg@gmail.com. Wij zullen dan de informatie per mail toesturen.



Blijven groeien in geloof

Uit het boek 'Opgestaan, meditatie rond het paasevangelie' (2017) van de Raad van Kerken, deel ik in deze Paastijd (delen van) meditatie met u.

Deze week van Arjen Bultsma, van de Rooms-Katholieke Kerk, geïnspireerd door Johannes 20:1-9. (MZ)

We ontmoeten Maria Magdalena, die vóór alle anderen naar het graf gaat, maar ziet dat de afsluitende steen is weggerold. Zij meent aanvankelijk, dat het een teken is van lijkroof.

Wanneer ze haar verhaal gedaan heeft bij Petrus en de andere leerling – de traditie leert ons dat het om Johannes zelf gaat – snellen ze naar het graf. Petrus en Johannes gaan het graf binnen en treffen het keurig opgeruimd aan. Opnieuw een teken, maar waarvan? Niet van lijkroof, want dat verloopt vast niet zo ordelijk. Ook niet zoals bij Lazarus. Die moest nog bevrijd worden van zijn zwachtels, toen hij terug onder de levenden kwam. Net als wij nu, moeten Maria Magdalena, Petrus en Johannes het doen met de tekenen, die zij krijgen en om duiding vragen.



Johannes komt als eerste tot geloof. Johannes verbond de zichtbare tekenen met wat hij van Jezus' woorden en daden wist en Johannes verbond dat met zijn liefde voor de Heer.

Voor ons zal dat niet anders zijn. We hebben kennis van hoofd en hart nodig om de tekenen te verstaan.

Om te beginnen moeten we de bereidheid hebben om te zien en ons te verwonderen.

We kunnen en mogen het Paasfeest daarom niet vieren als een feest van louter herinnering aan een uniek gebeuren daar en toen.

We worden ook zelf aangesproken. Als eerste om zelf het getuigenis te horen en er met hart en hoofd kennis

van te nemen. Maar vervolgens om elkaar en anderen dit getuigenis te gunnen en toe te vertrouwen als een boodschap die nu realiteit is, die nu actueel is.

Zodat we leren verstaan en waarderen, dat overal waar liefde is, overal waar het leven het wint van de dood, overal waar onrecht plaats maakt voor het goede – al is het maar in het kleinste – dat dit allemaal tekenen zijn, zoals die weggerolde steen en die opgerolde kleden.

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via niewsbriefdelichtbron@gmail.com.

