

### **Kerkdiensten**

**Zondag 5 januari 9.30 uur** ds. Bettelies Westerbeek, Den Haag  
Collecten: 1. PKN Jonge generaties 2. Kerk

### **Komende diensten**

Zondag 12 januari 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn  
Zondag 19 januari 11.00 uur Oecumenische viering in de St. Jan de Doper door gezamenlijke pastores. De Lichtbron is gesloten.

### **Van de diaconie**

#### **PKN Jonge generaties**

Op 5 januari is de eerste collecte bestemd voor de landelijke inzameling voor jonge generaties. Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen mee vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal.

## **Interactieve bijbelspellen voor jongeren**

Ieder jaar spelen honderden jeugdgroepen de spannende, interactieve spellen Sirkelslag, PaasChallenge en KerstChallenge van de Protestantse Kerk. Een bijbelverhaal staat altijd centraal, waardoor kinderen op een speelse en ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag gaan. Voor kerken een mooie kans om jongeren door het jaar heen bij de Bijbel te betrekken.

**Hartelijk dank voor je gift!**



Zo gaan de jongeren op een speelse en ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen kerk, De Lichtbron.



Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift Diaconie/ZWO.  
Gebruik de Camera App op je telefoon  
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxu>

## **Inzameling Voedselbank Westland**

Van 5 tot 12 januari is de Kerk in Actie actieweek: Samen tegen Armoede. Ook wij doen mee met de inzameling voor de voedselbank op **12 januari**. Vanuit de Ontmoetingskerk in Naaldwijk worden wekelijks zo'n 600 monden gevoed van mensen die zijn overgeleverd aan de barmhartigheid.

Wat kunt u dan geven aan de voedselbank? Naast het boodschappenlijstje met houdbare producten, zijn ook schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen welkom.

Daarnaast zijn er ook plaatselijk mogelijkheden om -in geval van nood- producten op te halen. Afgelopen jaar heeft de hervormde gemeente bij de Pleinkerk een voedselkastje geplaatst. U kunt daarin zetten wat u over heeft, of van nemen wat u te kort komt. Ook bij de diaconie van De Lichtbron kan men in geval van broodnood terecht voor een cheque bij de supermarkt om een paar dagen vooruit te kunnen.



### **Uit de gemeente**

Onze predikant Marjan Zebregs is na een geslaagde operatie op 24 december weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Zij werkt thuis verder aan haar herstel en meldt dat het uitstekend met haar gaat.

Verder denken we aan allen die vanwege hun gezondheid niet in staat zijn of waren om de diensten bij te wonen. Wij hopen dat u zich verbonden mag blijven voelen met de gemeente en de diensten kan volgen via de kerkomroep. Laten we als gemeente omzien naar elkaar met aandacht en liefde.

### **Bedankje namens Marjan Zebregs**

Hartelijk dank voor alle goede wensen voor de kerstdagen, het nieuwe jaar en mijn gezondheid. Ook dank voor de bloemen van de kerk en de gebeden op kerstmorgen. Dat alles voelt heel goed.

*Ria Jongerius*

### **Hartelijk dank**

Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemengroet bij het prachtige boeket dat ik op 2 december van de gemeente mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn verjaardag. We hebben ervan genoten! Hartelijke groet,

*Leny Leo*

### **Wij feliciteren**

7 januari mevrouw C.C. Hartog-van Driel

### **In memoriam Cees de Maa**

Cees was een nakomertje in een gezin van acht en werd tijdens de oorlog geboren op 22 januari 1944. Omdat moeder ziek achterbleef in het ziekenhuis en vader vaak ondergedoken was, werd Cees door tantes en zussen verzorgd. Het was een moeilijke start. Als kind was Cees vaak in de polder te vinden en genoot hij van konijnen, vogels en vissen. School was niet aan hem besteed. Cees was 13 jaar toen hij het orgelspelen ontdekte. Hij werd door de heren Van 't Wout en Nieuwenhuizen klaargestoomd voor het kerkorgel en ging in Delft op les bij Jan van de Berg. Op 15-jarige leeftijd speelde hij voor het eerst in een kerkdienst en zondag 1 december jl. was dat voor het laatst. Bij het verlaten van de kerk speelde Cees *Alle Menschen werden Brüder*, een favoriet muziekstuk van hem. Gelukkig mochten wij op 5 mei zijn 65-jarig jubileum vieren.

Dat Cees indruk gemaakt heeft met zijn orgelspel behoeft geen uitleg. Je kon op het voorplein van de kerk al horen dat Cees achter het orgel zat. Ook speelde hij in de gevangenis en dirigeerde bij zangkoren. Hij ontving er verschillende prijzen voor en een koninklijk onderscheiding. Er zijn echter ook herinneringen dat Cees weleens uit zijn bed gebeld moest worden. Dan zat hij met een kater achter het orgel en bij een gewonnen wedstrijd van Feijenoord speelde hij dan gerust *Hand in hand kameraden*. Zoals dominee Marjan in de dienst voorafgaande aan de uitvaart memoreerde in haar preek, was Cees iemand van geen woorden maar daden! Organist Cor Verbree, speelde daarna in de geest van Cees *You Never Walk Alone*. Kippenvel.

Cees trouwde met Adri Boutkan op 25-08-1967 en samen kregen ze twee dochters: Esther en Mirjam. Na een feestelijke Koninginnedag in 1993 werden Cees en Adri aangereden op de rotonde bij de molen, waarbij Adri overleed. Wat een verdriet! Later ontmoette Cees zijn huidige vrouw Joke. Met haar gezin genoot hij van het leven, ondanks zijn fragiele gezondheid. De laatste jaren waren niet makkelijk.

Bij zijn - drukbezochte - uitvaart werd natuurlijk zijn favoriete lied gezongen: *Ga met God en hij zal met je zijn*. Cees was daarvan overtuigd en klaar om te gaan. Wat zullen wij zijn orgelspel missen. *Een mooie melodie aan herinneringen* is wat ons rest.  
*Adri van der Wal-de Maa*

## Agenda

Dinsdag 14 januari 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron

## Contactgegevens voor pastorale zorg

In verband met het ziekteverlof van ds. Marjan Zebregs vindt u hieronder de namen en gegevens van de mensen die u mag benaderen voor pastorale zorg.

Ook horen wij graag als er sprake is van ziekte of ziekenhuisopname. U mag contact opnemen met de wijkouderlingen of met de scriba van De Lichtbron.

Wijk A en B : Ed v.d. Schoor tel. 06-51199528

Wijk C en D : Ria Jongerius tel. 06-47460600

Wijk E en F : Willy Mieremet tel. 06-24271103

Scriba : scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

## Boeken uit de pastorie

Van mijn vroegere wijkpredikant ds. Ton van der Hoeven, heb ik heel veel en heel diverse (theologische) boeken geërfd. Omdat ik maar een klein deel van de boeken mee wil nemen naar Voorburg, nodig ik gemeenteleden uit om op zaterdag 4 januari tussen 14 en 16 uur te komen kijken of zij boeken willen hebben.

Hoe meer boeken jullie meenemen, des te beter het is. Ik wil boeken naar het oud papier brengen zo veel mogelijk vermijden. Als je anderen weet die geïnteresseerd zijn, neem ze mee! Zorg zelf voor tassen of dozen om de boeken mee te nemen. Zelf ben ik er uiteraard niet bij, vanwege de recente operatie, maar Rolf doet met plezier voor u open. (MZ)

## Familiekerstfeest 20 december 2024



Wat een fijn Familiekerstfeest mochten we vieren! Ongeveer 220 mensen kwamen naar De Lichtbron om een heel belangrijke Ster, het kindje Jezus, in ons midden te verwelkomen.

We luisterden naar mooie kerstliedjes van kinderkoor Thuis en we hebben de ster gevolgd, door het Hofpark, waar we de herders en Maria en Jozef en het kindje Jezus tegenkwamen, naar de Pleinkerker.



In de Pleinkerk hebben we de Puzzel van Kerst opgelost met poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek, die met zijn goocheltrucs liet zien waar het met kerst werkelijk om draait, namelijk de geboorte van het kindje Jezus, de Vredesvorst en onze Verlosser.

Team Familiekerstfeest (Ellen Ouwehand, Francis Boot, Christine van Hulst, Jim ter Meulen, Gesina Joziase) bedankt alle lieve mensen in De



Lichtbron, de Elisabeth Parochie en de Pleinkerk, zowel voor als achter de schermen, die zich hebben ingezet om het Familiekerstfeest tot een succes te maken!

### **Terugblik op de diensten rondom kerst**

Op kerstavond was er een mooie gezamenlijke dienst in de Pleinkerk met als thema: wees niet bang! Wees niet bang om op weg te gaan, want God gaat met u mee. Laat dat uw kracht zijn! Vertrouw op God, laat uw angst bij Hem, Hij zorgt voor u. Een mooie dienst waarin het koor Inspired mooie liederen ten gehore bracht.

Op Kerstmorgen was er een mooie dienst met als thema hoop. Hoop is een gerichtheid van de geest, van het hart. We mogen erop vertrouwen dat God zijn belofte waarmaakt: ik zal er zijn! Deze belofte geeft ons hoop en kracht!

Zondag na kerst werden we weer bemoedigd met de woorden: hoop en licht. De liefde van God gaat met ons mee en in dat licht mogen wij leven. Wij mogen daarop vertrouwen!

Na de bemoedigende woorden in deze diensten rondom kerst mogen we verder gaan in het licht van God en het vertrouwen dat hij met ons meegaat! Ook het nieuwe jaar 2025 in.

Op nieuwjaarsmorgen hebben we uit de bijbel het scheppingsverhaal gelezen. Daarin was er aandacht voor de 7<sup>e</sup> dag, een rustdag waarin we tijd krijgen om ons met andere zaken bezig te houden, om te zien naar elkaar, ontmoeten en aandacht voor andere dingen.

Namens de kerkenraad wil ik u allen een gezegend en voorspoedig nieuwjaar wensen.  
*Ria Jongerius*

### **Organist gevraagd**

Protestantse kerk De Lichtbron in Wateringen vraagt een organist voor een of twee zondagen per maand. Het orgel is van Vulpen met twee klavieren en pedalen. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Adam Wijnands, tel.nr. 06-542921277, e-mail [adamwijn@planet.nl](mailto:adamwijn@planet.nl)



## Bijbelleesrooster

Wil je elke dag een Bijbeltekst lezen? Volg dan ons jaarlijkse Bijbelleesrooster.

### Bijbelleesrooster

#### Op weg naar de toekomst

Op weg naar de toekomst  
is het maar één ogenblik  
want de tijd staat niet stil  
maar neemt ons mee  
een nieuw jaar binnen

Onze zorgen en verdriet  
vreugde en verwachting  
hoop en verantwoordelijkheid  
worden als vanzelf meegevoerd  
over de drempel van de tijd  
het nieuwe jaar binnen

(overgenomen van [www.gedachten-gedichten.nl](http://www.gedachten-gedichten.nl))



#### Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, [scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl)
- Website: [www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).