

## **Kerkdiensten**

**Zondag 6 oktober 9.30 uur** ds. Marjan Zebregs

Collecten: 1. Kerk in Actie Missionair: :Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede 2. Kerk

## **Komende diensten**

Zondag 13 oktober 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag

Zondag 20 oktober 9.30 uur dr. Paul Sanders, Den Haag

## **Bij de dienst van 6 oktober, Israëlzondag**

Op deze zondag blijven we dicht bij God, die het volk Israël door de woestijn leidt naar een plaats waar het goed voor hen is. Zoals God ook ons nu leidt naar een plaats waar het goed voor ons is. Voor het volk Israël was het soms/vaak verleidelijk om eigen ideeën te volgen in plaats van te luisteren naar Gods stem. Dat geldt nog steeds in het hier en nu. Ook daarom is zowel het Oude/Eerste Testament als het Nieuwe/Tweede Testament blijvend actueel.

Als teken van verbondenheid met het volk Israël, zoals dat verspreid is over de hele wereld, zingen we in deze eredienst alleen psalmen. In de psalmen horen we meestal zowel hoop als wanhoop. Er zijn vele soorten psalmen, zoals klaagpsalmen en lofpsalmen. Van de psalmen zijn diverse interpretaties geschreven. De psalmen hebben diverse melodieën gekregen.

Van harte welkom om te luisteren en zingen en ook om te horen uit het evangelie.

*Ds. Marjan Zebregs*

## **Bij de dienst van 13 oktober**

Thema van de dienst is 'Een hand die je vasthoudt'.

Op zondag 13 oktober mag ik voorgaan in De Lichtbron. Fijn om in jullie midden te zijn. Het bijbelgedeelte waaruit ik preek is Mattheüs 14: 22-32, bekend als 'lopen over het water'.

Ik verbind altijd een bijbelverhaal met een concrete levenssituatie van iemand in onze tijd. Dat maakt het bijbelgedeelte actueel en inzichtelijk en toepasselijk voor ons eigen leven.

Op deze zondag gaat het over ons leven van iedere dag met alle mooie momenten, maar ook met de dingen die pijnlijk zijn. Als je je goed voelt en als je je verlaten voelt, aan jezelf alleen overgeleverd. Niet altijd ben je in staat om je bestaan zelf te dragen. Dan mis je grond onder je voeten. Sterker nog: je kunt een gevoel hebben kopje onder te gaan. Dan heb je behoefte aan iemand die je vasthoudt, een ander mens. En ook Iemand boven je uit. Dan zoek je ernaar iets van God te ervaren.

*Ds. Jan Eerbeek*

## Van de diaconie

**Zondag 6 oktober is het Israëlzondag.** We collecteren dan voor de landelijke inzameling van Kerk in Actie voor verbetering van de situatie tussen Joodse en Palestijnse jongeren.

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie steunt via het programma werelddiaconaat het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten organiseert op middelbare scholen en universiteiten.

Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan met elkaar in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. Met uw gift in de collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat steunt u onder andere jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede.

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk De Lichtbron.

Beide collectes van harte aanbevolen!



## Inzameling Voedselbank Westland

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. We besteden daar onder andere aandacht aan door op **zondag 13 oktober** tussen 10 en 12.30 uur weer voedsel en goederen voor Voedselbank Westland in te zamelen. Ook de Pieter van der Plasschool en de hervormde gemeente doen weer hieraan mee! Zondag 13 oktober kunt u voor de dienst uw bijdrage afgeven. De producten worden verzameld in De Lichtbron, vanwaar ze worden weggebracht naar het inzamelpunt in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Van daaruit worden wekelijks zo'n 600 monden gevoed.



**VOEDSELBANK**

Wat kunt u dan geven aan de voedselbank? Naast het boodschappenlijstje met houdbare producten, zijn ook

schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen welkom.

U kunt hierbij denken aan de volgende producten:

Rijst, Mie, Macaroni, Spaghetti, Pastasauzen, Meel, Conserven in blik of glas, Muesli, Broodbeleg, Suiker, Zout, Koffie, Thee, Kruidenmix, Siroop, Stroop, Pannenkoekenmix, Frisdrank, Vruchtensap, Ketchup, Instantpoeder, Pinda's, Vloeibare boter, Houdbare melk en vla. Verder Chips, Zoutjes, Koekjes, Chocolade, Wasmiddelen, Schoonmaakmiddelen, Tandpasta, Bad- en doucheartikelen...



## Uit de pastorie

Na onze verhuizing uit de pastorie in Valkenburg ZH, kwamen Rolf en ik vier jaar geleden in de pastorie van De Lichtbron wonen. Het voelde goed om naast de kerk te wonen en zo de gemeente goed te leren kennen.

Na het overlijden van mijn moeder dit voorjaar, groeide bij ons het verlangen om terug te verhuizen naar Voorburg, waar wij van 1987 tot 2015 hebben gewoond. In Voorburg hebben we belijdenis gedaan, zijn onze kinderen geboren en opgegroeid en wonen onze vrienden.

Daarom zijn we ons gaan oriënteren op het kopen van een appartement in Voorburg. In toenemende mate wonen predikanten tegenwoordig buiten de eigen gemeente. Met mijn werk als ambulante predikant eerst in Zoetermeer Zuid en nu in de Bergkerk in Den Haag, heb ik zelf ervaren dat buiten de gemeente wonen geen belemmering vormt om voluit 'eigen' predikant te zijn.

Qua vervoer ben ik flexibel en daarom zullen de activiteiten in De Lichtbron niet onder de verhuizing lijden.

Voor het woonwerk verkeer van Rolf met het openbaar vervoer betekent de verhuizing naar Voorburg een forse vermindering van zijn reistijd.

Begin september heb ik de grote kerkenraad geïnformeerd, dat wij voorlopige overeenstemming hadden over de aankoop van een appartement in Voorburg. Recent hebben wij het koopcontract getekend. We verwachten in januari te verhuizen.

Zowel voor ons als voor de gemeente van De Lichtbron zal het fors wennen zijn. Maar ik vertrouw erop, dat er wezenlijk niets verandert.

*Ds. Marjan Zebregs*

## De dinsdagmorgen gespreksgroep

Op 1 oktober hebben we gesproken over de blinde bedelaar Bartimeüs (Marcus 10: 46-52).

Maar misschien nog belangrijker was de aandacht voor elkaar.

We sloten af met de tekst van Lied 910: 'Soms groet een licht van vreugde'.

- 1. Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donk're regen een mild en klaar seizoen.*
- 2. Goddank, wij overdenken 't geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag.*

De volgende gespreksgroep is op dinsdag 29 oktober om 10 uur.

Dan willen we gebruik maken van materiaal bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'.



## **Bid om vrede**

*In de komende weken leest u hier gebeden uit de bundel 'Bid om vrede' van Huub Oosterhuis.*

God

zoals een vader opkomt voor zijn zoon,  
zoals een man het opneemt voor zijn vriend,  
zo doet Gij ook, en meer, zo gaan wij U ter harte,  
en geen mens die U weerhouden kan om onze God te zijn.  
Wij rekenen op U en aan uw Naam vertrouwen wij ons toe,  
waarheid te groot voor onze woorden,  
ruimte en tijd van leven tot in eeuwigheid.

## **Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie**

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, [scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl)
- Website: [www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Uw kopij graag inleveren in Word:

donderdag vóór 12.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).

