

Kerkdienst

Zondag 7 april 9.30 uur pastor Jacqueline Bakker, Voorburg.

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Westland 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 14 april 9.30 uur ds. René Schreuder, Alphen aan den Rijn

Zondag 21 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal

Bij de dienst van 7 april

Beloken Pasen, twijfel?!

Deze zondag gaat het Paasverhaal verder. We komen Thomas tegen. Thomas die niet goed weet wat hij moet geloven. Is Jezus echt opgestaan uit de dood? Kan dat dan? Hij twijfelt. Wat is dat eigenlijk; twijfelen? Thomas heeft vragen. Dat is het voordeel van twijfelen. Dan heb je vragen. Dan kun je meer te weten komen. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid. Dat wekt belangstelling op. Thomas wil Jezus eerst zelf zien, met zijn eigen ogen, voordat hij kan geloven wat er over Jezus wordt verteld.

Hebben wij zelf ook wel eens twijfels? En wat doen we dan? Geven we iets of iemand het voordeel van de twijfel? Of zeggen we: bij twijfel niet doen? We gaan erover in gesprek met elkaar.

Pastor Jacqueline Bakker

Van de diaconie

Zondag collecteren we voor Vluchtelingenwerk Westland. Vluchtelingenwerk begeleidt nieuwkomers van binnenkomst tot zelfstandigheid. Hieronder vallen ook zaken als inburgering en het vinden van werk en woonruimte met bijvoorbeeld een taalcoach en een arbeidscoach. Indien nodig kan een statushouder ook terugvallen op Vluchtelingenwerk voor begeleiding bij ingewikkelde procedures of voor advies.

Naast deze reguliere dienstverlening zijn er ook extra activiteiten voor bijvoorbeeld kinderen. Een paar voorbeelden daarvan zijn Time4You -zelfvertrouwen voor vluchtelingkinderen- en Samenspel -creatief voor kinderen.

Of samen met Nederlandse jongeren activiteiten organiseren met WUYM! -project Wake Up Your Mind met jongeren die maatschappelijke dienstplicht vervullen. Kortom: er is veel te doen en er zijn veel vrijwilligers nodig voor dit werk. Wil je meer hierover weten, kijk dan op vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen. Doen!



Wat wij doen

Naar schatting zijn er wereldwijd 100 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.



De tweede collecte is voor onze kerk De Lichtbron. Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of stort uw bijdrage op rekeningnummer NL90 RABO 0368 1000 49 van de Diaconie/ZWO o.v.v. Vluchtelingenwerk, en NL85 RABO 0368 1024 67 t.n.v. Protestantse Gemeente Wateringen/Kwintsheul/Wateringseveld.

Beide collectes van harte bij u aanbevolen!

Wij feliciteren

10 april de heer A. van Nierop

11 april mevrouw T.S.P. Looije-Bruning

In Memoriam

Maartje Samelina Zebregs-Stalenburg

Krimpen aan de Lek, 4 mei 1927 Den Haag, 17 maart 2024

Op de leeftijd van 96 jaar is op 17 maart van ons heengegaan, Maartje Samelina Zebregs-Stalenburg. Maartje groeide samen met haar zes zussen voornamelijk op in Rotterdam. Op 7 mei 1952 trouwde Maartje met haar echtgenoot Jan Willem Zebregs. Jan Willem Zebregs overleed op 26 november 2019. Ze zijn 67 jaar getrouwd geweest. In 1961 verhuisden Maartje en Jan naar Deventer. Hier bouwden ze hun leven samen op. Ze waren beide sociale mensen en maakten dan ook snel nieuwe vrienden in Deventer. Samen met hun dochters Helma en Marjan, speelden ze vaak spelletjes en keken op hun eerste televisie naar Pipo de Clown en Swiebertje. Het geluk en de toekomst van hun dochters vond Maartje altijd erg belangrijk. Zo kregen ze de mogelijkheden om beide te gaan studeren en zich ten volle te ontwikkelen. Maartje hield ervan om oma te zijn en bracht graag tijd door met haar kinderen en kleinkinderen. Dit was ook zichtbaar in haar huis. Waar in elke kamer wel een mooie fotocollage hing van haar kinderen en kleinkinderen. Helma, Marjan, Rolf, Phillipa, Steve, Hannah, Henry, Machteld, Patrick, Reinout en Charlie gaan hun moeder en oma dan ook erg missen, maar weten ook dat moeder en oma aan het einde van haar leven kon zeggen, dat ze een goed leven heeft gehad en dat ze naar haar Vader in de hemel mocht gaan.

Na Deventer verhuisden Jan en Maartje naar Voorburg en daarna naar Valkenburg ZH. Op beide plaatsen maakten ze weer snel vrienden en ze hadden het in beide plaatsen erg naar hun zin en vonden het fijn om dicht bij hun dochter Marjan te wonen. Ongeveer een jaar na het overlijden van haar man, verhuisde Maartje met Marjan en Rolf mee naar Wateringen.

Tijdens de Dankdienst voor haar leven, die gehouden werd op 22 maart in de kerk 'De Goede Herder' te Valkenburg ZH, stonden we stil bij het leven van Maartje en bij het gedicht over de tijd uit Prediker 3. De dankbaarheid, die ze aan het einde van haar leven ervaarde, kwam tijdens de overdenking sterk naar voren. Maar ook de tijden samen gaan met God, als het leven niet makkelijk was. Zeker op het einde van haar leven en na het verlies van haar echtgenoot ervaarde Maartje dit ook. Op de rouwkaart staat een schilderij gemaakt door Maartje genaamd: "De hand van God." De hand van God was ook zichtbaar in het leven van Maartje, door alle tijden heen. We hebben Maartje in vertrouwen in Gods hand mogen loslaten.

Mevr. Gesina Joziasse-van der Plas
Hervormde gemeente Wateringen

Gespreksgroep dinsdagmorgen

Op 9 april om 10 uur spreken we met elkaar in De Lichtbron over twee teksten uit een Bijbels Dagboek.

Uit het Oude Testament: Psalm 119 de verzen 81-96 en vooral vers 94 'Ik ben uw eigendom, bevrijd mij, ik verlang naar uw opdrachten'.

Uit het Nieuwe Testament: Openbaring 3:14-22 en vooral vers 20 'Luister, ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen!'

Van harte welkom om mee te doen. Als u wilt, kan ik u de korte meditaties bij deze teksten geven. (MZ)

Elkaar ontmoeten.

April 2024.

Zoals elk jaar organiseren wij een middag/avond om elkaar te ontmoeten.

Dit jaar hebben wij als gespreksonderwerp: **"Waarom blijf ik...."**

Achtergrond van deze vraag is Johannes 6:67, waarin Jezus aan zijn volgelingen de vraag stelt:

"Willen jullie soms ook weggaan?"

Het is een vraag met ruimte in zich. Geen krampachtige poging het tij te keren, maar een open vraag.

Een uitnodiging die ook nu relevant is om over na te denken en met elkaar over door te spreken.

Wat beweegt ons om bij de kerk te blijven? Voor een ieder is dat anders.

Aantal vragen zouden kunnen zijn:

- Hoe ben je bij de kerk gekomen?
- Heb je er weleens over nagedacht om de kerk te verlaten?
- Herken je het, dat blijven bij de kerk ook een keuze is?
- Heb je elkaar nodig om te geloven?

Aantal uitspraken:

- De gemeente kan je zien als familie, je kiest elkaar niet uit, maar je bent aan elkaar gegeven.
- Het is lang niet altijd relaxed in de kerk: het samen gemeente zijn is soms best een opgave.
- De ervaringen die ik als kind had en die mij raakten, gaan mijn leven lang met mij mee: aan die God kon en wilde ik me toevertrouwen.

Wij willen u/jullie graag ontmoeten op één van de volgende data:

Woensdag 24 april van 15.00-17.00 uur Locatie in de Lichtbron.

We willen afsluiten met soep en een broodje.

Donderdag 25 april van 18.00-20.30 uur Locatie bij Ed van der Schoor en Coralien van der Ploeg. Tijdens de maaltijd willen we met elkaar over het onderwerp in gesprek gaan.

Woensdag 1 mei van 18.00-20.30 uur Locatie bij Ria en Henk Jongerius.

Tijdens de maaltijd willen we met elkaar over het onderwerp in gesprek gaan.

Mocht u vervoer nodig hebben wilt u ons dat dan laten weten, dan zorgen wij daarvoor.

U kunt zich aanmelden bij:

Ed van der Schoor tel 06-51199528

Ria Jongerius tel 06-47460600 mail: mm@bouwbedrijfjongerius.nl

Willy Mieremet tel 06-24271103 mail w.mieremet@caiway.net

Graag tot ziens.

Ed, Ria en Willy.

Communicatie in relaties

Maandagavond 8 april spreekt Hans Groeneboer, spreker/coach/trainer, in De Lier over het thema 'Communicatie in relaties'. Onze manier van communiceren kan grote gevolgen hebben. Wat kunnen we hierover leren? Wat zegt de Bijbel hierover?

Aanvang 20.00 uur. Gebouw 't Centrum in De Lier, Hoofdstraat 100.

Dementie en bezoekwerk

Dinsdagavond 9 april is in de Dorpskerk in Maasdijk de bijeenkomst 'Dementie en bezoekwerk', waar Annemarie Roding-Schilt spreker is. Zij is geestelijk verzorger en schrijfster van 'De Dementie-vriendelijke kerk' en 'Pastoraat en dementie'.

Aanvang: 19.30 uur. Dorpskerk Maasdijk, Korte Kruisweg 12a.

Die Schöpfung - Joseph Haydn

Muziekuitvoering Excelsior BIJ BARTH in Poeldijk

Vrijdag 19 april brengt de Westlandse Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior Haydns meesterwerk "Die Schöpfung" ten gehore in de Bartholomeuskerk te Poeldijk. De Oostenrijkse componist Joseph Haydn zette het scheppingsverhaal uit de bijbel op muziek, voor het eerst uitgevoerd in 1798.

Het oratorium die Schöpfung kent drie delen voor koor, orkest en de solisten sopraan, tenor en bas. De eerste twee delen behandelen het scheppingsverhaal. Het derde het leven van Adam en Eva in het paradijs.

Het duet waarin Adam en Eva de pracht van de aarde bezingen, behoort tot de hoogtepunten.

De Westlandse Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior brengt Haydns oratorium met solisten: Martha Bosch (sopraan) Leon van Liere (tenor) en Berend Eijkhout (bas) en orkest RBO Sinfonia. Muzikale leiding: Leo den Broeder.

Toegangskarten verkrijgbaar á € 29,50, reserveren via wcoexcelsior.nl, via de QR code en vanaf 19.30 uur aan de deur. Aanvang concert 20.00 uur. Bartholomeuskerk, Voorstraat 109 Poeldijk. Parkeren bij bedrijf Huub van Leeuwen, Poeldijksepad.



De doorstane pijn meedragen

Uit het boek 'Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie' (2017) van de Raad van Kerken, deel ik in deze Paastijd een aantal meditaties met u.

Deze week van Bert Louwerse, geïnspireerd op Marcus 16:8 'Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Ze waren zo erg geschrokken, dat ze tegen niemand iets zeiden.'

Wie zich verdiept in wat kunstenaars weergeven over de opstanding van Christus, komt meestal of heel triomfalistische werken tegen of een tuin met een leeg graf. Soms ook de Opgestane, die Maria in de tuin ontmoet. Maar de Spanjaard Bartolomeo Suardi (1465-1530) komt met een heel interessante kijk op de opgestane Christus. Hij wijkt daarbij sterk af van wat zijn tijdgenoten op doek of paneel schilderden.

Over het nog betraande gelaat van de Opgestane, ligt een vreemde melancholie. Alsof Jezus' innerlijke blik de doorstane pijn nog meedraagt in zijn verrijzenis. Alsof Hij wil zeggen, dat opstaan nog niet zo eenvoudig is. Omdat er zoveel aan vooraf gaat. Op de achtergrond zie je de mast van een schip. Opvallend genoeg lijkt het op een kruis. Soldaten aan de voet van het kruis, in verhouding veel groter dan de torens.

Wat moet je met zo'n opgestane Heer? En beeldt het wel de Opgestane uit? Dat laatste kan niet anders: we zien de wond in zijn zij, de wonden op zijn handen. Misschien sluit het wel aan bij de ervaringen van de eerste christenen. Zoals Marcus, de oudste evangelist, schrijft in H16, vers 8.

De vroege kerk heeft hier verschijningen van Jezus aan toegevoegd.

Ik weet het niet. Angst voor de dood, voor de marteling, die soms aan de dood voorafgaat, verbaasde schrik over de opstanding. Kan dat ook?

Het maakt het voor mij wel authentieker. En het komt dichterbij onze eigen ervaringen. (MZ)



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

