

Kerkdiensten

Zondag 11 februari 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn

Collecten: 1. Kerk in Actie: noodhulp opvang vluchtelingen in Griekenland 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 18 februari 9.30 uur dhr. Paul Koster, Den Haag

Zondag 25 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Tweede zondag Veertigdagentijd

Bij de dienst van 11 februari

Thema: 'Aan de vruchten kent men de boom.'

Deze zondag wordt in het kerkelijk jaar aangeduid als de zesde zondag na Epifanie. Volgens de christelijke traditie wordt Epifanie gevierd op 6 januari, de dag waarop de drie wijzen uit het oosten de pasgeboren Jezus in Bethlehem kwamen aanbidden. In de periode van Epifanie worden Bijbelteksten gelezen, waarin God zich in het handelen van Jezus aan de mensen openbaart. In het evangelie van Marcus wordt Jezus van het begin af aan niet als rabbi, maar als Jezus Christus verkondigd. In deze dienst is er aan de hand van een tekstgedeelte uit Marcus aandacht voor het optreden van Jezus vanuit de gedachte dat men 'aan de vruchten de boom kent.'

Drs. René Schreuder

Van de diaconie

1^e Collecte Noodhulp

Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan



en

Iran na een levensgevaarlijke reis in Griekenland. Daar wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten en blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die vluchtelingen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. Jouw gift is onmisbaar. Geef uw bijdrage in de kerk in de mandjes of door overmaken op het rekening nummer Diaconie/ZWO De Lichtbron NL90 RABO 0368100049. Van harte aanbevolen. Lees meer op kerkinactie.nl/griekenland

De 2^e collecte is voor onze kerk. Protestantsekerk De Lichtbron NL85 RABO 0368102467

Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Paasgroetenactie: Zondag 11 en 18 februari 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus' opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 11 en 18 februari



kunt u een kaart schrijven in de kerk. Als u de een kaart thuis wil schrijven is dat ook goed. U kunt hem zondag mee naar huis nemen en de andere week weer meebrengen naar de kerk.

Er zit ook een kaart bij, die de gedetineerde zelf kan versturen. Hier moet een postzegel op. U mag er zelf 1 op doen. De diaconie zorgt er uiteindelijk voor dat elke kaart een postzegel heeft. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als

daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Uit de gemeente

In Memoriam Reijer Jacob Mook

Reijer Jacob Mook werd geboren op 5 januari 1929 in Beetsterzwaag in Friesland. Na de HBS deed Reijer de Lerarenopleiding. In 1956 begon Reijer in Friesland met lesgeven in wiskunde, economie en aardrijkskunde.

In 1958 werd hij leraar in Rijswijk. Een jaar later trouwde Reijer met Wieke Schriemer uit het Friese Drachten. Samen kregen ze drie kinderen, schoonkinderen en tien kleinkinderen.

Reijer heeft veel plezier gehad in het lesgeven. Ook na zijn prepensioen in 1988 bleef zijn hart warm kloppen voor het onderwijs.

De heer Mook schaatste graag. In 1956 heeft hij de Elfstedentocht met succes uitgereden. Met het gezin, samen met zijn vrouw Wieke en alleen, ging Reijer graag wandelen en fietsen. Met de caravan heeft de familie Mook vele mooie vakanties gehad. Vooral genoot Reijer van het lopen in de bergen.

De laatste jaren werd zijn gezondheid van slechter. Dat leidde ertoe dat hij niet langer kon blijven wonen in de eengezinswoning in Rijswijk, waar Wieke en Reijer in 1970 als eerste bewoners introkken.

In 2023 verhuisde de heer Mook naar De Ark in Wateringen. Daar overleed Reijer Jacob Mook op 31 januari 2024.

Boven de kaart staat: 'Het verlies was er eerder dan het einde'.

Het afscheid was op 7 februari op begraafplaats Eikelenburg in Rijswijk. Daar lazen en zongen we Psalm 23 'De Heer is mijn herder'. Twee kinderen vertelden over hun vader en de kleinkinderen hebben hun opa in het licht geplaatst.

We wensen Wieke, het gezin Mook en allen die Reijer Jacob Mook zullen missen, liefde en licht van God en mensen.

Gespreksgroep dinsdagmorgen

Op 13 februari komt om 10 uur de gespreksgroep bijeen in De Lichtbron. Na opening en gebed, lezen we II Korintiërs 1: 3 t/m 11 (NBV21) en daarover gaan we in gesprek. Na een tweede kopje koffie horen we het verhaal 'De koorddanser' en ook dat is aanleiding voor gesprek.

Van harte welkom om aan te sluiten! De teksten en gespreksvragen kan ik u vooraf mailen of bezorgen. (MZ)

Wij feliciteren

16 februari mevrouw A.M. van der Heiden-Hamel

Veertigdagentijd of Vastentijd

Deze tijd van inkeer en voorbereiding op Pasen, begint dit jaar op Aswoensdag 14 februari. In Petrus las ik onderstaand verhaal van Anne-Jo Kramer.

'Zo'n 10 jaar geleden heb ik voor het eerst meegedaan met de Veertigdagentijd. Ik was toen een jaar of 17. Het triggerde me omdat je iets laat dat zo alledaags is; elke keer als ik iets afsla, word ik eraan herinnerd waarom ik het doe. Ik begon ooit met vasten van snoep, suiker, alcohol en social media. Dat doe ik nog steeds. Het 'nee' zeggen als iemand vraagt of ik bijvoorbeeld ook een taartje wil, maakt me bewuster. Het helpt me ook om meer in gebed te gaan of de Bijbel erbij te pakken. Jezus vastte uit bezinning en dat is ook een beetje mijn doel. Ik hoop dat ik stilgezet word. En dat ik besef hoe gezegend ik ben. Als je iets doelbewust doet, is je dankbaarheid echt puur.' (MZ)

Orgelconcert door Minne Veldman

Op zaterdag 17 februari a.s. zal organist Minne Veldman uit Urk het eerste concert verzorgen in de serie 'Orgelconcerten 2024' in de Pleinkerk. Hij zal behalve eigen bewerkingen ook orgelwerken spelen van J.S. Bach en F. Mendessohn-Bartholdy. De verrichtingen van de organist en zijn registranten zijn weer te volgen op vier grote schermen.

Het concert begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+, inclusiefkoffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang.

Meer informatie op www.orgelwateringen.nl



De nodige vrijheid

Voor de laatste keer een tekst van ds. Hans Bouma uit zijn boek 'Woorden van vriendschap'. Je spreekt over jóúw vriend, jóúw vriendin. Dat 'jouw' klinkt warm en vertrouwd, maar ook bezitterig; het is dan ook een bezittelijk voornaamwoord. In die zin is het nogal verwarrend. Want hoe eigen die ander jou ook is, jouw eigendom, jouw bezit is hij, is zij, absoluut niet. Het zou het einde van de vriendschap zijn.

Uitgerekend daar waar de principiële vrijheid van de ander het meest gerespecteerd zou moeten worden, in relaties van vriendschap en liefde, kan bezitsvorming genadeloos toeslaan. Vrienden kunnen gevangenen worden. In een huwelijk kunnen partners elkaar totaal vervreemden van hun eigen identiteit.

Vriendschap kan alleen bestaan bij de gratie van de nodige vrijheid. Zeker, vrienden geven zich aan elkaar, telkens weer. Maar daartoe zijn ze enkel bij machte zolang hun innerlijke kern, het centrum van hun identiteit, onaangetast is. Alleen zolang ze van zichzelf zijn, kunnen ze van elkaar zijn.

Die ander – jouw vriend, jouw vriendin, jouw mens. Maar zoveel meer is hij, is zij, dan jouw vriend, jouw vriendin, jouw mens. En juist vanwege dat meerdere kan hij, kan zij, je zo innig nabij zijn.

Willen bezitten is gegarandeerd: verliezen. Vrienden, vanuit hun eigen vrijheid delen zij zich aan je mee. Royaal geven ze zich gewonnen aan elkaar.

Agenda

Dinsdag 13 februari 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs,
- predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371
- Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij graag inleveren in Word:
- donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

